

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Kerst 2023
Nieuwjaar 2024



Protestantse
Kerk

december 2023, nr. 9
spiritualiteit, cultuur en samenleving



Woensdag-koffie Limmen

De 3e woensdag van de maand, woensdag **20 december**, is er weer koffie-dinken in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen, maar dit keer **'s middags**: vanaf 14.00 uur!

Woensdag **17 januari 2024** is er weer een koffie-ochtend in 'Ons Huis', 's morgens: van 10.30 tot 11.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten!
Voor vragen/vervoer kunt u bellen met Margreet Denekamp, 072-5052871 of Bea Nicolai, 072-7435166



Viering 4e Advent Heiloo

Op 28 oktober werd er in de Ter Coulsterkerk gebrainstormd op thema's als erediensden en hoe kunnen we die, zeg maar 'aantrekkelijker' maken. Goede ideeën, hoe kunnen we dit gaan waarmaken?

Welnu... ik neem **zondag 24 december de ochtendviering** voor 'mijn' eh 'onze' rekening, als u begrijpt wat ik bedoel. U weet rondom Kerst genoeg kerkdiensten, misschien is het aardig om wat variatie aan te brengen.

Mijn vraag is: heeft u een lied dat u graag zou (laten) zingen, een gedicht of kort verhaal dat u wilt (laten) voorlezen of heeft u een vraag rondom het Kerstgebeuren die ik 'mee kan nemen'.

Het zou de interactie ten goede komen en de gemeente en mij kunnen inspireren, ja toch?!

Ik zie uw bijdrage graag tegemoet: robertjblaauw@gmail.com en... een fijne Kerst.

Robert Blaauw

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Actie Kerkbalans 2024 komt eraan!

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze kerken in Limmen en Heiloo via een vrijwilliger een persoonlijke brief, met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen!

Begrotingstekort en hoge inflatie

Mede door de hoge inflatie maar ook door een teruglopend ledenaantal is er zowel in Limmen als in Heiloo in 2024 sprake van een begrotingstekort. Wij hopen dat u in staat bent om hier, bij uw toezegging voor 2024, rekening mee te houden. De begroting 2024 staat op de websites van Limmen (onder 'ANBI') en van Heiloo (onder 'Financiën').

'Voor de kerk van morgen'

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. "Wij willen het Licht in Limmen en in Heiloo blijven laten schijnen". Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen, die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. Een vrijwilliger komt het formulier bij u ophalen. U kunt uw toezegging indien gewenst ook digitaal overmaken. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. "Op naar de kerk van morgen!".

Kerkrentmeesters
van Limmen en van Heiloo

Gemeentemiddag

HEILOO - Zaterdagmiddag **6 januari** bent u van harte welkom bij een gemeentemiddag, die in het teken staat van Nieuwjaar én de actie Kerkbalans.

Roelie van Diest



Kom erbij! Samen Eten

In Limmen wordt weer een Samen Eten - maaltijd georganiseerd voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid op **woensdag 31 januari** in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.

De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 uur begint de maaltijd. Graag opgeven via 072-5052871 of margreetdenekamp@outlook.com Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

U bent van harte welkom!



Verschijningsdata kerkblad 2024

	inleveren kopij uiterlijk	verspreiding
nr. 1	di. 16 jan.	woensdag 31 januari
nr. 2	di. 20 febr.	6 maart
nr. 3	di. 26 maart	10 april
nr. 4	di. 30 april	15 mei
nr. 5	di. 18 juni	3 juli
nr. 6	di. 13 aug.	28 augustus
nr. 7	di. 17 sept.	2 oktober
nr. 8	di. 22 okt.	6 november
nr. 9	di. 3 dec.	18 december

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Kerst 2023

Dit Kerkblad staat in het teken van het Kerstfeest en het komende Nieuwjaar. Kerstfeest vieren in een wereld waar zoveel oorlog en ellende is, hoe doe je dat eigenlijk? En hoe houden we dat in de toekomst vol, nu de kerken niet meer vanzelfsprekend gevuld zijn? In het hoofdartikel op p.5 staat ds. Marius Braamse hierbij stil. Onze toekomst blijft altijd verbonden met onze 'bron' uit het verleden.

Het verleden is ook zichtbaar op de voorpagina. Het is een kerstafbeelding op een raam van de Grote Kerk te Alkmaar. Al eeuwen lang wijst dit mensen de weg naar het Kind van Bethlehem. Daarbij doet de foto van het glas-in-lood ook denken aan de Jacobsladder, waarmee voor Jacob de verbinding met de hemel mogelijk werd.

Op de achterpagina een Zegenwens voor het nieuwe jaar. Een jaar dat - net als op de foto - nu nog in nevelen is gehuld. Met de Zegenwens mogen we het er op wagen!

De redactie wenst u gezegende Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!



4	Kerkdiensten - Alg. informatie
5	"Van wie ben jij er één?"
6	Wij gedenken
7	Pastoraal Overleg Heiloo
8	Collectes bij de kerkdiensten
9	Allerlei
10	"Wat je zoekt, zoekt jou..."
11	Vrijwilligers bedankt!

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
23ste jaargang nr. 9, 13 december 2023

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2023

Bezorging:
Limmen: T. van den Berg 06-17540748
Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893
c.blijleven@live.nl
B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 31 januari 2024
Kopij aanleveren bij:
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 16 januari
logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

17 december 3e advent: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Lilianefonds
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J.T. Zwart, Akersloot
collecte: Lilianefonds

24 december 4e advent: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Oeganda, onderwijs
Protestantse Kerk Limmen:
Morgengebed mmv. One More Voice
collecte: Rolstoelbus Heiloo

24 december Kerstnacht: 22.00 uur

Witte Kerk: ds. P. Nijssen, Heiloo
m.m.v. One More Voice
collecte: KiA kinderen in de knel

25 december 1e Kerstdag: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
m.m.v. de Cantorij
collecte: KiA kinderen in de knel
Prot. Kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
m.m.v. Njola Ritzen en Andrine Stal
collecte: KiA kinderen in de knel

31 december: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Diaconie Heiloo
Protestantse Kerk Limmen:
ds. M.A. Jansens, Zaandam
collecte: Voedselbank IJmond-Noord

7 januari Nieuwjaar 2024: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: ISBA (zie pag.8)
Prot. Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
Doopdienst
collecte: ISBA (zie pag.8)

14 januari: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
collecte: Sticht. Asmik, Armenië
Protestantse Kerk Limmen:
ds. S. Rozendal, Alkmaar
collecte: KiA Samen tegen armoede

21 januari: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. R. Erkelens, Alkmaar
collecte: Roemenië-project
Protestantse Kerk Limmen:
ds. Y. Bos, Zuidoostbeemster
collecte: Zonnebloem Limmen



28 januari: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. H. Frömning, Heiloo
collecte: Lilianefonds
Prot. Kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: Lilianefonds

4 februari: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. P. van der Woel, Heiloo
collecte: KiA WD Bangladesh
Protestantse Kerk Limmen:
ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: KiA WD Bangladesh

Kijken naar of terugkijken van de
kerkdiensten in de Ter Coulsterkerk:
www.kerkomroep.nl



Bij de diensten

Op zondag **7 januari** hopen we in Limmen *Gabriël Willinck* te dopen. Gabriël is dan nét elf jaar geworden. We hebben al een paar keer samen gepraat over wat dopen betekent. Toen ik Gabriël vroeg naar een mooi bijbelverhaal koos hij voor dat van David en Goliath. Dus dat gaan we lezen.

Ook feestelijk voor de gemeente is de her-bevestiging van Ditje van Gendren als ouderling. Ze tekent bij voor twee jaar. Daar zijn we blij mee.

Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar is kerst ook nog dichtbij. Er horen verhalen bij over wijzen uit het Oosten maar daaronder ligt ook de dreiging die boven het gezin van Jozef, Maria en Jezus hangt waardoor ze moeten vluchten. We gaan in alle verhalen op zoek naar kracht en kwetsbaarheid en hoe we ons in onze

kracht en kwetsbaarheid zullen toe-
vertrouwen aan Gods nabijheid.

Na afloop van de dienst is er natuurlijk weer koffie in 'Ons Huis', naast de kerk. Op de eerste zondag in een nieuw jaar altijd éxtra feestelijk.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

Ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
Ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastor:

A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)

Predikant:

vacant
Kerkenraad:
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconie@pknheiloo.nl
Bank: Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl



Van wie ben je er één?

“... en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak ...”
(Lucas 2: 7)

We gaan lekker eten en drinken met kerst, en hopelijk doen we dat samen, in goede harmonie met familie, vrienden en wie weet: een vreemdeling in ons midden. Dat moeten we zeker doen, dat is zeer waardevol. Samen goed eten, eventueel met een lekker glas wijn, versterkt de gemeenschap. Het is een knipoog naar het Heilig Avondmaal. En gemeenschap heelt. Het eten in gemeenschap met anderen helpt ons om weer héél mens te worden.

Maar we ontkomen er niet aan dat we met kerst ook verder kijken. Er is veel wat de kerstboodschap weerspreekt. Ik hoef de voorbeelden niet te noemen. En in de tijd die er zit tussen het schrijven van dit stukje en het moment dat u dit leest, is er vast al weer ergens een nieuwe brandhaard opgedoken. Ja, ik ben niet zo optimistisch op dat punt, sorry.

Nu is het wel zo dat kerst en de boodschap van kerst een broodnodig tegenwicht vormen tegen deze verschrikkingen. Dat is de kracht van advent en kerst, dat we tegen de stroom in weigeren op te geven dat de wereld goed bedoeld is en de mens geroepen om in werkelijke vrede met zichzelf, zijn omgeving en al het geschapene te leven. God sprak: er zij licht en er was licht. En wij houden vol dat de wereld zó bedoeld is, om te staan in het volle licht van God. De hele schepping. Wordt het in wereld duister, dan ontsteken wij het licht van de hoop.

Een vraag is intussen wel hoe we dat volhouden in de kerk, dat aansteken van het licht van de hoop, steeds weer opnieuw. Hoe moet dat in de toekomst? Zeker nu de kerk klein wordt en inboet aan betekenis; zeker nu we ook soms zelf niet meer zo goed weten waarvoor we staan. Hoe houden we het vol in een samenleving die grosso modo helemaal geen weet meer heeft van kerk en gemeente, van ritueel en geloof, laat staan weet heeft van waar de kerk voor staat. Waar zijn straks de mensen nog die drager willen zijn van het Licht en die willen getuigen van de hoop die in ons is. Dat is een vraag die ook met kerst naar boven komt drijven. Bijvoorbeeld in de vraag wie er nog meegaan naar de kerk van het gezelschap waarmee we aan tafel zitten. Ja, misschien die ene keer en dat is heel fijn en waardevol. Alleen al de verbondenheid en het samenzijn. Het is ook prettig om weer eens met meer mensen in de dienst te zijn en het is goed dat ook de boodschap van kerst mag klinken voor mensen die we niet zo vaak zien in de kerk.

Hoe moet dat in de toekomst met het licht van de hoop? Nou, die toekomst, die zou wel eens in het verleden kunnen liggen. Hopelijk als kerk ons bewegend naar de Bron, op zoek naar en op bezoek bij het Kind. Dat is niet makkelijk, want we kunnen alleen bij de bron uitkomen door tegen de stroom in te zwemmen en dat is zwaar en hou dat maar eens vol. Maar bij de bron is de kern van kerk-zijn te vinden: klein, nietig, onbetekenend, in de

marge, alleen bij gedogen nog een plekje voor te vinden. Ontdaan van alle pretentie, van alle glitter en glamour. Alleen herkend en erkend door wat onbetekenende herders en wat vreemdelingen van ver weg.

Als de vraag gesteld wordt waar de kerk voor staat, kunnen we vertellen waar we vandaan komen, hoe het ooit begon. Wie gevraagd wordt naar de zin van zijn leven, zal zijn levensverhaal en dus herkomst vertellen: van wie ben jij er één? Zo kunnen wij ook antwoord geven op de vraag naar het zijn van de kerk, waarom het zinvol is dat we er zijn en dus wat onze identiteit is door te vertellen waar we vandaan komen, hoe het ooit begonnen is. Het is geen verhaal van het ingrijpen met een heroïsch machtsvertoon van de God van hemel en aarde. Integendeel, het is een kind, dat ongepland en ontijdig komt. Dat zelfs voor de geboorte al geen plek heeft op aarde. Alleen aan het randje, een stal, een grot, die doordrongen is van de geur van de dieren die er hun onderkomen kennelijk vonden, gegeven het detail van de voederbak. Kwetsbaar, teer, volledig afhankelijk van anderen, helemaal op de zorg van mensen aangewezen. Van mensen die nog maar net (of zelfs nog niet eens) aan het begin van de volwassenheid stonden. Het is als zaad dat in de aarde valt en waarvan we vol vertrouwen moeten afwachten dat het vrucht zal dragen. Vertrouwen dat het werkelijke leven, ook van de kerk, misschien alleen te vinden is in kwetsbaarheid en weerloosheid. Dat we er dus niet bang voor hoeven te zijn nu de kerk haar weg moet vervolgen klein en kwetsbaar, niet geacht, niet begrepen, bedreigd in haar bestaan.

Van wie ben jij er één? Nou, wij zijn van dat Kindje, geboren in die stal, niet geacht, niet gekend, bedreigd en verguisd vanaf het allereerste begin. Daar komen we vandaan; dat willen we zijn. Gezegende kerstdagen!

ds. Marius Braamse, Interimpredikant



Rembrandt: De aanbidding, 1646

Wij gedenken ...



Op 11 oktober overleed mijn moeder, **Adriana (Adri) Baas-Leeuwrik**, op de leeftijd van 90 jaar.

Het afgelopen jaar ging haar gezondheid gestaag achteruit en hebben we als dochters, schoonzons en kleindochters (en met hulp van het zeer betrokken thuiszorgteam Evean Heiloo) steeds intensiever voor haar gezorgd. Zo is haar wens dat ze tot het einde in haar appartement kon blijven wonen en daar ook mocht sterven uitgekomen.

Een aantal malen heeft zij een prachtig boeket mogen ontvangen, vergezeld van mooie bloemenkaarten met daarop de namen van vele leden van de Protestantse Gemeente Heiloo. Hiervoor was zij erg dankbaar, aan eenieder die op bezoek kwam vertelde ze daarover en liet de kaart met alle namen zien.

Op een briefje had zij geschreven: *Hartelijk dank voor de mooie kaarten en bloemen die ik namens de Protestantse Gemeente Heiloo van u mocht ontvangen. Het is fijn als men aan je denkt!*

Mevrouw A. Baas-Leeuwrik

In haar nagedachtenis vond ik het fijn als u dit in het Kerkblad zou lezen.

Vriendelijke groet, *Nelly Baas*

Op 5 november overleed op de leeftijd van 64 jaar **Frans Bernard Groot**. Frans Groot werd geboren op 7 februari 1959 in Delft. Hij was de middelste in het gezin met broer Peter en zuster Ester. Toen hij drie was verhuisde het gezin naar Heiloo. Na de basisschool en de Havo volgde Frans een opleiding aan de bestuursacademie en later aan de Bibliotheekschool. Frans bleek de ziekte van Asperger te hebben, een vorm van autisme. Dit had zijn beperkingen en veel dingen waren niet altijd eenvoudig voor hem. Hij kwam op de Sociale verzekeringsbank te werk en bleef

daar 25 jaar. En woonde op een woonboot in Amsterdam. Via re-integratiebureau Panter vond hij een werkplek bij het kadaster. 5 jaar geleden kreeg Frans gezondheidsproblemen en na een operatie werd zijn geheugen steeds minder. Frans ging weg uit Amsterdam en na een jaar samen met zijn moeder Corrie te hebben gewoond, kwamen ze beiden terecht in de Boomklever. Een particuliere verzorgingsinstelling in Egmond aan de Hoef. Dat was een goede plek voor hen beiden. Helaas ging de gezondheid van Frans achteruit en overleed hij met zijn dierbaren om hem heen.

Bij zijn afscheid in de Ter Coulsterkerk lasen we de woorden van psalm 103. *Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de HEER over Hem.* Frans mocht zich geborgen weten in Gods Grote liefde. Met warme woorden en met muziek zetten we Frans in het licht en zo mochten we hem loslaten.

Wij wensen zijn moeder Corrie, Peter en Marjolein en Wim en Ester en allen die van hem hielden veel steun aan de goede herinneringen aan Frans Groot. Dat ook zij zich gedragen mogen weten in Gods liefde.

Wegens contact met de familie Groot ben ik gevraagd deze afscheidsdienst te leiden.

Louise Kooiman, Enkhuizen

Op woensdag 22 november is **Cornelia Jacoba Francina de Jonge - Duijnhouwer** overleden.

Zij bleef, ook na haar verhuizing naar Castricum, lid van onze gemeente te Limmen.

Op zaterdag 25 november is in onze kerk de afscheidsbijeenkomst gehouden. De kerk zat vol met neven en nichten en hun gezinnen om van hun aller tante Corrie afscheid te nemen. Er werden levendige verhalen over haar verteld. Voor vele neven en nichten waren zij en haar man Arij († 1999) een soort tweede moeder en vader.

Haar lange leven begon in het Zeeuwse Goes in een Synodaal Gereformeerd gezin, vertrouwd met de ARP, NCRV, VU, Trouw. 'Onze achtergrond', noemde ze dat. Ze ontwikkelde zich tot een moderne vrouw, onderwijzeres in hart en nieren - zoals op de rouwkaart staat - ook na haar

huwelijk met Arij. Iets waar ze voor gevochten heeft in een tijd dat dat nog niet vanzelfsprekend was. Zij en Arij hebben veel van de wereld gezien en overal neven en nichten bezocht. Ze bleef bij de tijd, in de omgang met de computer, de inrichting van haar huis, haar betrokkenheid op haar geliefde familieleden en ook op wat gebeurde in de wereld. Het was een warm en liefdevol afscheid. We hebben uit 1 Korinthiërs 13 gelezen over de liefde. Daarna hebben we haar begraven naast de kerk in het graf waar ook haar man Arij is begraven. Corrie is 96 jaar geworden. Haar familie zal zich koesteren in de herinneringen.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Bedankt!

Gemeente Limmen, hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen dat ik mocht ontvangen. Dit naar aanleiding van een operatie die ik eerder die week moest ondergaan. Gelukkig verloopt het herstel voorspoedig. Dank voor alle kaarten, bezoekjes, telefoontjes en het warme meeleven. Het voelde als een warme mantel om je heen.

Lieve groet van *Ineke de Wagt-Lamfers*



Pastoraal Overleg Heiloo

Eén van de belangrijkste onderwerpen waar we in het pastoraal overleg over hebben gesproken, is het wat meer 'aankleden' van de afkondiging van overlijden. Na goedkeuring van de kerkenraad betekent dat het volgende:

Vanaf 27 november -de eerste dag van het nieuwe kerkelijk jaar- zal na de afkondiging van overlijden er een steentje worden gelegd in de gedenkhoek in de kerkzaal. Op het steentje staan geboorte- en overlijdensdatum van de overledene en diens naam (in overleg is dat de geboortenaam of de roepnaam). De steen blijft daar liggen tot de Eeuwigheidszondag in november 2024. Dan krijgen de nabestaanden het steentje mee naar huis.

Voordat het steentje in de gedenkhoek wordt gelegd zeggen we de woorden: *Zijn/haar naam staat geschreven in de palmen van Gods hand.*

Het steentje wordt door de voorganger in de gedenkhoek gelegd. Bij een gastvoorganger zal de ouderling van dienst dit doen.

Soms kan het voorkomen dat het steentje tijdens de afkondiging nog niet klaar is, omdat het overlijden pas kort van tevoren bekend is. Dan kan het steentje ook tijdens de afscheidsdienst in de gedenkhoek worden gelegd.

Na het leggen van het steentje wordt een couplet van een lied gezongen. Dat kan een lied zijn dat door de nabestaanden wordt aangevraagd of anderszins lied 961 'Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf'. Na het zingen van het lied gaat de gemeente weer zitten.

De gedenkhoek kunt u vinden in de kerkzaal, naast het gebrandschilderde raam. Het bestaat uit een doopvont waarin de steentjes worden gelegd en de Paaskaars.

We zullen ook zoveel mogelijk de rouwkaart en/ of liturgie van de overledene in een map bewaren.

Mocht u nog vragen hebben over deze wijzigingen, dan kunt u bij onze leden van het pastoraal overleg terecht: Machda van der Meulen, Attie Slagter, Wilma Westers, Carolina Jovanovic, Marijke de Groot en ondergetekende. Natuurlijk staan we ook open voor andere vragen met betrekking tot het pastoraat. En vergeet niet de 'Durf te vragen' kaart te gebruiken.

Met een hartelijke groet, *Pastor André Martens*



Uit de kerkenraad - Limmen

We luisterden eerst naar de 'gelijkenis' over Reddingsposten. Eén kleine post groeide uit tot vele grote, met grote gebouwen. Vervolgens kwam er onenigheid over de koers, met afsplitsingen tot gevolg. Wat horen we in dit

verhaal? We zagen de gelijkenis met hoe de kerk zich ontwikkeld heeft. Want wat is de roeping van de kerk? *Het gaat niet om het gebouw, maar om de redding van mensen.*

In het vervolg ging het over *verbinding*. Het raakt je als mensen over hun drempels heen kunnen stappen en elkaar hun hand kunnen geven. We luisterden naar het lied *The Praise of Peace*, gezongen door een moslim, een jood en een christen. Drie verschillende stemmen die zich voegen ondanks de verschillen.

Doop is aan gevraagd voor een jongen van 10 jaar. In een voorbereidingstraject zal ds. Hanneke Ruitenbeek met hem de betekenis van de doop bespreken.

De begroting van de kerkrentmeesters voor 2024 werd goedgekeurd. Op 18 november is er een bijeenkomst voor de vrijwilligers. Samen met de katholieke kerk wordt de *Agapè-viering* op 1 december voorbereid. Zoals gebruikelijk is er deze maand overleg met de makers van het preek- en organistenrooster. Het is een hele klus om de zaken rond te krijgen, dus alle waardering voor *Vincent* en *Edith*! De kerstnachtdienst op 24/12 en de dienst op oudejaarsavond op 31/12 gaan helaas niet door. Onder het kopje Kerkdiensten in dit Kerkblad en in het artikel over *advent en kerst*, hieronder, kunt u alle details lezen.

Elleke Metz-Meijer



4e Advent en Kerst - Limmen

Op weg naar het Kerstfeest!

Dit jaar valt de dag vóór het Kerstfeest op een zondag. Dat zou kunnen betekenen een kerkdienst op zondagmorgen, zondagavond (kerstnachtdienst) én op maandagmorgen 1e Kerstdag. Voor onze kleine gemeente bleek het niet goed mogelijk al deze diensten in te vullen. Daarom is er **zondagmorgen 24 december** om 10 uur een *Morgengebed*, verzorgd door een werkgroepje uit de gemeente. Vol verwachting bereiden wij ons voor op de komst van de Heer, met het lezen van Schriftgedeelten, een overweging en het zingen van bekende liederen. Het koor *One More Voice* zal ook in ons midden zijn. De kerstnachtdienst vervalt dit jaar, maar wel kunt u in de Witte Kerk in Heiloo de kerstnachtdienst bijwonen.

Op **25 december, 1e Kerstdag** om 10 uur gaat ds. Edward Kooiman voor en zullen twee gerenommeerde dwarsfluitisten de dienst opluisteren: *Njola Ritzen* en *Andrine Stal*. Het thema voor de dienst is: *Doe als God, word mens!*
De kerkenraad wenst u een hoopvolle Advents- en Kersttijd!

Collectes bij de kerkdiensten

24 dec. Limmen: Rolstoelbus Heiloo

De stichting *Rolstoelbus Heiloo* organiseert mobiliteit voor personen die aangewezen zijn op vervoer in een rolstoel en daarom geen gebruik meer kunnen maken van het openbaar vervoer. Zij maken het deze personen mogelijk om zelfstandig familie, ziekenhuis of arts te bezoeken en naar culturele- of vakantiebestemmingen te gaan. Deze mogelijkheid bieden zij 365 dagen per jaar!

24 dec. Heiloo: Oeganda onderwijs

De Stichting '*Learning for all*' zet zich in voor kansarme kinderen in Oeganda en Kenia. De stichting richt zich vooral op het verbeteren van het onderwijs. Goed onderwijs is de basis om de kans op een betere toekomst te realiseren en moet voor iedereen beschikbaar zijn, ook voor de kansarme kinderen in Afrika. De stichting geeft trainingen om het onderwijs te verbeteren en ondersteunt plaatselijke initiatieven, zoals de bouw van scholen in gebieden waar nog geen of weinig onderwijs wordt geboden.



24 en 25 december: Kerk in Actie Kinderen in de knel

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken

in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

31 dec. Limmen: Voedselbank

De *Voedselbank IJmond-Noord* biedt hulp aan mensen die in armoede leven en wil de verspilling van goede levensmiddelen tegengaan. En helpt zo mensen tijdelijk met gratis levensmiddelen. Deze steun is bedoeld voor hen die zulke grote (geld)problemen hebben dat zij zonder hulp niet genoeg te eten hebben.



7 januari: ISBA

Het ISBA, het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar, is opgericht door leden van verschillende kerkgenootschappen, die zich zorgen maakten over het feit dat er steeds meer mensen aan de onderkant van de samenleving terecht kwamen. Het ISBA wordt gesteund door de gezamenlijke kerken van Alkmaar, door diaconieën en caritasinstellingen, door giften van instanties en particuliere donateurs. Zij kunnen veel mensen helpen door spoedeisende hulp te verlenen en door hen naar de juiste instanties te verwijzen, waardoor in een aantal situaties een crisis voorkomen kon worden.

14 jan. Heiloo: ASMIK in Armenië

Stichting Asmik ondersteunt projecten voor kinderen met een beperking in Armenië. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door: het organiseren van acties en activiteiten die er op gericht zijn financiële middelen hiervoor te verzamelen.

14 januari Limmen: Kerk in Actie - Samen tegen armoede

Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie *Samen tegen*



armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door *Kerk in Actie*, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt KiA samen met *Schuld-HulpMaatje* om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

21 jan. Heiloo: Roemenië project.

De stichting *Sola Gratia* steunt nabestaanden van predikanten in Hongarije en Roemenië, omdat zij vaak in moeilijke omstandigheden leven.



21 januari Limmen: Zonnebloem

De *Zonnebloem in Limmen* is een niet meer weg te denken organisatie. Dankzij een groot aantal vrijwilligers worden bijvoorbeeld de zieken thuis of in het ziekenhuis bezocht en voorzien van een fruitbakje of bloemetje. Daarnaast organiseert men het jaarlijks uitje voor degene die niet meer zo mobiel zijn met, onder andere, een voorstelling van de plaatselijke toneelvereniging.



28 januari: De Regenboog

De Regenboog is een stichting in Amsterdam die zich o.a. bezig houdt met de opvang van verlaafden en daklozen. Men kan in de inloophuizen terecht voor een maaltijd en er wordt gelegenheid geboden om te douchen of kleding te ruilen. Een klein deel van het budget wordt besteed aan laagdrempelige werkprojecten zoals straatvegen en werken in een kaarsenmakerij.

Colombia informatieavond met Jeannet Bierman

Donderdag 11 januari 2024

19.30 tot 21.30 uur in de Ter Coulsterkerk



PKN Heiloo ondersteunt sinds enkele jaren een project via Kerk in Actie (KiA) voor kinderen in achterstandswijken in Bogota. De ZWO-commissies/diaconieën van Castricum en De Egmond zijn onlangs ook gestart met KiA projecten in Colombia. Op 11 januari organiseren we gezamenlijk een informatieavond over Colombia met als gastspreker Jeannet Bierman, uitgezonden medewerker namens Kerk in Actie en docent praktische theologie aan een theologisch instituut in Cali, Colombia. Jeannet geeft les aan studenten die worden opgeleid tot predikant of kerkelijk werker. <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/overkerk-in-actie/medewerkers/jeannet-bierman/>

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? Met haar studenten onderzoekt Jeannet wat er leeft in samenleving én kerk. Samen met haar Colombiaanse collega's rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Het programma van 11 januari:

19.15 inloop met koffie of thee

19.30 welkom door ZWO Heiloo, Castricum en Egmond
Vervolgens komen de volgende items aan de orde:

- Samen in actie met Colombia, presentatie door Kerk in Actie.
- Jeannet Bierman zal vertellen over haar ervaringen en ons iets laten zien of zelfs laten ervaren van haar lessen praktische theologie.
- Muzikaal intermezzo met kerkmuziek uit Colombia.
- Pauze met Colombiaanse snacks en koffie en thee.

- Jeannet Bierman vertelt over de diaconale projecten van studenten.
 - Vragen en gesprek.
 - Wat kunnen wij leren van Colombia en hoe kunnen we bijdragen?
- 21.30 Einde van het programma, eventueel nog wat napraten.

Ieder is welkom. In verband met de planning is het handig als u zich van tevoren opgeeft via een mail naar edberg51@planet.nl of schiet me even aan in de kerk. Maar u kunt ook spontaan komen. We verwachten ook deelname van PKN leden uit Castricum, Limmen, Egmond en andere PKN-gemeenten in de provincie. *Ed van den Berg*

Armoede

HEILOO - Eerder hebben we de inzamelingsactie van boodschappen van Caritas Heiloo ondersteund. Nu gaan wij dit opnieuw doen. U kunt weer producten inleveren voor mensen die moeite hebben om hun boodschappen te betalen. Wij zetten zondags weer een doos bij de ingang van de Ter Coulsterkerk, waar u deze producten in kunt doen. Dan zorgen wij dat alles in de Willibrorduskerk komt. *Diaconie Heiloo*



Beroepingswerk

Ondanks onze inspanningen hebben wij nog geen uitzicht op het vervullen van de vacature voor onze predikant. Landelijk zijn er honderden vacatures en komen er bovendien maar weinig predikanten bij. We moeten dus net als andere vacante gemeenten geduld hebben.

Wij blijven vol goede moed onze mooie gemeentes onder de aandacht brengen en vrouwen op resultaat. *Namens de beroepingscommissie, Lies Koenderman*



Groene Ter Coulsterkerk

HEILOO - *Misschien had u er al van gehoord, onze gemeente heeft zich recent aangesloten bij de Groene Kerken (www.groenekerken.nl). Dit is een organisatie die kerken en hun leden ondersteunt om duurzamer en groener te worden.*

Van een groene kerk wordt verwacht dat zij ieder jaar tenminste één duurzame stap zet. Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, energieopwekking en omgang met natuur.

Met de verduurzaming van ons kerkgebouw zijn we op de goede weg (isolatie, zonnepanelen, besparing gas, recent geïnstalleerde infrarood verwarming, montage van LED lampen.) Daar waar we verdere mogelijkheden zien gaan we daar mee door. Ook bij andere activiteiten wordt al gekeken naar de mogelijkheden voor vergroening, o.a. worden bij inkopen bij voorkeur duurzaam geproduceerde producten aangeschaft.

Misschien ziet ook u mogelijkheden voor verdere vergroening van onze gemeente of wilt u daar zelf een bijdrage aan leveren. De *kerkenraad en het college van kerkrentmeesters* ontvangen graag uw suggesties en ideeën!!

Ontvangen giften

De diaconie van Heiloo ontvangt regelmatig giften van € 10,- tot € 100,- als aanvulling op de collecten.

Ook wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid te doneren via de QR-code. Opvallend was dat wij onlangs zo een gift ontvingen van € 500,-.

Onze dank gaat uit naar alle gevers. *Rin Visser, Penningmeester diaconie*

Wat je zoekt, zoekt jou

Een mystieke reis door het leven van de Perzische dichter Rumi, Kader Abdolah

Enige jaren geleden maakten mijn vrouw en ik een prachtige rondreis door Turkije. In het binnenland bezochten we het stadje Konya. Er ging een wereld voor ons open. Dit is het kloppend hart van het soefisme, een mystieke, meditatieve stroming van de islam. We waren uiteraard onder de indruk van de wereldberoemde dansende derwisjen. Maar ook hun gedachtewereld raakte ons. We kochten voor de kinderen kaarten met de zeven leefregels van deze beweging. Zo luidt regel 3: 'Word als de nacht in het bedekken van andermans tekortkomingen'.

In Konya bevindt zich ook het graf van de grote spirituele leider van deze beweging, die bekend staat onder de naam Rumi (1207-1273). Kader Abdolah schreef een prachtig boek over het leven en werk van deze beroemde mystieke dichter. Beiden zijn ballingen uit hun geboorteland Perzië. Eerder al schreef Abdolah een heel toegankelijk boek over de Koran en zijn Boodschapper, Mohammed. Nu gaat het over Rumi, met wiens gedichten hij van kinds af aan vertrouwd is. Dat is duidelijk te merken.

Ik werd bij het lezen van dit boek getroffen door de rijkdom van de cultuur van de islam en voelde weer enige schaamte over mijn zo geringe kennis van de rijke schakering aan wijzen van geloven binnen deze godsdienst.

De mystieke stroming van Rumi riep wel spanningen op. Al in het voorwoord zegt Abdolah: de Perzen zijn altijd jaloers geweest op prachtige proza van de in het Arabisch geschreven Koran, maar denken diep in hun hart, dat de in het Perzisch geschreven gedichten van Rumi wel tien keer beter zijn. Beter dan de Koran?

Na een beschrijving van het leven van Rumi – het is de uiterst roerige tijd van de geweldenaar Dzjengis Khan – presenteert Abdolah bijna honderd gedichten en meer dan vijftig verhalen van Rumi. Echt leesvoer voor op je nachtkastje. Zo zegt Rumi aan het slot van een gedicht over God:

Hoe warm
Hoe warm worden we
van de liefde
die gelijk is met de zon
God!
Hoe verborgen
Hoe verborgen
En hoe zichtbaar is de liefde
God!

Ik ben geen balling, geen Pers, geen moslim, maar deze rijke taal over God raakt me. Die gaat over grenzen en culturen heen.

Bert Kramer



Dienstenorganisatie PKN

Binnen de **Protestantse Kerk in Nederland** zijn tienduizenden mensen actief in het werk van de Protestantse Kerk, zowel vrijwillig (ambtsdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk werkers, koster, kerkmusici etc.). Dat werk vindt plaats op veel terreinen, van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, van bestuur tot beheer. De **dienstenorganisatie** is er om deze vrijwilligers en professionals te ondersteunen in hun werk en te helpen groeien in hun taak. Bijvoorbeeld:

Training Voorzitter Kerkenraad

V.a. maandag 8 januari 2024 wordt deze training online aangeboden. De online training kan vanuit iedere plaats worden gevolgd; alleen een computer, laptop of smartphone met webcam en microfoon is nodig

Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

Een praktische training, waarin we alle aspecten voor een uitvaartdienst behandelen. Van het voorgesprek tot het leiden van een uitvaartdienst worden geoefend en doorlopen. De training is gericht op uitvaartdiensten van zowel mensen die op afstand van kerk en geloof zijn als van gemeenteleden.

<https://protestantsekerk.nl/thema/cursussen-en-trainingen/>

Rond de Waterput 2024



Bij het eerste kerkblad in het nieuwe jaar zal het boekje **Rond-de-Waterput-voorjaar-2024** te vinden zijn. Met het programma voor spiritualiteit en verdieping van de gezamenlijk kerken in Heiloo en Limmen e.o..

Gedicht van dhr. Breen

Dit gedicht, geschreven door de 95-jarige heer Breen komt volgend nummer op pagina 12 van het kerkblad.



Aan alle vrijwilligers



afbeelding raam kathedraal van Salisbury (GB)

Wij danken u allen voor uw inzet en bijdrage aan de vele activiteiten van onze kerkelijke gemeenten in het afgelopen jaar.

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2024.

De kerkrentmeesters van Heiloo en van Limmen





Zegenwens voor het nieuwe jaar

Goede God,

Laat Uw zegen dan rusten
op ons werk in het nieuwe jaar.
Sterk ons wanneer we het moeilijk hebben
en maak dat het ons allen goed gaat.
Moge U ons daarbij vergezellen met Uw zegen.

Amen

Uit: Gedachten en Gebeden

foto: Pauline Wardenier - van Roon