

# Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse  
Kerk

april 2022, nr. 3  
spiritualiteit, cultuur en samenleving



## Uit de kerkenraad van Heiloo

Op de laatste vergadering van 14 maart was een afvaardiging van het camerateam aanwezig. Het team bestaat uit negen personen. Op de kerkenraad waren Marien van der Wolf en Ed van de Berg. Het team verzorgt de beelduitzendingen van onze kerkdiensten. Ze zijn enthousiast bezig om alles zo goed en mooi mogelijk uit te zenden, zodat u thuis alles goed kunt zien en volgen. De kinderziekten, die er natuurlijk ook zijn, worden zo snel mogelijk opgelost.

Er is ook de mogelijkheid om b.v. een begrafenisdienst op een stick op te nemen zodat u die dan mee naar huis kunt nemen. Wij, als kerkenraad zijn het team erg dankbaar voor het vele werk en het mooie resultaat.

De kerkdiensten in de week voor Pasen zijn in de Witte Kerk. Ook de diensten met Hemelvaart, de Kerstnachtdienst en de Oudjaar-avonddienst blijven in de Witte Kerk en worden vooralsnog niet uitgezonden.

Verder is de kerkenraad bezig een vertrouwenspersoon te zoeken, zowel intern als extern.

Voor de hulp aan Oekraïne wordt samen met de burgerlijke gemeente Heiloo aandacht gegeven.

Op **21 mei** zal er een gemeentemiddag zijn, nadere informatie volgt nog. Scriba *Jannie Edelman*

## Uit de kerkenraad van Limmen

De afgelopen maanden kon de kerkenraad gelukkig weer bijeen komen. Het is goed en nodig om geplande zaken voor te bereiden en met elkaar te bespreken. Gelukkig konden de kerkdiensten weer opgestart worden en werd op 27 februari het avond-

maal, met de nodige aanpassingen, weer in de kring gevierd.

Afgelopen vergadering stonden we stil bij de vraag hoe je nu kijkt naar het journaal en het nieuws over de situatie in de wereld door de oorlog in Oekraïne. Er leven gevoelens van medelijden, angst, gevoel van machteloosheid, boosheid en zorgen. Daarbij is er een dubbel gevoel: men heeft medelijden met de Oekraïners en stelt alles in het werk om hen te helpen. Dat is hoopgevend, maar hoe zit het met de openheid naar andere vluchtelingen? We stelden de vraag welke rol ons geloof speelt in deze grote vragen. Er kwamen verschillende reacties. Over hoop dat er vrede komt, bidden en eraan werken, vluchtelingen opvangen en voor hen zorgen. Geloven helpt om de situatie wat evenwichtiger en van alle kanten te bekijken.

Een heel ander onderwerp was het gesprek over een 'veilige kerk' en dat grensoverschrijdend gedrag ook binnen de kerken bespreekbaar moet worden. Vanuit de PKN is er het voorstel dat voor iedere gemeente een vertrouwenspersoon moet worden aangesteld. Daarover komt nog nadere informatie.

De jaarrekening van de diaconie werd besproken en goedgekeurd.

Er wordt op **zaterdag 7 mei** een gemeentemiddag georganiseerd, waarbij het orgel in de kerk inclusief het recentelijk plaatsen van 'het vrije pedaal' centraal staan. Een muzikaal onthaal zal zeker niet ontbreken.

*Elleke Metz*

## Kom erbij!

### Samen eten in de kerk

In Limmen wordt weer een 'Samen Eten' maaltijd georganiseerd, voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid: woensdag **20 april** in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.

De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd.

Graag opgave vanaf 4 april i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: tel. 5052871 of per email: margreetdenekamp@outlook.com

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

U bent van harte welkom!

## Gemeentemiddag Limmen

*Door corona zijn wij met ons allen nogal wat bijeenkomsten misgelopen. Ten eerste de ingebruikneming van ons mooie 'vrij pedaal' op tweede kerstdag 2021. Ten tweede op de jaarlijkse ontmoeting van de kerkenraadsleden en de organisten met aanhang. Ten derde op de jaarlijkse gemeentevond.*

Om dit alles goed te maken wordt u allen uitgenodigd op zaterdagmiddag **7 mei** om 15.00 uur in de kerkzaal in Limmen.

Organist Sybren Boukes zal een lezing houden over de orgelmaker van ons instrument Pieter Flaes, zijn manier van orgelbouwen en uiteraard over zijn orgels en die van ons in het bijzonder. Dit doet Sybren in woord, beeld en met orgelspel.

Met een openingshandeling zal het 'pedaal' officieel in gebruik worden genomen. In het afgelopen half jaar heeft u dit vast al eens gehoord.

Hierna gaan wij over tot de informele deel van de middag, met een gezellig samenzijn onder genot van een hapje en een drankje.

Vanwege de boodschappen het verzoek van koster Dirk of u uw komst via hem, of zijn vrouw wilt aanmelden. Via 072-5052871 of per email: dik.denekamp@hetnet.nl

*Sybren Boukes*



## Koffieochtend

Woensdag **13 april** is er weer gelegenheid om samen koffie/thee te drinken in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van 10.30-11.30 uur. Bij mooi weer kunnen we lekker buiten zitten op het terras.

De volgende maand is de koffieochtend op woensdag **25 mei**

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en als afsluiting te luisteren naar een mooi gedicht. Voor vragen en/of vervoer kunt u bellen met Margreet Denekamp, 5052871 of Bea Nicolai, 072-7435166

# Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

## Tegenstellingen

In het vorige nummer werden we uitgenodigd om 'het spoor naar Pasen' te volgen. De redactie hoopt dat u afgelopen weken enkele 'wegwijzers' bent tegengekomen. Op 9 april komt het lichtgevende kruis van 'The Passion' zelfs naar de Ter Coulsterkerk in Heiloo! Een grotere wegwijzer is lastig te vinden.

Wanneer u dit leest is het bijna zover, Pasen, het feest van de opstanding. Maar hoe kunnen we feestvieren wanneer we de oorlog in Oekraïne dag-na-dag op de televisie zien langskomen? Het zijn zulke grote tegenstellingen...

Op de voorpagina -en ook op de foto hieronder- nog zo'n tegenstelling. We zien een prachtige bloesemende boom bij een graf op een begraafplaats staan. Het beginnende en het voorbijgeleven in één beeld gevangen. Hoe is het mogelijk?!

In het hoofdartikel op p.5 geeft ds. Edward Kooiman aan hoe we ondanks al onze vragen, toch Pasen mogen vieren.

De redactie wenst u gezegende Pasen!



4	Kerkdiensten - algemene informatie
5	Pasen 2022
6	Bedankt .. en meer
7	Vrijheid in gebondenheid
8	Collectes bij de kerkdiensten
9	'De zeven vinkjes'
10	Passionkruis in Heiloo
11	Rondom de Waterput

## Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen  
22ste jaargang nr. 3, 6 april 2022

**Redactie:** Ad Edelman, Pieter Jan van Roon  
Ditje van Genderen, 072-5053449  
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

### Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2022

### Bezorging:

Limmen: T. van den Berg 06-17540748

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

### Volgend nummer: 18 mei 2022

Kopij aanleveren bij:

**kerkblad@pknheiloo.nl**

uiterlijk dinsdag 3 mei '22

logo's/foto's apart aanleveren

**www.pknheiloo.nl**

**www.pknlimmen.nl**



## Kindernevendienst - Heiloo

De kindernevendienst in de Ter Coulsterkerk is op de eerste en de derde zondag van de maand.

## Kerkdiensten

### 10 april, 10.00 uur, Palmzonden

*Ter Coulsterkerk:* ds. E.J. Kooiman  
collecte: Jong protestant  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. B. Appers, Castricum  
collecte: Fonds gr. onderh. Ons Huis  
collecte-2: Jong protestant

### Woensdag 13 april, 19.30 uur

#### Witte Kerk: Crucifixion

door de Ter Coulstercantorij  
ds. H. Ruitenbeek

### Witte Donderdag 14 april, 19.30 u.

#### Witte Kerk: Avondmaal

ds. E.J. Kooiman  
*Prot. Kerk Limmen:* Avondmaal  
ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar  
collecte: Fonds Bijzondere noden

### Goede Vrijdag 15 april, 19.30 uur

**Witte Kerk:** ds. H. Ruitenbeek  
collecte :diaconaal werk Heiloo

### Stille Zaterdag 16 april, 19.30 uur

**Witte Kerk:** ds. H. Ruitenbeek

### Pasen, zondag 17 april, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:* pastor A. Martens  
collecte: werelddiaconaat Libanon  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. H. Ruitenbeek en ds. E.J. Kooiman  
collecte: werelddiaconaat Libanon

### 24 april, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:* ds. J. Bruin, Zutphen  
collecte: Resource Link Foundation  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. P. Nijssen, Heiloo  
collecte: Zonnebloem Limmen

### 1 mei, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:* ds. E.J. Kooiman  
collecte: VluchtelingenWerk Nederland  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. J. Zwart, Akersloot  
collecte: KiA Pauluskerk Rotterdam

### 8 mei, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:* ds. H. Ruitenbeek  
collecte: KiA Noodhulp  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. A.A. van Kampen, Ede  
collecte: KiA Noodhulp

### 15 mei, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:*  
ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar  
collecte: Rudolphstichting  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. R. Erkelens, Alkmaar  
collecte: Rudolphstichting

### 22 mei, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:* ds. E.J. Kooiman  
collecte: PSDV / exploitatie Roosevelthuis  
*Protestantse Kerk Limmen:* Avondmaal  
ds. H. Ruitenbeek  
collecte: PSDV / exploitatie Roosevelthuis



## Stille Week Heiloo: Alles komt goed?!

In de diensten in de Stille Week, in de Witte Kerk, nemen we de vraag mee die al de hele Veertigdagentijd met ons mee gaat: *Alles komt goed?!* We onderzoeken het vraagteken en het uitroepteken.

De doorgaande lezingen op donderdag, vrijdag en zaterdag komen uit het boek Exodus en het evangelie naar Lucas. De verhalen van de uittocht uit Egypte liggen verborgen in de verhalen over de levens- en lijdensweg van Jezus.

We verbinden het met het lijden van mensen nu, in deze tijd.

Een terugkerend lied zal zijn:

*Wij zijn een schakel van de keten,  
verbintenis van hoop,  
mensen op zoek naar beter weten,  
oprechte levensloop.*

*Er is geen God aan onze zijde,  
die zegt: zo ga je goed.*

*Wel één die roept door alle tijden:  
zoek verder, het komt goed.*

Ds. Edward Kooiman

Ds. Hanneke Ruitenbeek



## Gegevens Heiloo

[www.pknheiloo.nl](http://www.pknheiloo.nl)

### Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo  
072-5334552

### Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

### Pastores:

ds. E. Kooiman, 072-8885550  
ejkooiman@ziggo.nl  
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550  
hruitenbeek@ziggo.nl  
A. Martens, 06-224 940 89  
a.martens@pknheiloo.nl  
(maandag, dinsdag en woensdag)

### Kerkenraad:

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500  
Scriba: scriba@pknheiloo.nl  
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo  
NL85INGB 0000 2762 01

### Diaconie:

Secr.: diaconie@pknheiloo@outlook.com  
Bank: Diaconie PKN Heiloo  
NL85RABO0336470088



### Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344  
ledenadministratie@pknheiloo.nl



## Gegevens Limmen

[www.pknlimmen.nl](http://www.pknlimmen.nl)

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen  
Koster: D. Denekamp, 072-5052871  
dik.denekamp@hetnet.nl

### Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550  
ejkooiman@ziggo.nl  
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550  
hruitenbeek@ziggo.nl

### Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen  
072-5053449; pglimmen@gmail.com  
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen  
NL24RABO 0336 4007 64

### Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871  
Bank: NL66RABO 0373 7382 18  
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen  
**Ledenadm.:** mw. M. Nell, 072-5055826  
ledenadministratie@pknlimmen.nl  
**Ons Huis:** D. Denekamp, 072-5052871  
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

## Pasen 2022:

### Alles komt (niet altijd) goed...?!

Oekraïne of Pasen?

Het is eind maart. Ik zoek naar woorden van troost en van bemoediging voor de Paas-meditatie in het kerkblad. De redactie vergaderde erover: gaat het hoofdartikel over Oekraïne of over Pasen? Ik weet het niet zo goed. "Over allebei" is mijn eerste reactie. Want geen van tweeën kan ongenoemd blijven natuurlijk. En ergens horen ze ook bij elkaar: Oekraïne gaat de laatste weken vooral over dood en verderf. En Pasen gaat over opstanding en over leven; als overwinning op de dood. En daarom horen ze ergens bij elkaar.

Alles komt goed?!

Het thema dat de landelijke Protestantse Kerk heeft gekozen voor de veertigdagentijd is "Alles komt goed?!" Tja, er staat natuurlijk een vraagteken achter, maar daarachter weer een uitroepteken. Is het nou een vraag of is het juist een stelling? Ik vind het een beetje verwarrend. Of nou ja, een beetje? Behoorlijk verwarrend eigenlijk. Ik kijk dagelijks naar de beelden op het journaal. We zijn nog maar nauwelijks gekomen van de corona-toestand, die nog niet eens helemaal achter ons ligt, en we zitten alweer midden in een duistere stroom van berichten van oorlog, van bombardementen, van vluchtelingenstromen, en nucleaire dreiging. Ik weet eigenlijk nauwelijks meer wat ik ervan moet denken. Ja, dat het zo snel mogelijk moet stoppen, natuurlijk. Maar ingrijpen, sancties, Rusland isoleren? Het is allemaal zo ingewikkeld. En dat alles goed komt...? Ik weet het niet. Of eigenlijk weet ik het wel: alles komt natuurlijk niet altijd goed!

Voor wie komt alles goed?

Dat zou wel een mooie Paasboodschap zijn, maar zou je dat ook recht in het gezicht van die miljoenen vluchtelingen uit de Oekraïne kunnen herhalen? Of in de vluchtelingenkampen aan de grenzen van Europa? Ik zette recent mijn handtekening onder een manifest naar aanleiding van de film "Shadowgame" van onze dorpsgenoot Els van Driel, die we onlangs in de kerk vertoonden. ([www.shadowgame.eu](http://www.shadowgame.eu)) 22.500 handtekeningen zijn er nodig, om onder de aandacht te brengen dat er 22.500 minderjarige kinderen proberen Europa binnen te komen omdat ze op de vlucht zijn voor oorlog en honger in Afrika, in Syrië, in Afghanistan en waar al niet... Sommige van die kinderen zijn al meer dan 4 jaar (!) onderweg. Alles komt goed?! Terwijl Europa wegkijkt? Terwijl politici op de hoogte zijn van het feit dat mensen worden tegengehouden, terug-gedrukt? En dat gewoon laten gebeuren? Wat betekent het dan als je zegt: Alles komt goed?! Voor wie komt alles goed? En hoe dan?

Hoop en bemoediging

Maar Pasen is toch een hoopvol verhaal? Als dat niets betekent in deze situatie, vraag je je af of het überhaupt iets betekent. Ik zoek naar woorden van hoop en bemoediging en ga te raden bij de dichters. Martinus Nijhof dichtte over Pasen: "Het is geen einde nog, maar een



voorgoed begonnen begin". Dat spreekt me aan: er zit ruimte in. Het poetst de donkere kant van het bestaan niet weg. Datzelfde herken ik bij Sytze de Vries, als hij dicht: "als hier de nacht ons overmant, houdt in de holte van Uw hand". Als bede om geborgenheid, want daar ontbreekt het aan alle kanten aan.

Opstanding

Maar ons geborgen voelen of zelfs mogen weten is maar één kant van het Evangelie. De andere kant is dat wijzelf navolgers van Christus worden. En dan ook zeker in ons doen en laten; in de keuzes die we maken in wat we met ons geld doen en met onze tijd. Dat we niet weggijken, barmhartig zijn en gastvrij. De Zwitserse predikant-dichter Kurt Marti schreef daar een treffend gedicht over, waarin hij tegelijk vragen stelt bij alle gefilosofeer over het hoe en wat van de opstanding van Jezus.

*Jullie vragen, wat is de opstanding van de doden?*

*ik weet het niet!*

*Jullie vragen, wanneer is de opstanding van de doden?*

*ik weet het niet!*

*Jullie vragen, bestaat er een opstanding van de doden?*

*ik weet het niet!*

*ik weet alleen maar waar jullie niet naar vragen:*

*de opstanding van de levenden*

*ik weet alleen maar waartoe God ons roept:*

*tot opstanding hier en nu.*

Ik wens u allen gezegende Paasdagen!

*Ds. Edward Kooiman*



## Wij gedenken

Na een kort ziekbed overleed op 14 februari j.l. pastor **Herman Helsloot**, emeritus pastoor van de parochies Bron van Levend Water te Heiloo e.o. Nog niet heel lang geleden legde hij zijn ambt neer om te gaan genieten van zijn welverdiend pensioen. Dat heeft helaas niet heel lang mogen duren. Problemen met zijn gezondheid stapelden zich op en afgelopen januari bleek dat genezing niet meer mogelijk was. Op de rouwkaart staan woorden die voor Herman in de laatste dagen blijk gaven van overgave aan de God die hij bijna 40 jaar vol overtuiging heeft gediend: *"In manus tuas Domine, commendo spiritum meum"* (In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest).

Als collega's in het dorp en wegens onze jarenlange samenwerking in de oecumenische diensten gedenken wij hem met eerbied.

Als één van de grondleggers van de commissie "Rond de Waterput" en zijn jarenlange inzet om - in oecumenisch verband - een mooi programma te bieden voor de kerken in onze regio, gedenken wij hem in dankbaarheid. Zijn nagedachtenis zij ons tot zegen.

*Ds. Hanneke Ruitenbeek*

*Ds. Edward Kooiman*

## Dank voor bloemen en meer over het Filmteam

Terwijl ik op 20 februari de kerkdienst aan het uitzenden was, werd ik verblijd met de mededeling dat de bloemen dit keer naar Tineke en mij gingen. Wij waren op 14 februari 50 jaar getrouwd en daar werden we mee gefeliciteerd.

Erg leuk was ook de opmerking dat

de bloemen eveneens bedoeld waren als dank voor mijn 'werkzaamheden' als één van de vaste streamers van de kerkdiensten. Het is fijn dat wij inmiddels in staat zijn de kerkdiensten bij velen thuis te brengen. De reacties zijn uiterst positief. Het is goed te weten dat een hele groep mensen hier voor zorg draagt. Ik noem graag de namen van wat wij noemen het Filmteam, want zij verdienen net zo goed als ik dank voor hun bijdragen. In willekeurige volgorde noem ik:

*Linda Brouwer de Koning -Spaansen, Ed van de Berg, Erwin Maas, Ritske Velstra, Ben de Groot, Jelle Scheurleer, Albert Westers en Marien van der Wolf.* Daarnaast hebben wij veel steun van de koster *Jaap Kuiper* en *Klaas Hoekstein*. (de laatste is namens de koster lid van het Filmteam). In het afsluitende beeld van de kerkdienst kunt u altijd zien wie de camera's en eventueel de beamer hebben bediend.



Het is mooi dat zoveel mensen met duidelijk plezier dit vrijwilligerswerk willen doen. Wij vinden het leuk om van u te horen wat u er van vindt. Dat stimuleert ons om iedere keer weer een mooie opname te maken. Wellicht interesseert het u om te zien hoe wij er bij zitten en met elke apparatuur wij werken. Na de dienst kunt u best even langs lopen als u dat wilt.

*Marien van der Wolf, coördinator*

## Huwelijk

Op **2 mei** geven *Marloes Hoeksteen* en *Jip te Riele* elkaar het ja-woord.

Na het burgerlijk huwelijk volgt er een kerkdienst waarin zij een zegen vragen over hun huwelijk.

De ceremonie vindt plaats om 14.30 uur in de Witte Kerk in Heiloo. Voorganger is pastor André Martens.

Wij wensen Marloes en Jip nu alvast een in alle opzichten stralende dag toe op 2 mei.



## Geboren

Op 9 maart is Abel Martinus geboren. 'Wat een mooie dag', staat er op het geboortekaartje.

'Abel zo mooi en klein, vanaf nu zullen we met zijn viertjes zijn'. En zo wordt Abel welkom geheten door zijn dankbare ouders Martin en Linda Brouwer de Koning en zijn zusje Laurie.

Ook vanaf deze plek een hartelijke felicitatie en veel geluk en liefde toegewenst voor jullie en jullie families.

*Ds. Hanneke Ruitenbeek*

## Bedankt!

Blij verrast was ik, zondagmorgen 27 februari, dat ik de bloemen uit de kerk mocht ontvangen met de kaart waar vele namen van de aanwezige gemeenteleden opstonden.

Hartelijk dank hiervoor! *Wim Purmer*

Wat een verrassing toen zondag Ria op den Kelder een prachtig bouquet bloemen kwam brengen. Op de bijbehorende kaart alle namen van de kerkgangers. Heel hartelijk dank, het heeft me goed gedaan.

*Henny Dijkstra, de Loet 249*



## 4 & 5 Mei 2022:

### Vrijheid in verbondenheid

Op moment van schrijven van dit artikel, is het dagelijks leven gelukkig weer voorzichtig op gang gekomen. Na de pandemie, het totale of deels stilvallen van het openbare leven in 2020 en 2021, blijkt duidelijk dat dit diepe sporen heeft achtergelaten in onze samenleving, soms zelfs grote verdeeldheid.

Aanleiding voor het *Nationaal Comité 4 en 5 mei* om als thema voor dit jaar te kiezen: *Vrijheid in verbondenheid*

Tót door de inval van Rusland in Oekraïne alles in een nieuw daglicht kwam te staan.

Bij dat akelig schrille daglicht wordt ons helaas opnieuw en pijnlijk duidelijk dat er geen enkele garantie en/of 'Recht op Vrede' bestaat.

Echter deze oorlog, zó dichtbij, zorgt wél voor een grote betrokkenheid én verbondenheid en doet het door het Nationaal Comité gekozen thema weer recht.

Het jubileumjaar 2020, 75 jaar Vrijheid, bood een afgewogen totaalprogramma, met o.a. ooggetuigenverslagen van betrokkenen. Indrukwekkende getuigenissen van toen jonge kinderen en nu Heilooërs, 'gerijpt' en gevormd door het leven, die zélf hun verhaal wilden delen.

Op dit moment is het programma voor 2022 nog niet bekend. Wel dat na afloop van de Stille Tocht en de Dodenherdenking bij het monument de Man van Vught, een *Herdenkingsconcert* zal worden gehouden in de Witte Kerk.

Via [www.pknheiloo.nl](http://www.pknheiloo.nl) zullen overige programmadetails te volgen zijn.



### Avond voor contactpersonen

Op **woensdagavond 11 mei** aanstaande van 20.00 - 21.15 uur organiseert het pastoraal overleg een avond voor contactpersonen in de Ter Coulsterkerk.

Vanaf 19.45 uur is er koffie of thee.

Het thema van deze avond is: *Beelden in het pastoraat*.

Aan de hand van verschillende afbeeldingen denken we na over het belang van bezoekwerk, welke rol we daarin kunnen spelen en welke ook niet.

Pastor André Martens zal het gesprek daarover leiden.

Er is natuurlijk ook voldoende tijd om elkaar na afloop te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. We zijn dankbaar dat we op deze manier weer bij elkaar kunnen komen en hopen velen van u te ontmoeten. Namens het pastoraal overleg,

*Ds. Edward Kooiman, ds. Hanneke Ruitenbeek en pastor André Martens*

### 'Toekomst'

#### Kerkdienst met verschillende generaties

Zondag **22 mei** ben ik in van plan om in Heiloo een thema-dienst te houden waarin verschillende generaties aan het woord komen: een kind/jongere, een veertiger, een zestiger en een 80-plusser. Het thema van deze dienst wordt: *Toekomst?*

Hoe anders ziet de toekomst eruit voor iemand van tachtig in vergelijking met bijvoorbeeld een jongere? Of bestaan er juist grote overeenkomsten tussen de verschillende generaties? Iemand van rond de 60 heeft zich inmiddels al gemeld.

Wanneer het u leuk lijkt om aan deze dienst mee te werken, dan kunt u zich bij mij melden. Ook suggesties voor muziek en liederen die bij het thema passen zijn van harte welkom.

*Ds. Edward Kooiman*  
([ejkooiman@ziggo.nl](mailto:ejkooiman@ziggo.nl) / 072-8885550)

### Vrijheid - vrede

De vogel is gevlogen  
vliegt in de blauwe lucht  
boven ons land van vrede  
neemt hij zijn eigen vlucht

De tralies zijn gebroken  
De oorlog is voorbij  
De toekomst staat nog open  
Door offers zijn wij vrij

één vleugel hangt nog slapjes  
vliegt niet in evenwicht  
oneerlijkheid op aarde  
veel levens zonder zicht

Zolang er vluchtelingen  
nog zoeken naar een plaats  
en oorlogen nog woeden  
is vrede ondermaats

Welk offer kan ik geven  
voor jou, mijn medemens  
mijn land, mijn huis, mijn leven,  
vrijheid van grens naar grens

Dan zal de vogel vliegen  
met vleugels ongedeed,  
een ieder accepteren  
dat is wat vrede leert.

*Cobie Verheij - de Peuter*

### Gevraagd:

#### Beheerder voor woensdag!

Vanuit de vacaturecommissie in Heiloo deze keer een krachtige oproep!

We hebben echt dringend behoefte aan versterking bij het beheer van de Ter Coulsterkerk.

Voor door de week - en met name op de woensdag - zijn we op zoek naar een beheerder die de kerk opent en afsluit, die koffie kan zetten en aanspreekpunt is voor allerlei praktische zaken. Natuurlijk wordt u voor deze functie ingewerkt. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met een van ondergetekenden.

*Ds. Edward Kooiman:* [ejkooiman@ziggo.nl](mailto:ejkooiman@ziggo.nl) of 072-888 5550

*Jannie Edelman:* [edelman@quicknet.nl](mailto:edelman@quicknet.nl) of 072-533 4312

## Collectes bij de kerkdiensten

### 10 april: KiA Jong Protestant

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze *de PaasChallenge* doen. De PaasChallenge is een spel dat is ontwikkeld door *Jong Protestant*, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u jongeren de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen!



### 17 april: Kerk in Actie Libanon

In overbevolkte en arme wijken in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. *Jongerencentrum Manara* in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafeltennis of airhockey. Zij krijgen weer een doel in hun leven, een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig te zijn, maar ook een opleiding waarmee ze praktisch aan de slag kunnen. *Kerk in Actie* steunt het werk voor kwetsbare jongeren in Libanon.



### 24 april Heiloo: RLFN Ned/Ghana Resource link Foundation

Bij de lagere scholen in de dorpjes Banda Boase en Kabrono (beide gelegen in het Banda District in Ghana) zijn waterputten geslagen. Meer dan 600 kinderen maken hier inmiddels dagelijks gebruik van en ook de lokale bevolking kan gebruik maken van schoon drinkwater uit deze putten. Een grote aanwinst voor het dorp, als u bedenkt dat men voorheen tot wel een uur moest lopen om drinkwater te halen. Het aanleggen van één waterput kost zo'n € 7000, een vermogen voor een arm dorp in Ghana. We zijn blij dat we in één jaar tijd twee waterputten hebben kunnen slaan. Naast het slaan van de waterputten hebben we ook weer 10.000 schriften en 400 meubels kunnen leveren. Aan schoolspullen is altijd veel gebrek dus hier gaan we ons het komend jaar op richten.



### 24 apr. Limmen: Zonnebloem

*De Zonnebloem in Limmen* is een niet meer weg te denken organisatie. Dankzij een groot aantal vrijwilligers worden bijvoorbeeld de zieken thuis of in het ziekenhuis bezocht en voorzien van een fruitbakje of bloemetje. Daarnaast organiseert men jaarlijks een uitje voor degenen die niet meer zo mobiel zijn. Bijvoorbeeld naar een voorstelling van de plaatselijke toneelvereniging. Onze steun waard!

### 8 mei: KiA Noodhulp Nigeria

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen mensen op de vlucht voor geweld in eigen land. De meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Nu is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.



### 15 mei: Rudolphstichting

De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. "Onze wens en ons werk is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving." Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en zorgt, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, ervoor dat Jeugdorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen, gewoon kind kunnen zijn en kunnen werken aan de toekomst. Zij steunen kinderen, gezinshuizen en het dorp.



### Diaconie 2021 Limmen

De jaarrekening 2021 van de diaconie in Limmen is gereed. De verkorte versie staat op de website [pknlimmen.nl](http://pknlimmen.nl) onder /anbi\_diaconie. Eventueel kan ik u er één bezorgen. Voor geïnteresseerden is de volledige jaarrekening bij mij thuis in te zien vanaf het verschijnen van dit kerkblad tot 16 april 2022.

*Sybre Boukes, penningmeester, Roelat 50 Limmen, telefoon: 5054850, email: [diaconiepenningmeester@pknlimmen.nl](mailto:diaconiepenningmeester@pknlimmen.nl)*



## Boekbespreking



### Joris Luyendijk Hoe mannen zoals ik de baas spelen

Opnieuw heeft Joris Luyendijk een uiterst leesbaar boek geschreven over een belangrijk maatschappelijk verschijnsel, dat veelal onzichtbaar blijft, maar ons allen raakt. Ging het in Dit kan niet waar zijn over de amorele wereld van het grote geld, nu gaat het over de enorme invloed die een relatief kleine groep van 3% van onze bevolking in de samenleving heeft. Het gaat om mensen die op zeven vragen over hun leven bij ja een vinkje kunnen zetten. Ben je man, wit, hetero, zoon van hoogopgeleide of welgestelde ouders, die in Nederland geboren zijn; heb je zelf een VWO opleiding of gymnasium gedaan, en heb je daarna aan de universiteit gestudeerd? Dan scoor je zeven vinkjes.

Dat wil beslist niet zeggen, dat je een rijke, elitaire kakker met een makkelijk leventje bent. Maar de kans is wel heel groot, dat je met een stevig zelfbewustzijn in het leven staat, zonder te beseffen hoe weinig vanzelfsprekend dit voor anderen is.

Als je iets kunt, er de capaciteiten voor hebt, en als je iets wilt, je er echt voor inzet, lukt het meestal wel. 'Succes is een keuze en kunnen is willen'. Je hebt in je eigen leven geen ervaring met discriminatie, uitsluiting, onderwaardering. De kwetsbare kanten van het leven zijn je minder vertrouwd. Als er al problemen zijn, met geld, met de overheid, dan weet je die meestal wel op te lossen.

Deze mannen met zeven vinkjes zoeken elkaar, vinden elkaar en benoemen elkaar. Ze willen helemaal niet discrimineren en niemand uitsluiten. Maar ze weten, waar de 'kwaliteit' ligt. Bij henzelf. Dat is wel zo vertrouwd.

Maar – en dat is het punt waar het Joris Luyendijk om gaat – gaat er zo niet veel 'kwaliteit' in de samenleving verloren? Joris Luyendijk draagt zijn boek op aan meester Jos, die op de basisschool – daar begint het al – een beetje óver adviseerde: Joris kon naar het gymnasium. Ik

moet dan denken aan juf Annemarie, die Jesse Klavers 'kwaliteit' herkende. Gelukkig maar. Wat mijzelf betreft moet ik altijd denken aan de overvolle klas met babyboomers waar ik in zat. Ik heb als enige het gymnasium doorlopen. De enige die 'kwaliteit' had? Kom nou.

Het heeft me altijd oprecht verbaasd, dat zogenoemde 'stapelaars', die via VMBO/HAVO de universiteit haalden, lager worden ingeschat dan snelle doorstromers. Dat moeten doorzetters zijn! En wat te denken van een jongen die op zijn 10e uit Marokko komt en in Nederland een studie afmaakt. Wat een aanpassingsvermogen. Zulke mensen moet je in je bedrijf hebben.

Op het boek van Luyendijk zal best wat aan te merken zijn. Sommige zaken zullen wellicht wat anders liggen, wat moeilijker en genuanceerder. Maar de boodschap blijft wat mij betreft overeind staan. Mannen met zeven vinkjes dreigen onze samenleving alleen nog maar meer op te splitsen in hoger en lager opgeleiden. Daardoor dreigt veel menselijk kapitaal verloren te gaan. Vroeger zagen de verschillende lagen van de bevolking elkaar tenminste nog in de kerk. Maar wie gaat er tegenwoordig nog naar de kerk, vraagt Joris Luyendijk zich af. We moeten elkaar wel blijven zien; ter wille van de 'kwaliteit' van onze samenleving.

*Bert Kramer*

## The Crucifixion in de Witte Kerk in Heiloo

Woensdag **13 april**, aanvang 19:30 uur, verzorgt de *Ter Coulstercantorij* onder leiding van *Gerard Leegwater* een uitvoering van *The Crucifixion van John Stainer* (1840-1901).

Het betreft een compositie over het lijden en sterven van Jezus Christus. Met name in Engeland en de Verenigde Staten is het werk enorm populair. Ook in Nederland zijn er diverse koren die het oratorium in de lijdenstijd uitvoeren.

The Crucifixion is geschreven voor koor, solopartijen voor tenor en bas en orgelbegeleiding. In de versie die in de Witte Kerk plaatsvindt wordt voor de begeleiding gebruik gemaakt van een door de dirigent zelf gearrangeerde partij voor strijkkwartet.

Anders dan de andere werken over het lijden en sterven van Christus, zoals de Mattheus- en Johannespassion van J.S. Bach, is The Crucifixion een meer homofone compositie. In tegenstelling tot de passionen van Bach die uit de barok afkomstig zijn, stamt The Crucifixion (1877) uit de tijd van de romantiek. Het is zeer toegankelijke muziek.

Net als in de Mattheus-passion zijn er verschillende koordelen, aria's en recitatieven en natuurlijk niet te vergeten de prachtige koralen. De duur is aanmerkelijk korter, ongeveer een uur.

*Simone Ouwendijk*

# Vakantie!

## Vakanties van het Vakantiebureau 2022

Nu er vanuit de overheid volop versoepelingen zijn aangekondigd, kunnen we de vakantieweken van het Vakantiebureau weer beginnen. Naast de seniorenvakanties (met en zonder zorg) organiseert zij vakantieweken voor mantelzorgers en hun thuiswonende partner met dementie, voor mensen met een visuele beperking en voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Aandacht voor de wensen van onze gasten staat centraal. Onze vrijwilligers ondersteunen waar nodig en zorgen bovenal voor een heerlijk onbezorgde vakantie, waarin het vakantieplezier centraal staat.

De weken vinden plaats in Nieuw Hydepark in Doorn, in Dennenheul in Ermelo en in IJsselvlied in Wezep.

Er is nog volop plaats, ook al in april en mei. In augustus zijn er vier vaarvakantieweken.

Ook voor senioren die weinig sociale contacten hebben of zorg nodig hebben zijn er vakantiemogelijkheden.

De Vakantiegids ligt ter inzage in de kerk. Voor verdere informatie: [info@hetvakantiebureau.nl](mailto:info@hetvakantiebureau.nl) of 0343-745890



## Passionkruis en concert:

### Alles komt goed?!

#### Wie kent niet het lichtgevende kruis van The Passion? Het kruis komt naar Heiloo.

Daaromheen wordt een middag en avond van ontmoeting en bezinning georganiseerd op weg naar Pasen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om erbij te zijn.

Op **zaterdag 9 april** ligt het lichtgevende kruis op het plein voor de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg. 's Middags tussen **14.00-17.30 uur** en 's avonds tussen **19.30-22.00 uur** is er gelegenheid om een kaarsje te branden, kaarten te schrijven voor iemand die dat nodig heeft of een vragenwandeling te maken. Voor jeugd en jongeren is er een speciale speur- en activiteitentocht. Ook aan de jongste kinderen wordt gedacht. Er is iets te drinken. Er is alle ruimte om gedachten te delen, vragen te stellen of gewoon even stil te worden. Het thema is: Alles komt goed?! Het is niet makkelijk daar altijd in te geloven. Maar wat hoop je? Wat houdt je op de been in



moeilijke en bange tijden? Hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen? Denk mee, doe mee!

's Avonds om **20.00 uur (tot 21.15 uur)** is er in de Ter Coulsterkerk een concert met theatermaker en verhalenverteller **Kees Posthumus**:

*Maria van Magdala en anderen ontmoeten de levende Heer. Alles komt goed? Beter kan het niet worden!*

Welkom! Boek je tickets op [www.zingenindekerk.nl](http://www.zingenindekerk.nl)  
Een ticket kost € 10,00. De opbrengst is voor Kerk in Actie. Je hoort er meer over tijdens het concert.

Het programma wordt georganiseerd door plaatselijke kerken in Heiloo. Informatie: [passionheiloo@outlook.com](mailto:passionheiloo@outlook.com)



## Tiny Church op de Floriade

Nog even... en de Floriade opent op 14 april.

Het gaat goed met de bouw van de Tiny Church. Met man en macht wordt er zes dagen per week gebouwd. Deze kleine kapel is duurzaam vanwege de zonnepanelen, een zonneboiler en de opvang van regenwater. Geheel zelfvoorzienend. Uniek is dat de kapel met de zon meedraait om zoveel mogelijk zonnewarmte op te vangen.

De tuin wordt nu ook ingericht. Kom genieten van de pracht van de natuur en Gods schepping, deel de zorg voor de aarde en ontdek wat dit betekent voor je eigen leven. In de tuin komen helende kruiden en planten, 12 kunstwerken en een labyrint.

Kunstenaars kregen de gelegenheid om één van de 12 'vruchten van de Geest' uit te beelden: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde.



In de Tiny Church zal iedere week een symbolisch bloemstuk staan, gemaakt door vrijwilligers uit het hele land, aan de hand van verschillende thema's en met gebruik van natuurlijke materialen.

*De Floriade is dagelijks open van 10.00 tot 19.00 uur, van 14 april t/m 9 oktober 2022.*

Als u belangstelling heeft om met een groepje gemeenteleden uit Limmen dit project op de Floriade te bezoeken, dan kunt u zich opgeven bij Elleke Metz tel: 072-8886842



## Zin in film

### Drie films over identiteit

Één van de meest actuele thema's in onze huidige samenleving is het gesprek over identiteit.

Vanwege het multiculturele karakter van onze Westerse maatschappij ontstaan er soms spanningen. Er is een sterke beweging die op zoek gaat naar onze eigen identiteit. Er is een hernieuwde 'Trots op Nederland', waarbij oorspronkelijke waarden en tradities worden verheerlijkt.

Maar het debat wordt soms ook scherper gevoerd: 'Black Lives Matter' waait over uit de Verenigde Staten naar West-Europa, er is soms onrust over teveel 'vreemde' invloeden in onze samenleving. Het gaat daarbij steeds om vragen rondom identiteit. Wie zijn wij? Hoe gaan we om met anderen die anders zijn dan wij? En wie bepaalt eigenlijk de norm?

In deze kring kijken we naar drie films waarin 'identiteit' een centrale rol speelt. Aansluitend is er -voor de liefhebbers- een korte nabespreking. De films zijn overigens ook heel goed als 'losse filmavond' te bezoeken. In verband met de lengte van sommige films beginnen we telkens om 19.30 uur!

*Iedereen is natuurlijk van harte welkom.*

#### 1. Donderdag 21 april: Burden



#### 2. Do. 12 mei: Wit is ook een kleur



#### 3. Do. 19 mei: Le fils de l'Autre



Om **19.30 uur** in de Ter Coulsterkerk  
Kosten: ca. € 4,- per avond  
Informatie en begeleiding:  
ds. Edward Kooiman  
ejkooiman@ziggo.nl of 072-8885550



### De kracht van poëzie

Soms denken mensen bij poëzie aan iets ontoegankelijk, iets moeilijk wat bijna niemand leest. Maar dat klopt eigenlijk helemaal niet. Poëzie wordt veel meer gelezen dan je misschien zou denken. In rouwadvertenties, op straat, op sociale media en waar al niet; poëzie is op veel plekken te vinden.

De jonge dichteres Amanda Gorman trad op voor president Joe Biden met een verpletterend mooi gedicht. De

hele wereld luisterde ademloos.

Op deze avond kijken we naar verschillende uitingen van poëzie in én buiten de boeken. We lezen gedichten die ons helpen om over onszelf en over het leven na te denken. We lezen gedichten die ons helpen de wereld én anderen beter te begrijpen. We komen dingen op het spoor die raken aan het geheim van het geloof en de diepste dingen in het leven. Want dát - en nog veel meer - is de kracht van poëzie!

Aanmelden: ds. Edward Kooiman, 072-8885550 of eijkooiman@ziggo.nl  
**Donderdag 28 april om 19.45 uur** in de Ter Coulsterkerk. Bijdrage: € 3,-

## Concert Witte Kerk

**Zondag 24 april - 15 uur**  
Concerten Witte Kerk  
Barok Ensemble Odyssee met Moica Gal. Het ensemble brengt **Les Caractères de**

**la Dance**, Franse dansmuziek uit de Barok. Moica Gal – dans, Eva Saladin – viool, Anna Stegman – blokfluit, Georg Fritz – hobo, Andrea Friggi – klavecimbel.

#### Woensdag 4 mei 20:30 uur: Herdenkingsconcert

Ekaterina Levental, harpiste, mezzosopraan, performer, brengt een 4-mei programma met harp en zang. Ekaterina ontvluchtte haar geboorteland Oezbekistan wegens het daar heersende antisemitisme. Haar studies zang en harp aan Nederlandse conservatoria rondde zij cum laude af. Onlangs gaf zij de voorstelling 'De Weg – Benefit voor Oekraïne'.



De Kunstparade is een artistiek festival met een breed scala aan kunstvormen. o.a. schilderijen, beeldhouwwerk en naaldkunst in Heiloo, ook

in de Ter Coulsterkerk:

- 24 – 25 – 26 juni 2022
- van 11.00 uur tot 17.00 uur
- 21 kunstenaars
- vrije inloop

*Wij verwelkomen u graag!*



Lente

Het jaar schudt  
de winter van zich af  
aanzelend nog  
de vorst in de grond  
de kou in het hart  
alles lokt en loopt uit  
nog even is het stil  
het vasten voorbij  
we wagen een nieuwe stap.

Jurjen Beumer  
uit: Als de dag ontwaakt