

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

april 2025, nr. 3
spiritualiteit, cultuur en samenleving



Woensdag-koffie

Woensdag **16 april** is er weer een koffie-ochtend in 'Ons Huis' in Limmen van 10.30 tot 11.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten!

Voor vragen/vervoer kunt u bellen met *Margreet Denekamp*, 072-5052871 of *Bea Nicolai*, 072-7435166

Kom erbij!

Samen Eten Limmen

In Limmen wordt weer een *Kom erbij* maaltijd georganiseerd voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid op woensdag **30 april** in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25.

De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd.

Graag opgave vanaf 16 april i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: tel. 072 5052871 of per email: margreetdenekamp@outlook.com

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

U bent van harte welkom!

Elleke Metz



Ons dagelijks brood

De Sobere Maaltijd aan het begin van de 40-dagentijd was dit jaar in de Corneliuskerk in Limmen.

De oecumenische groep had er weer wat gezelligs van gemaakt. We waren met 30 personen. Agaath van Veen heette ons welkom en sprak een toepasselijk woordje bij het aansteken van de kaars. We zongen '... wees Gij mijn brood, zowaar Gij leeft' (lied 221). Ds. Edward Kooiman las uit de bijbel en had een korte overweging over ons dagelijks brood. Na nog een mooi lied ging pastor Eugène Brussee ons voor in gebed, afgesloten met het oecumenische Onze Vader.

Hennie Admiraal vertelde over de

heerlijke Italiaanse soep die zij en Ans Winder gemaakt hadden. Hennie en Margreet hadden de voorbeden gemaakt. Elleke Metz vertelde over de collecte voor de voedselbank. Met een mooie opbrengst: € 232.

Daarna zongen wij een lied uit Iona: 'Vrede wens ik je toe'.

Eugène sloot af met een zegenbede en we gingen voldaan van geest en lichaam naar huis.

Margreet Denekamp

Kerkasiel 2.0

Op 22 februari zijn we opnieuw met een delegatie naar de Open Hof Kerk in Kampen afgereisd om een bijdrage te leveren aan het Kerkasiel voor de familie Babayants. Deze keer hadden wij vier uur gereserveerd. Menigeen vroeg zich af hoe het zou lukken om vier uur vol te houden, maar de tijd is omgevlogen. Talitha en Pieter van der Woel zorgden voor een muzikale invulling van dusdanig hoge kwaliteit, dat je er bijna entree voor had kunnen vragen. Het was een prachtige ervaring om vier uur lang met elkaar te kunnen vieren en met deze viering mensen, die in de knel zitten te kunnen steunen. Laten we hopen dat het onafgebroken gebed in Kampen de kilte van de verantwoordelijke minister zal aantasten en dat de deuren naar vrijheid open zullen gaan voor de kinderen en hun ouders.

Ds. Helga Frömming



Terugblik Biddag

(= **Groeidag**) Woensdag 12 maart was het een vrolijke boel in de Ter Coulsterkerk tijdens de groeimiddag. Na een korte en vrolijke viering hielpen de aanwezige kinderen met het voorbereiden van de maaltijd. Ze sneden groente en raspten kaas. Een klein voorbereidingsteam o.l.v. Fia Brouwer de Koning had twee kleine

tuintjes klaar gemaakt zodat de kinderen zelf groente konden zaaien en aardappels konden poten.

Dat de arme zaadjes en aardappels het nog best koud hebben in de grond deed geen afbreuk aan het plezier van samen zaaien.

Daarna werd er gesmuld van heerlijke pasta. Het was een geslaagde middag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Ds. Helga Frömming



Een hartelijke groet van

Paul en Annie de Dreu uit Bunnik aan allen, die hen kennen. Zij zijn in goede gezondheid en genieten van hun nieuwe stekkie en het fietsen door de natuurgebieden langs de Kromme Rijn.



Bij de dienst (Limmen) Witte Donderdag

Op Witte Donderdag lezen we traditiegetrouw uit het Bijbelboek Exodus en uit Johannes 13 over de voetwassing van de discipelen door Jezus. Ergens is dat een aanstootgevend verhaal, maar misschien ligt juist daarin ook wel de kracht.

We vieren in deze dienst ook de maaltijd van de Heer en we trekken lijnen naar het laatste avondmaal van Jezus en ook naar het Pascha-verhaal uit de Joodse traditie.

Ds. Edward Kooiman



Achter de gordijnen van de Cultuurkoepel zitten prachtige en ontroerende kruiswegstaties verborgen, geheel in stijl van die tijd. Ritske Velstra schoof de gordijnen open ...

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

De vreugde van Pasen

Dit nummer van het Kerkblad staat in het teken van het komende Paasfeest. In het hoofdartikel op pagina 5 schrijft ds. Helga Frömking over hoe je de vreugde van dit feest kan ervaren. Dankbaarheid voor grote en kleine dingen kan daarbij helpen.

Pasen wordt vaak verbonden met de kleur geel; de kleur van zonneshijn. Die zonneshijn is zichtbaar op de voor- en achterpagina. Na een lange winter komen de narcissen in alle vrolijkheid boven de grond bij de Protestantse kerk van Limmen. Herkent u de foto op de voorpagina wellicht? Exact 10 jaar geleden stond deze foto ook op de voorpagina van het eerste kerkblad van Heiloo & Limmen "nieuwe stijl". De redactie is blij en dankbaar dat we alweer 10 jaar lang gezamenlijk ons Kerkblad mogen vormgeven. Later in het jaar gaat de redactie hier nog extra aandacht aan geven.

In dit nummer weer allerlei klein en groter nieuws. U leest onder andere waarom de Kerkenraad van Heiloo zich twee dagen in een klooster heeft teruggetrokken. Over 'de stilte zoeken' gesproken. De boekbespreking is dit keer van de hand van ds. Bert Kramer. Hij schrijft over het boek van Albert Camus getiteld 'Een hogere liefde'. Een briefwisseling van lang geleden, maar nog steeds actueel.

Geert Booij reflecteert vervolgens op het Kamper kerkasiel in het artikel "Migratie is van alle tijden".. De redactie is blij met dergelijke lezenswaardige bijdragen en wenst u veel leesplezier en gezegende Paasdagen toe!



4	Kerkdiensten & Alg. informatie
5	'Op het kompas van de vreugde'
6	Wij gedenken
7	"Naar de toekomst..."
8	Collectiedoelen bij de kerkdiensten
9	Boekbespreking <i>"Een hogere Liefde"</i>
10	"Migratie is van alle tijden"
11	Rond de Waterput e.a. activiteiten
12	Hoop doet leven

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
25ste jaargang nr. 3, 2 april 2025

Redactie: Ad Edelman, Ditje van Genderen, Pieter Jan van Roon
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2025

Bezorging:

Limmen: F. Rosing 06-24671491

francienrosing@gmail.com

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 14 mei

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 29 april

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl

www.pknlimmen.nl

Kerkdiensten

6 april, 10.00 uur, 5e 40-dagen

Ter Coulsterkerk: ds. P. van der Woel
m.m.v. Cantorij

Kinder- en tienerkerk, crèche

collecte: KiA Golfstaten-bijbelverhalen

Protestantse kerk Limmen:

ds. R. Lock, Bodegraven

collecte: KiA Golfstaten -bijbelverhalen

Palmpasen 13 april, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H.H.E. Frömming
kinder- en tienerkerk (*Palmpasenstokken*)

collecte: KiA Missionair werk

Protestantse Kerk Limmen:

ds. H. v.h. Maalpad, BOL

collecte: KiA Indonesië

Witte Donderdag 17 april 19.30 uur

Witte Kerk: ds. H. Frömming, Avondmaal
'Gebroken brood en breken met gewoontes'

collecte: Diaconaal werk Heiloo

Prot. Kerk Limmen: Avondmaal

ds. E. Kooiman

collecte: Fonds Bijzondere noden

20.30 uur *Ter Coulsterkerk:*

Samen kijken naar 'De Passion'

Goede Vrijdag 18 april, 19.30 uur

Witte Kerk: ds. H.H.E. Frömming
'Het gebroken lichaam'

Prot. Kerk Limmen:

Oecumenische dienst

Stille Zaterdag 19 april, 19.30 uur

Witte Kerk: ds. H.H.E. Frömming
'Van gebroken hoop en licht in de nacht'

Pasen, zondag 20 april

Ter Coulsterkerk: **9.00 uur:** Paasontbijt

10.00 uur: ds. H. Frömming

Gezinsdienst; mmv One More Voice

'Van licht dat gebrokenheid doorstraalt'

collecte: KiA Oekraïne

Prot. Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek

collecte: KiA Oekraïne

27 april, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens

collecte: Stichting ASMIK, Armenië

Protestantse Kerk Limmen:

ds. R. Blaauw, Heiloo

collecte: De Herberg Oosterbeek

4 mei, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. R. Blaauw, Heiloo

Kinder- en tienerkerk, crèche

collecte: KiA Soedan, vluchtelingen

Protestantse Kerk Limmen:

ds. S. Rozendal, Alkmaar

collecte: KiA Soedan, vluchtelingen

11 mei, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. F. Toeteneel, Bodegraven

collecte: KiA Banglaesh

Prot. Kerk Limmen: ds. J. Zuidema, Alkm.

collecte: Exodus

Paasviering in Limmen

Pasen valt laat dit jaar. We hebben al kunnen genieten van zon en lente.

We hebben ons al kunnen laven aan de schepping die zich opnieuw kleurt, knoppen en bloesem, beloftevol groen in het bos...

Tegelijkertijd kenmerken onze dagen zich door zorgen om wat gaande is in de wereld. Het kan somber en moedeloos stemmen als je ziet, hoort en ervaart wat mensen overkomt en elkaar aandoen. Ook al ontluikt in de natuur nieuw leven, dood lijkt nooit ver weg.

Met Pasen verwarmen we ons aan het verhaal van opstaan tegen de dood en moedeloosheid. We staan stil bij een graf dat leeg is. Dáár is de Opgestane niet! Vandaar uit zoeken we een leven van liefde voor God, onze naaste, onszelf en de mooie schepping in een verwarrende wereld.

Als het weer het toelaat zingen we ons slotlied op de begraafplaats: op de plek van tranen en verdriet klinkt een lied van hoop en verwachting.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Op weg naar Pasen

In de stille week komen we in Heiloo op donderdag, vrijdag en zaterdag telkens om 19.30 uur bij elkaar in de Witte Kerk en luisteren we in de serene avondsfeer van ons mooie monument naar de gebeurtenissen van het

Paasverhaal.

Op Paasmorgen beginnen we met een gezellig ontbijt om 9.00 uur in de koffiezaal van de Ter Coulsterkerk. De kinderen mogen in de tuin paaseitjes zoeken. De aansluitende dienst is geschikt voor alle generaties.

Ds. Helga Frömming

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo

072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastor:

A. Martens, 06-224 940 89

a.martens@pknheiloo.nl

(maandag, dinsdag en woensdag)

Predikant:

Ds.H. Frömming tel. 06 455 961 56

h.fromming@pknheiloo.nl

Kerkenraad:

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500

Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo

NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconie@pknhei-

loo@outlook.com Bank:

Diaconie PKN Heiloo

NL85RABO0336470088

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344

ledenadministratie@pknheiloo.nl



Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

Ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

Ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871

Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826

ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Op het kompas van de vreugde



Heel af en toe in je leven kom je een mens tegen, die een onvergetelijke indruk op je achterlaat, omdat hij of zij diepe rust en een serene vreugde uitstraalt. Het lijkt alsof er een constant vuurtje van Paasvreugde in de persoon brandt - alsof de Paasvreugde de bron is, waaruit hij of zij leeft. Hij/zij is nooit droevig, uitgeput of moedeloos en laat zich niet in de war brengen door welk wereldnieuws dan ook. Zonder oppervlakkig of naïef te zijn, straalt hij of zij - zelfs in heel moeilijke omstandigheden - blijdschap, kracht en wijsheid uit. Het leven is gericht op het kompas van de vreugde. Kent u iemand, die zo jaloersmakend vanuit vreugde kan leven?

Hoe doe je dat? Hoe slaag je erin, de vreugde van Pasen zo vast te houden, dat elke dag wordt doorstraald van het licht van de opstandig? Hoe kun je vreugde voelen, zelfs als je pijn hebt of eenzaam bent en je dierbaren mist? Hoe kun je ondanks moeilijke omstandigheden de vreugde blijven vasthouden?

De Paasverhalen in de evangeliën vertellen ons niets over Paasvreugde. De leerlingen van Jezus en de vrouwen die het lege graf ontdekten, hadden geen ruimte voor vreugde. Schrik, angst en ongeloof zijn de eerste reacties. Ze begrijpen helemaal niet wat er is gebeurd en zijn volledig in de war. Het Markusevangelie eindigde zelfs oorspronkelijk met de zin: "Ze waren zo geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden." Omdat dit geen charmant einde is voor een evangelie, hebben de vroege redacteuren er een extra slot aan toegevoegd. Maar ook daarin komt geen vreugde voor. In tegendeel: Jezus verwijt de angstige leerlingen ongeloof en halsstarrigheid. Als zelfs de eerste paasgetuigen geen vreugde voelen, hoe kom je dan bij duurzame Paasvreugde?

De aandachtig luisterende gebedsstilte blijkt hierin de sleutel te zijn. Gelovigen, die vanuit een diepe vreugde leven, plaatsen zichzelf dagelijks trouw in de nabijheid van God en luisteren naar zijn stem. Als daarbij onaangename gevoelens opkomen mogen die er zijn en worden grondig bevraagd. Waar komen angst, irritatie en jaloezie vandaan? Waarom zijn ze er? Wat zeggen ze over de bidder? Waarom kosten ze zo veel energie? Als de

lastige gevoelens zorgvuldig zijn bekeken, worden ze aan God aangeboden met het verzoek om de weg vrij te maken voor nieuwe moed. Daarna is er ruimte om alle goede gebeurtenissen van de dag - hoe klein ook - te bekijken en daarvoor te danken. Hoe somberder en moeilijker het leven op dat moment is, hoe belangrijker het is om hele kleine dingen te vinden waarvoor men dankbaar kan zijn. Ze mogen dan misschien heel klein zijn - maar ze zijn er!

Door dagelijks naar de dankbaarheid te speuren en die naar God toe uit te spreken groeit de vreugde - weliswaar langzaam, maar gestaag. Belangrijk voor een duurzaam vreugderesultaat is de regelmaat. Zoals een sporter dagelijks moet trainen om fit te blijven heeft de bidder de dagelijkse aandachtige gebedsstilte nodig. Dagelijks vijf minuten zijn een goed begin. Als u de smaak te pakken krijgt, wordt het vanzelf meer. Van Ignatius van Loyola, de oprichter van de Jezuiten, die als geen ander op het kompas van de vreugde leefde, weten wij, dat hij probeerde aan het einde van elk uur twee minuten tijd te nemen voor een klein dankbaar gebed. Hij werd een onuitputtelijke, aanstekelijke bron van Paasvreugde. Probeer het uit. Het kompas van de vreugde is een betrouwbare gids door het leven. Goede reis!

ds. Helga Frömming





Wij gedenken ...

Op 22 februari 2025 overleed op de leeftijd van 96 jaar **Jan Keuper**. Jan woonde met zijn vrouw Tea in Overkerck. Dat was beter voor zijn vrouw, omdat hij haar niet langer zelf kon verzorgen. Voor haar was het een goede, veilige plek. Voor Jan voelde het als 'een plan B'. Hij wilde er eigenlijk niet zijn. Maar, om met zijn eigen woorden te spreken, *'Ik wil kijken wat mijn hand kan vinden om te doen. Gods Geest leidt mij en zal ook op deze plek met mij meegaan'*. Jan ontdekte de rol van de Geest in zijn leven. Want deze was het die Jan in beweging zette, die hem zo deed zorgen voor en omzien naar zijn vrouw en gezin.

De mooie, dankbare verhalen van zijn kinderen en kleinkinderen tijdens de afscheidsdienst getuigden daarvan. Van een betrokken, liefdevolle, zorgzame vader en opa. Iemand die inspireerde, die er vooral voor de ander wilde zijn en zelf niet zozeer in de schijnwerpers wilde staan.

We lazen in psalm 71 vers 5: *'Van jongs af aan vertrouw ik op U'*. Dat geloof typeerde Jan. Dat er een God is die hem al in de moederschoot droeg. Als God er toen ook al was, dan zal hij er ook nu zijn. En dat geloof wilde Jan doorgeven in de dankdienst voor zijn leven. Doorgeven aan de volgende generatie. Dat was zijn getuigenis. Jan was een dankbaar mens, tevreden. Tevreden zijn met elke dag die je uit Gods handen mag ontvangen. De schoonheid zien in jouw eigen, gewone, gezellige, imperfecte leven. Ontroerend was dat Tea tijdens de

afscheidsdienst haar eigen geschreven gedicht voorlas.

De laatste regels luidden:

*'Uw kind is thuis, géén lijden meer.
zijn eeuw'ge intrek in Uw woning
Verhoogd, prijst hij U, Hemelkoning
zijn Redder, Zalver, Hemelheer!*

We wensen Tea en haar gezin Gods nabijheid toe in de stilte en het gemis die er zullen zijn. Maar vele dankbare herinneringen mogen hen juist dan tot kracht en troost zijn.

Pastor André Martens

Op 4 maart 2025 overleed op de leeftijd van 87 jaar **Helmina Jacoba Lind- Doets**, bij ons beter bekend als Mientje Lind. Haar overlijden kwam onverwacht en net op een moment dat ze weer energie had om er op uit te gaan. Ik had het voorrecht om met haar in de afgelopen jaren regelmatig gesprekken te mogen hebben.

Na het overlijden van haar man Hans was er de leegte. Ze noemde het 'de plek der moeite'. Niemand om voor te zorgen. Dat was moeilijk. De tijd was haar vriend, maar soms ook niet. Ze puzzelde veel en voelde zich ook rijk met haar kinderen en kleinkinderen. Ze zei: 'Kop in de wind, ik heb een duidelijk doel voor ogen, ik ben onderweg naar Hans'.

Tijdens een van mijn gesprekken met haar, altijd in de erker, vertelde ik haar dat ik het Bijbelboek Job aan het lezen was en dat raakte bij haar een snaar. Als God een God van liefde is, waarom grijpt hij dan niet in?! Toen ik in 2024 een tweeluik hield over Job, was ze beide keren in de kerk, want dat had ze beloofd.

Tijdens een bezoek in januari 2023 was ze bezig met een legpuzzel. We dronken thee in de erker en ze vertelde dat ze op de bruiloft was geweest van één van haar kleinkinderen. En dat ze het woord had genomen en gelezen had uit 1 Corinthiërs 13. Over geloof, hoop en liefde. Toen zij trouwde werden deze woorden ook aan haar meegegeven en dat wilde ze nu ook doen aan haar kleinkind. Ze was best trots op zichzelf dat ze dat gedaan had.

Het was, zo zei ze zelf, haar getuigenis. Dit laat ze achter aan haar gezin en aan ons als de gemeenschap waar ze deel van uit maakte. Ze is nu bij Hans, in het geloof dat de liefde sterker is dan de dood. Dat de dood niet

het laatste woord heeft. We leggen haar in dankbaarheid terug in Gods handen.

Pastor André Martens

Op de vroege ochtend van zondag 9 maart 2025 overleed op de leeftijd van 95 jaar **Geertruida Aafke Koopmans- Heije**. Wij kenden haar als Trudy. Ze overleed op haar kamer in Craenenbroeck, waar ze met veel plezier woonde.

Als je aan Trudy denkt denk je aan hoe dankbaar ze altijd was. Dankbaar als je bij haar op bezoek kwam en ook als je weer wegging. "Dank je, André", waren ook haar laatste woorden aan mij gericht toen we vlak voor haar overlijden nog samen gebeden hebben en psalm 139 gelezen. Je ging eigenlijk altijd met een glimlach bij haar weg.

Dankbaar ook voor haar kinderen. Voor de zorg en aandacht die ze haar gaven. Dankbaar voor hun geloof, want zei ze: "Ik kan niet gelukkig in de hemel zijn, als mijn kinderen verloren gaan".

Ze vertelde dat een groot deel van die dankbaarheid te maken met een ontvangen genezing van God. Dat heeft diepe indruk op haar gemaakt. Ze werd een ander mens. Voor vol aangezien. Haar bestaan bevestigd. In tijden van geluk maar ook van verdriet. In november 2024 heeft ze die liefde van God samen met andere bewoners gevierd door deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Dat betekende veel voor haar.

Die dankbaarheid heeft zo tot het einde toe uitgestraald. En dat wil ze ook haar gezin meegeven: wees tevreden met wie je bent en wat je hebt. En weet dat God je leidt ook al zie je de weg niet altijd voor je.

*God ik wil dit U alles van mij weet
Ik wil dat U weet wie ik ben
Kijk in mijn hart
Onderzoek al mijn gedachten
Kijk of ik leef zoals U dat wilt
En leid me op de weg die U wijst.*

Paul en Karien hebben hun moeder in dankbaarheid losgelaten. Het was goed zo. We wensen hen en hun gezinnen toe dat God hen nabij is en kracht geeft als het gemis wordt gevoeld en hun weg door het leven weer verder gaat.

Pastor André Martens



Naar de toekomst met de wind in de rug?

Tweedaagse kerkenraad in Nieuw Sion

Hoe word je als kerkenraad het kloppende hart van de gemeente dat de spirituele bloedsomloop gaande houdt en voor geestelijke gezondheid zorgt?

Dat valt nog niet mee. Kerkenraadsvergaderingen zijn vaak voorbij voordat je er erg in hebt en de agenda past nauwelijks op een A4'tje. De agenda-punten gaan vooral over organisatie en financiën en voor het inhoudelijke gesprek over de toekomst blijft weinig tijd, terwijl juist het leidinggevende orgaan van de gemeente een hoopvolle visie op de toekomst zou moeten hebben, gebaseerd op diepgeworteld geloofsvertrouwen.

Als kerkenraad moet je af ten toe opladen bij de bron en de tijd nemen om je in onderwerpen verdiepen, die ertoe doen en die het organisatorische niveau overstijgen.

De kerkenraad van Heiloo heeft zich in februari twee dagen lang gevoegd in het kloosterritme van de gemeenschap van Nieuw Sion in Diepeveen en het nadenken over belangrijke onderwerpen afgewisseld met de gebeden waarin de inhoud van de gesprekken kon bezinken en in gebed opnieuw worden doordacht. De kerk was weliswaar ijskoud (buiten was het warmer dan binnen) maar de gebedsstilte en het zingen van Gods lof vanuit een warme deken waren een bijzondere ervaring.

Wij hebben erover gesproken welk beeld in onze beleving de gemeente het beste omschrijft en welke manier van leidinggeven deze beelden telkens vereisen. De beelden varieerden van bouwplaats en happy family naar een bloemenweide en een kleurrijke puzzel. Alle beelden deelden de perceptie dat de gemeenteleden in Hei-

loo zich volop enthousiast en bevolgen inzetten en veel tijd en energie in de kerk steken. De bloeiende initiatieven zijn vaak spontaan en men weet niet altijd van elkaar wat er gebeurt. De vraag is of dat erg is...

Het wensbeeld van de kerkenraadsleden kwam het meest in de buurt van een orkest: het zou zo mooi zijn als ieder gemeentelid zijn of haar talenten op zijn of haar eigen plek naar eigen vermogen inzet om gezamenlijk een prachtig muziekstuk uit te voeren. In dat samenspel is het belangrijk om naar elkaar te luisteren, op elkaar af te stemmen en elkaar aan te vullen zodat er muziek ontstaat die de luisteraars raakt – zonder dat je precies weet, hoe. Hoe schep je als kerkenraad de ruimte om dit harmonische samenspel mogelijk te maken? Hoe ontdek en bevorder je talent? Hoe weet je wat de beste plek voor iedereen is? En hoe kies je het stuk, dat vol enthousiasme samen wordt gespeeld?



Het zou de beschikbare ruimte in dit kerkblad overstijgen om de inhoud van het hele weekend weer te geven. We hebben o.a. nagedacht over hoe we er voor kunnen zorgen dat we een (h)echte gemeenschap worden die als een grote oude boom diepgeworteld is in vruchtbare grond en tot ver in het dorp te zien is. Een gemeenschap, die kracht en leven uitstraalt, die uitnodigt om te komen schuilen en steun te zoeken. Dat doe je door stukjes van het geloofsweg samen te gaan en levensvragen te delen. De kerkenraad is op zoek naar vormen die dit mogelijk maken. Wij hebben ook nagedacht over wat er nodig is om de gemeenteleden, die zich nu niet betrokken voelen aan te spreken en ook voor hen een uitnodigende ruimte te bieden waar ze in geloof kunnen groeien. In de komende maanden zullen we de zeven kenmerken van levendige gemeentes onder de loep nemen en erover na-

denken waar we mogelijkheden zien. Wordt vervolgd.

Ds. Helga Frömming



Bloeiend weiland

Welk soort hulp heeft een bloeiend weiland nodig om te kunnen bloeien?

Wat een stomme vraag! Geen, natuurlijk.

Zolang de insecten maar blij zijn en de bloemen blijven bestuiven kunnen de bloemetjes dit prima zelf. Je kunt er alleen maar met bewondering naar staan kijken en je verbazen over de kleuren en vormen en het prachtige samenspel van de verschillende bloemen en grassen. Precies zo ervaar ik als nieuwe predikant de gemeente in Heiloo.

In de vacaturetijd moest de kerk draaiende worden gehouden en de gemeenteleden doen dit uitstekend. De Ter Coulsterkerk is bijna elke dag wel open en het zoekt er van de bevolgen vrijwilligers. Sommige gemeenteleden brengen meer uren in de kerk door dan in hun eigen woonkamer. Een enthousiast en sterk team houdt de Witte Kerk draaiende. Als predikant hoef ik maar te zeggen "Zouden we misschien...?" of "Is het een idee, dat...?" en het wordt al uitgevoerd voordat ik de zin af heb gemaakt. Alles wat voor mij te doen blijft, is er bewonderend naar te kijken. Dat is geweldig. Alleen: voor het bewonderend kijken wil ik niet worden betaald door een gemeente die een behoorlijk tekort op de begroting heeft. Vanaf april gaat mijn betrekking op eigen wens daarom voorlopig terug van 0,6 naar 0,4 zodat ik zonder slecht geweten van de prachtige gemeente kan genieten.

Als er projecten ontstaan die door een betaalde professional moeten worden uitgevoerd zal ik uiteraard overwegen om weer uren erbij te nemen. Ik stel zeer op prijs, dat mijn stapje achteruit wordt opgevat als een groot compliment aan het bloeiende zoemende weiland in Heiloo.

Ds. Helga Frömming

Collectes bij de kerkdiensten



6 april: Kerk in Actie - Golfstaten

Het aantal christenen in het Midden-Oosten neemt in snel tempo af, maar in de Golfstaten is een tegenovergestelde trend zichtbaar. Hier groeit de kerk door de toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië, en de Filipijnen. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van hen zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet lezen. Het *Bijbelgenootschap in de Golfstaten* traint voorgangers in een vertelmethodie waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. Eeuwenoude verhalen krijgen zo betekenis in het leven van arbeidsmigranten, die daaruit kracht en hoop putten. Dat helpt hen om vol te houden in hun vaak zware arbeidsomstandigheden.

13 april: Missionaire kansen

Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij miljoenen mensen in de huiskamer. Een missionaire kans!



Missionaire kansen met Pasen



www.protestantskerk.nl

13 april Limmen: KiA Indonesië

In Indonesië leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen helpen hun ouders bij de verkoop van kranten of etenswaren, anderen moeten zich alleen redden. De organisatie Dreamhouse zoekt deze kinderen op straat op en kijkt welke hulp ieder kind (of ouders) nodig heeft.



20 april: KiA - Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. **Kerk in Actie** werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma's. Met jouw gift steun je de noodhulp voor inwoners en ontheemden in Oekraïne.



4 mei: Noodhulp aan vluchtelingen in en uit Soedan

In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt **Kerk in Actie** hulp aan vluchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen land-

bouwmaterialen zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien, schoon drinkwater, keukengerei, zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico's die hun kinderen lopen op misbruik en mensenhandel.

Morgen is het Bevrijdingsdag en vieren we dat wij al 80 jaar in vrijheid leven. Dat is lang niet voor iedereen op deze wereld zo. Daarom collecteren we vandaag voor mensen die lijden onder een oorlog zoals de miljoenen vluchtelingen in Soedan.



Paasactie van de Diaconie Limmen

In samenwerking met u hebben we vorig jaar de paasactie gehouden. Samen hebben we een groot bedrag ingezameld en daarmee hebben we mensen en gezinnen, die het heel goed kunnen gebruiken, blij kunnen maken. Zij ontvingen een bedrag aan geld dat zij zelf kunnen besteden. We organiseren deze actie om mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren een extraatje te kunnen bezorgen. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf máár ook dichtbij!

Wilt u helpen de paasactie dit jaar weer mogelijk te maken? Dat kan door een gift over te maken naar Bank: NL66 RABO 0373 7382 18 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Limmen o.v.v. Paasactie diaconie. Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie!

Elleke Metz, secr. Diaconie PKN Limmen



Boekbespreking



In de coronatijd, die al weer ver achter ons lijkt te liggen, werd het boek van Albert Camus, *De Pest*, uit 1947, ineens het best verkochte boek. Het verband met corona was snel gelegd. In een stad in Noord-Afrika brak de pest uit, en aanvankelijk wist niemand hoe men zich daartoe moest verhouden. De hoofdrol is weggelegd voor een arts, dr. Rieux. Hij vlucht niet naar Frankrijk, maar blijft op zijn post. Hij wil geen held zijn of heilige, maar simpelweg solidair met de mensen. Solidariteit in moeilijke tijden is één van de thema's van het oeuvre van Camus.

In onze tijd gedraagt de president van het machtigste land ter wereld zich als een huisbaas die de huur ophaalt. Daartoe heeft hij het recht en de macht. Zo simpel is dat voor hem. 'America first'. Komt Nederland voor ons ook op de eerste plaats?

Meer dan tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog is nu (eindelijk!) de vertaling verschenen van vier (fictieve) brieven die Albert Camus schreef aan een Duitse vriend. Hij had namelijk het verwijt gekregen: 'U houdt niet van uw land'. Zijn antwoord luidt: 'Ik houd teveel van mijn land om nationalist te zijn'. Camus ziet in deze oorlogstijd niet twee landen tegenover elkaar staan, maar twee wijzen van leven. Het recht van de sterkste botst op de wil om mensen recht doen en solidair met elkaar te zijn. Camus gelooft niet in helden en heiligen. Het doel kan de middelen nooit zonder meer heiligen. Wat wil hij dan? Het geluk van mensen. Dat gaat over alle grenzen heen. Camus spreekt hier van een "Een hogere liefde". Dus graag een tandje hoger.

Aan het begin van zijn Brieven plaatst Camus een citaat van Blaise Pascal: "Grootheid toont men niet, door voor één uiteinde te kiezen, maar door beide in zich te verenigen". Ik ben het helemaal eens met Tommy Wieringa, die over deze brieven zegt: "Wat een rechtvaardig vaderland is, en hoe van je land te houden zonder in eng nationalisme te vervallen, leren deze geestrijke brieven van Camus".

Op het moment waarop ik dit schrijf, hoor ik dat de VS alle militaire hulp aan Oekraïne hebben opgeschort. Het streven naar gerechtigheid maakt plaats voor het (goed?) recht om dit te doen. Op hetzelfde moment lees ik in *Trouw*, wat Mirjam Bikker van de ChristenUnie zegt: "Wat heb je aan een paar tientjes extra per maand als de wereld in brand staat? Natuurlijk hebben wij in Nederland ook zo onze problemen. Maar mag het een tandje hoger?" Bert Kramer

Gemeentemiddag Heiloo

Zaterdag 15 maart waren er ruim 50 mensen aanwezig op de gemeentemiddag, die gezellig begon met koffie en een petitfourtje.



Na een hartelijk welkom, gevolgd door een lied startte Helga een presentatie, waarin de recente ontwikkelingen uit de doeken werden gedaan die de *bouwcommissie* op dit moment bezig houden. Zo langzamerhand beginnen we allemaal te beseffen, dat een beslissing over onze twee gebouwen een ingewikkelde zaak is van de lange adem en ook een zaak is, waarbij we hulp heel goed kunnen gebruiken. Hulp in de vorm van een organisatie die COUP heet en die bereid is om te kijken of er een mogelijkheid is om rond de Witte Kerk iets te creëren, waardoor we ons sociale kerkelijk leven kunnen voortzetten, zoals we gewend zijn. We begrepen, dat dit onderzoek natuurlijk geld kost en sommige aanwezigen vonden dat het niet waard. Toch hoorden we, dat de gemeente Heiloo ook anders tegen zaken aankijkt dan

vroeger; er komt wat ruimte en ook het feit dat een kerk meer is dan alleen een "Godshuis op de zondag" is voor de gemeente belangrijk. Mochten we in de toekomst ons concentreren op de Witte Kerk, dan vraagt het feit dat we 'grond achterlaten voor andere doelen', ook om beslissingen. Toch blijft scenario 2: 'De Ter Coulsterkerk verbouwen en woonvormen creëren', ook een aantrekkelijke optie. Om dit alles goed te overdenken gaat de *bouwcommissie* door het land om te zien hoe anderen het wiel uitgevonden hebben in hun situatie, want wij zijn in Heiloo niet de enigen die hiermee worstelen.

Verder kwam nog ter sprake dat de *Oudejaarsdienst* 18 mensen naar de kerk heeft getrokken die veel last hadden van licht en lawaai op de straat. Aan u **de vraag** of deze dienst op zo'n manier nog relevant is. De kerkenraad hoort dit graag van u.

Voor ons *Jubileumjaar* (25 jaar voor de Ter Coulsterkerk en 20 jaar voor ons orgel) vragen we mensen, die mee willen denken over een leuke manier om dit te vieren. We willen beginnen met een avond brainstormen. Wie van u wil **meedenken**? Meld u aan bij Els Romeijn of ondergetekende.

Ook werd er gesproken over een fijnmazig netwerk dat de kerkenraad graag zou willen organiseren. Hierbij wordt ondermeer gedacht aan de mensen die het Kerkblad verspreiden. Wij zouden hen willen vragen of zij hiervoor beschikbaar willen zijn. We willen graag meer oog en oor voor elkaar zijn, en ook de contactpersonen helpen aan informatie. Op 11 april vragen we de verspreiders van het Kerkblad om éénmaal bij elkaar te komen om deze gang van zaken toe te lichten en hen te vragen of ze eventueel bereid zijn om hieraan mee te werken.

Tot slot hebben we nog nagedacht over een *enquête*, onder alle Kerkbladleden om meer te weten te komen van hun beweegredenen om de kerkdienst niet te volgen. Wat missen zij? Waarmee zouden zij wel gebaat zijn? Dit alles met de bedoeling om te kijken of wij iets kunnen toevoegen/-veranderen aan ons huidige aanbod. Na nog een glaasje en een hapje en het wisselen van gedachten, sloten we de middag in goede stemming af. *Roelie van Diest*



Migratie is van alle tijden.

Het kerkasiel voor de Oezbeekse familie Babayants in De Open Hof (een wijkgemeente van de PKN in Kampen), een actie die ook leden van onze kerkgemeenschap ondersteunen, bepaalt ons bij het ingewikkelde onderwerp 'migratie', en het is goed te beseffen dat dit verschijnsel, ook in Nederland, van alle tijden is. We vieren dit jaar 'Amsterdam 750 jaar', onder meer met de televisieserie 'Het verhaal van Amsterdam', waarin wordt verteld hoe Amsterdam zich, mede door migratie, ontwikkelde tot een grote stad. Amsterdam groeide sinds het eind van de middeleeuwen door de komst van Joden die moesten vluchten uit Spanje en Portugal, die van Hugenoten uit Frankrijk, en die van vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden na de val van Antwerpen in 1585. Ze brachten op allerlei manieren welvaart voor Amsterdam.

Onlangs had ik een afspraak in Amsterdam-Oost, en maakte ik om nostalgische redenen een omweg door de Djambistraat in de Indische buurt. Daar logeerde ik namelijk, meer dan 60 jaar geleden, als kind bij mijn oom en tante. Die tante was ook een migrante, maar dan uit Drenthe. Ze was geboren in Hoogeveen, en ging na de lagere school werken als dienstmeisje voor dag en nacht bij een familie in Amsterdam. En daar vond ze een echtgenoot, met wie ze in de Djambistraat ging wonen. Zo ging dat in die tijd: Amsterdam was ook toen al een magneet voor mensen van elders die werk zochten.

De straten in de Indische buurt zijn allemaal vernoemd naar eilanden of delen van eilanden in 'ons Indië'. Zo vind je er de Molukkenstraat en de Javastraat. Een mooie naam is ook de Insulindestraat, die ons herinnert aan "het rijk van Insulinde dat zich slingert om de evenaar als een gordel van smaragd", de beroemde zin uit het slot van de Max Havelaar. Die namen laten zien dat Nederlanders ook geluks- en welvaartszoekers waren, en daarvoor naar de andere kant van de wereld reisden. Die Nederlanders in Indië gedroegen zich bepaald niet altijd alleen maar als gelukszoekers, maar ook als overheersers, vanuit het idee dat ze bij een 'hogere' ras hoorden dan de inlanders.

De Indische buurt werd rond 1900 gebouwd, evenals, aan de andere kant van de spoorlijn, de Dapperbuurt, met de Dapperstraat en de Dappermarkt. De Dapperstraat is de

beroemdste straat uit de Nederlandse poëzie dankzij het sonnet 'De Dapperstraat' van J. C. Bloem:

*Natuur is voor tevreden of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.*

*Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
De in kaden vastgeklonken waterkant,
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.*

*Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.*

*Dit heb ik bij mijzelf overdacht,
Verregend, op een miezerige morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.*

Het gedicht staat nu op een gevel in die straat te lezen. De laatste regel staat er ook in het Turks, Arabisch, Engels, Frans, Spaans, Sranantongo, Duits en Papiamentu op. Als je rondloopt op de Dappermarkt, vraag je je wel af, wie het hele gedicht nog kunnen begrijpen en waarderen. Bij de stadsvernieuwing vanaf de jaren '60 vertrokken veel Amsterdammers uit de Indische buurt en de Dapperbuurt naar elders, en in de nieuwe, nog steeds kleine woningen, kwamen vaak migranten wonen. Meer dan 60 % van de bewoners heeft minstens één ouder die in het buitenland geboren is.

Je ziet het aan de namen op de naambordjes bij de appartementen. Het straatbeeld is dan ook qua mensen en marktkramen heel anders dan vroeger. En ook die migranten hebben hun plek in de Nederlandse samenleving gevonden.

Wie rondkijkt in Amsterdam ziet hoe migratie er altijd geweest is, van en naar Nederland, en binnen Nederland. Het is daarom goed om oog te hebben voor migranten die tussen de raderen van de - natuurlijk wel nodige - regelgeving dreigen vermorzeld te worden, zoals die familie in Kampen.

Geert Booij

Opnieuw Kerkasiel in Kampen

Het ziet er naar uit dat er voor het lopende kerkasiel in Kampen een lange adem nodig is. Gelukkig scharen vrijwilligers, muzikanten en voorgangers uit heel Nederland zich achter dit kerkasiel. Wij hebben ons opnieuw ingetekend voor een gedeelte van de kerkdienst en wel op woensdag **21 mei** van 14 tot 16 uur. Maar ook U kunt meedoen! En dat kan op verschillende manieren.

Wanneer u mee zou willen gaan op woensdag 21 mei, kunt u zich bij ons melden. Wij kijken dan hoe we samen kunnen reizen naar Kampen. U kunt ook een donatie doen. Op de web-site kerkasielkampen.nl (doe mee / doneren) vindt u de bankgegevens en een QR-code. U kunt deze aktie natuurlijk ook met uw gebed ondersteunen.

Wij hopen op uw steun in welke vorm dan ook.

Ds. Hanneke Ruitenbeek en ds. Edward Kooiman
ejkooiman@ziggo.nl of 072-8885550



www.rondewaterput.nl

mail: rondewaterputnl@gmail.com

Expositie 'Schepping en nieuwe schepping'

Vanaf het begin van de schepping toen God de mens schiep, zijn wij onderweg naar het nieuwe Koninkrijk. Het begint in de Bijbel met een tuin en eindigt met een stad.

Ook als mens maken wij een ontwikkeling door en worden wij vernieuwd door het werk van de Heilige Geest. En in de natuur zien wij met de komst van de lente dat het nieuwe leven ontluikt.

Met deze expositie in de Protestantse Kerk in Limmen geeft Marga Jelles-van Huizen hier een impressie van.

Waar: Protestantse Kerk in Limmen
Wanneer: van 16 maart t/m 11 mei



foto: Marga en Jan Jelles aan het werk

Samen een boek lezen?

Ja, dat willen we!

En wel het boek **Vertrouwingen - Gewone woorden** van Dirk de Wachter. Het is het persoonlijk verhaal van de psychiater-psychotherapeut met de confrontatie van een voor hem levensbedreigende ziekte.

"Wat ik zelf heb meegemaakt, doet me nadenken over de vraag: als een mens in de miserie zit, wat helpt dan? Waar vinden we troost? Het antwoord kun je samenvatten: in de aanwezigheid van de ander. Dat is de basis."

Gelovige mensen, maar zij niet alleen, staan ook open voor transcendentie, 'er is meer'. Valt er over troost nog meer te zeggen? Is dit een eye-opener?

Ds. Robert Blaauw wil fragmenten uit het boek met u lezen, bespreken en overdenken.

Twee avonden: **22 en 29 april** om 20.00 uur in het Willibrordushuis
Bijdrage: € 5 / avond (incl. koffie/thee)

Met vijftig dagen van Pasen de zomer tegemoet

Van **23 april tot 18 augustus** is deze expositie van Marga Jelles-van Huizen te zien in de kerkstraat van de Willibrorduskerk.

Dinsdag 6 mei (14.00-15.30 uur) zal Marga in een presentatie in het Willibrordushuis (Westerweg 267) vertellen hoe ze te werk is gegaan bij het maken van deze kunstwerken.

Er is dan natuurlijk ook gelegenheid om haar vragen te stellen.

Save the date:

vrijwilligersmiddag Heiloo

Alle vrijwilligers in Heiloo opgelet: op **10 mei** organiseren we weer de jaarlijkse vrijwilligersmiddag om jullie allen te bedanken voor jullie inzet.

Aan het programma wordt nog gewerkt. U krijgt zo spoedig mogelijk een uitnodiging. Reserveer alvast de datum in uw agenda zodat u de gezellige middag niet mist.

Kerkomroep.nl

Nieuwe link kerkdiensten!

Voor ieder die kerkdiensten vanuit de Ter Coulsterkerk en/of de Witte kerk (wel eens) volgt via Kerkomroep.nl.

Misschien had u het al gemerkt, de Kerkomroep heeft een vernieuwde website!

Als u de diensten volgt via de link op onze PKN Heiloo website, dan kunt u blijven doen wat u altijd deed, op de website is één en ander al aangepast. Ook het volgen van de diensten via de App Kerkomroep op de smartphone of tablet blijft ongewijzigd.

Maar als u de diensten volgt via uw eigen browser (zoekmachine, bijv. Google e.a.) dan moet in "Mijn kerken" opnieuw de **Ter Coulsterkerk** (of de **Witte Kerk**) in **Heiloo** geselecteerd worden. Deze instellingen kunt u daarna opslaan in een nieuwe bladwijzer in uw browser (*oude bladwijzer verwijderen*). Mocht u hierbij problemen ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Marien van der Wolf of **Jan Stamhuis**



One More Voice

Jubileumconcert

"Vier Vrijheid!"

One More Voice viert haar 35-jarig jubileum met een bijzonder concert in de Witte Kerk te Heiloo op zondagmiddag **18 mei** om 15.00 uur.

Het jubileumconcert heeft als thema "Vier Vrijheid". We vieren dan niet alleen dat we 35 jaar in vrijheid mogen zingen maar ook dat het 80 jaar geleden is dat de bevrijding van Nederland tot stand kwam.

Samen met leerlingen van *Ons Podium (voorheen Muziek en Dansschool Heiloo)* brengen we een afwisselend programma met zang, muziek en inspirerende gedichten.

Een muzikale en sfeervolle middag waarin we stilstaan bij de betekenis van vrijheid en samenzijn.

Wij nodigen iedereen van harte uit om deze bijzondere feestelijke middag met ons te beleven!

Kaarten kunnen worden gereserveerd via: www.onemorevoice.nl

Berti Slikker



Luchtig slot

Deze zomer zijn er weer 5 zondagavonden (om 20.00 uur) met poëzie en muziek in de Slotkapel in Egmond aan de Hoef.

In dit jaar vol verwarring hebben we als thema gekozen: *"Niet te geloven..."* Voor wie houdt van tijdig plannen geven we alvast de data door:

6 juli - Ina Eilander

27 juli - Lies Sluis

10 aug. - Edward Kooiman

24 aug. - Fernanda Martino Avila

7 sept. - Muziekgroep Achterom



Hoop
doet leven ...
en geeft kracht
in tijden van
wanhoop en onmacht.

(Marie-José Knuvelde)

Opgewekt is Hij
opgestaan
de Paasboodschap
bijna te groot
voor woorden
onzegbaar ontroerend

Ik zing
over bloeiende steppes
over een weggerolde steen
over een blinkend stromen
en weet dat Hij
eeuwig zal leven

Opgewekt ga ik naar huis
ontroerd, getroost en blij
zacht neurie ik
Händels Hallelujah
wetend dat, dankzij Hem
ik kan en mag leven

©Frederieke