

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

juni 2023, nr. 4
spiritualiteit, cultuur en samenleving



De Kerk van Heiloo en de toekomst

Als u dit berichtje leest hebben we inmiddels de eerste gemeentemiddag achter de rug. Afgelopen jaar hebben we in de kerkenraad een aantal keren gesproken over de toekomst van onze kerk(en).

Financieel - maar ook op andere gebieden - worden we geconfronteerd met de nodig 'uitdagingen' en vragen. Hoe houden we bijvoorbeeld een goede bezetting met vrijwilligers, kunnen we wel twee kerken blijven steunen, wat willen we voor kerk zijn in ons dorp? Talrijke vragen komen op ons af, waar we samen een antwoord op zullen moeten zoeken.

Daar nemen de tijd en de aandacht voor; als kerkenraad kunnen we u alleen maar vertegenwoordigen als we weten hoe u, de gemeente, denkt.

De komende data hebben we hiervoor gereserveerd: **17 juni, 14 oktober, 13 januari 2023, 6 april en 25 mei**. We hopen samen de weg te gaan die ons in een toekomst leidt, waarin we als kerk van betekenis kunnen zijn en blijven.

Roelie van Diest

Vrijwilligersmiddag in Heiloo op 10 juni

Als dank en blijk van waardering voor de inzet van al onze vrijwilligers, en dat zijn er vele, organiseert het College van kerkrentmeesters Heiloo een gezellige middag/avond. U bent van harte welkom op 10 juni vanaf 16.30 uur in de 'koffiekamer' van de Ter Coulsterkerk om samen - met wat eten en drinken - gezellig bij te praten.

Er wordt weer een heerlijk Indonesisch buffet verzorgd en er is een lezing over een aansprekend onderwerp. We hopen op een grote opkomst, schroom niet je op te geven! Ook als je bijvoorbeeld denkt "die paar kerkbladen die ik rond breng"; ook dat is vrijwilligerswerk!

Het wordt op prijs gesteld als u zich vooraf aanmeldt. Dat kan via Peter van Dorsten - pvandorsten@outlook.com, of 072-5337045, of via het inschrijfformulier in de hal van de Ter Coulsterkerk.

Namens het College van kerkrentmeesters, Peter van Dorsten



Beroepingscommissie Heiloo - Limmen

De beroepingscommissie is van start gegaan. De vacature zal nu in diverse media gepubliceerd worden.

Daarnaast vragen we u, gemeenteleden van Heiloo en Limmen, om namen op te geven van door u geschikt geachte predikanten/proponenten (afgestudeerd theoloog die beroepen kan worden). Graag voorzien van motivatie/argumentatie en van uw eigen naam, (mail-)adres en telefoonnummer.

U kunt dit doen bij één van de leden van de beroepingscommissie of via een mail naar beroepingscommissie@pknheiloo.nl

Of een genoemde kandidaat wel/niet beroepbaar is zal de beroepingscommissie navragen bij het Mobiliteitsbureau van de PKN.

Op de websites www.pknheiloo.nl en www.pknlimmen.nl/vacature kunt u de vacature en de al eerder genoemde profielen bekijken.

Namens de beroepingscommissie, Ditje van Genderen



Woensdag-koffie Limmen

De 3e woensdag van de maand, **woensdag 21 juni**, is er weer een koffieochtend in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van 10.30 – 11.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en als afsluiting te luisteren naar een mooi gedicht.

Voor vragen/vervoer kunt u bellen met Margreet Denekamp, 072-5052871 of Bea Nicolai, 072-7435166

Lintje Mariet Mooiweer

Zeven lintjes voor zeven vrouwen

„Het is een beetje Koninginnedag, op deze dag voor Koningsdag!“, zei burgemeester Mascha ten Bruggencate van Heiloo bij de uitreiking van zeven koninklijke onderscheidingen aan evenveel dames. Ze werden opgespeld in de Witte Kerk.

Mariet Mooiweer-van Bart is al jaren vrijwilligster voor statushouders/vluchtelingen in Heiloo. Ze ondersteunt ze en helpt hen op weg naar een nieuwe toekomst. Ze organiseert leuke uitstapjes voor de kinderen en heeft een fietsenplan opgezet.

Ze zet zich daarnaast ook al jaren in voor de Protestantse Gemeente Heiloo en de Ter Coulster-cantorij. Ze was voorzitter van de beroepingscommissie bij de vacature voor een predikant in 2013 en is nu weer actief in de commissie voor het beroepen van een nieuwe predikant.



(foto-Vincent de Vries)

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Geestdrift en verandering

Voor u ligt weer een zeer gevarieerd nummer van ons kerkblad van Limmen én Heiloo. Best bijzonder eigenlijk, dat we dat al jaren lang gezamenlijk met enthousiasme en geestdrift maken.

Pinksteren, het feest dat in aantocht is, heeft ook iets van geestdrift in zich. Traditioneel is rood de 'vurige' kleur die bij Pinksteren hoort. Op het voorblad daarom een schitterende foto van de rode Duc-van-Tol-tulpen, in de Hortus Bulborum naast de kerk van Limmen.

In het hoofdartikel op p. 5 staat ds. Dick Nicolai stil bij de komst van de 'pleitbezorger', die ons met Pinksteren beloofd is. Op p. 7 een prachtig artikel van vluchtelingenorganisatie INLIA, pleitbezorger van asielzoekers. Op p.9 schrijft ds. Peter Verhoeff over redenen waarom onze jeugd het vaak lastig vindt om zich thuis te voelen in onze traditionele kerkdienst. Laten we vooral niet te bang zijn voor verandering, is zijn pleidooi. Een recente verandering waar Geert Booij ons op p. 10 over vertelt is de fusie van twee protestantse kerken.

Tot slot neemt ds. Hanneke Ruitenbeek ons mee naar de veranderingen in de liturgie die Huub Oosterhuis met zijn gedichten en liederen op gang bracht.

Kortom, verandering is van alle tijden en laten we er niet al te bang voor zijn!

De redactie wenst u veel leesplezier toe.



PKN Kerk Limmen met DucvanToltulpen

foto: Peter v Renen

4	Kerkdiensten - Alg. informatie
5	Pinksteren
6	De kunst van het ouder worden
7	Niet meer bang zijn ...
8	Collecten
9	De sleutels van de kerk
10	Kerkhereniging
11	Rond de Waterput;

Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
23ste jaargang nr. 4, 24 mei 2023

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2023

Bezorging:

Limmen: T. van den Berg 06-17540748

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 5 juli 2023

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 20 juni

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl

www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

28 mei Pinksteren, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. H. v.h. Maalpad, B.o.L.

m.m.v. Cantorij

collecte: KIA Pinksteren Egypte

Protestantse Kerk Limmen:

ds. H. Ruitenbeek, Oecumenische

buitendienst m.m.v. One More Voice

collecte: Werkgr.Ontw.samenw.Limmen

4 juni, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. O. van Dongen, Amsterdam

collecte: Stichting Epafra

Protestantse Kerk Limmen:

ds. H. Hummelen, Egmond-Binnen

collecte: Stichting Epafra

11 juni, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. P. Nijssen, Heiloo

collecte: Zing-Cirkel Heiloo

Protestantse Kerk Limmen:

pastor A. Martens, Heiloo

collecte: Stichting Exodus

18 juni, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. H. Frömring, Heiloo

collecte: St. ASMIK Armenië

Protestantse Kerk Limmen:

ds. P. Nijssen, Heiloo

collecte: Kerk zonder grenzen

25 juni, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar

collecte: KiA Colombia ZWO

Protestantse Kerk Limmen:

ds. B. Appers, Castricum

collecte: KiA Colombia ZWO

2 juli, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. Y.T.B.L. Bos, Alkmaar

collecte: KiA Indonesië

Protestantse Kerk Limmen:

ds. S. Rozendal, Alkmaar

collecte: KiA Indonesië

9 juli, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. H.Frömring, Heiloo

collecte: VluchtelingenWerk Ned.

Protestantse Kerk Limmen:

Heilig Avondmaal

ds. H. Ruitenbeek

collecte: KiA Straatpastoraat A'dam

Zondag-autodienst-Heiloo:

Pieter Jan van Roon 06-36144828

Zondag-autodienst-Limmen:

Dick Nicolai: 072-7435166

bgg: Margreet Denekamp: 5052871

Kerkomroep

Meekijken naar of terugkijken van de

kerkdienst in de Ter Coulsterkerk:

www.kerkomroep.nl/#/kerken/21559

Tevens kunt u de kerkdiensten terug-

kijken via www.kerkomroep.nl

Collectebonnen van € 0,50, € 1,00

en € 2,00 zijn per 20 stuks te bestellen

op NL85INGB 0000 2762 01 t.n.v.

Prot. Gemeente Heiloo

Af te halen bij J. Bras: 072-5320344



Pinksterdienst in Limmen

Pinksteren vieren we in Limmen met een oecumenische viering, bij mooi weer in de tuin achter 'Ons Huis'.

Muzikale medewerking wordt verleend door One More Voice, waar een aantal van onze gemeenteleden in meezingen.

Ds. Hanneke Ruitenbeek zal samen met leden van de Oecumenische Werkgroep Limmen de dienst voorbereiden en verzorgen. We lezen het Pinksterverhaal uit het evangelie naar Johannes: daar vallen Pasen en Pinksteren op één dag! We hopen op een feestelijke viering waarbij we op adem kunnen komen en ook energie en inspiratie opdoen om het te wagen met de gaven van de geest:

geduld, vriendelijkheid, dankbaarheid,

vergeving, eerlijkheid, vrede,

vertrouwen op God.



Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

Ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

Ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871

Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826

ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen



Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo

072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastor:

A. Martens, 06-224 940 89

a.martens@pknheiloo.nl

(maandag, dinsdag en woensdag)

Predikant: vacant

Kerkenraad:

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500

Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo

NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconiepknhei-

loo@outlook.com Bank:

Diaconie PKN Heiloo

NL85RABO0336470088

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344

ledenadministratie@pknheiloo.nl



Pinksteren



Vijftig dagen na Pasen?

Alleen de evangelist Lucas vertelt ons in het evangelie en in het boek Handelingen over Pasen, Hemelvaart en Pinksteren als drie in de tijd te onderscheiden gebeurtenissen. Pinksteren valt dan voor hem samen met het Joodse Wekenfeest, dat vijftig dagen na Pesach gevierd wordt. Die lijn wordt ook in de kerkelijke traditie aangehouden. Toch is dat niet zo vanzelfsprekend. Zeker niet voor de evangelist Johannes. Voor hem vallen Pasen en Pinksteren op één dag. In Joh. 20:19-23 lezen we dat de adem van de opgestane Heer op de eerste dag, de dag van de opstanding, de Heilige Geest blaast op de leerlingen. Opstanding en de gave van de Heilige Geest dus op één dag.

Dat is overigens bepaald niet het enige punt, waarop Johannes afwijkt van de andere evangelisten. Ook in hoe hij spreekt over de Heilige Geest gaat hij een eigen weg. Ik nodig u uit om met mij dat te onderzoeken. Misschien niet gemakkelijk, maar uiteindelijk wel heel mooi. Dat beloof ik u.

Trooster of advocaat?

Op vier plaatsen in de hoofdstukken 14,15 en 16 introduceert Johannes een speciaal woord voor de Heilige Geest. In het Grieks gebruikt hij daar het woord: *parakletos*. In vroegere vertalingen (Statenvertaling en de NBG van 1951) is dat weergegeven met het woord: trooster. Dat laat zich wel enigszins verklaren, want Jezus vertelt aan zijn leerlingen, dat Hij hen verlaten zal. En dat is natuurlijk een verdrietige boodschap. En bij verdriet hoort troost en bemoediging. Toch is het jammer, want het woord *parakletos* hoort bij een geheel andere belevingswereld. Niet die van verdriet en troost, maar die van een rechts-geding. In het Latijn zou het ons bekender voorkomen, want dan wordt het: *advocatus*. Letterlijk betekent dat: iemand die erbij geroepen wordt; iemand die het voor je opneemt. In de Nieuwe Bijbelvertaling is, gelukkig con-

sequent, gekozen voor: pleitbezorger. Dan vallen alle woorden op hun plaats, als Jezus in Joh. 15:26 zegt: Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

Het proces tegen Jezus

Niet lang nadat Jezus deze woorden over de pleitbezorger gesproken heeft, vertelt Johannes ons over wat Jezus overkomt. Wij weten daar inmiddels van. In de stille week werd onze aandacht daarop gericht en hebben we gehoord wat zich heeft afgespeeld. Een proces tegen Jezus, dat gekenmerkt werd door verraad, verloochening, valsheid, leugen en misbruik van macht. Zeker, er waren ook getuigen, maar alleen getuigen à charge: beschuldigend en nog vals ook. Niemand, die het voor Hem opgenomen heeft. Zelfs niet zijn trouwste leerlingen. Niemand, die voor Hem pleit. Er is geen advocaat. De rechtvaardige staat alleen tegenover alle onrecht. Geen mens, die zijn werken goed noemt. Haat bedekt de liefde, waarmee Hij mensen tegemoet getreden is; de leugen overrompelt zijn waarheid; onrecht verdoezelt zijn rechtvaardigheid. En tenslotte bedekt de dood zijn leven. De zaak is gesloten!

Hoger beroep

Maar zo is het niet, zegt Johannes. Voor God is de zaak niet gesloten. Voor Hem is het proces waarin de wereld en de mensen hun ware aard hebben laten zien, niet afgedaan. God zet in op herziening van het proces. Daarom gaat de advocaat, de pleitbezorger, van de Vader uit, om te getuigen aangaande Jezus Christus. De Geest der waarheid brengt aan het licht wat er toe doet. De pleiter maakt de zaak van Jezus opnieuw aanhangig in de wereld, opdat eindelijk zijn werken goed genoemd zullen worden; opdat wat waar is ook waar zal heten en wat recht is zal worden ontdaan van het alles verhullende onrecht. Zo tekent God letterlijk Hoger Beroep aan in de wereld.

De pleitbezorger komt om te getuigen en om getuigen op te roepen, zoals de leerlingen van Jezus. Ook zij zullen hun zwijgen doorbreken en waarachtige getuigen worden voor Jezus. En zo werkt Gods Geest tot op de dag van vandaag. Ook nu nog worden getuigen opgeroepen om recht te doen aan de Naam van Jezus, om zijn weg van dienende liefde te benoemen als de enige weg, die vrede en verzoening brengt. Getuigen, die in hun eigen leven die weg gaan en de waarheid daarvan bevestigen. U en ik misschien ook?

Dick Nicolai



'De kunst van het ouder worden'

Op 12 april werd het jaarlijks **Breed Pastoraal Overleg** Limmen gehouden. Breed wil zeggen dat iedereen die een bijdrage levert aan het pastoraat hiervoor wordt uitgenodigd. Dit omvat het crisispastoraat, het pastorale bezoekerwerk, de ledenadministratie (met welkomstbezoek) en het verzorgen van verjaardagskaarten. De huidige gang van zaken en eventuele verbeteringen in het pastoraat werden besproken. We zijn blij met de ruime ploeg betrokken mensen die een bijdrage leveren.

Het thema 'De kunst van het ouder worden' werd ingeleid door ds. Hanneke Ruitenbeek. Als opening diende de vrije vertaling door Huub Oosterhuis van psalm 71, de enige psalm die over ouderdom spreekt.

Veel discussies in de samenleving gaan over de (kosten van) vergrijzing en over vitaliteit. Er is sprake van dubbele vergrijzing, door minder geboorten én doordat mensen gemiddeld ouder worden. In de kerken komt daar een derde factor bij, de ontkerkelijking onder jongeren, die naar verwachting niet kerkelijk zullen worden. Voor de kerken is dit een zorgelijke ontwikkeling.

Jong en gezond zijn lijkt het ideaal. Ouder worden is enerzijds een zegen, maar ziekte, tegenslag en verlies zijn onlosmakelijk verbonden met het leven. Een mens kan een leven lang groeien in wijsheid. Maar ook als wijsheid, verstand en geheugen ons ontglippen, blijven wij mens en onverminderd kind van God.

De oude(re) mens heeft een ander perspectief en moet zich heroriënteren op de levensweg; dit vraagt om bezinning ook over je sterfelijkheid. Hoe kunnen wij elkaar als geloofs-gemeenschap bijstaan op deze levensweg? In de omgang met de ouderen is het belangrijk, zeker als zij geen perspectief meer zien, de moeilijkheden te benoemen en bespreekbaar te maken. In de contacten zijn de belangrijkste pijlers puur luisteren, aandacht geven en er zijn.

Met elkaar is gediscussieerd over de vraag "Oud wil iedereen worden, maar niemand wil oud zijn, waarom

eigenlijk niet?" en over de vraag: "Een mens is zo oud als hij/zij zich voelt. Wat is op dit moment jouw leeftijd?" Afhankelijk van het tijdstip van de dag en de activiteiten kan dit sterk wisselen, maar vanbinnen blijkt iedereen zich jaren jonger te voelen!

Dit laatste, positieve gevoel nemen wij mee in het pastorale werk, want zelf actief blijven en er zijn voor elkaar geeft je energie.

Lies Koenderman



Trouwen in de Witte Kerk

26 Mei gaan **Isabel van Asperen Pos** en **Meindert Weerman** trouwen. Hoera, wat een feest!

Op de trouwkaart staat 'Dit is wat blijft: geloof, hoop, liefde, deze drie maar de belangrijkste daarvan is de liefde' (1 Kor.13:13) Het burgerlijk huwelijk en de kerkelijke inzegening vinden plaats in de Witte Kerk te Heiloo. U bent van harte uitgenodigd. Vanaf 13.00 zijn de deuren geopend.

Isabel en Meindert zijn beide lid van de gemeente Heiloo. Voorganger is Mirjam Sloots uit Zaandijk. Roelie van Diest is ouderling van dienst.

Dank en update familie Verbaas

Hartelijk dank voor het prachtige voorjaarsboekje dat ons werd overhandigd namens de kerk. Daar waren we erg blij mee.

En er is nog veel meer waar wij heel dankbaar voor zijn. Het gaat inmiddels een heel stuk beter met onze Christiaan, 11 jr, diagnose acute lymfatische leukemie, juni 2022. De negen maanden van zwaardere che-

mokuren liggen nu achter ons en zijn met goed gevolg afgerond. De bloedwaardes zien er goed uit: de ziekmakende cellen zijn weggejaagd. Om terugkeer te voorkomen volgt van april 2023 tot augustus 2024 een onderhoudstraject met grotendeels minder ingrijpende chemokuren thuis en twee keer per maand in het ziekenhuis. Dit is protocol bij deze vorm van (kinder)leukemie. Sommige medicijnen blijven heftige bijwerkingen veroorzaken, hier zijn we mee aan de slag om uit te zoeken of dat anders kan. Nu de weerstand beter is geniet Christiaan er enorm van om weer wat vaker naar school te kunnen en wij als gezin om weer wat meer onder te mensen te komen. Ook wordt er intensief geoefend met de fysiotherapeut om weer wat meer zelfstandig te kunnen lopen. En wij ontvangen nog steeds geweldige zorg vanuit de twee specialistische ziekenhuizen in Utrecht en Hoorn.



Inmiddels zijn wij aan het inburgeren in onze nieuwe woonplaats Bergen. Maar ook zijn wij nog regelmatig in Heiloo te vinden.

Het was heel fijn om velen van u even te ontmoeten bij de familievoorstelling van eind maart en na de dienst van begin april in de Ter Coulsterkerk. Ons eerste gezinsuitstapje sinds... een hele lange tijd. Christiaan en Charlotte genoten: als vanouds palmpasestokken versieren en weerzien met oude bekenden.

Wij zijn u allen zeer dankbaar voor alle post, tekeningen, cadeau's, gebeden en andere blijken van meeleven. Dat heeft ons enorm goed gedaan. Graag tot ziens in Bergen of in Heiloo *Frans-Willem Verbaas, Marianne Butijn, Charlotte (16), Christiaan (11)*

Niet meer bang hoeven zijn (als je een politieauto ziet)



De graffiti- en mural-kunstenaar Michel Velt maakte dit portret van Jeannie op de muur van de flatg 'De Renne' in Stadskanaal - de grootste muurschildering van Noord-Nederland (30 bij 10m.).

Na 11 jaar heeft ze eindelijk haar verblijfsvergunning; Jeannie uit Congo. *"Ik heb geluk"*, zei ze in mei 2021, hoewel ze toen nog steeds geen verblijfsvergunning had. Maar ze had haar studie sociaal werk. Die is inmiddels afgerond. En nu mag ze aan het werk.

"Ik kan het eigenlijk nog niet geloven", zegt ze. *"Ik mag zijn."* 11 Jaar lang zit ze in onzekerheid. Geen plannen kunnen maken, afwachten wat er over je beslist wordt. We publiceren haar verhaal in 2021 als voorbeeld van een wantrouwende overheid die asielzoekers behandelt als leugenaars en de menselijke maat vergeet: onrecht in het vreemdelingenrecht.

Jeannie is vanaf haar twintigste hier. Vanwege gewelds-uitbarstingen tegen haar volk, de Banyamulenge, in Oost-Congo. De IND gelooft eerst haar identiteit niet, dan haar verhaal niet, dan niet dat ze niet terug kan naar Oost-Congo. De dienst moet keer op keer zijn fout erkennen, maar stelt vervolgens dat Jeannie in hoofdstad Kinshasa kan wonen.

INLIA laat onderzoek doen naar de situatie daar. Kinshasa blijkt geen veilige plek. Jeannie start een nieuwe procedure en wint. Zodra ze het hoort, belt ze INLIA: *"Maar ik was eigenlijk verdoofd."* De jarenlange stress valt weg; een gek gevoel. Ook heel raar: niet meer bang hoeven zijn als

je een politieauto ziet. *"Alles voelt anders, alles."*

Er komen plannen op: een eigen plek (nooit gehad). En aan het werk! Dagelijks mensen helpen. *"Yes!"* Dertig jaar is ze, nu haar nieuwe leven begint. *"Maar ik hoef niet vanaf niks te beginnen. Ik kreeg mogelijkheden: studie, stage, een netwerk. Zo blij mee."* Ze is INLIA dankbaar, niet enkel voor de hulp, het onderdak: *"De mensen van INLIA zien je, dát is het allerbelangrijkste."*

INLIA staat voor: **I**nternationaal **N**etwerk van **L**okale **I**nitiatieven met **A**sielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

Verlies en Rouw

Het Steunpunt Verlies en Rouw is deze zomer in juni en juli geopend. In augustus zijn we gesloten.

Op **20 juni** is het thema 'vakantie en rouw'. Als je een dierbare hebt verloren, kan de vakantieperiode een moeilijke tijd voor je zijn. Je ziet om je heen hoe iedereen vakantieplannen heeft en zich erop verheugt om op vakantie te gaan. De zomermaanden kunnen heel anders voor je voelen als je een groot verdriet met je meedraagt. Misschien moet je er niet aan denken je huis uit te gaan om elders te logeren. Bovendien kan het idee dat je alleen op vakantie zou gaan, je ook afschrikken om plannen te maken. Maar het kan ook zijn dat je een heel nieuw vakantieplan maakt. En andere dingen gaat doen dan voor je verlies. We praten hier samen over en delen ervaringen.

Het Steunpunt is een initiatief van aandachtscentrum De Zwaan. Het is elke derde dinsdag van de maand geopend en wordt begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders. We starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half uur gaan we verder met een thema. De middagen duren tot 16.30 uur. Ons adres: Luttik Oudorp 93 in Alkmaar.

We vragen een bijdrage van € 5.

Wilt u de maand-nieuwsbrief ontvangen dan kunt u zich opgeven op www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw Marja Ligterink (marja@marjaligterink.nl / 0630088610)



Bedankt!

Het prachtige boeket van de Protestantse kerk te Limmen en de warme woorden op de kaart van gemeenteleden hebben mij veel steun gegeven. Heel hartelijk dank daarvoor! *Anne Koenderman*

Collectes bij de kerkdiensten



28 mei Heiloo: KiA Zending - Egypte

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen.

Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!



28 mei Limmen: Stichting WOL

De stichting **W**erkgroep **O**ntwikkelingssamenwerking **L**immen, wereldberoemd in Limmen en Burkina Faso, vraagt vandaag onze steun voor hun werk in Burkina Faso met onderwijs als één van hun speerpunten.



4 juni: Stichting Epafra

Epafra ziet het als haar opdracht alle Nederlandse gevangenen in het buitenland te bezoeken en zo geestelijke verzorging te garanderen. Zij streven naar twee bezoeken per jaar, om een goed en zinvol contact te kunnen onderhouden. Vertrouwelijkheid in de gesprekken wordt gegarandeerd. Zij respecteren ieders eigenheid en

privacy. Bezoeken vinden alleen plaats wanneer gevangenen zelf aangeven dat ze bezoek willen ontvangen. Die wens kan kenbaar gemaakt worden via ambassade of consulaat of rechtstreeks aan Epafra.



11 juni Limmen: Stichting Exodus

Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de tien Exodushuizen verspreid in het land, o.a. in Alkmaar, of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Daarnaast biedt Exodus hulp aan familieleden van gedetineerden en hun kinderen om elkaar te kunnen ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de bajes en zo te werken aan een goed contact. Meer dan 1500 vrijwilligers zijn actief in het netwerk.



11 juni Heiloo: Zingen in de Zorg

Maartje de Lint zingt met ouderen onder het motto: Samen zingen activeert lichaam en geest. Over haar werk met een **'Zing-Cirkel'** in de Ter Coulsterkerk zegt Maartje: *Mensen met dementie laten een meer specifieke, intuïtieve reactie zien; ze staan op, beginnen te glimlachen of bewegen en worden vaak volledig in beslag genomen door de muziek. Ze zijn tijdelijk "terug". Laten gedrag zien dat er al een poos niet meer was*



18 juni Heiloo: Asmik-Armenië

Stichting Asmik is opgericht om projecten voor o.a. kinderen met een beperking te kunnen realiseren.

De stichting heeft ten doel: financiële ondersteuning van instellingen in Armenië en projecten werkzaam of actief op het gebied van liefdadigheid en/of algemeen maatschappelijke nut; het stimuleren van het naleven van die waarden en normen, die een bijdrage leveren aan een waardevolle samenleving.

De stichting organiseert acties en activiteiten die er op gericht zijn financiële middelen te verzamelen en het richting geven in woord en gedrag, als bijdrage aan een waardevolle samenleving.



18 juni Limmen: KZG

Kerk Zonder Grenzen stelt zich al meer dan vijftig jaar ten doel met mensen in contact te komen die geen lid zijn van een kerkelijke organisatie. Dat deed zij tot 2018 via de zender Radio Bloemendaal en sindsdien met projecten als **Tuimeltekst** en **Stadsklooster Haarlem**. De stichting zoekt daarnaast, in samenwerking met anderen, naar een betere communicatie tussen theologen, al dan niet ambtelijk verbonden aan het instituut kerk, en de samenleving. Een en ander wordt gesteund door de diaconieën in Noord-Holland.

- vervolg p. 8 collectes

25 juni: KiA Colombia ZWO

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land vaak de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. M.n. kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting.

Met steun van **Kerk in Actie** begeleidt de organisatie **Renacer** jongeren, om te voorkomen dat ze in handen van mensenhandelaren vallen.

De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira en in de toeristische kustplaats Cartagena. 's Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact met kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van geweld. Ze bieden hen psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis. Ook is er aandacht voor preventie via voorlichting aan jongeren en docenten op scholen, aan ouders en aan (kerk)leiders en ambtenaren.



2 juli: Kerk in Actie - Indonesië

De provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.

De **Timorese Kerk (GMIT)** geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.



Paasactie - Limmen

De Paasactie-2023, was een groot succes: € 660 heeft u bij elkaar gebracht! Daarmee zijn 22 gezinnen en alleengaanden die een extraatje kunnen gebruiken erg blij gemaakt.

Bij sommigen werden we binnenvraagd en warm ontvangen.

Bij de Oekraïense gezinnen op de Oosterzijweg was er even onbegrip, maar met hulp van een zoontje dat Nederlands sprak, begrepen ze het en reageerden ze blij en verrast.

Het bezoek aan de statushouders op de Oosterzijweg 10 was een ervaring apart en hartverwarmend.

Heel hartelijk dank!

De diaconie van Limmen

De sleutels van de kerk

Column van ds. Peter Verhoeff (3-4-2023)

De grootste zorg van de kerk van nu is bestuurskracht. Er zijn steeds minder mensen bereid om plaats te nemen in een kerkenraad. Als classis zetten we daarom sterk in op bestuurlijke samenwerking. Het kan u niet ontgaan zijn, daarom houd ik dit kort.

Belangrijker voor nu is: we kunnen deze bestuurlijke zorg onmogelijk los zien van de vergrijzing. In veel kerken moet je 50-minners met een kaarsje zoeken. Nu is er niets tegen ouderen, integendeel: de kerk is blij met hen. Maar een kerk met alléén ouderen houdt het niet lang vol. Bestuurlijk samenwerken is dan leuk, maar ook dweilen met de kraan open.

Wat spreekt jongeren niet aan in de kerk? Als je hen dat zelf vraagt, komen ze met drie reacties.

De eerste is: *zondagmorgen 10 uur? Geen geschikte tijd.*

Tweede: *een kerkdienst is een monoloog. Een mevrouw of meneer in een jurk mag een uur praten, voor mij blijven er een paar liedjes over die ik niet ken.*

Derde: *in de kerk gaat het over veel, maar*

niet over mij.

Vooraf dat laatste is vreemd, want laten we niet denken dat jongeren maar een beetje voor het vaderland weg leven. Ze zijn juist heel erg bezig met vragen rondom zingeving: wie ben ik, waarom besta ik überhaupt? Hoe ga ik met een ander om, met mezelf, en met de aarde?

De kerk zou een perfecte plek kunnen zijn voor dit soort vragen. Maar de kerk is dat niet. Als ik eerlijk ben begrijp ik ook wel een beetje waarom. Dat heeft alles te maken met het feit dat wij ouderen – ik ben 60, ik behoor ook tot de ouderen – willen dat alles blijft zoals het was.

Wat ik in veel gemeenten ontmoet - en dus ook in mijn eigen hart - is: 'Kom ga met ons en doe als wij.'

We willen wel jongeren in de kerk. Maar het is niet de bedoeling dat er dingen veranderen. Niemand minder dan Einstein leerde ons echter al: als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Als je dus jongeren in de kerk wilt, dan moet het echt anders.

Hoe? Ik heb geen idee. Maar op de keper beschouwd gaat het ook niet om mij. Als wij als ouderen gaan bedenken hoe de kerk van de toekomst eruit moet zien, dan is dat bij voorbaat een mislukte exercitie. De kerk van morgen is van onze kinderen en kleinkinderen. Als ik het in 'n beeld mag zeggen: de enige weg is dat wij hen de sleutels van de kerk geven.

Dat zal onontkoombaar betekenen dat de kerk zal veranderen. Is dat erg? Welnee, de kerk is altijd veranderd. Het hoort zelfs onlosmakelijk bij kerk zijn. Dat leerden de reformatoren ons al. *Ecclesia reformata semper reformanda*: een gereformeerde kerk moet altijd reformeren.

In april vierden wij Pasen. Ten diepste is dat een feest van verandering. Niet omdat het oude verkeerd was, maar omdat er van God iets nieuws komt. Laten we daarom niet bang zijn voor het nieuwe.

Pasen is opstanding.

Pasen is veranderen.

Ook voor de kerk.

Hereniging twee kerken

Opnieuw een hereniging van twee protestantse kerken. In mijn geboorteplaats Hoogeveen staat een grote kerk uit 1904, de Hoofdstraatkerk, gebouwd als Gereformeerde kerk. In de voorgevel van die kerk zit een steen gemetseld, met daarop de jaartallen 1834 en 1886. Ik hoop dat de lezer nog weet waar die jaartallen voor staan, de Afscheiding van 1834 onder leiding van ds. Hendrik de Cock en de Doleantie onder leiding van dr. Abraham Kuyper.



Wat helaas ontbreekt is het jaartal 1892, het jaar van de vereniging van die twee typen kerken tot de Gereformeerde kerken. Dat zou toch een mooie aanvulling geweest zijn op de gevel van een kerk die na die hereniging werd gebouwd.

In het Pinksterverhaal van Handelingen 2 wordt verteld: "Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden". Gods Geest kan dus de verschillen tussen mensen overbruggen, Welnu, we hebben regelmatig zo'n Pinksterwonder nodig, als je kijkt naar de geschiedenis van de protestantse kerken. Het duurde meer dan een eeuw voordat de breuken met de Hervormde kerk in de 19e eeuw werden geheeld, in 2004, toen we aan het eind van het Samen-op-Weg-proces de PKN kregen.

In de 20e eeuw bleven Nederlandse gereformeerden strijden om de eigen versie van 'de waarheid' te doen zegevieren. Zo ontstonden in 1944 naast de Gereformeerde kerken de Vrijgemaakt-gereformeerde kerken. In 1967 werd een deel van die kerken 'buiten het kerkverband' geplaatst, omdat ze niet mee wilden gaan in de gedachte dat er maar één ware kerk zou zijn, namelijk de eigen. Deze gemeenten gingen verder als Nederlands Gereformeerde kerken. Die splitsing bracht veel ellende en verbittering met zich mee, en verdeeldheid in families. Dat heb ik helaas zelf ook moeten ervaren.

Het goede nieuws is dat die twee kerken per 1 mei 2023 weer herenigd zijn. Het nieuwe kerkverband, de Nederlandse Gereformeerde Kerken, telt zo'n 350 lokale kerken en een kleine 140.000 leden. Dat wordt op 12 mei in Utrecht gevierd met een speciale bijeenkomst. Het blijven orthodoxe kerken, maar niet meer met zo'n dichtgetimmerde kijk op alles. Zo mogen vrouwen er nu ook predikant worden, en homorelaties kunnen worden ingezegend. De bijbehorende theologische universiteit is verplaatst van Kampen naar Utrecht, en gaat mogelijk op termijn samenwerken met de Protestantse Theologische Universiteit die Kampen al eerder verlaten had, en daar inmiddels ook gevestigd is.

Het heeft wel lang geduurd voordat dit gebeurde. Meer dan vijftig jaar bleef deze verdeeldheid in stand. En wat is veel tijd en energie misbruikt om andere christenen te

verketteren en geestelijk te beschadigen. Veel mensen hebben door die gebeurtenissen de kerk verlaten. Gelukkig is er in de kerken die nu fuseren wel het besef dat, om de oude wonden te helen, verzoening nodig is.

Welke les kunnen we leren uit deze geschiedenis van het Nederlands protestantisme? Vooral dat verdraagzaamheid heel belangrijk is in de omgang met elkaar. Ik eindig daarom oecumenisch, met een geliefde spreuk van de Remonstrantse Kerk die dit ook mooi verwoordt: *Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere en in alles de liefde.*

Geert Booij



Foto's: de Hoofdstraatkerk

Bij de achterpagina

In dit voorjaar is het natuurpark 'Höfi Mango' op Curaçao opengedaan voor bezoekers. Het terrein van 24 hectare op Bándabou heeft bijzondere natuurhistorische waarde, maar was tot nu toe alleen op verzoek voor een select publiek toegankelijk. Dat wordt nu anders. "Ik pas op het gebied", zegt de nieuwe eigenaar Jandino Aspraat, in Nederland bekend als comedian. "Höfi Mango is nu van ons allemaal!." Veel lokale bewoners leren op de voormalige slavenplantage hoe je eigen groente kan verbouwen. Wat een mooie hoopvolle ontwikkeling!

De Curaçaose kunstenaar Giovanni Abath heeft in het natuurpark een prachtig kunstwerk gemaakt getiteld 'The Majestic Hands of God'. De hoogste berg van Curaçao (372 meter hoog), de Sint Christoffelberg, is tussen de handen van God zichtbaar.

Pieter Jan van Roon





Amsterdam, havenstad van oudsher

Wie met de trein vanuit het noorden Amsterdam nadert, zal na de spoor-tunnel de vele schepen zien die beladen en (of) gelost worden.

Op deze wandeling beginnen we met aandacht voor Sint Nicolaas: maar liefst drie kerken (op één rij) zijn aan hem gewijd. Vanaf de Sint Nicolaasbasiliek gaan we naar het Oostelijk havengebied en zien o.a. het koopvaardij-monument (Java-eiland).

Met Nico Veerkamp, André Burghardt en Igno Osterhaus

6 Juni is er om 20.00 uur een informatieavond in het Willibrordushuis (Westerweg 267, Heiloo)

10 Juni is de wandeling in Amsterdam



Een luchtig slot

Deze zomer bent u weer van harte welkom bij vijf zondagavonden met poëzie en muziek in de sfeervolle, historische Slotkapel in Egmond aan de Hoef.

Het thema "Voor wie ik liefheb..." is ontleend aan de eerste dichtregel "Voor wie ik liefheb wil ik heten" van het gedicht van Neeltje Maria Min.

De avonden beginnen om 20.00 uur en de kapel is open om 19.30 uur.

Toegang vrij en na afloop koffie en thee. Een (contante) bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld.

Ingrid Zwart verzorgt alle avonden een natuurarrangement.

2 juli Ina Eilander & Wim Noteboom, piano;

16 juli Fernanda Martino met eigen muzikensemble;

30 juli Edward Kooiman & Favonia ensemble;

13 aug. Lies Sluis; Hans v.d. Laan, fluit;

27 aug. Muziekgroep Achterom.



Bij het overlijden van Huub Oosterhuis

Wij waren vroeger thuis Gereformeerd Synodaal, zoals dat heette. We hadden in de kerk een blauw boekje met Psalmen en een dun rood boekje met Gezangen. Ik had daar geen bijzondere gedachten bij. Ik zong gewoon mee. Je kan best stellen dat de geloofsliederen me met de papepel zijn ingegoten.

Op een gegeven moment ontstonden er echter vragen bij het overgeleverde geloof en bijbehorende kerk. Een goede reden om Theologie te gaan studeren. Opgegroeid als boerendochter op het platteland leek me de stad Kampen groot genoeg om het avontuur aan te gaan. Het was 1983. Kampen was toen een echte studentenstad met twee hogescholen en vier HBO instellingen.

En daar in de studentenvieringen op zondagmiddag hoorde ik voor het eerst liederen van Huub Oosterhuis. Het klonk alleen al anders door de begeleiding op de piano in plaats van het orgel. Wat voor mij helemaal nieuw was dat bij het delen van brood en wijn geen lang formulier werd gelezen maar een tafellied van Oosterhuis werd gezongen in wisselzang tussen koor en gemeente.

Ook de taal van de liederen was nieuw voor me. Zijn liederen 'De Steppe' en 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' zijn ondertussen klassiekers. In de studentendiensten zong ik niet meer 'gewoon mee', maar begon te lezen wat ik zong. Dat viel niet altijd mee. De taal van Oosterhuis was soms zo poëtisch dat ik er met mijn 'gereformeerde verstand' niet altijd bij kon. Soms vond (en vind) ik zijn taal nogal masculien en te weinig inclusief. Maar het gebeurde ook dat een lied dat me in eerste instantie niet zoveel zei ineens rechtstreeks binnen kwam. Het volgende lied is daar een voorbeeld van. Eerst de tekst, daarna zal ik het uitleggen.

Lied 323: Hoor. Maar ik kan niet horen.

*Hoor. Maar ik kan niet horen.
Mijn oren dicht gestopt.
Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet ik. Niet waar.*

*Hoor. Maar ik wil niet horen.
Zou ik Uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven naar U toe.*

*Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren -
o toekomst laat niet af.*

Het was in een periode dat de studie me zwaar viel en het leven ook een beetje. Wie was ik? Waar kwam ik vandaan? Wie wilde ik zijn?

Het was de tijd van cirkeltjes draaien in je hoofd, vastlopen in je gedachten, geen idee meer hebben van God. Toen ik in die tijd weer dit lied hoorde ging het ineens over mij en kreeg ik een idee wat Oosterhuis bedoelde met 'Ik ben nog niet geboren. Ik ben niet ik. Niet waar'. Ik voelde me zo gekend in mijn getob dat er van dit lied heeft me grote troost van uit ging. Dit lied heeft me vaker in mijn leven wakker geroepen. Ik kan me mijn eigen geloofsweg niet goed voorstellen zonder de liederen en teksten van Oosterhuis.

Maar onze kerk en liturgie eigenlijk ook niet. We zijn hem veel verschuldigd. In ons nieuwe liedboek staan een kleine negentig (90) bijdragen van zijn hand. Niet al zijn liederen zijn direct toegankelijk, of heel concreet. Je moet er een soort 'ingroeien'. En dan kunnen ze zich ineens openen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de bijbelverhalen en eigenlijk voor de hele geloofsweg.

Maar 'tijd nemen' en 'ingroeien' hebben het moeilijk in deze snelle tijd.

De geloofswaarden zijn mij met de papepel ingegoten. De samenstelling van de pap is in de loop der jaren behoorlijk veranderd. Niet alleen dankzij Huub Oosterhuis. Maar zijn bijdrage is méér dan het zout in de pap.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Hoop

**Gebroken
dromen
loslaten
in handen van**

**degene die
vol van hoop
zijn beloften
aan jou
nakomt**

**Marianne de Groot
in 'Vruchtbare stad'**