

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Zomer



Protestantse
Kerk

juli-augustus 2023, nr. 5
spiritualiteit, cultuur en samenleving



Koffiedrinken-plus!

In de zomermaanden juli en augustus, waarin veel activiteiten stilliggen, heeft de maandelijkse koffieochtend van de Protestantse kerk in Limmen juist een speciaal tintje, namelijk de koffieochtend PLUS! De PLUS houdt in dat we kort een onderwerp zullen bespreken, waar iedereen over mee kan praten. De PLUS houdt ook in dat er na de koffie of thee nog een drankje met elkaar wordt gedronken.

Bij goed weer lekker op het terras!

Woensdag **19 juli** en **16 augustus** komen wij van **10.30 tot 12.00 uur** bij elkaar op deze speciale koffieochtend in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen. Iedereen is van harte welkom! Wilt u zich wel even aanmelden bij Margreet Denekamp (tel. 5052871) of bij Bea Nicolai (tel 7435166) Zij kunnen ook eventueel vervoer voor u regelen.

Uit de kerkenraad van Limmen

Inmiddels hebben we Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren gevierd. Aan het begin van de eerdere vergaderingen ging het gesprek over hoe je die dagen hebt beleefd. We maakten een rondje om te verwoorden wat onze persoonlijke beleving van deze feestdagen is. Daarbij werd het belang van het Paasfeest benadrukt. En hoe kijken we naar Hemelvaartsdag? Wat voor herinneringen hebben we daaraan en hoe beleven we de dag nu? Vroeger een extra vrije dag met een kerkdienst en daarna, vaak mooi weer, genieten van de natuur! Of 's ochtends vroeg dauwtrappen? In Limmen is er geen dienst op Hemelvaartsdag, hebben we daar misschien wel behoefte aan?

De jaarrekeningen van de Kerkrentmeesters en van de Diaconie zijn besproken en goedgekeurd. Ondanks de lage renteopbrengsten, de coronatijd met z'n gevolgen en de stijgende energiekosten is het toch mogelijk de komende jaren door te gaan. Er is veel aandacht voor het onderhoud van de kerk: De kozijnen worden geheel of gedeeltelijk vervangen en hiertoe wordt meegelift met de bur-

gerlijke gemeente, die de toren gaat renoveren. Ook de riolering wordt aangepakt, daar groeien de boomwortels doorheen! Gelukkig kan er gebruik gemaakt worden van de beschikbare subsidies, zodat de kosten te overzien zijn. Op de campings in de omgeving worden flyers rondgebracht, zodat de gasten weten dat zij welkom zijn bij de kerkdiensten op zondagochtend. Op de website is een apart tabblad gemaakt genaamd 'vacature' met de advertentie voor een nieuwe dominee en de 'links' naar de profielen.

Elleke Metz-Meijer



'Wat is waardevol?'

De tweede middag in de serie van vijf gemeentemiddagen in de Ter Coulsterkerk boog men zich in vier groepen over de vragen: "Wat vind je waardevol in de activiteiten die we doen?" en "Wat mis je in de kerk?"

Nadat deze vragen op memoblaadjes beantwoord waren, was er de mogelijkheid om stickers te zetten bij datgene wat het meest in de aandacht zou moeten staan. Er werd druk gediscussieerd en geschreven en het resultaat mag er zijn! Veel ideeën en meningen! Het geheel moet nog uitgewerkt worden voor de volgende bijeenkomst op 14 oktober, maar enkele zaken springen al in het oog:

- Eredienst zou afwisselender mogen zijn, opener, andere vormen;
- Blijven omzien naar elkaar en aandacht hoe we de jongeren meer betrekken;
- Er werd vaak aangegeven dat men geniet van de activiteiten die er al zijn.

Het mag wat de deelnemers betreft nog dynamischer, dus we gaan in de volgende bijeenkomst bekijken hoe we dat gaan doen. Eerst gaan we in de zomer het geheel uitwerken, zodat iedereen weer mee kan denken en doen, vanuit wat we al hebben. Ook kwam er een opmerking over 'minder privacy en meer contact'. Het is in dat kader goed om alvast duidelijk te maken dat, als mensen de bloemen van de kerk krijgen, de ouderling van

dienst altijd weet waarom iemand de bloemen krijgt. Het is soms niet fijn om dat hardop in een dienst te vermelden, maar u kunt het altijd vragen als u bezorgd bent en een kaartje zou willen sturen of in een andere vorm meeleven.

Op naar de toekomst, die er wat u betreft afwisselend, muzikaal en betrokken uit ziet!

Roelie van Diest

Vrijwilligersmiddag in Heiloo

Zaterdagmiddag 10 juni was er in en om de Ter Coulsterkerk een gezellige 'bedankmiddag' voor alle vrijwilligers, georganiseerd door het College van Kerkrentmeesters. Na een welkomstwoord door Jacob Ouderkerken gaf Peter de Laat een presentatie over hoe we polarisatie kunnen voorkomen door 'de kracht van het midden'.



Het hoogtepunt van deze middag was een overheerlijk Indisch buffet, traditioneel verzorgd door Wayan van Dorsten! Onder het genot van een heerlijke maaltijd konden wij ontspannen met elkaar praten. Fantastisch Wayan! De vrijwilligers kunnen er nu weer een jaartje tegenaan!



Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Even afstand nemen...

De zomer is begonnen, voor velen van ons een tijd om letterlijk - en soms figuurlijk - afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen. Dit kerkblad biedt u hiervoor wat inspiratie.

Op de voorpagina een foto die letterlijk 'op een afstand' is gemaakt. Het eeuwenoude kerkje staat in Griekenland, tesamen met de tondervenkelt op de voorgrond. Wist u dat volgens overlevering het merg van deze plant het olympisch vuur brandende hield?

Tijdens de zomervakantie komen we soms op plekken waar we ook figuurlijk afstand kunnen nemen van ons 'gewone' leven, waardoor we nieuwe inspiratie op kunnen doen. In het hoofdartikel op pagina 5 reist pastor André Martens naar het Kröller-Müller Museum, waar hij stilstaat bij het schilderij van Vincent van Gogh, waarop de barmhartige Samaritaan - samen met de gewonde reiziger - is te zien. Met wie kunnen en willen wij ons identificeren? Ook prachtig zijn de "Duingedichten en duingezichten" op p. 10, geïnspireerd op het strand van Egmond!

Ds. Peter Verhoeff, de classis-predikant voor Noord Holland, vervolgt op p. 9 zijn verhaal over de toekomst van de kerk. Op zijn eerdere stuk kreeg hij veel respons, heel fijn dat het gelezen werd! Hij blijft optimistisch; ook al zal kerkzijn voor de jongere generatie deels in een andere vorm plaatsvinden. Over de jeugd gesproken: op p. 5 een leuke foto van de kinderdienst in Heiloo!

De redactie wenst u - ook als u niet op pad gaat - een hele mooie zomerperiode toe!



4	Kerkdiensten - Alg. informatie
5	Herberg van genade
6/7	Wij gedenken ... & Bedankt!
8	Collectes bij de kerkdiensten
9	Niet stuk te krijgen
10	Duingedichten en duingezichten
11	Een luchtig slot Graceland Festival

Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
23ste jaargang nr. 5, 5 juli 2023

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2023

Bezorging:

Limmen: T. van den Berg 06-17540748

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 30 augustus 2023

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 15 augustus

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl

www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

Meekijken naar of terugkijken van de kerkdiensten in de Ter Coulsterkerk:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21559

9 juli, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming, Heiloo
collecte: VluchtelingenWerk Ned.
Protestantse Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
Heilig Avondmaal
collecte: KiA Straatpastoraat A'dam

16 juli, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. J. Bruin, Workum
collecte: Stichting AMCHA (zie p.8)
Protestantse Kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: Fonds Bijzondere Noden

23 juli, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. H. van het Maalpad, BoL
collecte: 't Praethuys Alkmaar
Protestantse Kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: Pro Rege / PIT

30 juli, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: Vrouwen pastoraat VPSG
Protestantse Kerk Limmen:
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Vrouwen pastoraat VPSG

6 augustus, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: (preek op video)
pastor A. Martens en div. medewerkers
collecte: Bijbelgenootschap
Prot. Kerk Limmen: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: Bijbelgenootschap

13 augustus, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. O. van Dongen, Amsterdam
collecte: KiA Zending Ghana
Protestantse Kerk Limmen:
ds. D. Nicolai, Limmen
collecte: KiA Zending Ghana

20 augustus, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Bartiméus
Protestantse Kerk Limmen:
ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
collecte: Bartiméus

27 augustus, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: Heilig Avondmaal
ds. H. van het Maalpad, BoL
collecte: Simavi
Protestantse Kerk Limmen:
ds. P. Verhoeff, Alkmaar
collecte: Sticht. Noodfonds Castricum

3 september, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. N.M. Visser, Noord-Scharwoude
collecte: KiA Israël (mensenrechten)
Protestantse Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
Gemeentezondag (zie hieronder)
collecte: KiA Israël (mensenrechten)

Gemeentezondag Limmen De kleuren van het leven

Zondag **3 september** vieren we de jaarlijkse *gemeentezondag* in Limmen. Thema is: *de kleuren van het leven*. Stel je voor dat er geen kleuren waren in je leven of de natuur, de wereld om je heen. Wat betekent eigenlijk de regenboog in het verhaal van Noach? Waarom is de Vredesvlag in de kleuren van de regenboog? En de vlag van de LHBTI+ beweging? De commissie is druk aan het werk met de invulling van de viering. De zanggroep Just Men zal muzikale medewerking verlenen. Er zijn al afwisselende workshops bedacht voor na de kerkdienst en de koffie. Een gezamenlijke lunch vormt de afsluiting. Het duurt nog even maar zet u de datum alvast in de agenda?

*Namens de voorbereidingscommissie,
ds. Hanneke Ruitenbeek*



Papieren kraanvogels hangen buiten het Kindervredesmonument in Hiroshima.



Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

Ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
Ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastor:

A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)

Predikant:

vacant

Kerkenraad:

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconie@pknheiloo@outlook.com
Bank: Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl





Herberg van genade

Don McLean

De Amerikaanse zanger Don McLean schreef lang geleden een prachtig, tijdloos liedje over Vincent van Gogh. (Vincent, 1971) Hij bezingt van Gogh die met zijn eigen intense stijl schitterende natuurtaferelen op het doek tovert in de prachtigste kleuren. In het lied gaat het over Van Goghs oog voor rafelige mensen in sjofele kleding met verweerde gezichten, getekend door pijn.

De barmhartige Samaritaan

Dat liedje speelde door mijn hoofd toen ik in het Kröller Müllermuseum zijn collectie bekeek. Daar hangt 'De barmhartige Samaritaan' tussen. Het grootste deel van het doek wordt in beslag genomen door de gewonde reiziger. De rovers zijn in geen velden of wegen meer te bekennen. Het is een bedrukkend schilderij. De bergen op de achtergrond lijken op de gewonde reiziger te drukken. De Samaritaan lijkt zich bijna te vertillen aan deze last, als hij deze gewonde reiziger op zijn ezel probeert te zetten. De ezel lijkt aan te voelen wat nodig is en verplaatst zijn achterpoten om deze last te kunnen dragen.

Met wie identificeer je je?

Ik vraag me - al kijkend - af met wie van Gogh zich zou hebben geïdentificeerd. Misschien wel met de gewonde reiziger. Veroordeling en afwijzing was voor van Gogh een levensthema. Hij was in de kern een rusteloze, gewonde reiziger.

Of heeft hij zich juist geïdentificeerd met de Samaritaan?

Wat heeft hij ernaar verlangd om zelf Samaritaan te zijn. Als jongeman, gegrepen door het Evangelie. Hij cijferde zichzelf weg voor de goede zaak, door net als de mijnwerkers waarmee hij zich verbonden voelde, te leven in armoede. Maar toch bleek hij zelf meer verzorging nodig te hebben.

Priester en Leviet

Mijn oog valt op twee figuren die links het schilderij uitlopen. Het zijn de priester en de Leviet. Ze willen met het hele gebeuren niets te maken hebben en maken zich uit de voeten. Vertegenwoordigers van wet en religie. Ze staan voor een wereld van geboden en voorschriften. Maar wet en religie hebben geen hart. Kennen geen genade. Ze krijgen geen enkele kleur in het schilderij.

Herberg van genade

Op de weg terug naar huis denk ik terug aan het schilderij, met in het centrum de Samaritaan. Gebukt onder de last van het menselijk bestaan. Ons falen. Mijn tekortkomingen. De wonden, de zonden. Hij tilt dit allemaal op en draagt ons. Verzorgt, heelt, vernieuwt. Brengt me van de kant van de weg naar de herberg. Een herberg van genade, waar de gewonde reiziger zorg en barmhartigheid mag proeven. En vanuit de herberg met een duwtje in de rug, steeds ook weer de weg op, het leven in. Om met het hart en de blik van de Samaritaan mijn reis voort te zetten. Mild en barmhartig om te gaan met wie mijn pad kruist. En zo te leren kijken naar mezelf. Met Jezus die zegt: 'Ga heen en doet U evenzo'. (Lukas 10,37).

Pastor André Martens



Afscheid van de kinderdienst

In de kerkdienst van 18 juni in Heiloo, waarin ds. Helga Frömring een mooie overdenking hield over hoe we onze talenten kunnen inzetten, hebben de kinderen afscheid genomen van David en Christiaan. Ook de leiding van de kinderdienst zet volop hun talenten in! Fijn dat er zoveel kinderen waren! David en Christiaan gaan na de vakantie naar de middelbare school. Helaas kon Christiaan wegens een gebroken been niet aanwezig zijn, maar vergeten werd hij zeker niet! De kinderen en de hele gemeente zongen als bemoediging en zegen het lied "Ga met God en Hij zal bij je zijn".

Pieter Jan van Roon

Wij gedenken ...

Op 7 juni 2023 overleed op de leeftijd van 86 jaar **Jan Vrij**.

Zijn overlijden kwam totaal onverwacht. Een mooie leeftijd maar wat hadden Debora en haar gezin hem nog graag langer om zich heen gehad. In juli zouden ze hun 60 -jarig huwelijk vieren. Wat rest is de dankbaarheid voor wie hij was als mens, als echtgenoot en (groot-)vader.

In een volle Witte Kerk klonken warme woorden. Jan was een positief mens, zonder oordeel. Een groot gevoel voor humor. Een inspiratie voor zijn gezin, die hij stimuleerde hun eigen pad te vinden en te gaan. Een man van verhalen, ter plekke bedacht. Maar ook enthousiaste verhalen uit de rechtszaal. En trots dat zijn kinderen ook rechten gingen doen.

Jan vond het moeilijker om te praten over zijn diepe emoties, over gevoelens, over geloof. Meestal was Debora dan degene die het gesprek aankaartte. Maar het geloof heeft Jan wel in beweging gezet. Hem tot de mens doen zijn die nu zo gemist wordt. Zoals uit het verhaal bleek van Jan Asezo en zijn gezin uit Angola. Ze werden deel van Jan zijn gezin. Aan hem hebben ze hun bestaan, hun leven in Nederland te danken.

Op de rouwkaart stond de tekst uit 2 Corinthiërs 5:1 *Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. Die aardse tent zal op een dag worden afgebroken. Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis, dat niet door mensen is gemaakt.*



Paulus herinnert ons eraan dat we sterfelijke mensen zijn. Het leven is kwetsbaar en tijdelijk. Niet om ons bang te maken want in tegenstelling tot de lege plek die er rest als je je tent op het grasveld hebt afgebroken,

krijgen we een huis dat niet stuk te krijgen is. Jan geloofde dat hij na zijn sterven naar God zou gaan. En ja, liever nu nog niet. En nee, er staat niet precies hoe het is. Maar het is de plek waar Christus is. In de taal van het geloof zeggen we: De ziel van Jan heeft een thuis gevonden bij God. Terug bij zijn Hemelse Vader. Afbraak wordt nieuwbouw in het licht van het Evangelie.

We wensen Debora en haar gezin Gods nabijheid toe in het gemis en in de stilte die er zal zijn.

Pastor André Martens



Op 13 juni 2023 overleed op de leeftijd van 94 jaar **Jan van der Borden**.

Jan woonde de laatste jaren met zijn vrouw Emmy in Craenenbroeck. Hij wilde dat zijn vrouw op een plek zou zijn waar er goed voor haar wordt gezorgd als hij er niet meer zou zijn. Het vertrek van de Kennemerstraatweg, uit het huis dat ze zelf hadden gebouwd en ingericht, viel zwaar.

Iedereen kent Jan natuurlijk als de makelaar o.z. Maar uit de gesproken, dankbare en liefdevolle, woorden tijdens de afscheidsdienst bleek dat Jan meer was dan makelaar. Vooral een mens die goed voor zijn gezin en collega's wilde zorgen. Hij was daarin trouw en betrokken. Een man met een groot gevoel voor humor. Daarnaast was Jan actief op velerlei fronten in de maatschappij en in de ker-

kelijke gemeente in Alkmaar. Voor zijn grote inzet en betrokkenheid werd hij meerdere keren geëerd.

Ik heb het voorrecht gehad meerdere keren met Jan gesprekken te mogen voeren. Het laatste gesprek was op 6 juni. We spraken over Psalm 121, over kijken naar de bergen: 'waar komt mijn hulp vandaan?' Jan keek altijd in de ogen van de mensen om te weten wat voor vlees hij in de kuip had. En hij keek vanuit de slaapkamer altijd naar buiten. 'Waar zouden mijn vader en moeder zijn?'

Jan was een gelovig man. Geloofde in de Opstanding van Christus. Dat te geloven was voor hem het fundament. We lazen Psalm 121, over God die als een schaduw met je meegaat, daar waar je het meest kwetsbaar bent. Dat was hij op het moment dat hij dingen moest loslaten.

De psalm eindigt met de zin: 'De Heer waakt over je komen en je gaan'. Van de doop tot het graf. Tot over de dood heen. De dood niet als eindpunt maar als ingang naar Gods eeuwigheid.

In dat geloof stierf Jan. Hij was niet bang om te sterven. 'Hoe zal ik U ontvangen?', zo sprak hij hardop.

We hebben Jan teruggelegd in de handen van God, die een leven lang over hem heeft gewaakt.

We wensen Emmy en haar gezin kracht en Gods nabijheid toe in deze tijd van verdriet en gemis. Dat de vele mooie verhalen over Jan en wat hij heeft betekend voor velen, tot troost mogen zijn.

Pastor André Martens



Wij gedenken ...

Maarten Krijt

Onderstaande tekst is bij het afscheid van Maarten Krijt op 8 juni 2023 in de Protestantse Kerk in Limmen uitgesproken door Margreet Denekamp:

Maarten, ineens ben je er niet meer, zo'n leegte, heel vreemd. Op onze verjaardag kregen wij bericht dat je was overleden. Tot je naar Craenenbroeck verhuisde kregen Dirk en ik ieder jaar op onze verjaardag - 1 juni - een felicitatiekaart van je.

We kwamen tegelijk in de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Limmen. Dolf Roman had jou benaderd voor de functie van voorzitter. Jan Kleiberg benaderde mij voor de functie van kerkrentmeester, maar een halfjaar later bleek dat de functie van diaken beter bij mij paste.

Maarten en ik hadden al snel een klik: allebei zorgden we graag voor mensen. Voor Dirk had je meer tijd nodig. Je kwam met hem praten in de Zwaan in Uitgeest. En toen was alles goed. Maar na het diner met de kerkenraad, met partners, in Het Lido was je helemaal om.

Maarten leidde de kerkenraad en de kerk vaderlijk. En ook zakelijk. Hij "vond het een makkie" (zijn eigen woorden) want hij delegeerde alles. En "dat kon hij goed" (ook zijn eigen woorden). Maarten was meelevend, kritisch en sociaal bewogen. Samen met de diaconie kwam er een extra 'Hulpfonds Noodgevallen'.

Maarten merkte op, dat er geen bijbelles gegeven werd in Limmen. Dus dat deed hijzelf dan wel. Dat liep erg goed en het waren fijne middagen.



De weduwen van onze kerk nam Maarten regelmatig mee uit eten. Een goed restaurant werd bezocht, daar hield Maarten erg van! Het grappige is dat we mede door toedoen van Maarten nu een keuken hebben in de kerk, waar we iedere maand alleengaanden een diner aanbieden (dat altijd uitverkocht is). Maarten vond het erg fijn dat de leden van de kerkenraad daar zelf kookten, zelf bedienden en zelf alles weer afwasten. Zo hebben we nu dankzij Maarten een "Vitale kerk".

Op een kerkenraadsvergadering vertelde Maarten dat hij ging trouwen met Yvonne van der Palen en of wij daar geen bezwaar tegen hadden. Nee geweldig toch. Wat was hij gelukkig.

Toen Dolf op het idee kwam om met zijn allen te dineren in het Lido was het Maarten die vond dat we zelf moesten betalen. Dolf was het er niet mee eens, hij was het anders gewend door zijn andere vrijwilligerswerk. Maarten loste het geweldig op: ieder jaar rond 28 januari nodigde Maarten alle mensen die iets voor onze kerk deden uit om met hem en zijn familie feest te vieren. Ieder jaar weer tot Maarten 80 jaar werd, toen was het genoeg zei hij. Die feesten waren een hoogtepunt. Voor Maarten kwam er ook een keer een verrassing: één van de goochelaars werd datzelfde jaar wereldkampioen goochelen en magie.

Na het overlijden van Yvonne maakten wij ons erg ongerust. Meerderen van ons kwamen vaak bij hem kijken in zijn huis in Limmen. Toen hij naar Craenebroeck verhuisde werd dat iets moeilijker, mede door zijn toenemende slechthorendheid. Maar we kwamen wel met enige regelmaat. Zelf was ik heel blij dat hij mij vrolijk bleef herkennen. Hij was altijd erg blij, vooral als ik chocolade of bonbons mee had.

*Maarten ik ben blij dat ik een radertje in je leven mocht zijn.
Dag Maarten, doe je de groeten aan Yvonne?*

Margreet Denekamp

Foto: Maarten Krijt opent met een grote zwaai met de soeplepel de nieuwe keuken.

Bedankt!



Hiermede bedank ik de Protestantse Kerk te Limmen voor het boeket voorjaarsbloemen t.g.v. mijn 88ste verjaardag. A. Klaver

Op 7 mei werd ik na de kerkdienst verrast met de bloemen en de door veel gemeenteleden ondertekende kaart. Mijn hartelijke dank hiervoor. Ik ben herstellende van een hartinfarct en dat gaat gelukkig goed. Hartelijke groet, Harry Peitsman



Op 26 mei zijn wij getrouwd in de Witte Kerk. Het was voor ons een heel mooie dienst en we kunnen daarvan nog dagelijks nagenieten. Wij willen iedereen die aanwezig was bedanken en speciaal alle vrijwilligers. *Wat een mooie groep mensen is dat!* Wij en onze kinderen kregen ook alle steun en medewerking voor, tijdens en na de bruiloft. Dat maakte mede dat het voor ons een prachtige, onvergetelijke ervaring is geworden. Vriendelijke groet, Meindert en Isabel

Collectes bij de kerkdiensten

Collectebonnen

Per vel van 20 stuks in waarden van € 0,50 . €1,- en € 2,- te bestellen op NL85 INGB 0000 2762 01 t.n.v.

Prot. Gemeente Heiloo

Bonnen na afspraak (072-5320344)

af te halen bij J. Bras.

16 juli Heiloo: AMCHA .

De Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland is een non-profit organisatie met als doel de bevordering van psychosociale hulp aan inwoners van Israël (onder wie voormalige Nederlanders) bij de verwerking van traumatische ervaringen die verband houden met de onderdrukking en vervolging door het Nazi-regime (1933-1945). (zie 'het verhaal van Aaron')

23 juli Limmen: Pro Rege / PIT

Pro Rege / PIT is een protestants christelijke organisatie die al meer dan 100 jaar ondersteuning biedt aan onze militairen in legerplaatsen waar ook ter wereld, waarbij het accent op ontspanning ligt.

Hiervoor graag uw bijdrage.

23 juli Heiloo: 't Praethuys Alkmaar

Aandacht, informatie en inspiratie
Als je getroffen bent door kanker, wankelt het leven. Dat geldt voor jezelf maar ook voor je naasten en dierbaren. Voor jou of voor je naaste omgeving staat 't Praethuys in Alkmaar vier dagen per week onvoorwaardelijk open. Je kunt er kosteloos terecht. Je bent van harte welkom! Deskundige vrijwilligers nemen dan de tijd voor je. Samen met jou kijken ze met welke hulp je het meest gebaat bent. Je wordt aangesproken op je weerbaarheid zodat je later weer op eigen kracht door het leven kunt.



Het maken van Heart Pillows, voor vrouwen die een borstkanker operatie hebben gehad, is erg leuk en nuttig! 2e en 4e maand van de maand van 10.30 tot 12.00 uur!



30 juli: Stichting VPSG: Vrouwen Pastoraat, Seksueel Geweld

Wij vormen een kleine oecumenische stichting die al bijna 35 ervaring heeft met begeleiding en voorlichting rond seksueel misbruik. De medewerkers zijn pastoraal/levensbeschouwelijk counselors met deskundigheid op het gebied van godsdienst, zingeving en traumaverwerking.

De VPSG is er voor ieder die hulp kan gebruiken bij de verwerking van seksueel misbruik. Voor wie het zelf ervaren heeft, als kind of als volwassene of er indirect bij betrokken was. Ook kinderen, partner en familieleden kunnen bij ons terecht. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.

6 aug.: Bijbelgenootschap

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Het genootschap maakt het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlelen.

13 aug.: KIA Zending Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn moslims in de meerderheid. Het leven in de afgelegen dorpen is een hele uitdaging, want de wegen zijn slecht en er is een tekort aan schoon drinkwater en elektra. Met steun van Kerk in Actie leidt de Presbyteriaanse kerk in Noord-Ghana voorgangers en jeugdleiders op die de mensen kunnen ondersteunen. Naast bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg, leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam, en over omgaan met conflicten. In de dorpen zijn veel volwassenen nog analfabeet. De meeste kinderen gaan naar school, maar omdat de klassen erg groot zijn

en het onderwijs Engelstalig is, leren veel van hen toch niet goed lezen en schrijven. Verschillende kerken bieden daarom aanvullend onderwijs. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen.



20 aug.: Bartiméus (Sonneheerdt)

Bartiméus zet zich in onze samenleving in voor de participatie van alle 300.000 mensen in Nederland die blind of slechtziend zijn. Ze laten zich daarbij dankbaar inspireren door Jezus zelf, die juist oog had voor de zwakkeren en zieken. Ieder mens is geliefd en verdient het om voluit mee te kunnen doen. De betrokkenheid van onze kerk is hierbij belangrijk. Samen met het fonds kunnen we van betekenis zijn voor onze naasten die ons nodig hebben, en een tastbare verbinding mogelijk maken.



Oogverblindend Mooi is een workshop waarin je leert hoe je zelf make-up kan aanbrengen als je niets of niet goed ziet.

27 aug. Limmen: Noodfonds C'cum

De belangrijkste doelstelling van deze stichting is het verlenen van financiële hulp in de vorm van een gift of lening aan personen, die in een nood situatie verkeren. Dat kunnen zowel acute financiële problemen zijn als financiële krapte in een gezin waardoor kinderen worden geremd in hun maatschappelijke of verenigingsactiviteiten.

Het verhaal van Aaron

Bij de collecte 16 juli in Heiloo



Ons gezin, vader, moeder, mijn broer en ik woonden in een getto in de Oekraïne. In 1941 werd mijn vader afgevoerd door

de nazi's. Steeds meer familie en bekenden om mij heen verdwenen. Ten einde raad liet moeder mij onderduiken bij Erica, die in een bordeel werkte. Zij verstopte mij in een hok achter haar kamer. Het kwam er niet van mijn huiswerk te doen; en ik had het moeder nog zo beloofd. Erica was goed voor mij, erg zorgzaam. Een godswonder ik overleefde de Sjoa. Met een kindertransport ging ik naar Palestina. Het afscheid van Erica viel me zwaar. In 1948 bereikte ik mijn nieuwe land en werd ondergebracht in een kinderdorp. Nog een wonder: ik vond mijn vader terug. Met veel moeite leerde ik het Hebreeuws. Na school en dienstplicht kwam ik te werken bij een krant. Nu woon ik in Tel Aviv. Steeds vaker komen die herinneringen aan vroeger terug en slaat een panische angst toe. Dat had ik niet eerder meegemaakt.

Niet stuk te krijgen

Column van ds. Peter Verhoeff, classispredikant van Noord-Holland

Een maand geleden pleitte ik er op deze plaats voor om de sleutels van de kerk af te geven aan een volgende generatie. De reden die ik daarvoor gaf: als wij als ouderen gaan bedenken hoe de kerk van de toekomst eruit moet zien, dan is dat bij voorbaat een mislukte exercitie.

Er kwam de nodige reactie op. Unisono sprak daaruit veel bezorgdheid. 'Ik wil de sleutels wel afgeven, maar er is niemand om ze aan te pakken.' En zelfs: 'Ik ben bang dat de kerk op een keer gewoon helemaal ophoudt te bestaan. Er is geen volgende generatie.'

Eerst maar het eerste: er is niemand om de sleutels aan te pakken. Dat is waar, maar 't is ook slechts de halve waarheid. Zolang ouderen geen ruimte maken, denken jongeren: dit



is mijn kerk niet. In Zunderdorp deden ouderen dat wel. De kerkenraad stapte en bloc op, en er zit nu een nieuwe met alleen veertigers. Het kan dus wel, in een doodgewone dorpsgemeente!

En dan de zorg dat het op een keer gewoon ophoudt. Ook dat lijkt een gerechtvaardigde vrees. In januari verscheen nog maar weer eens een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De uitkomsten waren voorspelbaar. Minder ervaring van een persoonlijke God, minder geloof in leven na de dood, minder lezers van de bijbel. Minder, minder, minder.

Maar ook dat is het halve verhaal. Ten eerste zijn er nog altijd zo'n 6 miljoen Nederlanders wél kerkelijk. En ten tweede blijkt religie zich steeds meer in niet-geïnstitutionaliseerde vorm te manifesteren. Eenvoudiger gezegd: geloof wordt duidelijk steeds minder kerkelijk.

Er groeit in Nederland een nieuwe vorm van religiositeit en spiritualiteit. Vaak is die tamelijk individueel, maar lang niet altijd. Er zijn zeker ook mensen die wel iets van hun religieuze besef willen delen met anderen. Alleen de kerk ervaren ze daarvoor niet als een geschikte plek. De vormen en manieren van de kerk zoals die is spreken hen niet aan.

Precies daarom moeten wij een nieuwe generatie de sleutels van de

kerk geven. Dat is niet letterlijk bedoeld, maar misschien zegt de beeldspraak nog wel meer. Want het is niet onze kerk. En dat hebben wij ouderen er wel van gemaakt. Ons lijflied is: 'Zo zijn onze manieren.'

Zelf ben ik helemaal niet bang voor de toekomst van de kerk. Misschien houdt de kerk zoals wij die kennen ooit eens op. Dat kan. Maar het verhaal van het evangelie is zó sterk, dat kan niet kapot. Dat zal altijd weer nieuwe mensen raken. En dan begint het allemaal opnieuw.

Als dat gebeurt, dan zal het vast zijn zonder orgels, en zonder toga's. Het zal zijn zonder kerkenraad en zonder kerkorde. Als het opnieuw begint, dan begint het zoals het ooit begonnen is. Elkaar de verhalen vertellen, de maaltijd delen, en omzien naar de armen.

Dát verhaal, dát evangelie, dat is niet stuk te krijgen. Nooit. Daar ben ik zeker van.

Gezocht: twee bestuursleden Stichting VPSG

(zie collecte 30 juli)

We zijn bezig met het uitzetten van een nieuwe koers en kunnen daar jouw hulp goed bij gebruiken! Wij zoeken twee bestuursleden die affiniteit hebben met het bestrijden van seksueel geweld en die ons netwerk kunnen versterken.

Voor informatie mail naar info@vpsg.nl



Duingedichten en duingezichten

We zijn in Heiloo en Limmen bevoorrecht doordat we zo dicht bij de duinen wonen. Alle jaargetijden, maar zeker in de zomer, kunnen we van dat prachtige landschap genieten. Het leek me daarom goed in ons kerkblad wat aandacht te besteden aan die duinen.

Een van mijn inspiratiebronnen hiervoor is het in 2022 bij uitgeverij Thoth verschenen boek *Op't duin - 100 duingedichten en 100 duingezichten*.

Het aantal schilderijen van de duinen gemaakt sinds de 16e eeuw is indrukwekkend. Jacob van Ruisdaal maakte ze al, maar je vindt er ook heel veel van de Haagse School, Mondriaan, Toorop, de Bergense School, en vele anderen.

Uit de vele duingedichten die er zijn blijkt dat iedere dichter zijn eigen gedachten verbindt met de duinen. Ik citeer eerst een kort gedicht met een rake observatie van Judith Herzberg:

Egmond aan Zee

*Ochtend vroeg is niemandsland
hoe het ruikt, naar
veel droog geel, dat nog niet is verbruikt.
Zandoogjes sluiten zich, fladderen,
sluiten. Konijnen overwegen
altijd even: blijven staan
of niet blijven staan. Besluiten
altijd: toch -maar- liever-niet.*

Wie in de duinen tussen Wimmenum en Bergen wandelt, in het gebied dat De Verbrande Pan heet, kan het witte huis zien dat een permanent logeeraadres was van Herman Gorter. Hij schreef het beroemde gedicht *Mei* ("Een nieuwe lente en een nieuw geluid"), waarin de maand mei wordt gepersonifieerd als een nimf. In het gedicht bezingt Gorter de liefde voor Wies Koopmans op wie hij in 1886 verliefd was geworden en met wie hij in 1890 zou trouwen. Die nimf dwaalt door het duingebied, en geniet er ten volle van:

*"Binnen alle duinen waar zij klom,
Heeten haar die valleien welkom
En baden of ze bleef; stond niet een rij
Van blauwe en gele bloempjes zij aan zij
Geschaard, zoals mensen in een theater."*

Zij gaat op zoek naar de jonge god Balder, maar uiteindelijk sterft ze. De duinen roepen gevoelens op die het simpelweg genieten van de natuur te boven gaan. Zoals Garnt Stuiveling in 1956 schreef in zijn inleiding bij dit gedicht *Mei*: "De schoonheid van Hollands duinen en dorpjes in het zonnige voorjaar bekoort voor een gelukkig uur wie er zorgeloos dwaalt; maar wie er gedwaald heeft, weet ook dat het bekoord-zijn door de ogen eens weer moest wijken voor de hunkering van het hart naar wat meer is dan schoon en eeuwiger dan lente."



Ook in het volgende ontroerende gedicht van Pieter Boskma - die tot voor kort in Heiloo woonde - over zijn gestorven vrouw (van wie de as in de duinen was verstrooid) lezen we hoe je gevoelens kunnen verbinden met het landschap:

*Ik stond weer op de plek waar je verstoof.
De zon scheen mild en omneveld,
geen mens te zien, volkomen stil.
Het was een dag als een geloof:*

*vol hoop die nooit zou doven.
De duinen waar ik over uitkeek
lieten zich van hun voet beroven
door de mist die nu uit zee aandreef,*

*en net toen alles leek ontworteld,
het gras, de struiken en de bomen,
en zonder zin of doel ronddobberde,*

*zag ik twee kraaien op een duintop staan,
de snavels doodstil tegen elkaar aan,
en hun silhouet leek op een hart*

tot zij opvlogen, en het brak.



Ja, poëzie helpt je om onze prachtige omgeving nog intensiever te beleven.

Geert Booij



Een luchtig slot

Deze zomer bent u weer van harte welkom bij vijf zondagavonden met poëzie en muziek in de sfeervolle, historische Slotkapel in Egmond aan de Hoef.
(Slotweg 19, 1934 CM Egmond aan den Hoef)

Het thema van deze serie - *Voor wie ik liefheb...* - is ontleend aan de eerste dichtregel van het gedicht van Neeltje Maria Min 'Voor wie ik liefheb wil ik heten'.

De avonden beginnen om 20.00 uur en de kapel is open om 19.30 uur. Toegang vrij en na afloop koffie en thee. Een (*contante*) bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld.

Data:

- 2 juli:** Ina Eilander + Wim Noteboom, piano.
- 16 juli:** Fernanda Martino met eigen muziekensemble.
- 30 juli:** Edward Kooiman + Favonius ensemble.
- 13 augustus:** Lies Sluis + Hans van der Laan, fluit.
- 27 augustus:** Muziekgroep Achterom...

Ingrid Zwart verzorgt alle avonden een *natuurarrangement*.

Vier en verstil op het Graceland Festival

Houd je van muziek, laat je je graag verrassen en ben je niet bang voor kamperen? Kom dan deze zomer naar het veelkleurige Graceland Festival, om te verstillen, te vieren en te experimenteren.

Het jaarlijkse Graceland Festival vindt in 2023 plaats van 17-20 augustus in Zeewolde. Het festival wordt georganiseerd in samenwerking met onder andere de Protestantse Kerk in Nederland. Kom alleen of met je familie of vrienden, kom met je levensvragen of je behoefte aan rust. Voor de kleintjes is er een heus kinderdorp en ook de tieners hebben een plek voor zichzelf.

Dans tot in de late uurtjes, lig languit in het gras, word wakker met pianoklanken van het bospodium en geniet van al die ontspannen mensen bij elkaar. Foodtrucks met heerlijke maaltijden en speciaalbieren maken het aanbod compleet.



Het jaarthema van Graceland Festival 2023 is 'Heel de Mens', de editie die misschien wel dichterbij komt dan ooit! Ga mee op een fascinerende ontdekkingsreis door de verrukkende en verwarrende ervaring van het mens-zijn. Met alle heerlijke sensaties, speelse creaties, kwetsbaarheid, duisternis, licht, beperkingen, butsen, breuken, liefde en heling.

<https://petrus.protestantsekerk.nl/nieuws/graceland-festival/>





Zomer

Het land is warm.
De weg is wit.

Het duin is leeg.
De zee is stil.

De zon is grijs.
De dag is heel.

Gerrit Krol

uit: 'Polaroid, gedichten 1955-1976'