

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Alles wordt
nieuw en
groen?



Protestantse
Kerk

april 2023, nr 3
spiritualiteit, cultuur en samenleving

Noord/West Heiloo

Ontmoetingsmiddag

Zaterdagmiddag **22 april** is er een ontmoetingsmiddag voor wijk B (noord/west). U bent vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur van harte welkom in de Ter Coulsterkerk.

Onder het genot van een kop koffie willen we samen met pastor André Martens elkaar ontmoeten. Heeft u vervoer nodig, dan kunt u bellen met Machda van der Meulen tel: 5336843 of Marijke de Groot tel: 5334470

Marijke de Groot



Samen Eten

In Limmen wordt op **woensdag 26 april** een *Samen-Eten-maaltijd* georganiseerd voor ieder die wil aanschuiven voor wat gezelligheid. In de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 staat de deur open vanaf 17.00 uur en om 17.30 uur begint de maaltijd. Graag opgave vanaf 12 april i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: tel. 5052871 of per email:

margreetdenekamp@outlook.com

U bent van harte welkom!

Diaconie Limmen, Elleke Metz



Woensdag-koffie Limmen

De 3e woensdag van de maand, **woensdag 17 mei**, is er weer een koffieochtend in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van 10.30 – 11.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en als afsluiting te luisteren naar een mooi gedicht. Voor vragen/vervoer kunt u bellen met Margreet Denekamp, 072-5052871 of Bea Nicolai, 072-7435166



Vacante gemeenten, een stand van zaken

Het was wel even een schok voor Heiloo om te horen dat in eerste instantie - vanwege de financiële situatie van Heiloo - vanuit de CCBB, (College voor de Behandeling van Beheerszaken) nog geen toestemming gegeven kon worden voor het beroepen van een gezamenlijke predikant voor Heiloo (0,8 FTE) en Limmen (0,2 FTE). Voor Limmen was er gelukkig geen financieel probleem, maar dit oponthoud zou ook Limmen natuurlijk wel kunnen gaan raken, zo was de vrees.

De afgelopen weken hebben de kerkrentmeesters van Heiloo hard gewerkt om de aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring zodanig samen te stellen dat het CCBB wél tevreden zou zijn. In de vergadering van het CCBB op dinsdag 28 maart is men akkoord gegaan met de aangepaste aanvraag van Heiloo. Echter de financiële situatie van de kerk in Heiloo leidt er toe dat Heiloo helaas maar voor drie dagen een predikant kan aantrekken. Samen met Limmen brengt ons dat op een vacature voor vier dagen. Voor beide gemeente stelt het CCBB als voorwaarde dat de begrotingstekorten ook in de komende jaren niet te hoog mogen oplopen. Daar blijven we natuurlijk samen hard aan werken (zie hiernaast: 20 mei).

Het bestuur van de classis ('het Breed Moderamen') had al eerder aangegeven in principe akkoord te gaan met onze gecombineerde vacature, mits het CCBB akkoord is. Dat lijkt nu dus het geval en dat is goed nieuws. De beroepingscommissie kan de draad weer oppakken voor het beroepen van een predikant voor vier dagen. Waarvan er dus drie dagen voor Heiloo zijn bestemd en één dag voor Limmen.

Kerkrentmeesters Limmen en Heiloo

Gemeentemiddag

in Heiloo op 20 mei

Graag willen we met de gemeente in gesprek over hoe wij de toekomst op wat langere termijn tegemoet willen gaan. Zaterdagmiddag 20 mei om 15.30 uur is er in de Ter Coulsterkerk een bijeenkomst.

We hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden met de kerkenraad mee willen denken. Wat voor kerk willen en kunnen we zijn in deze tijd? Daar nemen we rustig de tijd voor.

Roelie van Diest

Uit de kerkenraad

van Limmen

De vergaderingen van de kerkenraad beginnen altijd met een stukje bezinning. Bijvoorbeeld: waar ben je dankbaar voor, ondanks alle zorgen die er zijn? Vaak houdt deze vraag ook mensen bezig aan het eind van hun leven, of op een sterfbed. Wat was er goed in het leven, waarover was er verdriet?.

De voorbereidingen voor komende diensten met Pasen en Pinksteren zijn begonnen, met name de muzikale bijdragen en de bestelling van de Paaskaars. In de Cameren wordt iedere 1e dinsdag van de maand een zangmiddaguur georganiseerd op verzoek van een aantal bewoners.

De Actie Kerkbalans is goed verlopen: 93% van de enveloppen zijn binnengekomen. De gemeentezondag staat gepland voor 3 september en wellicht komt er ook nog een thema-avond. Gesproken is over het landelijk dreigend predikantentekort, waarvoor verschillende oorzaken zijn.

De kerkrentmeesters hebben een subsidie aangevraagd voor het onderhoud van onze monumetale kerk. De coronabeperkingen zijn opgeheven, zo kunnen we elkaar desgewenst weer de hand schudden, maar het gebruik van de kleine bekertjes tijdens het Heilig Avondmaal blijft gehandhaafd.

Tot slot: kijkt u ook eens naar de website www.pknlimmen.nl die regelmatig wordt bijgewerkt! Daar is ook het Beleidsplan te vinden, dat recent geactualiseerd is.

Elleke Metz-Mejer

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Een groene kerk

Afgelopen periode mochten we heel bewust de 40-dagen tijd beleven. Wat een mooie vieringen en muzikale uitvoeringen waren er zowel in Limmen als in Heiloo! In dit nummer treft u hiervan enkele foto's aan.

Over foto's gesproken, op de voorpagina staat een prachtige opname van een hommel; je hoort en voelt gewoon dat de lente nu echt in aantocht is. Alles buiten wordt weer groen! Daarom staat dit nummer in het teken van 'groen'.

In het hoofdartikel op p.5 schrijft ds. Hanneke Ruitenbeek over 'groene theologie'. Wat is eigenlijk de 'kroon op de schepping'? In 2017 kwam de Groene Bijbel op de markt. Hierin staan verwijzingen naar natuur en schepping, die ons aan het denken kunnen zetten over hoe wij met deze aarde om zouden moeten gaan.

Geert Booij interviewt in de rubriek 'Mensen in beeld' een heel 'groen' gemeentelid waar wij een voorbeeld aan kunnen nemen. Inspirerend!

De redactie wenst u behalve veel leesplezier ook groene inspiratie!

Symbolische schikking in Limmen op de 3e zondag in de 40-dagentijd:



het 'water' reflecteert wie je bent. Jezus zei tegen de vrouw aan de bron: 'Ik ben het, degene die met u spreekt.' (Johannes 4:26)

4	Kerkdiensten - Alg. informatie
5	'De kroon op de schepping'
6	Wij gedenken
7	Nieuws van het pastoraat Heiloo
9	Boekbespreking: Stevo Akkerman, 'Wat is dan goed?'
10	Mens in beeld: Peter Boers
11	'Rond de Waterput' en 'Poppenspeler van Warschau' in Castricum
12	'Hama, Syrië'

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
23ste jaargang nr. 3, 19 april 2023

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2023

Bezorging:

Limmen: T. van den Berg 06-17540748
Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893
c.blijleven@live.nl
B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 24 mei 2023

Kopij aanleveren bij:
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 9 mei
logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

23 april, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: Diacinie Heiloo
Protestantse Kerk Limmen:
ds. A.A. van Kampem, Ede
collecte: KNRM

30 april, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. H. Koolhass, Aalsmeer
collecte: Stichting Vluchteling
Protestantse Kerk Limmen:
ds. E.J. Kooiman, Heiloo
collecte: Groot onderhoud 'Ons Huis'

7 mei, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. J. Bruin, Workum
collecte: KiA Noodhulp Oekraïne
Protestantse Kerk Limmen:
ds. S. Rozendal, Alkmaar
collecte: KiA Noodhulp Oekraïne

14 mei, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. K. v. Staveren,

Bunschoten-Spakenburg
collecte: Rudolphstichting
Protestantse Kerk Limmen:
ds. H. Koolhass, Aalsmeer
collecte: Rudolphstichting

18 mei, 10.00 uur Hemelvaartsdag

Ter Coulsterkerk:

ds. R. Blaauw, Heiloo
collecte: Diaconie Heiloo

21 mei, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. K. Holwerda, Amsterdam
collecte: PSDV Vakantiebureau
Protestantse Kerk Limmen:
ds. B. Hengeveld, Huizen
collecte: PSDV Vakantiebureau
collecte 2: Missionair werk

28 mei, 10.00 uur, Pinksteren

Ter Coulsterkerk:

ds. H. v.h. Maalpad, B.o.L.
m.m.v. Cantorij
collecte: KIA Pinksteren Egypte
Protestantse Kerk Limmen: Oecumenische
buitendienst mmv ds. H. Ruitenbeek,
pastor J. Olling en One More Voice
collecte: Werkgr.Ontw.samenw.Limmen

De kindernevendienst in de Ter Coulsterkerk is op de eerste en de derde zondag van de maand.



Anker

Op Hemelvaartsdag neemt Jezus, mijn en jouw anker mee omhoog, om daarboven vast te leggen in het binnenste heiligdom, waar God, onze Schepper is.

Daar ligt ons anker van de hoop veilig en vast in de belofte die God maakt voor allen die in Hem geloven en daar naar leven.

Ons anker van de ziel is de hoop op en van God.

Klaas van Eijbergen

Zondag-autodienst-Heiloo:

Pieter Jan van Roon 06-36144828

Zondag-autodienst-Limmen:

Dick Nicolai: 072-7435166
bgg: Margreet Denekamp: 5052871

Kerkomroep

Meekijken naar of terugkijken van de kerkdienst in de Ter Coulsterkerk: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21559
Tevens kunt u de kerkdiensten terugkijken via www.kerkomroep.nl

Collectebonnen van € 0,50, € 1,00 en € 2,00 zijn per 20 stuks te bestellen op NL85INGB 0000 2762 01 t.n.v. Prot. Gemeente Heiloo
Af te halen bij J. Bras: 072-5320344

Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

Ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
Ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen



Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastor:

A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)

Predikant: vacant

Kerkenraad:

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com
Bank: Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl





De kroon op de schepping

Over groene theologie.

Er gaat geen dag voorbij of in de krant staan artikelen die linken aan de klimaatcrisis. Gelukkig maar. Je moet wel een enorme dwarskop zijn om te beweren dat het zo'n vaart niet loopt. Als we wetenschappers mogen geloven - en ik geloof ze - doen we (nog) niet voldoende om de natuur tegen verdere afbraak te behoeden. Het 'goede nieuws' is dat mensen de problemen veroorzaken. Dus we kunnen er ook iets aan doen. Maar het gaat niet alleen om doen, het gaat ook om denken. Kan Groene theologie ons helpen? De centrale gedachte is dat in de schepping niet alles draait om de mens. En dat is even wennen.

Groene bijbel

De bijbel kent geen klimaatcrisis en het is dus ook geen handboek voor zonnepanelen, eco-producten (als je het kan betalen), mobiliteit (valt misschien wat op te besparen) en minder vlees- en zuivelconsumptie (heel gezond). De bijbel spreekt wel over zorgvuldig omgaan met de aarde en voedsel. In 2017 bracht het Nederlands Bijbelgenootschap de Groene Bijbel op de markt. Meer dan 1600 woorden en zinnen zijn herkenbaar afgedrukt in groene inkt. Het zijn verwijzingen naar natuur en schepping. Dat was op zich al een eye-opener. Ik noem een voorbeeld.

Niet van ons

'Van de Eeuwige is de aarde en alles wat daar leeft', lezen we in Psalm 24. Dat weten we natuurlijk wel. Wij zijn niet de bezitters maar de rentmeesters van de aarde, wordt in de kerk vaak gezegd. Maar rentmeesterschap is een economisch begrip. De rentmeester moet zorgen voor rendement. Als je ziet hoe wij, zeker hier in het rijke westen gerendeerd hebben dan zou je dat dus een succes kunnen noemen. Maar de prijs die ervoor betaald wordt

is uitgeput land, vervuild water en onzuivere lucht. Een prijs die nu al betaald wordt in delen van de wereld waar droogte, water en opwarming mensen en dieren verdrijven uit hun leefgebied.

De aarde is niet van ons. Maar, is dan het veelgehoorde tegengeluid, de mens mag van de schepper toch heersen over de aarde (Genesis 2:15)? Lees Psalm 8: God die het werk van zijn handen onder de voeten van de mensen heeft gelegd! Ja, dat staat er. Maar hebben we het wel goed begrepen, nu je ziet waar het toe leidt?

Scheppingsorde

Omdat God de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis werd in de Christelijke theologie lang gedacht dat de mens, met name de man, de kroon was op de schepping en de vrouw aan hem ondergeschikt. Vandaar dat mannen lange tijd de regie voerden in de omgang met de aarde. Het is dan goed te bedenken dat in de tijd van de bijbelschrijvers de natuur als gevaarlijk werd beschouwd. Wilde dieren waren een gevaar voor de kudden. Een woekerende vegetatie kon de oogst aantasten. In de 19e eeuw, de tijd van de Industriële Revolutie leek het pleit beslecht: de mens was de natuur de baas geworden. Met machinerie en techniek konden we haar doorzien en overheersen. De natuur werd van- en voor ons. Haar eigen waarde verdween uit het denken en doen. En God, de schepper eigenlijk ook. Wij waren zelf 'goden' geworden.

Verwantschap

Het is hoog tijd om de relatie tussen ons en onze leefwereld te herzien: we zijn onderdeel van één en dezelfde wereld, we zijn verwant aan al wat leeft, ook met de ruimte om de aarde heen, die we trouwens ook al weten te vervuilen. We zijn verbonden in een web van relaties, volkomen afhankelijk van planten voor ons voedsel, van de bijen, schone lucht en helder water. Het vraagt een andere economie, een vernieuwd denken over wat vooruitgang is en liefde en compassie met de schepping. Onze ethiek heeft onze techniek niet bij kunnen houden.

Albert Schweitzer (†1965) zag het gebeuren en muntte het ethische begrip 'Eerbied voor het leven'. "Wij zijn leven te midden van alle leven dat leven wil", zei hij.

Kroon op de schepping

We hebben dan de natuur overmeesterd, maar hoe zit het met onze eigen natuur en driften? Waar zit de pauzeknop in de hang naar meer en meer? Na de zesde scheppingsdag zag God dat het zeer goed en voltooid was. En als kroon op de schepping is er de zevende dag: de sabbat, 'ophouden' betekent dat letterlijk. Dat maakt ons bescheiden en laat ons zien waar we staan: niet boven de schepping maar er tussen in, in relatie met al wat leeft. Onze tijd schreeuwt om matiging, "van ophouden weten", rust en herstel van mens en natuur in het besef dat alle leven op aarde een godsgeschenk is.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Wij gedenken

Habakuk 3: 17-19

Op 16 maart overleed op de leeftijd van 88 jaar **Johannes Theodorus Meinen - Joop**.

Hij was 64 jaar getrouwd met Siny Meinen. Samen hadden ze een mooie plek gevonden aan de Elzenwal.

Joop wilde graag begraven worden op natuurbegraafplaats Geestmerloo. Hij kreeg een mooie plek op een heuvel met uitzicht over het water. Het past mooi bij hoe Joop in het leven stond: liefde voor de natuur, aandacht voor de aarde en het milieu en daar proberen zo bewust mogelijk mee om te gaan.

Voorafgaand aan de teraardebestelling was er een intieme plechtigheid waarbij zijn kinderen en kleinkinderen hem herdachten met woorden, muziek en hem in het licht zetten. Joop was trots op zijn gezin.

Op zijn verzoek lasen we woorden van de profeet Habakuk. Hoofdstuk 3: 17-19. 'Al zal de vijgenboom niet bloeien...toch zal ik juichen voor de Heer'. Net als Habakuk keek Joop naar de wereld om zich heen, maakte zich zorgen en stelde vragen. Vragen die we allemaal wel herkennen. Joop stelde die vragen aan God. Bleef op zijn eigen wijze in gesprek met God.

'Trouw' was sowieso een sleutelwoord in zijn leven. Trouw aan zijn vrouw, zijn gezin, aan de dingen waar hij zich voor inzette. Hij praatte niet veel over zijn geloof. Dat bleef bij hem onder de radar.

God antwoordde door Joop de schepping mee in te nemen. 'Hier ben ik, Joop, ik die deze wereld heb gemaakt. Die jou heeft gemaakt, een mens naar Mijn beeld'. Het maakte dat Joop kon zeggen: 'Ik geloof in de zon ook als ze niet schijnt, ik geloof in de liefde ook als ik haar niet bespeur, ik geloof in God, ook als ik Hem niet zie'.

We wensen Siny en haar gezin Gods nabijheid toe in het gemis en de stilte die komen gaat.

Pastor André Martens



Leven met Oorlog

Tijden veranderen, in de wereld, dus ook in Heiloo...

De dodenherdenking op 4 mei zal dit jaar, geheel anders dan gewend, beginnen met een Herdenkingsbijeenkomst in de Witte Kerk.

Een vertrouwde plek in een voor ons allen veranderende wereld, in het hart van Heiloo en het hart van de samenleving!

Het totaal gewijzigde programma zal uitvoerig in de Uitkijkpost worden gepubliceerd.

De Herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden voorafgaand aan de Stille Tocht. Aansluitend zal de Stille Tocht ook anders verlopen: vanaf de Witte Kerk, langs het Oorlogsmonument bij de Oude Pastorie, via de Dokterslaan en de Maas Geesteranusweg naar het Verzetsmonument *de Man van Vught*.

Zodra de programmadetails bekend zijn, zullen wij deze ook via de website communiceren.

*Namens de voorbereidingsgroep,
Douwe van der Noord*



Passion Heiloo

Zaterdag 25 maart was de dag van de Passion. Het kruis werd 's morgens opgebouwd, de speurtocht (binnen) uitgezet, de kaarten, kaarsjes, koffie en zelfgebakken koekjes en cake op de tafels klaargezet. Om 14 uur kwamen de eerste bezoekers een kaarsje aansteken. Er ontstonden gesprekjes over 'de liefde' en over 'heeft iemand uit liefde iets voor jou gedaan?'. Bijzondere contacten.



De speurtocht voor de kinderen werd ingeleid door *Alida de ranger*, op zoek naar daders en een vogel. Tot slot iets drinken en een boekje mee op weg naar Pasen. *Onwijz kindertheater* trad op in de grote zaal waar ze interactie hadden over de storm op het meer. De kinderen en ouderen genoten!

's Avonds genoten we van Taizé-liederen bij het verlichte kruis. Ontroerende momenten ontstaan als je de vogels hoort meezingen! Warme piano- en viooltonen vulden de donkere en verlichtten de avond.

We kijken met *Leef Heiloo, Bron van levend water, Christ Church* en de *Ter Coulsterkerk* terug op een bijzondere dag!

Iedereen dank die er inbreng in gehad heeft!



Nieuws van het pastoraal overleg

In het Pastoraal Overleg van Heiloo zijn we vooral druk bezig met de vraag hoe we het pastoraat in onze kerkelijke gemeente vorm kunnen geven. Naast het vertrek van de beide predikanten, was er ook het vertrek van twee wijkcoördinatoren. Hoe zorgen we ervoor dat we in ieder geval de basis pastorale zorg kunnen blijven bieden? Het heeft onze voortdurende aandacht.

Samenstelling Pastoraal Overleg

We dachten dat het goed zou zijn om u eerst te laten weten wie er, naast ondergetekende, in het Pastoraal Overleg zitten.

- * *Wilma Westers* - coördinator wijk C
- * *Machda van der Meulen* - coördinator wijk D
- * *Attie Slagter* - bezoekt nieuw ingekomen leden van onze kerk
- * *Marijke de Groot* - verzorgt het rooster voor de koffieochtend op dinsdag en probeert een overzicht te maken van de twee wijken waar nu geen coördinator voor is. Het gaat dan om jubilea en jarigen vanaf een bepaalde leeftijd.

Bereikbaarheid

Nu u weet wie er in het Pastoraal Overleg zitten is het belangrijk te weten hoe je hen kunt bereiken met een vraag, een verzoek, een nieuwtje. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak tijdens momenten van samenzijn -de koffieochtend, voor en na de kerkdienst- en dat is goed. Maar we zijn ook op andere manieren bereikbaar:

Telefonisch: Mijn nummer staat in dit kerkblad en dat is het nummer dat u kunt bellen als het gaat om pastorale verzoeken, berichten. Appen kan natuurlijk ook. Vaak wordt dat niet gedaan, omdat de indruk bestaat dat ik het al druk genoeg heb, maar dat is niet terecht. Het voordeel van mij bellen of appen is dat er direct een afspraak wordt gemaakt! Op de momenten dat ik niet aanwezig ben, bijvoorbeeld tijdens vakanties, dan kunt u *Machda van der Meulen* bellen – telefoon 06-10235181 voor dringende pastorale vragen.

Email: We hebben als Pastoraal Overleg sinds kort een eigen mailadres:

pastoraat@pknheiloo.nl.

Daar kunt u ook terecht met vragen, opmerkingen en suggesties.

Er zijn voldoende manieren dus om met ons in contact te komen en ik hoop dat u ons dan ook weet te vinden. Weet dat we open staan voor suggesties in deze.

Vrijwilligers gezocht

Tenslotte nog een oproep! We zijn op zoek naar gemeenteleden, die zo nu en dan, op afroep, beschikbaar zijn om bijvoorbeeld bij gemeenteleden een bloemetje of kaartje te brengen.

Bent u daarvoor beschikbaar dan kunt dat aan ons mailen via bovenstaande mailadres of het melden bij één van de leden van het Pastoraal Overleg, of mij appen of bellen.

Hiermee kunnen we ook in de wijken waar op dit moment te weinig contactpersonen zijn, toch aandacht blijven geven aan leden van onze gemeenschap.

Met een hartelijke groet, namens het Pastoraal Overleg

Pastor André Martens



Dank

Op mijn 81e verjaardag werd ik verrast met een prachtige rode begonia. Heel hartelijk bedankt voor deze mooie attentie.

Jeannette Coppens

De mooie kaart ziet u op pagina 12

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven na mijn val, waarbij ik mijn ruggenwervel brak en de daarop volgende opname in het ziekenhuis en revalidatie in Westerhout. Ik ben thuis goed aan het revalideren maar het valt niet mee. Door de vele lieve kaartjes en bloemen heb ik veel warmte gevoeld en dat doet me goed.

Nogmaals hartelijk dank!'

Elly den Hartigh

Hartelijk dank voor de bloemen van zondag 26 maart. Blij en verrast was ik en alhoewel mijn ogen wat minder zien kon ik gelukkig toch heel erg genieten van de bloemen.

Hartelijke groeten

Miny Dekker

Palmpasen

In Heiloo hebben we 2 april een feestelijke **Palmpasen** gevierd. De kinderen hebben hard gewerkt aan een palmpasenstok!

De vragen over de betekenis van de 30 rozijnen, 12 nibbitringen, het broodhaantje, de mandarijn en de eieren konden de gemeenteleden niet of nauwelijks beantwoorden. David, de knappe interviewer legde het haarfijn uit.

Een ei wordt één keer geboren en daarna komt het kuiken eruit. Mooi beeld: je wordt geboren en als je bij God wilt horen word je opnieuw geboren! Dominee Blaauw had een prachtig kruis en liep mee met de optocht

Hosanna, Hosanna...



Collectes bij de kerkdiensten



23 april Limmen: Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

De KNRM is al sinds 1824 een onafhankelijke professionele reddingorganisatie. Jaarlijks redden of helpen 1.400 professioneel opgeleide vrijwilligers meer dan 3.000 mensen op zee en het ruime binnenwater. De KNRM is een goed doel, zonder overheids-subsidie. Hun missie is om mensen te redden en te helpen, snel, professioneel en kosteloos. Dat kan door vele donateurs. De KNRM is een goed doel, zonder overheidssubsidie en vraagt ook om uw hulp. Help de helpers.



30 april Heiloo: Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling helpt vluchtelingen wereld wijd. Enkele voorbeelden zijn: Griekse vluchtelingen kampen, medische hulp in Jemen, slachtoffers in Syrië, en recent vele vluchtelingen uit Oekraïne.

De *Nacht van de Vluchteling*, dit jaar van 17-18 juni, is het belangrijkste evenement van *Stichting Vluchteling*. Deelnemers lopen een route van 40 of 20 kilometer, om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor noodhulp aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. Je kunt zowel individueel meelopen of als team: www.vluchteling.nl

30 april Limmen: Fonds groot onderhoud 'Ons Huis'

Onderhoud van het verenigingsgebouw 'Ons Huis' kost geld. Hiervoor heeft de diaconie in het verleden een fonds opgericht waaruit deze kosten betaald kunnen worden. Om dat in de toekomst ook te kunnen blijven doen vragen wij uw bijdrage.

7 mei: KIA noodhulp Oekraïne

Door de economische crisis hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de samenleving.

Kerken genieten een hoog vertrouwen in de Oekraïense samenleving. Partnerorganisatie Ukrainian Education Platform (UEP) versterkt lokale kerken in het ontwikkelen van sociale initiatieven voor de ontwikkeling van lokale gemeenschappen.



Diaconale vaardigheden

In Oekraïne is grote behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van diaconale zaken zoals organisatie, management van vrijwilligers, werken met de lokale gemeenschap en fondsenwerving.

Met haar werk onder de lokale kerken wil UEP de kwaliteit van de sociale dienstverlening verbeteren, elke kerk versterken in haar lokale capaciteit, zorgen voor zichtbaarheid in de samenleving, samenwerking met lokale autoriteiten en het bedrijfsleven en mensen enthousiast maken voor het belang van de ontwikkeling van hun stad of dorp.



Versterken kwetsbare groepen

UEP selecteert kerken (6 per jaar) en traint hen om kleine sociale projecten te starten. In elk dorp gaat dit om de voorganger en 15 kerkleden. UEP geeft een bedrag van € 2.500 als startkapitaal en begeleidt de implementatie van het project. De programma's dragen bij aan het versterken van kwetsbare groepen en individuen en aan de sociale cohesie in de gemeenschappen.



14 mei: Rudolphstichting

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Ze maken in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste, getraumatiseerde kinderen een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel gewone dorp. De Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuis-kinderen.



21 mei Steunfonds het Vakantiebureau

Het Vakantiebureau organiseert ook in 2023 vakanties met aandacht voor senioren en mensen met een zorgvraag. Ook zijn er speciale vakantie- weken voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking. In de nieuwe vakantie-gids zijn alle vakantie- weken in 2023 te vinden. Je kunt de gids downloaden of aanvragen bij hetvakantiebureau.nl

Steunfonds Het vakantiebureau ondersteunt de vakanties door geld en fondsen te werven om hulpmiddelen en bijvoorbeeld recreatiemiddelen of uitstapjes te financieren. Ook worden aanpassingen in de accommodaties gefinancierd om het de vakantie-gasten maar óók de vrijwilligers zo makkelijk mogelijk te maken.



Mensen in Beeld

Peter Boers en duurzaamheid



Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp, dat - zo hoop ik - velen van ons bezig houdt. Daarover had ik onlangs voor het kerkblad een gesprek met Peter Boers. Hij is lid van onze gemeente, van de Engelse kerk van Heiloo, die op zondagmiddag in de Ter Coulsterkerk bijeenkomt, en van de evangelische gemeente Leef. Ook zingt hij in de cantorij.

Sinds een jaar of vijf woont hij, geboren Amsterdammer, in Heiloo, in een woning die hij zo heeft verduurzaamd, dat het een *nul-op-de-meter-woning* is geworden. In het najaar, als de Duurzamehuizenroute (<https://duurzamehuizenroute.nl>) wordt gehouden, stelt hij zijn woning open voor belangstellenden, die advies willen over hoe ze hun woning kunnen verduurzamen. Zijn diepste motief hierbij is dat we goed moeten zorgen voor de schepping. Hij probeert daarom zo duurzaam mogelijk te leven.

Peter vertelde me dat hij, na een opleiding in de techniek en in de bestuurskunde, verschillende soorten werk heeft gedaan, en ook jarenlang in het onderwijs heeft gewerkt als docent wiskunde. Nu werkt hij een deel van zijn tijd bij Susteen, een organisatie die onder meer in opdracht van gemeenten advies geeft aan burgers die hun huis willen verduurzamen, als energiecoach dus. Ook maakt hij energielabels voor woningen. Hij wordt daarom ook wel aangeduid als 'de kierenkoning'. Hij heeft veel ervaring op dit gebied, kan je goed adviseren, en dat doet hij graag.

Peter heeft de garage bij zijn woning – die hij niet nodig had voor een auto – verbouwd tot een 'Organic Bed & Breakfast', waar de gasten een ontbijt krijgen met 100 % biologisch voedsel. De opbrengst ervan investeert hij dan weer in duurzaamheidsprojecten.

De afgelopen maanden verscheen hij iedere dinsdag een paar minuten op TV Noordholland, in het programma Pakangroen, waarin we zien wat Peter als duurzaamheidsadviseur doet. Zie: Sober leven voor een negatieve footprint - NH Nieuws.

Ook is Peter actief in de lokale politiek, en betrokken bij Heiloo Lokaal. Ook stond hij op de kieslijst voor het waterschap, op de lijst van de ChristenUnie.

Prachtig om door zo'n gesprek voor het kerkblad erachter te komen welke talenten we in ons midden hebben, mensen die vanuit hun geloof actief zijn in de samenleving, en ons kunnen inspireren.

Geert Booij



De vrijheid kwam in het voorjaar

de vrijheid kwam in het voorjaar
de vrijheid komt in het voorjaar
kijk maar we vieren haar
ze kwam kapot en in tranen
ze had oorlog onder de leden
je kon niet geloven
dat komt ze te boven
haar lauwerkrans was voor doden
maar ze vroeg ons haar door te geven
ik lig in jullie handen, zei ze
wees niet stil, zoals ik niet stil was
denk niet dat het onmogelijk is
denk dat het onmogelijk is, maar doe het
neem me mee
naar waar ik niet ben
neem me mee, zegt ze
laat me leven.

- Ankie Peypers

Ankie (Johanna Annie) Peypers (Amsterdam, 1928) is medeoprichter van het Centrum voor Chileense Cultuur, waar zij van 1976 tot 1986 voorzitter van was.

In 1946 kwam haar debuutbundel 'Zeventien' uit. Voor 'Geen denken aan' (1962) is zij bekroond met de Anne Frank Prijs.

Dit gedicht is voorgedragen tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk, 4 mei 2000

Boekbespreking

Wat is dan goed?

Prangende vragen over goed en kwaad, en alles daartussenin
Stevo Akkerman



Op zaterdagmorgen 18 februari j.l. was ik - en met mij een aantal andere leden van de PKN Heiloo - aanwezig bij een lezing van Stevo Akkerman, journalist van het dagblad Trouw, in de mooie Remonstrantse (schuil)kerk van Alkmaar. We kennen hem vooral als schrijver van prachtige columns op maandag, woensdag en vrijdag.

Het onderwerp van zijn lezing was: Wat is dan goed? Die lezing was gebaseerd op bovengenoemd boekje, een bundeling van twaalf interviews met schrijvers zoals Arnon Grunberg, Rowan Williams en Marilynne Robinson. De kernvraag: hoe herkennen we het verschil tussen goed en kwaad, nu kerken en andere instituties zoveel terrein verloren hebben?

Akkerman maakt aan het eind van het boekje de balans op van die gesprekken, en we hoorden hem daarover ook in zijn lezing. Hij citeert een geestige en prikkelende regel uit een gedicht van de Poolse dichteres en Nobelprijswinnaar Wisława Szymborska: *"Hoe moet ik leven – las ik in een brief van iemand aan wie ik van plan was hetzelfde te vragen"*.

Akkerman concludeert dat het neo--liberale credo van ieder voor zich en niemand voor ons allen niet het goede antwoord is. Het gaat niet om

een gedeelde groepsidentiteit die het ego van alle leden moet stutten. Er is een ander antwoord nodig. Hij citeert daarvoor uit zijn gesprek met de Duitse theologe Christiane Tietz: *"morele principes zijn geen kant-en-klare recepten. Je moet handelen uit verantwoordelijkheid in een specifieke situatie of voor een concrete persoon"*.

Het boekje eindigt met een citaat uit een boek van Václav Havel over hoop uit 1985, vier jaar voordat het IJzeren Gordijn verdween. Bij hoop, zo schrijft Havel, gaat het niet om een investering in zaken die tot zichtbaar succes leiden, maar om ons vermogen ons voor iets in te zetten omdat het goed is.

Akkerman is een goede en sympathieke spreker en schrijver, een zoeke naar waarheid die ons geen waarheden wil opdringen. Dit boekje is een mooi verslag van een deel van zijn zoektocht.

Geert Booij



Een tweede leven

voor uw oude mobieltje of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen.

Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u het inleverpunt hiervoor wel zien staan in de kerk? Wat kunt u nog meer doen?

* Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen.

* Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.

* Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dub-

bele kaarten hebben geen verkoopwaarde en gaan naar het oud papier.

* Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen. Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties.

In de hal van de kerk in Limmen kunt u uw spullen inleveren!



ZWO & Pinksteren

Eerlijk & Werelds, voorheen Wereldwinkel Heiloo, verkoopt al meer dan 35 jaar unieke en authentieke producten. Deze zijn afkomstig uit ontwikkelingslanden en passen bij de trend van het moment. De producenten uit bijvoorbeeld Thailand, India, Mexico, Indonesië of Zimbabwe zijn voornamelijk kleine zelfstandigen. Met de verkoop van hun producten dragen we een steentje bij. Zo zorgen we dat de makers een leefbaar bestaan opbouwen. Hierdoor zijn ze in staat om fatsoenlijk te wonen, hun kinderen naar school te sturen en gebruik te maken van medische zorg. Elk product heeft een verhaal en dat delen we graag. De winkel draait volledig op vrijwilligers.

Eerlijk & Werelds steunt jaarlijks ook nog een aantal goede doelen, bijvoorbeeld projecten in ontwikkelingslanden vooral voor kinderen, zoals destijds ons ZWO Kerk-in-Actie kinderproject in Rwanda.

Zondag **28 mei, Pinksteren**, staat Eerlijk & Werelds met een stand in de Ter Coulsterkerk om na de dienst producten te laten zien en te verkopen en het bijpassende verhaal te vertellen. Het is handig als u geld meebrengt, of uw telefoon voor betaling met QR-code. Daarmee ondersteunt u de kleine producenten van de producten en projecten van Eerlijk & Werelds, geheel in overeenstemming met ZWO.

Een deel van de opbrengst gaat naar ons ZWO project in Colombia.

Ed van den Berg



Rond de Waterput

www.ronddewaterput.nl

Expositie 'Jubilate Deo'

Het nieuwe leven vangt aan: met Pasen, het feest van de opstanding van Jezus en met Pinksteren, het feest van de komst van de Heilige Geest. En met de komst van de lente, komt de natuur weer tot leven en alles groeit en bloeit. De kunstwerken geven hier een impressie van.

Als beeldend kunstenaar werkt **Marga Jelles** met Textiele Werkvormen, vaak figuratief en soms abstract. Ze werkt vanuit haar inspiratiebronnen: *de Bijbel, de natuur en de cultuur*. Marga is lid van de groep KinK (kunst in de kerk) in Alkmaar.

Wanneer en waar: 12 april tot 31 mei Willibrordushuis, Westerweg 267



Op adem komen in de buurkerk van de Abdij

Aan het einde van de Abdijlaan staat een mooi kerkje, het is de 'buurkerk' van de Abdij van Egmond. Daar vinden op maandagavonden, iedere 14 dagen, bijeenkomsten plaats. Dan gaan we met elkaar op zoek naar ontmoeting, inspiratie en bezinning. Rondom licht, zang en elkaar, luisteren naar een verhaal en misschien wel aanvullen. Ontdekken dat we die oeroude verhalen zelf meemaken, steeds weer. We maken



elkaar daarvan deelgenoot en sluiten af met koffie / thee.

De werkgroep 'op adem komen in de Buurkerk' heet u van harte welkom!

Buurkerk, Abdijlaan Egmond-Binnen
Maandag **24 april; 8 en 22 mei**; om 19.30 uur; collecte bij de uitgang *Marlies Bras, Bart de Vries, Nico Knol en Marius Prein*

Geschiedenis: zin ... of on-zin?

Wat doet de constante versnelling van het leven met onze beleving? Steeds meer mensen raken overbelast en zoeken naar de (on)zin van onze aanwezigheid



op aarde en de verwickelingen van alledag. De theologie (en niet alleen de theologie) werd in de jaren '60 van de vorige eeuw gekenmerkt door grote aandacht voor 'ontwikkeling'. In het Westen werden mensen individueel mondiger, en mondiaal werden gekoloniseerde volken zelfstandiger. Techniek bracht groeiende welvaart, en de 'theologie van de hoop' was actueel. Het zou in emanciperende zin beter gaan met de mensheid en met de wereld.

De vraag bleef wel of je deze ontwikkeling en groei ook 'doelgericht' kon noemen en daarmee de geschiedenis ook als 'zinvol' kon duiden.

Nu lijken we een grens te zijn gepasseerd, waarbij we het *land van 'de ontwikkeling'* verlaten en ontdekken dat we terecht zijn komen in het *land van 'de crises'*.

Terugblikkend kijken we van een afstand naar de krachten die ons hebben voortgestuwd. Waren dat niet veel meer de krachten van de stoommachine en de elektronica dan de weg van bewuste emancipatie en religieuze hoop?

Wie: ds. Jan Bruin

Wanneer en waar: dinsdag 2 mei om 20.00 uur in de Ter Coulsterkerk

Bijdrage: € 4,- per persoon



De poppenspeler van Warschau

Een vertelvoorstelling over keuzes, moed en overlevingskunst
Gottfrid van Eck en Trio Wilde Eend

Warschau 1939. De Duitsers vallen Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog begint. Een jongen probeert te overleven in het getto van Warschau. In een oude jas van zijn opa, vol met verborgen zakken, vindt hij enkele handpoppen. Samen met zijn nichtje brengt hij die tot leven. Met zijn poppenspel vrolijkt hij zieke kinderen op, verslagen burens en wanhopige familieleden. Iedereen in het getto heeft het over de magie van die jonge poppenspeler die niet alleen afleiding, maar ook troost biedt. Tot de jongen op een dag staande wordt gehouden door een soldaat en gedwongen wordt tot een geheim leven. Dat levert zowel gevaren als kansen op. Wanneer het getto wordt ontruimd, lijkt ontsnappen onmogelijk.

Wie overleeft die hel op aarde?

Welke keuzes kun je nog maken als het er echt op aankomt?

'De poppenspeler van Warschau' is een ontroerend verhaal over levens die zich verweven, bezien vanuit het perspectief van vriend én vijand. Een vertelling over hoe de hoop levend blijft zelfs in tijden van oorlog en chaos. Deze muzikale vertelvoorstelling (12+) is gemaakt met het oog op de herdenking van 75 jaar Bevrijding in Nederland. Het is gebaseerd op de gelijknamige roman van de Engels-Duitse schrijfster Eva Weaver, gebaseerd op feiten.

Wanneer en waar: **zondag 7 mei** om 16.00 uur; Dorpskerk Castricum
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)



HAMA, SYRIË

's Middags kwamen de vogels
wel vijftig duiven stegen op,
een witte wolk

ze zwenkten, leken op te lossen
in de lucht, draaiden en
werden weer wit

ze schreven vrijheid
op de hemel boven Hama

ze schreven vrijheid
een laatste vlucht voor zwarte nacht

© Jeannette Coppens

