

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

november 2023, nr. 8
spiritualiteit, cultuur en samenleving



koffieochtend

Woensdag-koffie Limmen

De 3e woensdag van de maand, **woensdag 15 november**, is er weer een koffieochtend in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen, van 10.30 tot 11.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en als afsluiting te luisteren naar een mooi gedicht.

Voor vragen/vervoer kunt u bellen met Margreet Denekamp, 072-5052871 of Bea Nicolai, 072-7435166



Begrotingstekort...

Het nieuwe jaar lijkt nog ver weg, maar toch wordt zowel in Limmen als in Heiloo op het gebied van de financiën al vooruit gekeken. We hopen dat ook dit jaar de vrijwilligers voor de *actie kerkbalans* hun steentje willen (en kunnen) bijdragen. Het kost hen ieder jaar best veel energie om aan het begin van het jaar bij u langs te komen, maar toch is dat de meest persoonlijke manier van contact.

Het zal geen verrassing zijn dat door alle gestegen kosten *de begrotingen* helaas niet sluitend te krijgen zijn. *Uw bijdrage is meer dan ooit nodig!*

Als u geïnteresseerd bent kan u de voorgestelde begrotingen van kerk en diaconie inzien en vanzelfsprekend zijn vragen en opmerkingen hierover erg welkom!

Voor de kerkleden van Heiloo zijn de aan de kerkenraad voorgestelde begrotingen 2024 nu beide zichtbaar op de website in de map financiën.

Voor Limmen is de diaconie-begroting in te zien op www.pknlimmen.nl/anbi_diaconie/. De begroting van de kerkrentmeesters zal op een later moment worden gecommuniceerd. *Colleges van Kerkrentmeesters en Colleges van Diakenen van Heiloo en Limmen*

Herinnering

Vrijwillige bijdrage Kerkblad 2023

Negen keer per jaar ontvangt u ons kerkblad. Een mooi blad met informatie over de Protestantse Gemeenten Limmen en Heiloo. Mede dankzij de redactie en de bezorgers kan iedereen genieten van ons kerkblad.

Echter... u zult begrijpen dat aan het drukken en verspreiden van het kerkblad ook kosten verbonden zijn. Wij willen dit kerkblad graag in stand houden. De kosten voor het kerkblad komen voor rekening van de Kerkrentmeesters van Limmen en Heiloo.

Graag willen wij u hierbij herinneren aan de vrijwillige bijdrage van bijvoorbeeld €10,- per jaar.

Gemeenteleden uit Limmen kunnen hun bijdrage overmaken op NL24 RABO 0336 4007 64 t.n.v. de Protestantse Gemeente te Limmen. Kerkleden uit Heiloo kunnen hun vrijwillige bijdrage overmaken op NL63 INGB 0000 1833 80 t.n.v. de Protestantse Gemeente Heiloo.

Beide onder vermelding van 'Kerkblad 2023'.

Mocht u al een vrijwillige bijdrage overgemaakt hebben, dan geldt deze herinnering natuurlijk niet voor u! Hartelijk dank!

Kerkrentmeesters van Limmen en Heiloo



*The Annunciation by Mike Meyers
op <https://globalworship.tumblr.com>*



Kom erbij! Samen Eten

In Limmen wordt weer een Samen Eten - maaltijd georganiseerd voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid op **woensdag 29 november** in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.

De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 uur begint de maaltijd.

Graag opgave v.a. 15 november i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: tel. 5052871 of per email:

margreetdenekamp@outlook.com

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

U bent van harte welkom!

Elleke Metz



"Hemelse warmte"

Na vele maanden van voorbereiding zijn eind oktober 12 *Infra Rood stralers* in de kerkzaal van de Ter Coulsterkerk opgehangen. Voorlopig wordt alleen het middenvak bij-verwarmd. Deze IR-stralers op elektriciteit zorgen er voor dat de vloerverwarming niet volop aangaat en dat scheelt natuurlijk veel gas. Samen met de 60 zonnepanelen, die de stroom gaan opwekken, is dit een flinke stap op weg naar een 'groene kerk'. Bedoeling is dat de installatie de komende weken getest wordt en op 12 november 'echt' gebruikt gaat worden.

Het zal best even wennen worden, maar we hopen dat u blij bent met deze kostenbesparende en milieuvriendelijke aanpak.

Kerkrentmeesters Heiloo

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

'Als alles duister is ...'

De recente gebeurtenissen in Israël, in Gaza, Oekraïne en op zoveel andere plaatsen in deze wereld maken ons somber, juist in de komende donkere maanden voor kerst. Op Eeuwigheidszondag, ook wel Gedachteniszondag genoemd, kan het verdriet van gemis extra hard binnenkomen. Hoeveel donkerder kan het worden?

"Als alles donker is" is de titel van een ontroerend mooi Taizé-lied. Maar dat Taizé-lied gaat verder dan die ene zin. Het vervolgt met "Ontsteek dan een brandend licht dat nooit meer dooft, licht dat nooit meer dooft".

Op het voorblad branden gedachtenis-kaarsen, voor alle namen van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We zetten hen op deze manier in het Licht, wat een mooie traditie!

Op pagina 5 beschrijft pastor André Martens hoe je door het noemen van je naam geborgen kan blijven. Namen die "in de palmen van Gods hand" geschreven staan.

Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en tevens de zondag voordat de adventstijd begint. 'Advent' komt van het Latijnse woord 'komst' en is de voorbereidingstijd op Kerst. Advent is een tijd van verwachting, naar nieuw leven, naar de komst van Jezus.

En daarom steken we iedere zondag een extra adventskaars aan, als teken van hoop en verwachting. We zien uit naar het Licht van de wereld.

Er zijn gelukkig de broodnodige 'lichtpuntjes' in de duisternis. We besluiten dit keer met op de achterpagina het gedicht "Doe de lichten aan".

Breng hoop aan het licht, ondanks alles!

De redactie



4	Kerkdiensten - Alg. informatie
5	Blijf geborgen in je naam
6	Nader voorstellen: Marius Braamse
7	Agapè-viering in Limmen
8	Collectes bij de kerkdiensten
9	Eritreeërs in de Ter Coulsterkerk
10	Verslaafd aan ons eigen gelijk?
11	Rond de Waterput e.a. activiteiten
12	Doe de lichten aan...

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
23ste jaargang nr. 8, 8 november 2023

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2023

Bezorging:

Limmen: T. van den Berg 06-17540748

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 13 december 2023

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 28 november

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl

www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

12 november: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. P. Nijssen
collecte: KiA WD Libanon
Protestantse Kerk Limmen:
ds. R. Erkelens, Alkmaar
collecte: KiA WD Libanon

19 november: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
+ KinderNevenDienst
ds. N.M. Visser, Nrd-Scharwoude
collecte: Solidaridad
Protestantse Kerk Limmen:
ds. R. Willemsen, Castricum
collecte: Solidaridad

26 november: 10.00 uur
Eeuwigheidszondag

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
m.m.v. de Cantorij
collecte: Pastoraat
Prot. Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
1e collecte: Noodfonds Castricum
2e collecte: Pastoraat

1 december, 18.00 uur

Agapè maaltijd in 'Ons Huis'
Werkgr. oecumene Limmen (pag.7)

3 december 1e advent: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: Avondmaal
ds. H.C. van het Maalpad, BoL
collecte: KiA WD Oeganda
Prot. Kerk Limmen: Avondmaal
ds. R.J. Blaauw
collecte: KiA WD Oeganda

10 december 2e advent: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: KiA WD Myanmar
Protestantse Kerk Limmen:
ds. H. Hummelen, Egmond-Binnen
collecte: KiA WD Myanmar

17 december 3e advent: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Lilianefonds
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J.T. Zwart, Akersloot
collecte: Lilianefonds

*Kijken naar of terugkijken van de
kerkdiensten in de Ter Coulsterkerk:*
www.kerkomroep.nl

Zondag-autodienst-Heiloo:

Pieter Jan van Roon 06-36144828

Zondag-autodienst-Limmen:

Dick Nicolai: 072-7435166

bgg: Margreet Denekamp: 5052871



Eeuwigheidszondag

In de eredienst op **26 november** zullen de namen genoemd worden van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Zij hoorden bij ons. Soms op afstand, soms bij iedereen bekend.

Bij het noemen van de naam door de voorganger steken we een kaars aan met het licht van de Paaskaars. Het symbool van Christu's opstanding. Zo wordt de naam van de overledene verbonden met de naam van de Eeuwige God, die geen naam vergeet. Ook zal er voor ieder die dat wil gelegenheid zijn om een lichtje aan te steken, ter gedachtenis aan de overleden dierbaren uit ieders persoonlijke omgeving.

De dienst in Limmen wordt geleid door ds. Hanneke Ruitenbeek. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door *Sybre Boukes* (orgel) en *Edith Boukes-van Dijk* (fluit). *Jan Pieter Hartog* ontwerpt, evenals voorgaande jaren, het bloemstuk in samenhang met de gedachteniskaarsen. Aan het eind van de dienst wordt de gedachteniskaars meegegeven aan de nabestaanden.

Familie, vrienden of burens van degenen die ons ontvallen zijn, u bent allen van harte welkom om deze zondag in ons midden te zijn.

Namens de kerkenraad van Limmen,
Bea Nicolai (ouderling)

God,
Soms zijn mensen van wie je houdt
er opeens niet meer.
We denken aan die mensen
die er nooit meer zullen zijn.
Ze zijn dood, maar -
wat is dat eigenlijk?

Als we stilstaan bij de dood,
betekent dat toch niet alleen
verdriet en dat je iemand mist?
Het betekent toch ook
dat we ineens weer moeten lachen
om die éne grappige gebeurtenis?
Dood betekent toch ook leven
met de herinnering hoe iemand was?

Leer ons leven met de dood
en vertrouwen op
Uw eeuwig voortbestaan.
Neem degene die we missen
op in de bescherming van Uw hand.
Want het troost ons om te weten,
dat wie dood gaat voor altijd
leeft in Uw liefdevolle eeuwigheid.
Amen

Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

Ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

Ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871

Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826

ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen



Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo

072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastor:

A. Martens, 06-224 940 89

a.martens@pknheiloo.nl

(maandag, dinsdag en woensdag)

Predikant: vacant

Kerkenraad:

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500

Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo

NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconie@pknhei-

loo@outlook.com Bank:

Diaconie PKN Heiloo

NL85RABO0336470088

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344

ledenadministratie@pknheiloo.nl



Blijf geborgen in je naam

Pastor André Martens

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we de namen van hen die in het voorbije jaar zijn overleden. Huub Oosterhuis verwoordde het zo:

'Meer dan zijn lichaam is ons de naam van deze mens gebleven. Die naam spreken wij hier uit: met eerbied en genegenheid en wij bidden: Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn'.

Bij de doop van een mens klinkt haar of zijn naam. En in dezelfde zin klinkt de naam van God. En worden de naam van de dopeling en van God voor altijd met elkaar verbonden. We ontvangen het leven uit Zijn handen en geven het op een gegeven moment weer terug. De gedachte dat de namen van mensen in de palm van Gods hand staan geschreven, troost. Vanaf het eerste begin is God betrokken bij mensen. Dit leven, hoe kort misschien ook, is erkend, gezien en bewaard bij God.

Het doet me denken aan het onderstaande gedicht van Gonny Luijpers. Een realistisch gedicht, over hoe je was als mens met je goede en minder goede kanten. Met respect voor wie hij of zij ten diepste was, voor het geheim van zijn of haar leven. Waar voorop staat dat de overledene geborgen is in de palm van Zijn hand.

*Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend
Om wat je hebt gezegd en wat is verzwegen.
De rafels van je hart omdat je bent gesleten.
Om je wezen, zwak en sterk, leven is een mensenwerk*

*Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend
Om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten
Wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte
Onvermijdelijke pijn, voor wie mensen moeten zijn*

*Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend
Om je vasthoudendheid, om angsten in het donker
De pijnen in je lijf, en je geloof in morgen
Wisselvallig is het tij voor wie mensen kunnen zijn*

*Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend
Om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten
Je liefde en je hoop, de keren dat je lachte
Alle zegening en heil, van wie mensen mogen zijn.*

*Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend
Om heel je reisverhaal met alle mensenfouten
Om vriendschap en begrip, en ongeschokt vertrouwen
Om het leren mettertijd van de Naam 'Ik zal er zijn'.*

*Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend.*



Prijs God

Door René de Reuver (Scriba van de Generale Synode van de PKN)

Zondag **12 november** wordt in Amsterdam de grote mars voor klimaat en rechtvaardigheid gehouden. Misschien aarzelt jij of je mee zal lopen. Op zondag ben je wellicht gewoon naar jouw lokale kerk te gaan en om dit hiervoor nu te laten schieten? Uitgerekend de zondag is toch de dag om samen met anderen God te prijzen? Zeker, maar kan dat niet op heel verschillende manieren, vanaf de kerkbank maar ook vanaf de straat?

Op 4 oktober jl. heeft paus Franciscus een 'apostolische vermaning' - een wat uitgebreide pauselijke brief - gepubliceerd met de titel Laudate Deum, Prijs God. Het is een indringende brief over het klimaat, waarin hij de boodschap van de acht jaar eerder verschenen encycliek Laudato Si' (Geprezen zijt Gij) aanscherpt. Voor de paus is het helder: God prijzen en je inzetten en uitspreken voor het klimaat hebben alles met elkaar te maken.

Voorafgaand aan de mars wordt er in de Amsterdamse Westerkerk een interreligieuze viering gehouden. Vanuit verschillende tradities zal er worden gebeden en God worden geprezen om het geschenk van de schepping. Met een ieder die wil aansluiten, omdat het, in de woorden van de paus, gaat om 'ons gemeenschappelijke huis'.

De urgentie van deze lofprijzing is de laatste tijd alleen maar groter geworden: het voortbestaan van mensen, dieren, bomen en planten staat op het spel. De opwarming van de aarde zet door, mede door onze levensstijl.

De mens heeft de schepping in eigen beheer genomen, met alle gevolgen van dien. De paus beëindigt zijn brief met de aangrijpende zin: 'Als mensen claimen Gods plaats in te nemen, dan worden zij elkaars ergste vijand'. Het klimaatprobleem lossen we daarom niet op met onze technische kennis. De spa moet dieper de grond in. Het hart moet geraakt en gedraaid worden. De lofzang moet weer gezongen worden: Laudate Deum! Immers: de aarde is van God, met al wat daarop leeft (Deut. 10:14). De hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is behoren Hem toe (Psalm 146:6). Dit lied geeft energie aan pelgrims. Het wil ons leven in beweging zetten. Voor God, voor elkaar, voor degenen die na ons komen, voor dieren, planten en vissen, voor het klimaat, voor Gods goede schepping.

Laten we daarom op 12 november gezamenlijk God prijzen in de kerkbank en op straat, met ons hart, onze mond en onze voeten. Hopelijk klinkt dit lied zo aanstekelijk dat velen het niet kunnen laten om mee te doen.

Nader voorstellen..

als interim predikant voor Heiloo

In het vorige kerkblad las u dat ondergetekende, Marius Braamse, per 1 oktober voor een dag per week aan de slag gaat in uw gemeente om te helpen richting te zoeken bij de vraagstukken die er momenteel liggen.



Voor velen van u ben ik geen onbekende, omdat ik vele jaren als predikant / geestelijk verzorger heb gewerkt bij Willibrord, later opgegaan in GGZ Noord Holland Noord. Voor het ambt van predikant was ik verbonden aan uw gemeente. Drie jaar terug vertrok ik bij GGZ en was ik dus ook niet meer verbonden aan de gemeente te Heiloo. Ik heb me toen laten beroepen als interimpredikant in landelijke dienst en zo kwam ik voor 50% van mijn werktijd in dienst van de landelijke kerk in Utrecht. Zij zenden mij uit naar plaatselijke gemeenten als interimpredikant. Zo heb ik momenteel een aantal opdrachten bij verschillende kerken. Grote lijn van die opdrachten is dat het gemeenten zijn die op zoek zijn naar wegen om de toekomst tegemoet te kunnen treden.

Vanaf 1 oktober heb ik dus ook een opdracht aanvaard in uw gemeente om te helpen bij de heroriëntatie waar u op dit moment mee bezig bent. Ik noem het maar 'heroriëntatie' bij gebrek aan een betere term, misschien komt die nog. Dat oriënteren wordt voor u als gemeente momenteel zichtbaar in een aantal gemeentemiddagen op de zaterdagmiddag. Heroriëntatie gaat over vragen als wie we zijn als gemeente, wie we willen zijn, wie we kunnen zijn, wie we mogen zijn. Heroriëntatie gaat

ook altijd over herbronnen. Daar horen vragen bij als: waarom zijn we kerk, uit welke bronnen putten we en hoe komt dat tot uiting in onze gemeente? Dat alles helpt om een richting voor de toekomst te kunnen bepalen.

Ik ben nog aan het kijken waar de vragen precies liggen en wat de gemeente van mij nodig heeft bij het proces waar u in zit. Om immers een goed antwoord te kunnen geven op de vraag, moeten we wel eerst goed met elkaar kijken wat de vraag nu eigenlijk is. Die vraag wordt dan omschreven in een geformuleerde opdracht aan mij als interimpredikant.

Om het plaatje van mezelf nog wat completer te maken. Voor de andere 50% van mijn werktijd heb ik me 2 jaar terug laten beroepen als gemeentepredikant bij de PG Schermer. Ik woon nog steeds met Bert op dezelfde plek in Alkmaar, aan het Verdronkenoord. En naast dominee ben ik sinds een tijdje ook (mede) Herenboer van Herenboeren Duinstreek in Bergen.

Ik zie er naar uit om met u en in uw gemeente aan de slag te gaan. Waar ik aan hecht om te benadrukken is dat ik bereikbaar ben voor vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties en - als het nodig is - kritiek van alle gemeentelieden (uitgezonderd pastorale vragen). Want wat ik ook doe: het is wel allemaal met het oog op de gemeente, dat die op een goede manier verder kan. Daar hebben we elkaar bij nodig! Hopelijk tot ziens!

Hartelijke groeten,
ds. Marius Braamse - 06 53 9292 86 of
mail: marius.braamse@gmail.com



Gemeentemiddag

3e Gemeentemiddag Heiloo

Op deze 3e gemeentemiddag, 28 oktober, hebben we de antwoorden getoond, die op de 2e bijeenkomst als vragen onder de aandacht zijn gebracht.

De vragen waren: *Wat mist u in de kerk en Welke activiteiten vindt u waardevol?* De antwoorden gaven ons stof om verder te praten. Er bleek o.a. behoefte te zijn aan diversiteit in de liturgie en contact met andere gelovigen. Het PKN thema van dit jaar speelt daar al op in. We constateerden dat we best missionair bezig zijn. We hebben veel acties vanuit onze kerk en veel contact met groepen in en buiten de kerk. Ook stelden we vast dat een gebouw dan een keuken, een goede toiletgroep en ruimte nodig heeft. Dit nemen we mee om de toekomst verder te bepalen. Verder mogen we best een beetje trots zijn op het feit, dat al die mensen, bij ons een onderdak zoeken en vinden.

Nu gingen we verder met de vraag: *Wat heeft u nodig om te groeien in het geloof en Waardoor wordt u geraakt in de dienst?* In 4 groepen is hier over gesproken en de betrokkenheid was mooi om te beleven. Er is een lijst neergelegd voor mensen, die deel willen nemen aan een uurtje voorbereiding voor persoonlijke elementen in de liturgie, om te voorkomen dat de kerkdiensten alleen volgens de standaard PKN indeling worden beleefd. Persoonlijke elementen maken de dienst aantrekkelijker en kunnen de beleving intenser maken.

Alle opmerkingen werken we verder uit en zullen een vervolg krijgen. Goed om zo samen stappen in de toekomst te maken!

Roelie van Diest



Agapè

= vriendschapsmaaltijd

Agapè is een Grieks woord en betekent liefde(gave). Het verwijst naar het liefdesmaal of vriendenmaal van de eerste christenen, zoals wordt beschreven in Handelingen van de Apostelen. (Hand. 2 vers 45 en 46). Het is een maaltijd ter versterking van de onderlinge band en ter herinnering aan het laatste Avondmaal met Jezus.

In de loop van de tijd verschuift het accent meer naar de solidariteit met de behoeftigen. Ook armen konden aanschuiven om te delen in het voedsel dat door de meer welgestelden werd ingebracht.

Aan het begin van de Adventstijd ter voorbereiding op Kerstmis willen ook wij het gedachtegoed van deze viering levend houden.

De *werkgroep Oecumene* nodigt je daarom van harte uit om deel te nemen aan dit vriendschapsmaal op **vrijdag 1 december** om 18.00 uur in 'Ons Huis', Zuidkerkenlaan 23 in Limmen. Bij deze maaltijd is iedereen welkom: arm en rijk, jong en wat ouder, Rooms katholiek en Protestant, zussen en broers enz.

Wij stellen het op prijs als u zich voor deze maaltijd opgeeft, zodat we de maaltijd goed voor kunnen bereiden. Dat kan - graag vóór 29 november - bij Margreet Denekamp: 072-5052871 of margreetdenekamp@outlook.com Graag zien we u 1 december!

Werkgroep Oecumene Limmen



Kerstviering in de Ter Coulsterkerk

Hartelijk welkom op de Kerstviering in de ter Coulsterkerk!

Donderdag **14 december** vanaf 14.30 tot 16.30 uur. Inloop vanaf 14.00 uur Deze middag vieren we het kerstfeest, lezen we het kerstverhaal en zingen kerstliederen. Medewerking wordt verleend door pastor André Martens en er is volop ruimte voor ontmoeting. Natuurlijk zorgen wij voor koffie en thee met iets lekkers erbij. Voor vervoer kan gezorgd worden.

Wij vragen u zich van te voren op te geven bij:

Carolina Jovanovic: 072- 5338145 of Carolinajov12@gmail.com

Marijke de Groot: 072-5334470 of mdegroot@degroot-beekman.nl

Ter Coulster Cantorij

Tijdens de introductie van het Liedboek ontstonden in Nederland talloze cantorijen. Een aantal daarvan bestaat nu vijftig jaar. Één daarvan is 'onze' Ter Coulster Cantorij! Met een feestelijk concert werd dit zondagmiddag 22 oktober in de Witte Kerk gevierd. *Alle medewerkers: van harte gefeliciteerd!*



Dank

Tijdens de ruim 12 weken in het Revalidatie Centrum te Oudorp hebben heel veel mensen aan ons gedacht en moed ingesproken via tientallen prachtige kaarten, groeten en /of een kort bezoek. Heel fijn en stimulerend, veel dank daarvoor.

De nog beperkte mobiliteit en zeer intensieve aandacht tegen infecties maakte opname in een Zorgcentrum echter nodig: ik ben nu verhuisd naar Oudtburgh in Bergen. Het goede nieuws willen we ook graag vertellen: de groei van de meningegoom is gestopt. Iets te veel vocht in mijn hoofd, geeft echter nogal wat bijwerking. Nogmaals dank: we zijn elkaar niet kwijt geraakt en houden contact. Voor ons gezin en voor de grote kring van familie, vrienden en bekenden is het wel een grote verandering.

Eenieder een hartelijke groet en nogmaals dank, ook voor de bloemen en groeten vanuit 'De Ter Coulster'.

Jenny en Henk Bikker

Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis werd ik verblijd met een boeket bloemen van de kerk. Dank daarvoor. Een gevoel van saamhorigheid ontstaat en dat doet een mens goed.

Jacob Ouderkerken



Laatst werden wij verrast met de bloemen uit de pknkerk van Heiloo. Met een mooie kaart met veel namen. Het heeft ons goed gedaan. Onze dank hiervoor. Na 3 weken ziekenhuis ben ik blij weer thuis te zijn.

Met de hartelijke groeten aan allen, *Minze en Tine bij de Weg.*

Onlangs belde mw. Elleke Metz, of het schikte dat zij even aan zou komen. Verbaasd was ik dat er aan gedacht was dat mijn lieve man Aldert 26 september 2022 was overleden. Met een mooi boeket en vol warme aandacht en begrip kwam zij maandagmiddag op bezoek. Dankjewel hartelijke mensen van de Limmense kerk.

Riza Wernsen

Collectes bij de kerkdiensten



12 november: KiA - Libanon

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemt jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.



Kerk in Actie steunt het werk van jongeren centrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.



19 november: Solidaridad

Solidaridad is een internationale organisatie met 50 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met iedereen in de keten, van boer tot multinational, werken ze aan eerlijke producten die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. Solidaridad werkt door 13 productieketens heen en is actief op 5 continenten, via 8 regionale kantoren. Bijvoorbeeld: *Eerlijke duurzame kleding in Ethiopië, solidariteit met boeren, arbeiders en mijnwerkers in nood, beter zaaien en oogsten in Nigeria, duurzaam leren produceren in India*



26 november: Pastoraat (Nederland)

Pastoraat is iemand op zo'n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoeiding zijn op deze plek onmisbaar.



3 december: KiA Oeganda

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. **Kerk in Actie** werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken.



10 dec.: KiA - Opvang en onderwijs voor vluchtelingen in Myanmar

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen, met name etnische minderheden, de grens met Thailand over



gevlucht. **Kerk in Actie** steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. In dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen.



17 december: Lilianefonds

Toekomstdroom: Kinderen en jongeren met een handicap doen gelijkwaardig en zo volledig mogelijk mee. Thuis, in spel en sport, op school, in werk en in de gemeenschap in het algemeen. Hun leven heeft de hoogst haalbare kwaliteit.

Kinderen met een handicap die opgroeien in armoede blijven verstoken van eerlijke kansen. Ondanks internationale conventies over de rechten van mensen met een handicap, hebben zij beperkt toegang tot onderwijs, gezondheidszorg of de arbeidsmarkt. Zij worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting.

Hun grootste beperking is het gebrek aan een eerlijke kans.

Het Liliane Fonds verbetert de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. Samen met lokale organisaties maken we hun leef-, speel- en leerwereld toegankelijker en dragen we bij aan een inclusieve samenleving waarin meedoen ondanks een handicap mogelijk is.

Eritreeërs in Ter Coulsterkerk

Op 20 en 21 oktober waren bijna 500 Eritrese mensen te gast in de Ter Coulsterkerk. Ze kwamen uit het hele land: van Zeeland tot Groningen. Onder hen een dertigtal priesters en hogepriesters. Allen kwamen bijeen voor het feest van de heilige die de duivel versloeg. Op dit orthodoxe feest wordt gebeden tot deze heilige, zodat hij die gebeden kan overbrengen aan onze Heer. Ik was bij dit feest, gedurende een etmaal, vraagbaak en manusje van alles.



Op vrijdagmiddag werd alles klaargezet: een tent op het podium, die alleen door de priesters bezocht mag worden, afbeeldingen van Jezus en Maria en versieringen met kerstlampjes, vlaggen en slingers.

Van 7 tot 9 uur 's avonds spraken en zongen de priesters. Daarna werd er veganistisch gegeten: dit is een vorm van vasten voordat een orthodox feest begint. Twee uur later kwam iedereen in de kerkzaal voor een dienst die tot 's ochtends 9 uur zou duren. In zo'n dienst wordt veel geluisterd, lang gezamenlijk gebeden en ook gezongen. Alles gebeurt uit het hoofd. Bij de liederen wordt de trom geslagen. Tijdens de dienst mag gelopen en geslapen worden.

Zelf wilde ik de doop in de kapel meemaken. Dit gebeurt door onderdompeling in een tobbe. Dit gebeurde juist toen ik door slaap overmand werd. Toen ik om half zeven terugkwam in de kerkzaal werd er nog steeds gebeden en geluisterd: voor mij wat saai omdat ik de taal, Tigrinya, niet versta.

Wat veel indruk op me maakte, was het uitbundig zingen van een gezamenlijk lied waarbij drie keer om de banken in de kerkzaal werd gelopen (een filmpje daarvan komt op website van onze kerk). Vanaf 11 uur ging ieder weer naar huis.

De organisatie van het geheel was in handen van onze Eritrese gasten: de toiletten werden regelmatig schoon-gemaakt, in de keuken werden maaltijden opgewarmd en de hele kerk werd zaterdagmiddag door vele handen weer spik en span; een pluim is op zijn plaats.

Onze kerk is elke zondagmiddag open voor Eritreeërs die bij een ander orthodox kerkgenootschap horen. De kinderen leren er Tigrinya en de volwassenen krijgen een vorm van catechisatie. Zij zijn ook in het wit gekleed en komen eveneens zonder schoenen binnen, zoals Mozes

bij de brandende braamstruik zijn schoenen uit moest trekken omdat de grond heilig was.

Ik vond het prachtig om kennis te maken met een dienst uit een andere cultuur; mooi dat we daar als gemeente ruimte voor maken.

Joop Tulp

Noodhulp in Israël en Gaza

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijfelijk. Er heerst grote verslagenheid en verdriet. Daarnaast is er angst en onzekerheid over wat er nog komen gaat.

Kerk in Actie ondersteunt wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza. In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via ons internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen bieden we waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

De oorlog tussen Hamas en Israël roept in Nederland, en ook binnen onze kerk, veel emoties op. Als kerk weten we ons verbonden met alle slachtoffers van dit geweld, zowel aan Israëlische als aan Palestijnse kant, en willen we hulp bieden daar waar dat het hardst nodig is.

Daarom doen we een klemmend beroep op u: help mee, via uw Diaconie, want samen zijn we de kerk in actie.

Jurjen de Groot, directeur Kerk in Actie



Amnesty's schrijfmarathon schrijven tegen onrecht 2023

Elk jaar rond 10 december - de Dag van de Rechten van de Mens - klimmen mensen over de hele wereld tijdens Amnesty's schrijfactie in de pen. Ze schrijven miljoenen brieven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, mensen die worden gediscrimineerd om wie ze zijn, of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen.

We hopen dat u mee wilt schrijven! Want: hoe meer brieven, des te groter onze vuist tegen onrecht! Op **zondag 10 december** zijn in de Protestantse kerk in Limmen de benodigde voorbeeldbrieven en adressen beschikbaar.

Elleke Metz, diaconie Limmen

Verslaafd aan ons eigen gelijk?

Zijn we verslaafd aan ons eigen gelijk? Iemand die dat denkt is de filosoof Lammert Kamphuis. Hij studeerde theologie aan de vrijgemaakt-gereformeerde theologische universiteit in Kampen, en daarnaast filosofie in Utrecht. Een jaar of tien geleden maakte Kamphuis zich los uit het strenge milieu van de vrijgemaakt-gereformeerden. Als filosoof werkt hij onder meer voor de School of Life in Amsterdam. Hij wil door middel van filosofie ons helpen een goed leven te leiden.



Het boekje *Verslaafd aan ons eigen gelijk* van Kamphuis verscheen dit jaar en trok mijn belangstelling. Eerlijk gezegd ook, omdat ik ook zelf me uit dat strenge milieu heb losgemaakt. De grootvader én de vader van Kamphuis waren beiden hoogleraar aan die theologische opleiding, en de naam Kamphuis roept bij mij onaangename herinneringen op. Dit boekje maakt dan weer veel goed.

De stelling van Kamphuis is dat niet alleen in de kerk die hij verliet, maar in onze samenleving in het algemeen we te weinig openstaan voor andere denkbeelden en opvattingen dan die van onszelf. Er is te weinig aandacht voor nuance en te weinig begrip voor andersdenkenden. Het lukt ons volgens Kamphuis beter (iets van) de waarheid te ontdekken, en uit te vinden wat het goede is, als we ons kunnen verplaatsen in anderen. Die stelling onderbouwt hij met gedachten en citaten van allerlei filosofen. Hij pleit voor wat hij noemt 'perspectivistische lenigheid', het vermogen om een probleem vanuit andere perspectieven dan ons eigen te bekijken. (Tussen twee haakjes, ik zou dat liever 'perspectivische lenigheid' noemen.)

Het betoog van Kamphuis spreekt me aan, en ik vraag me ook af wat dat zou moeten betekenen voor ons als kerkgemeenschap in Heiloo of Limmen. Staan we voldoende open voor de ideeën van anderen? Grappig genoeg schrijft Kamphuis dat op dit punt juist de kerk een positieve betekenis kan hebben. Hij schrijft: "In de kerk van mijn jeugd kwam ik een heterogener publiek tegen dan tegenwoordig op de gemiddelde verjaardag van vrienden van mij in Amsterdam. In de kerkdienst op zondag kwamen mensen samen met verschillend etnische achtergronden, inkomensniveaus, opleidingsniveaus, etc. [...]. Als we niet oppassen belanden we in verstikkendere zuilen dan die waar we ooit in leefden" (p. 48).

Heeft Kamphuis gelijk? In ieder geval geeft hij prikkelende stof tot nadenken, met aan het eind van het boek 'lenigheidsoefeningen'. We moeten, zegt Kamphuis, ook durven zeggen: 'Ik weet het niet'.

Aan het eind van het boek geeft hij over die houding een mooi citaat van de dichter Rainer Maria Rilke:

*"Heb geduld met alles wat in uw hart nog niet tot een oplossing is gekomen en probeer de vragen zelf lief te hebben als voor u niet toegankelijke kamers [...].
Leef nu uw vragen.
Misschien leeft u dan gaandeweg, ongemerkt,
op een dag in een ver verschiert het antwoord binnen."*

Geert Boon

Haan van Limmen



Stan Baltus, de molenaar van de Mol aan de Zuideinderweg in Limmen, heeft de haan, die met de storm laatst zijn kop verloor, gerestaureerd. Met hulp van Gerry Zonneveld kreeg de hele haan zijn plekje terug op de toren van de PKN in Limmen..



De Thuisgevers

Er is een nieuwe manier om goed te doen én geld te verdienen met een lege pastorie of een ander kerkelijk gebouw dat wordt beheerd. Kerken kunnen een gebouw namelijk voor enkele maanden tot een jaar verhuren via de Thuisgevers, voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zo helpen we statushouders aan een nieuw bestaan!

De landelijk werkende Thuisgevers is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen. Met overheidsfinanciering huisvesten wij statushouders in leegstaand maatschappelijk vastgoed door heel Nederland. Ook zorgen wij voor begeleiding door buddy's.

Onze visie is dat niemand zonder een thuis kan, ook al ben je hier tijdelijk. In Nederland verblijven veel mensen die huis en haard, om wat voor reden dan ook, achter hebben moeten laten. Ondanks de asielcrisis en de woningcrisis is het onze plicht zorg te dragen voor humane huisvesting. Op dethuisgevers.nl kan men o.a. een stappenplan vinden, om een Thuisgeef-initiatief te starten.





www.ronddewaterput.nl
 mail: ronddewaterputnl@gmail.com



De kracht van verbeelding

In kunst, religie, spel, muziek, film en poëzie speelt verbeelding de hoofdrol. Ze kunnen niet zonder. Het is de kracht die nodig is om mens te worden, het is de kracht die nodig is om samenleving te zijn.

Deze avond staan we stil bij wat verbeelding is. Daarbij zullen vooral beeldende verhalen uit revalidatie en psychiatrie, waar Jan Tulp als geestelijk verzorger werkzaam was, behulpzaam zijn.

Vanzelfsprekend komt daarbij aan de orde *hoe geloven verbeelding nodig heeft* en wat er gebeurt wanneer verbeelding ontbreekt.

Donderdag **16 november**, 20.00 uur Willibrordushuis, Westerweg, Heiloo. Vrijwillige bijdrage na afloop (*contant*). Verteller: **Jan Tulp**.

Albert Schweitzer over J.S. Bach

De muziek van Bach is tijdloos. Het "verfrist de ziel", heeft Bach zelf gezegd, en dat zullen velen onderschrijven. Albert Schweitzer (1875-1965) was een groot kenner, bewonderaar en uitvoerder van de muziek van J.S. Bach. Bekend geworden als arts, theoloog, filosoof en door zijn Nobelprijs voor de Vrede in 1952, schreef hij al in 1906 een omvangrijk boek met een boeiende interpretatie van Bach's

werken.

Voor Schweitzer is Bach's muziek geen 'uitbeelding' van een tekst, maar voert die tot een dieper verstaan van die teksten. Verrassend is dat Schweitzer in Richard Wagner een evenknie van Bach ontwaart in die verhouding van tekst en muziek.

Aan de hand van klinkende voorbeelden zullen we dieper ingaan op de relatie van woord en muziek bij Bach!

Deze muzikale lezing door ds. Jan Bruin vindt plaats op donderdag **30 november** om 20.00 uur in het Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo. Bijdrage: collecte (*contant*) na afloop. Aanmelden: 072-5330906 of ronddewaterputnl@gmail.com



ZIM 40 jaar!

Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor bestaat dit najaar 40 jaar en wil dat samen met U vieren door het geven van een bijzonder jubileumconcert. Dit zal plaats vinden **woensdag 29 november** in: Cultureel Centrum Bullekerk, Westzijde 75 Zaandam.

De koorleden zullen liederen presenteren uit ons repertoire, wat vergezeld gaat met beelden, anekdotes en muziekstukken uit die periodes.

Aan het concert werken mee: *Hugo van der Meij*, *Mirjam Betjes* sopraan, *Rens de Winter* vleugel, *Kees de Bruin* orgel.

Aanvang van het concert 19.45 uur. Kerk open 19.00 uur

Kaarten € 15.00 per stuk zijn te bestellen of aan de deur bij de kerk te koop. Voor overige informatie zie zimmk.nl *Wij zien U graag op 29 november!*



'Kerstboeken'

Zondag 3 december 1e Advent is er een kraampje van de Christelijke Boekhandel in de Ter Coulsterkerk. Met volop aandacht voor het komende Kerstfeest. Neemt u contant geld mee om eventueel iets van uw gading aan te kunnen schaffen?

Roelie van Diest



Kerstnacht met de Witte Duif

De Stichting 'de Witte Duif' organiseert een kerstnachtsmoment met aloude rituelen en symbolen en veel koor- en samenzang, rond de geboorte van het Kerstkind. Repetities zijn woensdagavond om 20.45 u in de Dorpskerk. De uitvoering is zondag **24 december** om **22.30 uur** in de Dorpskerk in Castricum.





DOE DE LICHTEN AAN

Doe de lichten aan
tegen alle duister in

Zet de lichten voor het raam
ga niet in het donker zitten

Wees zelf een lichtpunt
straal licht en interesse uit

Geef het licht de ruimte
tegen alle angst in

Verspreid het licht van de aandacht
breng hoop aan het licht ondanks alles.

Sluit de gordijnen niet
Open je voor elkaar.

Door: Marinus van den Berg