

Orde van dienst voor Goede Vrijdag, vrijdag 29 maart 2024, 19.00 uur,
Witte Kerk

Inleiding

Op Goede Vrijdag herdenken wij vanouds het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. In de lezingen en liederen volgen wij Zijn kruisgang. De liturgie is sober: de voorbereiding, preek en zegen ontbreken.

Nadat we hebben gelezen over Jezus' dood wordt de Paaskaars gedoofd. We beginnen en eindigen in stilte en we volgen de orde van dienst zonder nadere aankondiging.

Stilte

Erbarme dich – J.S.Bach

Ontferm U over mij, mijn God, vanwege mijn tranen. Zie toch, bedroefd huilt het hart en oog, wegens U

Gebed

LEZING VAN HET LIJDENSEVANGELIE VOLGENS JOHANNES

Johannes 18: 1-11 Gevangengenomen

Lied 558: 1,6

Johannes 18: 12-27 In de steek gelaten

Lied 575: 1,2

Johannes 18: 28- 19:3 Schuld of onschuld?!

Lied 576a: 1,2

Johannes 19: 4-16 Weg met Hem!

Lied 576a: 6, 7

Johannes 19: 17-30 Volbracht

De Paaskaars wordt gedoofd

Stilte

Johannes 19: 31-37 Zij zullen hun blik richten op Hem

Lied 561

Johannes 19: 38-42 Begrafenis

Lied 590

Gebed

In stilte verlaten wij de kerk