

## Orde van dienst voor Stille Zaterdag

30 maart 2024

Organist: S. Boukes

Voorganger: H. Frömming

**Thema: Als alles duister is**

**Het is stil in de kerk.**

### Muziek

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

**A: Die hemel en aarde gemaakt heeft**

V: Die trouw houdt tot aan het einde der dagen

**A: En niet loslaat, het werk van zijn handen**

Deze nacht...

### Lied 894 Wanneer ik zoek naar woorden (vers 1+3+4)

#### Op de melodie van lied 713

1. Wanneer ik zoek naar woorden

En niets dan stilte vind,  
dan weet ik: Heer, Gij hoorde  
één stem – uw eigen kind.  
Uw adem wekt mijn leven,  
Uw liefde kleurt mijn bloed;  
Mijn stilte is vergeven  
Mijn zwijgen keurt Gij goed.

3. Wanneer ik zoek te zeggen

al wat er in mij leeft  
maar zich niet uit laat leggen  
en zich niet open geeft,  
dan ben ik al gevonden  
voordat ik U niet vindt;  
dan bidt met duizend monden  
de Geest vol vuur en wind.

4. Wanneer ik zoek naar woorden  
is mij uw woord genoeg;  
dat woord, dat wij eens hoorden  
dat woord, dat mij al droeg  
dat zal mij blijven dragen  
mij maakt geen stilte bang;  
slechts dit wilt Gij mij vragen:  
dat ik naar U verlang.

Gebed om ontferming

Drie keer beantwoord met: Lied 367 E

**“Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.”**

Deze nacht...

**Lezing: Genesis 1, 1 t/m 5**

**Lied 162: In het begin lag de aarde verloren (vers 1 t/m 3)**

1. In het begin lag de aarde verloren  
In het begin in de duisternis;  
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,  
't licht, dat vandaag onze dag nog is.
2. In het begin zijn de wolken en luchten  
in het begin is de hemel ontstaan.  
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten:  
zo bracht hij scheiding en ruimte aan.
3. In het begin is de aarde gekomen,  
in het begin uit de diepte der zee,  
in het begin kwam het gras en de bomen,  
bloeiden de bloemen en graasde het vee.

**Lezing: Psalm 27, 1 + 3 + 5 + 13 + 14**

**Lied 162: In het begin lag de aarde verloren (vers 4 t/m 6)**

4. In het begin zijn de sterren gaan branden  
In het begin kwam de zon en de maan.  
Boven het land en de zee en de stranden  
wijzen zij wegen en tijden aan.
  
5. In het begin kwamen vogels gevlogen,  
In het begin werd hun lied al gehoord.  
Vissen in't water, wat leeft op het droge:  
God schiep de dieren, elk naar hun soort.
  
6. In het begin riep God mensen tot leven  
in het begin was het woord in hun mond.  
Wat was het goed om op aarde te wonen,  
wat was God blij, dat de wereld bestond.

Deze nacht...

**Muziek**

**Lezing: Johannes 1, 1 t/m 5 en Johannes 8, 12**

V: Waarom waken wij in het donker?

**A: Wij wachten op Gods hulp**

V: Waarom waken wij in het donker?

**A: Wij vertrouwen op Gods woord**

V: Waarom waken wij in het donker?

**A: Wij hopen op Gods koninkrijk**

V: Dit is de nacht, waarin wij mensen zijn geroepen

Uit het duister naar het licht

Uit de slavernij naar vrijheid

Uit de dood naar het leven

**Lied 598: Als alles duister is (5x herhalen)**

Als alles duister is

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft

vuur dat nooit meer dooft.

Voorganger: Licht van Christus!

**De paaskaars wordt naar binnen gedragen**

**Muziek**

Wij geven het licht van de Paaskaars aan elkaar door.

De kaarsen blijven branden.

Voorganger: De Heer is waarlijk opgestaan!

**Allen: De Heer is waarlijk opgestaan!**

Voorganger: De Heer is opgestaan! Hij heeft de dood overwonnen!

**Allen: Halleluja!**

Voorganger: Jezus leeft!

**Allen: En wij met hem!**

**Lied 600: Licht, ontloken aan het donker (alle verzen)**

1. Licht, ontloken aan het donker  
licht, gebroken uit de steen,  
licht, waarachtig levensteken  
werp uw waarheid om ons heen.

2. Licht, geschapen uitgesproken,  
Licht, dat straalt  
van Gods gelaat.  
Licht uit licht, uit God geboren,  
groet ons als de dageraad!

3. Licht, aan liefde aangestoken,  
licht, dat door het donker brandt,  
licht, jij lieve lentebode,  
zet de nacht in vuur en vlam!  
Gedachtenis aan de doop

4. Licht, verschenen uit den hoge,  
licht, gedompeld in de dood,  
licht, onstuitbaar, niet te doven,  
zegen ons met morgenrood!

5. Licht, straal hier in onze ogen,  
licht, breek uit in duizendvoud,  
licht, kom ons met stralen tooien,  
ga ons voor van hand tot hand!

Gebeden

**Lied 659: Kondig het jubelend aan (Vers 1 en 4 t/m 6)**

1. Kondig het jubelend aan,  
laat het de windstreken horen,  
doe het de aarde verstaan:  
God heeft ons wedergeboren!
  
4. Wandelend in de woestijn  
hebben wij water gevonden  
springende als een fontein,  
bronnen geslagen als wonden.
  
5. Overvloed, overvloed Gods  
sprengen van water en leven,  
bloed uit de flank van de rots,  
water en bloed om het even;
  
6. Daaruit ontspringt ons bestaan,  
zo zijn wij wedergeboren!  
Kondig het jubelend aan,  
laat heel de wereld het horen!

Zegen

Beantwoord met **3x gezongen Amen**

### **Slotlied 634: U, zij de glorie**

(volgende bladzijde)

### **Slotlied 634: U, zij de glorie**

1. U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!  
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan  
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan;

U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,  
nieuwe vrede dalen, waar geen hoop meer is!  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven, dat hier vrede sticht:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

### **Orgelspel**

We verlaten de kerk met brandende kaarsen