

Liturgie voor de eredienst op
Pinksterzondag 28 mei 2023

in de Ter Coulsterkerk te Heiloo



Voorganger:	Ds. Henk van het Maalpad
Organist:	Dhr. Gerard Leegwater
Pianiste:	Janneke Koetsier
Medewerking	Cantorij van de Ter Coulsterkerk
Ouderling van dienst:	Peter van Dorsten
Lector :	David van Dorsten
Koster:	Dhr. Klaas Hoekstein

VOORBEREIDING

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 87 : 1, 2 en 7

(gemeente blijft staan tot na het drempelgeld)

Groet en bemoediging

Voorg. De Heer zij met u

allen Ook met u zij de Heer

voorg. Onze hulp is de Naam van de Heer

allen Die hemel en aarde gemaakt heeft

voorg. Die niet loslaat het werk van zijn handen

allen Maar trouw is in eeuwigheid. Amen

Drempelgebed

Zingen: Lied 672 : 1, 2 , 6 en 7

Cantorij : 1 en 2 allen: 6 en 7

Kyriegebed

Zingen: Lied 870 : 1, 4, 5 en 8

Gebed om het licht van de Geest (gesproken) (Augustinus)

Fluister het mij in, heilige Geest:

Ik zal het goede denken.

Spoor me aan, heilige Geest:

Ik zal het goede doen.

Verlok me, heilige Geest:

Ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, heilige Geest:
Ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, heilige Geest
Ik zal het goede nooit verliezen.

Gebed om de komst van de heilige Geest (gezongen)

Zingen: Lied 681
(1^e keer: cantorij, 2^e keer: cantorij en vrouwen, 3^e keer: allen)

Lezen: Genesis 11 : 1 - 9 (NBV 21)

Cantorij zingt: O Holy Spirit, Lord of grace (Christopher Tye)

O Holy Spirit, Lord of grace, Eternal source of love,
Inflame, we pray, our inmost hearts with fire from heaven
above.

As thou dost join with holiest bonds The Father and the Son,
So fill us all with mutual love and knit our hearts in one.

Vertaling:

O Heilige Geest, Heer van genade,
Eeuwige bron van liefde,
Wij bidden U, ontvlam onze harten met hemels vuur.

Lezen: Handelingen 2 : 1 – 18 en 37

Zingen: Lied 695 : 1 t/m 5

Kindermoment , waarna de kinderen naar de nevendienst gaan

Cantorij zingt: Locus isti (A. Bruckner)

Locus iste a Deo factus est,
inaestimabile sacramentum,
irreprehensibilis est.

Vertaling:

Deze plaats is door God gemaakt,
een onschatbaar, heilig mysterie,
is smetteloos.

Verkondiging

Orgelspel:

De Cantorij zingt: Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré)

Verbe, égal au Très-Haut, notre unique espérance,
Jour éternel de la terre et des cieux;
De la paisible nuit nous rompons le silence,
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux!
Répands sur nous le feu de ta grâce puissante,
Que tout l'enfer fuie au son de ta voix;
Dissipe le sommeil d'une âme languissante,
Qui la conduit à l'oubli de tes lois!
O Christ soit favorable à ce peuple fidèle
Pour te bénir maintenant rassemblé.
Reçois les chants qu'il offre à ta gloire immortelle,
Et de tes dons qu'il retourne comblé!

vertaling :

Woord, gelijk aan de Allerhoogste, onze enige hoop,
Eeuwig licht van de aarde en de hemelen,
Wij verbreken de stilte van de vredige nacht,
Goddelijke Redder, werp uw blik op ons,
Verspreid het vuur van Uw machtige gratie,
Moge de hele hel vluchten bij het geluid van Uw stem,
De slaperigheid verdrijven van een smachtend hart,
Wat ertoe leidt, dat uw wetten vergeten worden.

O Christus, wees gunstig aan dit trouwe volk
dat nu is verzameld om U te loven.
Ontvang de liederen die het U aanbiedt tot Uw onsterfelijke
glorie
laat het verzadigd van Uw gaven terugkeren.

Voorbeden, stil gebed, het 'Onze Vader'

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Collecte (heeft bij de uitgang plaats)

Slotlied: Lied 704 : 1 en 3

Uitzending en Zegen. (besloten met gezongen Amen)

Orgelspel