

# Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Kerst 2024



Protestantse  
Kerk

december 2024, nr. 9  
spiritualiteit, cultuur en samenleving

## Woensdag-koffie

Woensdag **15 januari** is er weer een koffie-ochtend in 'Ons Huis' in Limmen van 10.30 tot 11.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten!

Voor vragen/vervoer kunt u bellen met *Margreet Denekamp*, 072-5052871



## Ontmoetingsmiddag 'wijk C'

Op zaterdag **18 januari** organiseert wijk C van 15:30 tot 17:30 een ontmoetingsmiddag in de Ter Coulsterkerk.

U bent van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet, namens de contactpersonen,

*Klaske Mosselaar*



## Kom erbij! Samen Eten.

In Limmen wordt weer een Samen Eten-maaltijd georganiseerd voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid op woensdag **29 januari** a.s. in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.

De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd.

Graag opgave vanaf 15 januari i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: [margreetdenekamp@outlook.com](mailto:margreetdenekamp@outlook.com) of tel. 5052871

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

U bent van harte welkom!

## Wie wil helpen?

Eens in de 14 dagen wordt op donderdagochtend de kerkzaal van de Ter Coulsterkerk schoongemaakt door een aantal dames. U kent de kerkzaal en het is een flinke opper-

vlakke.

Deze dames kunnen wel wat versterking gebruiken. Kom een keer langs op donderdagochtend en bekijk zelf hoe u deze dames kunt helpen. Na afloop wordt er gezellig koffie gedronken.

Voor vragen kunt u mij bellen.

*Jan Bras* 06-21274281



## Vrede vraagt om verbinding

Dit was het thema bij de oecumenische vriendschapsmaaltijd in Limmen, aan het begin van Advent.

'Ons Huis' was weer gezellig gemaakt: er stond een lange tafel klaar, die langzaam gevuld werd met bv. hartige taarten, heerlijke salades, lekkere broodje, zoet en hartig. Lekker beleg, gekookte peertjes, kaas en noten. Bijbels: alles werd gedeeld. Agaath van Veen heette iedereen welkom en Dirk Denekamp stond klaar met de drankjes.

Zo begon een mooie avond. De adventskaars werd aangestoken door Hennie Admiraal en zij las het themagedicht voor over vrede en verbinding. Erg mooi.

We zongen een lied en er werd uit de bijbel gelezen. Pastor Eugène Brussee deelde zijn gedachten over Korintië en Paulus. We zongen Ubi Caritas 3 x. Voor we al dat lekkers gingen nuttigen baden we het oecumenische Onze Vader. Na de maaltijd kregen we een toelichting over de collecte bij de uitgang voor PAX. Elleke Metz had een mooi vredesgebed en we zongen een vredelied. Nadat ds. Hanneke Ruitenbeek ons de "Vredes-zegen" gegeven had gingen we volstaan en vredig naar huis.

De opbrengst voor PAX was 197 euro.

*Margreet Denekamp*



## Actie Kerkbalans 2025 komt eraan!

Binnenkort gaat de Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze kerk in Limmen en in Heiloo via een vrijwilliger een persoonlijke brief, met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. Omzien-naar-elkaar! We hopen dat we ook in 2025 weer op u mogen rekenen.

Zowel in Limmen als in Heiloo is in 2025 sprake van een begrotingstekort. Wij hopen dat u in staat bent om hier rekening mee te houden. De begroting 2025 staat op de website van Limmen (onder 'ANBI') en van Heiloo (onder 'Financiën').

### 'Voor de kerk van morgen'

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen, die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

### De vrijwilligers van Kerkbalans zetten zich voor u in!

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom weer mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. Een vrijwilliger komt het formulier weer ophalen, maar nog beter is het wanneer u de retourenveloppe zelf bij hem of haar in de brievenbus stopt. Bij voorbaat dank!

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. "Op naar de kerk van morgen!".

*De kerkrentmeesters van Limmen en van Heiloo*

# Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

## Op weg naar kerst en een nieuw jaar

Wat kan de natuur toch prachtig zijn, ook al is het guur en koud! Op het voorblad ziet u ijskristallen, die 'gewoon' - na wat nachtvorst - in het gras zichtbaar zijn.

Dit Kerkblad staat vanzelfsprekend in het teken van kerst en nieuwjaar. Zowel de voor- als de achterzijde is daarbij wit uitgeslagen van de kou. De kleur wit wordt vaak geassocieerd met onschuld, goedheid en zuiverheid. Vrede heeft veel met wit van doen. Past wit daarom zo goed bij kerst? In de kleurpsychologie is wit de kleur van een nieuw begin. Wat past dat goed bij het kerstevangelie!

In dit nummer schrijft ds. Helga Frömming over de vrede waar wij zo naar kunnen verlangen, maar die in de wereld momenteel verder weg lijkt dan ooit. Hoe gaan we hiermee om?

Daarnaast leest u weer veel over de komende activiteiten. Die activiteiten zijn alleen mogelijk omdat er heel veel vrijwilligers in onze beide gemeenten voor u klaar staan. Op p. 11 zetten we hen extra in het (winter)licht.

De redactie wenst u vanaf deze plaats een gelukkig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar toe!



4	<i>Kerkdiensten &amp; Alg. informatie</i>
5	<i>"Vrede op aarde...?"</i>
6	<i>Bridging Gaps</i>
7	<i>In Memoriam</i>
8	<i>Zorgvakantie op Nieuw Hyde Park?</i>
9	<i>Kerkasiel in Kampen</i>
10	<i>Gift aan diaconie</i>
11	<i>Mens in Beeld</i>

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen  
24ste jaargang nr. 9, 18 december 2024

**Redactie:** Ad Edelman, Ditje van Genderen, Pieter Jan van Roon

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

**Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:**

*Limmen:* NL24RABO 0336 4007 64

*Heiloo:* NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2024

**Bezorging:**

*Limmen:* F. Rosing 06-24671491

francienrosing@gmail.com

*Heiloo:* C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

**Volgend nummer:** 22 januari 2025

Kopij aanleveren bij:

**kerkblad@pknheiloo.nl**

uiterlijk dinsdag 7 januari 2025

logo's/foto's apart aanleveren

[www.pknheiloo.nl](http://www.pknheiloo.nl)

[www.pknlimmen.nl](http://www.pknlimmen.nl)



## Kerkdiensten

**22 december 10.00 uur, 4de Advent**

*Ter Coulsterkerk:* pastor A. Martens  
collecte: KiA - Jongere generaties  
*Protestantse kerk Limmen:*  
ds. S. Rozendal, Alkmaar  
collecte-1: Rolstoelbus Heiloo  
collecte-2: KiA - Jongere generaties

**24 december 22.00 uur, Kerstavond**

*Witte Kerk:* ds. H.C. v.h. Maalpad, BoL  
m.m.v. One More Voice  
collecte: KiA Kinderen in de knel  
*Protestantse kerk Limmen:*  
ds. R.J. Blaauw, Heiloo  
collecte: Voedselbank-IJmond-Noord

**25 december 10 uur, 1ste Kerstdag**

*Ter Coulsterkerk:* ds. H. Frömming  
m.m.v. Cantorij  
Kindervendienst en jeugdkerk  
collecte: KiA Kinderen in de knel  
*Prot. kerk Limmen:* ds. H. Ruitenbeek  
m.m.v. Irene Brugman, fluitiste  
collecte: KiA Kinderen in de knel

**29 december 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* ds. H. Frömming  
collecte: Diaconie Heiloo  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. J.T. Zwart, Akersloot  
collecte: Groot Onderhoud Ons Huis

**31 dec. Oudejaarsavond, 19.00 uur**

*Witte Kerk:* ds. R.J. Blaauw  
*Corneliuskerk Limmen:*  
Oecumenische dienst

**5 januari 2025, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* ds. R.J. Blaauw  
Kindervendienst en jeugdkerk  
collecte: ISBA = Interkerkelijk Sociaal  
Beraad Alkmaar  
*Protestantse kerk Limmen:*  
ds. H. Ruitenbeek  
collecte: ISBA (zie collecte Heiloo)

**12 januari 2025, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* ds. F. Toeteneel, Zaandam  
collecte: KiA Binnenlands Diaconaat  
*Protestantse kerk Limmen:*  
ds. J.T. Zwart, Akersloot  
collecte: KiA Samen tegen armoede

**19 januari 2025, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* ds. H. Frömming  
collecte: Roemenië-project  
Kindervendienst en jeugdkerk  
*Protestantse kerk Limmen:*  
ds. Y. Bos, Zuidoostbeemster  
collecte: Zonnebloem Limmen

**26 januari 2025, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* ds. H. v.h. Maalpad  
collecte: De Regenboog  
*Protestantse kerk Limmen:*  
ds. R. Jansens, Zaandam  
collecte: De Regenboog

## Bij de diensten

**Kerstochtend in Limmen**

We hebben in de bijbel vier evangelisten. Eén daarvan, Marcus, doet niet aan kerstverhalen. Lucas vertelt van engelen en herders in de nacht, Mattheüs van wijzen uit het Oosten. Johannes spreekt op heel eigen manier over God die mens werd. Je kan er niet zo makkelijk een kerstspel omheen bouwen. Johannes speelt met woorden. Maar woorden doen er toe en kunnen een wereld aan hoop en toekomst oproepen. Daarover gaat het op kerstochtend. Maar het draait niet alleen om woorden. Irene Brugman, fluitiste uit Castricum zal samen met Sybren Boukes zorgen voor muziek in de kerk. Het oog wil natuurlijk ook wat maar dat zit altijd wel goed in de mooi versierde kerk aan de Zuidkerkenlaan.

Op **5 januari**, de eerste zondag van het nieuwe jaar is kerst nog dichtbij. Er hoort het verhaal bij over wijzen en dwazen en hun reacties op de geboorte van het kind van Jozef en Maria. In het verhaal komt de wijsheid van ver, namelijk uit het Oosten, de dwaasheid huist in de eigen koning te Jeruzalem. Waarin schuilt de wijsheid, waartoe leidt de dwaasheid? Een verhaal van toen en over nu.

In deze dienst is er ook alle aandacht voor drie ambtsdragers. Jan Nell zal ontheven worden uit zijn ambt van ouderling kerkrentmeester. Elleke Metz en Sybren Boukes zullen beiden herbevestigd worden in het ambt van diaken. Altijd een goed moment voor de gehele gemeente om zich te realiseren welke verantwoordelijkheid haar ambtsdragers voelen en dragen en ook op een gegeven moment willen overdragen aan anderen.

Na afloop van beide diensten is er natuurlijk weer koffie in 'Ons Huis', naast de kerk.

*Ds. Hanneke Ruitenbeek*

## Gegevens Heiloo

[www.pknheiloo.nl](http://www.pknheiloo.nl)

**Ter Coulsterkerk:**

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo  
072-5334552

**Witte Kerk:**

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

**Pastor:**

A. Martens, 06-224 940 89  
a.martens@pknheiloo.nl  
(maandag, dinsdag en woensdag)

**Predikant:**

ds. H. Frömming tel. 06 455 961 56  
h.fromming@pknheiloo.nl

**Kerkenraad:**

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500  
Scriba: scriba@pknheiloo.nl  
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo  
NL85INGB 0000 2762 01

**Diaconie:**

Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com Bank:  
Diaconie PKN Heiloo  
NL85RABO0336470088



**Ledenadministratie:**

mw. I. Bras, 072-5320344  
ledenadministratie@pknheiloo.nl



## Gegevens Limmen

[www.pknlimmen.nl](http://www.pknlimmen.nl)

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen  
Koster: D. Denekamp, 072-5052871  
dik.denekamp@hetnet.nl

**Predikanten:**

Ds. E. Kooiman, 072-8885550  
ejkooiman@ziggo.nl  
Ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550  
hruitenbeek@ziggo.nl

**Kerkenraad:**

Scriba: mw. D. v. Genderen  
072-5053449; pglimmen@gmail.com  
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen  
NL24RABO 0336 4007 64

**Diaconie:**

mw. M. Denekamp 072-5052871  
Bank: NL66RABO 0373 7382 18  
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen  
**Ledenadm.:** mw. M. Nell, 072-5055826  
ledenadministratie@pknlimmen.nl  
**Ons Huis:** D. Denekamp, 072-5052871  
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen



## Vrede op aarde?!

“Eer aan God in de hoogste hemel en VREDE voor alle mensen, die hij liefheeft.” Dat verkondigen de engelen aan de verbouwereerde herders, die niet weten wat hun overkomt. Midden in een doodgewone nacht, ergens op een weiland verschijnt een hemels leger aan een groepje eenvoudige mannen, die nietsvermoedend hun dagelijkse, (nachtelijke) werk doen: zorgen voor hun dieren en waken voor gevaar.

Ze zijn dan ook doodsbang voor dat stralende licht en de grote hoeveelheid onbekende figuren, die uit het niets verschenen zijn. Zo bang, dat ze eerst niet helemaal begrijpen, wat er tegen hen wordt gezegd: Een tijd van blijdschap is begonnen. Zij mogen helemaal uit hun dak gaan van vreugde. Het hele volk mag jubelen. God heeft zijn belofte waargemaakt. De lang verwachte Messias is gearriveerd. Eindelijk!

Deze scène met de engelen en de herders is de kern van het kerstverhaal. Hier wordt ons uitgelegd waarom we het verhaal van het ongetrouwde stel met hun pageboren kleintje in de voederbak moeten koesteren en doorvertellen: omdat de redder is geboren.

Je kunt er cynisch van worden. Vrede op aarde? Hoezo? Hadden die engelen hun tekst wel goed geleerd? De tv, de radio, de kranten vertellen ons elke dag dat er nog veel te veel plekken op aarde zijn waar de vrede ver te zoeken is en mensen onbeschrijflijk leed ondergaan. Voor menig tijdgenoot is dit het obstakel, waardoor het niet lukt aan God te geloven. Zolang er oorlog is, kan er geen God zijn. Als God goed is, moet hij mensen weerhouden om elkaar kwaad aan te doen. Als God goed is, moet hij zijn hemelse legers niet sturen om lege beloftes te verkondigen, maar om korte metten te maken met het gepersonificeerde kwaad. De engelen zouden de fabrieken waar de raketten worden gebouwd in puin moeten leggen en de paleizen waar de slechteriken wonen met de aardbodem gelijk moeten maken. Dát zou pas een feest van vrede zijn. Dat zou pas een reden zijn tot vreugde: als de engel Gabriel op het nieuws zou verschijnen en zou vertellen: “Vandaag verkondig ik de wereld grote vreugde: het kwaad is uitgeroeid. De hemelse legers hebben de paleizen en regeringsgebouwen in (...) en (...) bestormd en de politieke leiders voorgoed onschadelijk gemaakt.”

De vraag is of vrede zo werkt. De wereldgeschiedenis laat ons keer op keer zien dat mensen met kwade bedoelingen altijd weer een weg vinden om naar de macht te grijpen en het leven voor anderen zuur te maken. Echte vrede op aarde, wereldvrede, is pas mogelijk als mensen van binnenuit veranderen en niet meer hun eigen voordeel zoeken, maar de naaste hoger houden dan zichzelf. Als ze bereid zijn het welzijn van de ander boven hun persoonlijke winst te stellen. Als mensen niet meer het onrecht dat hun

voorouders of hen zelf in het verleden is aangedaan terug willen betalen maar bereid zijn om te vergeven en moeite doen om verzoening te zoeken. Dat is wat het kind in de voederbak ons geleerd heeft toen hij volwassen was. Dat is onze missie op aarde: bouwstenen van vrede te worden door consequent de liefde voor God en de naaste in de praktijk te brengen. Met kerst laat God ons zien, hoe dat werkt: je in grote kwetsbaarheid in nacht en ontij begeven en daar het licht laten stralen. Als Christenen zijn wij geroepen om vredestichters te zijn. De boodschap van de engelen herinnert ons eraan dat wij ons niet door angst moeten laten verlammen maar geroepen zijn om dapper naastenliefde in de praktijk te brengen. Laten wij elkaar daarin bemoedigen en steunen.

Een gelukkig nieuw jaar toegewenst!  
*Ds. Helga Frömming*



Foto: Joop Tulp, "Belarus"

## Bridging Gaps: het bezoek van Anna en Eunike

Op zaterdag 9 en zondag 10 november ontvingen we als PKN Heiloo twee theologiestudentes die dit najaar een cursus Bridging Gaps volgden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het doel van Bridging Gaps is theologiestudenten in achterstandssituaties kennis te laten maken met theologiebeoefening en kerken in Nederland.

De studenten worden samengebracht in een cultureel en religieus diverse groep. Hier oefenen ze met elkaar in een contextuele en maatschappelijk relevante benadering van theologie, vooral Bijbelinterpretatie. Het programma biedt de deelnemers zo gelegenheid om zich verder te ontwikkelen op academisch gebied en ervaringen op te doen met de Nederlandse cultuur. De buitenlandse deelnemers werken in deze community aan een eigen onderzoeksproject, brengen tijd door met hun Nederlandse 'buddies', en bezoeken kerkgemeenschappen en maatschappelijke projecten in Nederland. Over al deze onderdelen wordt door de studenten ook verslag uitgebracht. Vanuit deze drie maanden samen komen internationale netwerken en verbanden tot stand, die nog lang daarna blijven bestaan.

In dit kader hadden we *Anna Pervaiz* (Lahore, Pakistan) en *Eunike Nenobais* (Kupang, West-Timor) op bezoek. Anna (31) studeert theologie in Lahore en Eunike (24) aan de christelijke universiteit van Salatiga (Java). Op zaterdag bezochten zij, met een aantal leden van onze gemeente, de omgeving van Heiloo, waaronder de abdij van Egmond. 's Avonds was er een maaltijd met hen in de kerk. In de kerkdienst van zondagmorgen vertelden ze (in het Engels, waarbij Helga Frömming als Nederlandse tolk optrad) beiden welke droom ze hebben voor hun kerkgemeenschap, en deden ze de schriftlezingen.



De christelijke kerk in Pakistan heeft het moeilijk en vormt een heel kleine minderheid in een land waarvan meer dan 96% van de inwoners moslim is. Christenen worden als tweederangsburgers beschouwd, en ook zo bejegend. Ze kunnen worden beschuldigd van blasfemie, kerken worden in brand gestoken, en vergunningen voor de bouw van kerken geweigerd, zodat ze soms gebruik moeten maken van een schuilkerk. De droom van Anna is dan ook dat er meer verdraagzaamheid zal komen tussen de verschillende religies, en ook dat de onderlinge verdeeldheid binnen de christelijke minderheid zal verdwijnen. Ook wil ze zich inzetten voor beter onderwijs voor Pakistaanse christenen, die vaak geen of slecht onderwijs krijgen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn.

Ook Indonesië is een land met een grote moslimmeerderheid, maar de situatie is niet zo gespannen als in Pakistan. Op West-Timor vormen de protestantse christenen zelfs een meerderheid. Eén van de vijf punten van de Indonesische staatsfilosofie (Pantasjila) is: *"Geloof aan God. De Indonesische staat moet een staat zijn waar elk individu in vrijheid tot zijn God kan bidden zonder religieuze ijverzucht; het belijden van elke godsdienst met wederzijds respect."* Eunike hoopt dat dit ook echt gestalte zal krijgen in de Indonesische samenleving.

De persoonlijke gesprekken met onze twee gasten bij de maaltijd en het koffiedrinken waren boeiend en indringend. Enkele gemeenteleden hoorde ik met Eunike zelfs in het Indonesisch praten. We waren onder de indruk van de moed en de bevologenheid waarmee ze ondanks de soms moeilijke situatie over hun leven en plannen vertelden. Velen namen dan ook ontroerd afscheid van deze dappere jonge vrouwen die eind november weer naar huis gaan om daar hun studie voort te zetten.

*Geert Booij*

## Betekenis koffie-ochtend in de Ter Coulsterkerk

Sinds de corona begon in 2020 zijn we gestart met de wekelijkse koffie-ochtend. Bedoeld om een gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en daarmee de onderlinge band te bevorderen en het gevoel van gemeenschap.

Maar tijdens de koffie-ochtend is er ook tijd om elkaar beter te leren kennen, om je zorgen te delen en hulp van anderen te ontvangen. Om je verhaal te kunnen doen. Het is juist de informele sfeer die het voor de bezoekers makkelijker maakt om openhartiger te praten, ideeën uit te wisselen maar ook samen te lachen.

Het is ook een kans om een gesprek aan te gaan over geloofgerelateerde onderwerpen of na te praten over de dienst van de afgelopen zondag. En dat kan je geloof versterken en je het gevoel geven dat je niet de enige bent met vragen en twijfels.

En tenslotte, de koffie-ochtend is er voor iedereen. Inclusief zouden we nu zeggen. Je bent welkom, ongeacht leeftijd of achtergrond.

We vinden het ook belangrijk dat de koffie-ochtend soms ook gebruikt wordt om bijvoorbeeld kerststerren te maken, mee te doen aan de operatie Schoenendoos, onderdeel uitmaakt van een tentoonstelling in de kerk of om zelf met iets creatief aan de slag te gaan. En daarmee laat zien dat het deel wil uitmaken van het hele gemeentete- zijn.

Kortom, de koffie-ochtend is een waardevolle gelegenheid voor ontmoeting, verbinding en ondersteuning in de gemeenschap van de TC-kerk.

Ik nodig u namens het enthousiaste en gastvrije team van vrijwilligers uit om op **dinsdag van 10.30-11.30 uur** aan te schuiven en zo bij te dragen aan het gevoel van gemeenschap, juist in een tijd waarin we elkaar zo hard nodig hebben. En mocht u zelf vrijwilliger, gastvrouw- of gastheer willen zijn, dan horen we dat graag van u.

Met een hartelijke groet, *Nita Buitink, Elly Kuijper, Tineke van der Wolf, Liesbeth Lawant, Marijke de Groot, Marinus en Mariet Mooiweer, pastor André Martens*



## In Memoriam

Op woensdag 27 november is **Cornelis van Zonderen** overleden.

Met zijn vrouw Ciska woonde hij aan de Den Bruglaan in Limmen.

Cees was al jaren ziek maar toch kwam zijn sterven nog onverwacht.

Op 3 december was het afscheid in het crematorium te Alkmaar. In verhalen, met foto's en in muziek trok zijn leven aan ons voorbij.

Cees was al vroeg kapitein, in dienst van grote baggermaatschappijen. Hij is overal geweest. Naast de charme van de zee kende hij ook de gevaren.

In de bijbel staan veel verhalen over water en zee. Ze verbeelden ons leven: rustig kabbelend, angstig, onvoorspelbaar, mooi en spannend. Ze vertellen van God die ons vasthoudt en Jezus die nooit veraf is. We lazen het verhaal van de storm op het meer.

We luisterden naar de oude geloofsliederen waar Cees zo van hield. Hij had gekozen voor het lied *'Ik zie een poort wijd open staan'*. Hij wist het niet zeker maar vertrouwde erop dat de hemel hem wachtte. Cees is tachtig jaar geworden. Hij zal gemist worden om zijn aandacht, zijn vaardige klushanden, zijn meningen en vooral zijn onvoorwaardelijke liefde voor zijn gezin, vrienden en bureu.

Wij wensen hen warmte en steun toe van God en mensen.

*Ds. Hanneke Ruitenbeek*



## Actieweek Limmen Voedselbank

Van **5 tot 12 januari 2025** organiseert de Protestantse Kerk/Kerk in Actie, samen met gemeenten, een actieweek om zoveel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te zamelen. De Voedselbank helpt zo'n 38.000 huishoudens. Stel dat iedere gemeente van de Protestantse Kerk die week minstens 25 dozen zou vullen dan zijn al deze huishoudens één week lang van voedsel voorzien.

Veel kerkelijke gemeenten zamelen het hele jaar spullen voor de voedselbank in. Toch wil de Protestantse Kerk in de tweede week van januari een extra actieweek houden, omdat in de maand januari normaal gesproken minder binnenkomt dan in andere maanden. Terwijl januari juist vaak een dure maand voor veel mensen is. In Limmen doen we mee met deze actie! Op zondag **5 januari** staan de dozen klaar om gevuld te worden. Producten waar de klanten van de Voedselbank behoefte aan hebben, zijn bijvoorbeeld:

- Zonnebloemolie of olijfolie
- Groenteconserven
- Soep in blik of zak
- Zilvervliesrijst en Volkoren pasta
- Houdbare halfvolle melk
- Vis in blik
- Koffie of thee
- Couscous
- Havermout

We hopen dat u mee wilt doen!

*Sybrén Boukes, Margreet Denekamp, Elleke Metz*



## Streamen vanuit de Ter Coulsterkerk

Inmiddels worden reeds een paar jaar de diensten in onze kerk uitgezonden. Dat heeft best wel wat (technische) voeten in de aarde gehad.

De beamer was in het begin onvoldoende verbonden met de laptop in de regiekamer, het geluid viel af en toe uit, de glasvezelkabel bleek op



enig moment gebroken in de meterkast in de kerk. Maar al doende hebben we de problemen kunnen overwinnen. Op dit moment, ik blijf voorzichtig, zit de boel technisch goed in elkaar.

Voor ondersteuning bij problemen hebben we direct contact met de personen die de verschillende aspecten van de installatie hebben gerealiseerd.

Naast de zondagse diensten zijn ook diverse begrafenissen uitgezonden. Vooral voor familie in het buitenland is dit erg plezierig. Zelfs hebben we onlangs een bruiloft gestreamd. De familie in Rwanda was daardoor in staat de bijeenkomst mee te maken.

Het streamen wordt gedaan door vier personen, te weten *Linda Brouwer de Koning, Ed van den Berg, Jelle Scheurleer en Marien van der Wolf*. Het is heel fijn dat deze mensen bereid zijn zo'n eenmaal per maand dit werk te verrichten. En ook nog met groot enthousiasme.

Soms kan er wel eens wat mis gaan, het blijft uiteindelijk mensenwerk. U moet zich realiseren dat de 'streamer' zowel de camera, de keuze van de opname, de laptop en de presentatie in zijn/haar eentje zit te bedienen. Multitasking dus.

De presentaties voor de laptop worden wekelijks door Marien gemaakt. Als hij een keer niet kan, neemt Ed deze taak op zich. Dit is een nauwkeurig werkje, want alles met kloppen in de dienst. Het maken van zo'n presentatie kost, afhankelijk van de door de predikant opgestelde liturgie, een paar uur. Maar het is een leuke klus.

Wij hopen u nog lange tijd van 'beelden en geluid' te voorzien en dat u daar dan nog lange tijd van kunt genieten. Overigens vinden wij het best leuk als u ons laat weten hoe u het vindt gaan. Als u vragen heeft willen wij die graag ontvangen en zullen altijd een antwoord geven.

*Het streamteam*

## Zorgvakantie Hydepark, ook iets voor u?

Het begon bij het koffie drinken na de kerkdienst. Daar lagen folders omdat er vrijwilligers werden gevraagd voor deze zorgvakanties. Sinds 2019 was ik niet meer weg geweest. Niet mobiel genoeg voor een normale busvakantie. Ik stond in de wacht voor een heupoperatie. Om er even uit te zijn ging ik informeren en boekte voor de zorgvakantie van 19 tot 26 oktober. Mijn dochter bracht mij naar Doorn en haalde mij een week later weer op. Het was een fantastische vakantie! Alles kon' niks moest!

Allemaal mensen uit Noord-Holland van Haarlem tot Den Helder. Ik was de enige uit Heiloo. Ds. Marius Braamse die de kerkdienst zowel als de gespreksgroepjes leidde was de enige die ik kende. Toch heb ik mij nooit alleen gevoeld. Bij aankomst om drie uur 's middags maakten we kennis met degene die voor ons zou zorgen. 's Avonds maakten we meer kennis en kregen we het programma voor de komende week. Er waren 35 gasten en 23 vrijwilligers. Dinsdag en woensdag waren uitjes gepland. We mochten één uitje kiezen. Zandsculpturen, oude ambachten, het Singermuseum, of het museum van Marius van Dokkum in Harderwijk. Ik koos het laatste.

Er waren allerlei vervoersmiddelen, rolstoelbusjes en een soort 'golfwagen', waarmee mensen die wilden winkelen naar Driebergen werden gebracht. Nieuw Hydepark ligt in een prachtig park waar je ook rustig een wandelingetje kan maken met je rollator of rolstoel. Je kunt met je begeleider op een tandem waar je naast elkaar zit gaan fietsen. Heb ik ook gedaan. Elke ochtend kon je meedoen aan ochtend-



gymnastiek. Maakte niet uit of je in een scootmobiel zat, in een rolstoel of gewoon op een stoel. Iedereen kon meedoen. Daarna dronken we koffie en begon de dag. Zondagmorgen een kerkdienst in de Kapel en 'smiddags traden Irma en Anna (moeder en dochter) op met muziek en zang. En er was een lichtjesavond door het park, Een km van waxinelichtjes in jampotjes die 's middags allemaal waren neer gezet. Dinsdag was er een puzzeltocht door het park voor degenen die thuis bleven, de anderen

gingen naar hun uitje. 's Avonds was er ook altijd wel iets. Zo was er een avond een poppenspelster, geweldig! Een lezing met muziek over Elvis. Een avond met oude films, o.a. 'Fanfare' van Bert Haanstra. Een spelletjesavond waar je kon sjoelen, klaverjassen, kezen etc.

Onder de vrijwilligers waren ook verpleegsters en ik kon een keer gebruikmaken van een fysiotherapeut. Er waren mensen met een zware rugzak/handicap. Ook deze mensen hadden vaak een glimlach op hun gezicht. Er waren echtparen waarvan de één patiënt was en de partner mantelzorger, maar die had ook vakantie. De vrijwilligers hadden best een heel drukke week. Ze hebben zoveel werk verzet. Ze deden echt alles om het voor ons zo leuk en gezellig mogelijk te maken. Zoveel liefde, warmte en aandacht. Een warm bad!

Ik had een tweepersoonskamer voor mij alleen. De bedden waren net als ziekenhuisbedden verstelbaar en met 'papegaai'. Elke kamer had een TV maar ook een alarmsysteem. Met een ketting die je om kon doen. In de badkamer was een toilet met beugels en een alarm en een douche-stoeltje. Het ontbrak aan niets.

Het eiddiner was geweldig. Om de tafel voor bijna 60 personen feestelijk te dekken waren ze de hele middag bezig geweest. De bediening was ook door de vrijwilligers, gekleed als kelners. Ze werkten perfect samen. Petje af. De maaltijden waren, in mijn ogen, overdadig en allemaal goed verzorgd. Bij de lunch was altijd wel iets warm. Een loempia, een croissantje of een roombroodje.

Mocht u meer willen weten, ik heb het programma voor 2025 meegenomen en ik kan een paar foto's laten zien.

Meis Blom, Heiloo

## Eritreeërs

Van vrijdagmiddag 25 oktober t/m zaterdagmiddag 26 oktober vierden de Eritreeërs in de Ter Coulsterkerk de feestdag van de heilige Abune Aregawi. Hij is geboren in een koninklijke familie in Rome. Zijn ouders voedden hem op in wijsheid en vrees voor God en in de Schriften. Hij koos voor het 'hemelse koninkrijk', verliet Rome en ging op weg naar het klooster Dawunas. Daar vertelde hij dat hij monnik wilde worden en bracht zijn tijd door met vasten, gebed, aanbidding,

ijver en hulp.

Maar hij verzette zich tegen de nieuwe leer en emigreerde, geleid door de Heilige Geest, naar het land Agazi. (Eritrea en Ethiopië) om het evangelie en de kloosterorde te verspreiden. Na 70 km kwam hij aan bij de berg Damo, maar deze berg was te hoog om te beklimmen. Hij bad tot God om hem te helpen. Met de hulp van St. Michael kreeg hij de opdracht een 30 meter lange anaconda te gebruiken om boven te komen. De anaconda vertelde hem: boven is geen water en brood behalve vliegende vogels en bomen om onder te schuilen. Doe wat je wordt opgedragen zei hij tegen de anaconda. De aartsengel St Michael beschermde hem en op 12 oktober bereikte Abune de top van de tempel. Hij dankte God. Hij leidde tijdens zijn leven veel discipelen op en op 99-jarige leeftijd verdween Abune Aregawi, zonder 'het gezicht van de dood te zien' en terwijl hij aan het bidden was, aldus de overlevering. Men zegt dat hij onsterfelijk zal blijven tot de tijd van zijn wederkeer. Tijdens de viering in de Ter Coulsterkerk waren er 30 Priesters aanwezig van verschillende Eritrese kerken uit het land. Er was een dienst met gezang voor de kinderen en een dienst voor de volwassenen. Tijdens de aanwezigheid van de Eritreeërs werd er twee keer met elkaar gegeten, 's avonds en 's morgens.

De volgende viering (kerst) begint maandagavond 6 januari 2025 tot dinsdagmorgen 7 januari 5 uur.

Loop gerust even binnen.

Mariet Mooiweer





# Kerkasiel in Kampen

**Wij doen weer mee en misschien u ook wel...**

*Sinds 21 november j.l. geeft de Protestantse Wijkgemeente Open Hof in Kampen onderdak aan een christelijk gezin uit Oezbekistan dat Nederland uitgezet dreigt te worden. Het gezin Babayants, twee ouders en vier kinderen van 20, 14, 10 en 3 jaar, woont al ruim 11 jaar in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning en daarom besloot de Protestantse gemeente in te grijpen en ze kerkasiel aan te bieden om het gezin "rust te bieden". Ook wil de kerk dat op deze manier „perspectief ontstaat” voor kinderen in dezelfde situatie.*

## **Wat is kerkasiel?**

Kerkasiel is een manier om te voorkomen dat vluchtelingen worden uitgezet. Een kerk heeft wettelijk het recht om vluchtelingen op te vangen tijdens een kerkdienst die bezig is. Zolang die kerkdienst loopt, heeft de overheid namelijk niet het recht in te breken en aanwezige vluchtelingen op te pakken. Daarom organiseerden in het verleden verschillende kerken zogeheten 'marathon-diensten' die maandenlang duurden. In die periode konden uitgezette vluchtelingen veilig in de kerk verblijven. Daarvoor is het wel van belang dat zo'n kerkdienst dus dag en nacht doorgaat, 24 uur per dag en 7 dagen per week. In Kampen is dat dus sinds 21 november het geval. Voorgangers, muzikanten en bezoekers uit heel Nederland houden die kerkdienst gaande. De kerk is van plan ermee door te laten gaan tot het niet meer nodig is.

## **Kerkasiel toen...**

In 2018 en 2019 verzorgden Hanneke en ondergetekende samen met diverse gemeenteleden uit Limmen en Heiloo twee keer een gedeelte van de estafette-kerkdienst in Den Haag, waar toen drie maanden lang een Armeens gezin kerkasiel werd verleend. Dit kerkasiel droeg bij aan het resultaat waarbij uiteindelijk een pardon kwam voor 569 kinderen die al meer dan vijf jaar in Nederland verbleven.

Onze ervaring was toen onder meer dat de woorden uit de rijke liturgische traditie van onze kerk opeens heel anders kunnen klinken. In deze concrete situatie krijgen ze een andere lading of zelfs een nieuwe betekenis. Wij vonden het in elk geval bijzonder om onderdeel te mogen zijn van iets dat groter is dan wijzelf.

## **Kerkasiel nu...**

Ook nu hebben we weer ingetekend voor een gedeelte van de kerkdienst op 6 januari. We doen dat samen met Marien van der Wolf die de samenzang gaat begeleiden op de accordeon en samen met de muzikanten van "Achterom" die passende muziek en teksten zoeken om de twee uur durende kerkdienst te verlevendigen.

## **Doet u mee?**

Ook U kunt meedoen. En dat kan op verschillende manieren. Wanneer u mee zou willen gaan op 6 januari (van 14.00 tot 16.00 uur), kunt u zich bij ons melden. Wij kijken dan hoe we samen kunnen reizen naar Kampen. U kunt ook een donatie doen. Op de web-site <https://kerkasiel->



Foto: Defence for Children

kampen.nl (Doe mee / doneren) vindt u de bankgegevens en een QR-code. U kunt deze actie natuurlijk ook met uw gebed ondersteunen. U kunt thuis bidden, of in de voorbeden in uw kerk. Onderstaand gebed, uitgesproken bij de opening van het Kerkasiel, zou u mee kunnen bidden:

*Trouwe God,  
bij U brengen wij het gezin Babayants:  
de kinderen Aram, Ariana, Amelia en Aleksa  
en hun ouders Aleksandr en Karina.  
Bij U brengen wij alle in Nederland  
gewortelde asielkinderen en hun ouders.  
Bij U brengen wij alle mensen  
die zich met hart en ziel voor hen inzetten.  
Bij U brengen wij alle politici en beleidsmakers.  
En wij bidden U:  
geef toekomst, geef toekomst, geef hoop, geef liefde.  
Amen.*

Wij hopen op uw steun in welke vorm dan ook.  
Ds. Hanneke Ruitenbeek en ds. Edward Kooiman  
[ejkooiman@ziggo.nl](mailto:ejkooiman@ziggo.nl) / 072-8885550



## Gift diaconie Heiloo

Wij hebben recent via ds. Kooiman een gift ontvangen van € 5000,-. Hiervoor willen wij de gever hartelijk danken. Nu hebben wij ook een bestemming gevonden voor deze gift. Wij hebben de gift besteed aan twee doelen:

**De kerstactie 2024:** Samen met Caritas Heiloo wordt er voor de minima in Heiloo een kerstcadeau aangeboden. De cadeaukaart kan worden besteed bij een plaatselijke supermarkt.

**Gezinshereniging:** Een bijdrage in de kosten om de twee kinderen van een Eritrese moeder via een lange omweg in Nederland te krijgen. Mede door deze bijdrage is de hereniging gelukt! Gelukkig.

*Rin Visser, diaken*



## Gift Heiloo

Via ds. Kooiman is via de bankrekening een gift van € 5.000,- ontvangen. Onze hartelijke dank voor deze royale bijdrage, die besteed wordt aan de toenemende kosten van ons kerkgebouw.

*Het college van Kerkrentmeesters*

## Bedankt!

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen uit de kerkdienst en de diverse bosjes die bij me thuis werden gebracht. En dan ook nog de tientallen kaartjes, mailtjes en telefoontjes! Zoveel warme belangstelling en medeleven heeft gemaakt dat een periode waar ik erg tegenop zag me licht is gevallen. Daarom uit de grond van mijn hart: dankjewel allemaal. *Gina Timmerman*

## Actielandendag

Op 23 november 's morgens om half negen gingen drie diakenen uit Limmen op weg naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht voor de Actielandendag van Kerk in Actie. Eerst leveren we alle spullen (kaarten, postzegels, cartridges) die we het afgelopen jaar in de kerk spaarden in bij de receptie.

Vervolgens liepen we naar de kerk, waar we werden ontvangen met koffie en een muffin of een klein gebakje. Na de opening met gebed en gezang kregen we van alle 'actielanden' een overzicht door de consulenten. De actie-

landen zijn: *Bangladesh, Ghana, Indonesië, Libanon, Moldavië, Rwanda en Colombia*. Dat was erg verhelderend.

Daarna deden we een interactieve actielandenquiz. Met het omhoog houden van een rode of een groene kaart gaven we antwoord op de 25 vragen over de actielanden. Mensen uit diverse gemeenten vertelden over hun ervaringen. Hoe zij ermee omgingen en wat zij deden om de gemeente erbij te betrekken. Zeer leerzaam voor ons.

Na het laatste gezang gingen we terug naar het Diensten-centrum. Buiten stonden ze ons met koffie op te wachten. In de hal stond een groot bord dat aangaf waar je zijn moest voor jouw workshop. Zelf ging ik naar de kapel voor 'Contextueel Bijbel lezen'. Sybren ging naar de workshop 'Communicatie Colombia' en Elleke volgde 'Ontwikkelingshulp in perspectief'. Na een heerlijke lunch volgde de 2e ronde workshops. Zelf koos ik voor 'Colombia' met Jeanette Bierman bij, die net terug was in Nederland. Elleke koos voor 'Fondswerven' en Sybren voor 'Ontwikkelingshulp in perspectief'.

Tegen vier uur waren de workshops afgelopen en moesten we terug naar het restaurant, waar hapjes en drankjes klaar stonden. Het slotlied zongen we daar a capella. Het was zeer goed verzorgd: een mooie zinvolle dag. *Margreet Denekamp*

## Vrijwilligers bedankt!



**Vrijwilligers Heiloo en Limmen bedankt,** voor alles het afgelopen jaar gedaan!

Met deze 'kerstkaart' willen wij alle vrijwilligers zowel in Limmen als in Heiloo extra aandacht geven en bedanken. Zonder al jullie inzet zouden wij geen kerk kunnen zijn.

**Gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!**

*De kerkrentmeesters van Heiloo en Limmen*



## Mens in Beeld: Gerben van der Meulen

In de rubriek Mensen in Beeld doe ik verslag van gesprekken met gemeentelieden over hun maatschappelijke en kerkelijke activiteiten. Dit keer had ik een gesprek met Gerben van der Meulen (68), van afkomst een Fries uit Leeuwarden. Daaruit bleek dat ik te maken had met een duizendpoot, die heel veel dingen doet, teveel om allemaal op te noemen in een kort artikel.

Gerben is opgeleid als natuurkundige, en is specialist in fotonica, waarbij gebruik wordt gemaakt van licht om informatie vast te leggen en te transporteren. Hij werkte vele jaren in het Nederlands Herseninstituut in Amsterdam, en later ook als specialist digitalisering en conservering bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, ook in Amsterdam. Ook studeerde hij bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Een belangrijke activiteit van Gerben is zijn werk voor de vakbond FNV, die hij omschrijft als 'de grootste sociale vereniging van Nederland'. Gerben leidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de FNV, en is namens de vakbond plaatsvervangend lid van de SER (Sociaal-Economische Raad), een belangrijk adviesorgaan van de regering. Zijn motivatie om dit werk te doen is dat hij vindt dat we moeten opkomen voor mensen die dat zelf niet altijd even goed kunnen. Die motivatie speelde en speelt ook een rol bij andere bestuurlijke activiteiten, zoals in de Raad van Toezicht van de Dans- en Muziekschool Heiloo en de Centrale Raad van de Kamers van Koophandel. Ook is hij betrokken bij het geven van duiklessen aan

mensen met een handicap. Een bijzondere activiteit is het fotograferen van zeenaaktslakken, waarvoor Gerben samenwerkt met Naturalis in Leiden.

Onder de indruk van deze reeks bezigheden (en andere zoals penningmeester van De Weergever, vereniging van verzamelaars van historische geluidsapparatuur, en financieel administrateur van het koor One More Voice), vroeg ik hem of hij nog tijd vond om een bijdrage te leveren aan ons kerkelijk leven. Welnu, ook daar speelt hij een rol. Zo gaf hij de kosters van de Ter Coulsterkerk instructie over het gebruik van een AED (hartdefibrillator). Verder heeft hij onlangs een plan gemaakt voor het toepassen van de wettelijke regels voor de veiligheid van ons kerkgebouw en de bezoekers ervan.

Voor mij was het verrassend om te horen over de vele talenten van een van onze gemeenteleden.

*Geert Booij*

## Caspar David Friedrich (1774-1840).

Dit jaar wordt in Duitsland herdacht dat 250 jaar geleden de grootste romantische schilder van Duitsland geboren werd. Het is een schilder die ik bewonder, en nu we een nieuwe predikant hebben met Duitse wortels, is er nóg een reden aandacht aan Friedrich te besteden. Friedrich werd geboren in Greifswald (Pommeren), ging in zijn jeugd regelmatig naar het nabij gelegen eiland Rügen, en woonde als volwassene met zijn gezin in Dresden. Vanuit die stad maakte hij wandeltochten naar de Harz, het Reuzengebergte en de Sächsische Schweiz. Op Rügen heb ik in 2011 in de voetsporen van Friedrich gewandeld, door de oude beukenbossen, naar de prachtige krijtrotsen vanwaar je de Oostzee ziet.

Friedrichs schilderijen verbeelden meestal indrukwekkende landschappen en zeegezichten. In dat landschap staan vaak een paar mensen afgebeeld, heel klein, en met de rug naar de kijker. Zo zien we hoe gering de mens is in de overweldigende natuur, en er eenzaam is. De natuur is een spiegel van de gevoelens van de mens. Op die manier wordt de 'sublieme ervaring' uitgebeeld die



mensen kunnen hebben in de overweldigende natuur, een bekend motief uit de Romantiek.

Een van de bekendste schilderijen is *Der Wanderer über dem Nebelmeer*, waarin de wandelaar op een berg staat, en neerkijkt op de zee in de mist. Het contrast tussen de kleine mens en de grootse natuur weerspiegelt het contrast tussen het aardse en het goddelijke. Daarnaast zijn er schilderijen waarin een kruis of een kruisbeeld op de top van een berg staat. Ook zo roepen Friedrichs schilderijen een religieuze ervaring op. Erg vrolijk zijn ze doorgaans niet, en dat weerspiegelt het wat sombere karakter van Friedrich, die ook worstelde met depressies. Gelukkig maakte hij ook veel schilderijen met een landschap in maanlicht, waar er toch wat licht valt in de duisternis.

Dit jaar verscheen een goed geschreven boek over Friedrich van de bekende Duitse journalist en historicus Florian Illies. In de Nederlandse vertaling heet het boek: *Betoverende stilte*. Caspar David Friedrichs reis door de tijd. Het vertelt niet alleen het verhaal van Friedrichs leven en schilderijen, maar ook de lotgevallen van die schilderijen, waarvan er veel verloren zijn gegaan door branden en bombardementen. Mooi is ook om te lezen hoe latere generaties positief of negatief op zijn schilderijen reageerden. Zo is dit boek ook een stukje Duitse geschiedenis van de laatste 250 jaar.

*Geert Booij*





Door goede machten trouw en stil omgeven,  
Behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,  
Zo wil ik graag met u, mijn liefsten leven,  
En met u ingaan in het nieuwe jaar.

In goede machten liefderijk geborgen,  
verwachten wij getroost wat komen mag,  
God is met ons des avonds en des morgens,  
Is zeker met ons elke nieuwe dag.

Dietrich Bonhoeffer