

Orde van dienst zondag 2 februari 2025, TC Kerk, Heiloo

Voorganger: Pastor André Martens

Organist: Gerard Leegwater

Met medewerking van Ingrid Kuijper- zang en harp

Deze dienst is mede voorbereid door een zestal gemeenteleden: Meindert en Isabel Weerman, Elly Kuijper, Mariet Mooiweer, Marien van der Wolf en Machda van der Meulen

Thema: Uw Koninkrijk kome! Tweede themadienst in het kader van het jaarthema: 'Als nieuw, leven in het licht van God Koninkrijk'.

Mededelingen door ouderling van dienst

Aan het begin van de dienst speelt en zingt Ingrid: 'Never ending road' – Loreena Mc Kennitt

Samenzang: lied 975 Jezus roept hier mensen samen: 1,2

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 975: 3

Ingrid zingt: Ora pro nobis – Bid voor ons

Gebed

Samenzang: lied 103c Loof de Koning, heel mijn wezen: 1,2,3

Toelichting jaarthema en het thema van deze dienst

Samenzang: Zoek eerst het koninkrijk van God

Gebed bij de opening van Gods Woord

We luisteren naar het kinderlied. Kinderen gaan daarna naar de kinderkerk.

1^e Schriftlezing: Mattheus 13: 24-33 Meindert

2^e Schriftlezing: Mattheus 6: 7-13- Mariet

Samenzang: lied 1006 Onze Vader in de hemel

Overdenking: Uw Koninkrijk kome!

Vanmorgen staan we stil bij het begin van het Onze Vader. Het gebed begint met wat in feite één lange zin is. Laat Uw naam geheiligd worden, of nog sterker, laat Uw Koninkrijk komen. Nog scherper: Laat Uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel.

Gods wil is vanaf het begin van de Bijbel duidelijk. God wil dat Zijn schepping tot volle wasdom, tot bloei komt. Hij bedwingt de chaos, het woeste, het ledige en is uit op een bewoonbare wereld. Een feest voor alles wat adem heeft: bomen, bloemen, dieren en mensen. De hele Bijbel laat zich lezen als één groot getuigenis over een God die zich inspant om dat te verwezenlijken. Gebiedend, bevrijdend, verlossend, volhardend. Steeds is daar het krachtige appél op de mens om deze wereld niet te laten verloederen, te verwaarlozen, maar bij te dragen aan verzoening, gerechtigheid en vrede.

Hij zet de 10 geboden op stenen tafelen, er is het appél van Mozes en de profeten maar het is niet genoeg. En dan neemt Hij zelf het voortouw in Christus Jezus om in menselijke gestalte voor te leven hoe een leven naar Gods wil, een Koninkrijksleven eruit kan zien.

In de Bergrede staat Jezus daar uitgebreid bij stil en schetst Hij hoe Christenen het licht van de wereld, het zout van de aarde zouden moeten zijn. Als zachtmoedige, barmhartige mensen, vredestichters, bruggenbouwers, met een honger naar gerechtigheid. En in deze Bergrede komt dan ook bidden aan de orde.

En de eerste woorden die Hij hen op de lippen legt gaan over Gods Koninkrijk.

En juist bij Jezus zelf zien we hoe die woorden, die manier van leven botst op de andere levensstijl van de mens. Hoe het stuit op hardnekkig verzet in hoofden en harten, in gedragspatronen van de mens. Zelf levert Hij ook strijd in Gethsemané, tussen zijn eigen wil en die van God.

Jezus vergelijkt het Koninkrijk met een akker waar graan en onkruid samen opgroeien. Wie rücksichtlos het onkruid wil gaan verwijderen om een volledig zuiver veld te creëren trekt met het onkruid ook het graan los.

Graan en onkruid groeien samen op tot de oogst. Het koninkrijk is er in de gestalte van graankorrels, klein maar vol kiemkracht en in staat tot veel vrucht. Maar altijd omringd door oprukkend onkruid.

Het Koninkrijk is er in de gestalte van een klompje zuurdesem, dat wordt vermengd met meel en je vindt het niet zomaar terug. En toch heeft dat kleine zuurdesem de kracht in zich om al het meel te doortrekken.

Het is belangrijk om te beseffen wat een gelijkenis is. Een gelijkenis is niet: Er was eens... Een gelijkenis is altijd actueel en in de tegenwoordige tijd. Een gelijkenis nodigt ons uit ons te voegen naar hoe God nu handelt, bezig is in de wereld, hoe God werkt en hoe je daarbij aan kunt sluiten.

Een gelijkenis roept op, direct en indirect, om je leven te veranderen.

Het Koninkrijk van God is er al. En tegelijk zijn er ook onze eigen Koninkrijkjes. Ons hardnekkige verzet tegen dat nieuwe leven. Omdat we ons willen vasthouden aan oude patronen, waarvan we misschien eigenlijk wel weten dat ze niet passen bij de sjalom, de heelheid, de schepping zoals God die voor ogen heeft. En waar Christus voor is gestorven.

Hebben we de moed om eerlijk te kijken naar onze eigen keuzes. Onze traagheid of onverschilligheid of blindheid. De urgentie in Jezus' gebedswoorden: Laat Uw Koninkrijk kome! Laat mijn koninkrijkje sneuvelen. Laat Uw wil

in mijn leven worden gedaan. Vernieuw mijn denken. Zuiver mijn denken.

We luisteren naar zang en muziek van Ingrid: Looking at a rainbow, through a dirty window – Calum Swart

Ondertussen mogen wij onze kroontjes neerleggen bij God. Hoe laat ik mijn eigen koninkrijkje sneuvelen? Wat houdt mij tegen?

Dankgebed, voorbede, stil gebed

Kinderen komen terug van de Kinderkerk

Ingrid zingt en speelt: Don't be afraid of the cold that shines within you

Tekst om mee te zingen:

Laat het licht in je stralen en wees niet bang,

Het brengt je vooruit op de weg je leven lang

Wees niet bang voor het licht dat in je schijnt

Het wijst je de weg en het donker verdwijnt

Slotzang: lied 793 Bron van liefde, licht en leven

Zegen