

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

februari 2021, nr. 1
spiritualiteit, cultuur en samenleving

Veertigdagentijd

Pasen valt vroeg dit jaar: op zondag 4 april. Dat betekent dat het op 17 februari al Aswoensdag is en de veertigdagentijd begint.

Vorig jaar werden we middenin de voorbereiding voor Pasen overvallen door een lock-down waardoor ook de vastenavonden stopten. Ik kon toen niet bedenken dat we nu het zekere maar voor het onzekere nemen en de avonden pas weer oppakken als er meer lucht komt in de huidige lock-down. Daar lijkt bij het schrijven van dit stukje nog geen sprake van. Het zal voorlopig niet meevallen om iets gezamenlijks te organiseren. Er zijn wel mogelijkheden om je verbonden te voelen met anderen die bijvoorbeeld net als jij elke dag een moment nemen voor bezinning.

Zo kan je via deze link bij de Protestantse Kerk een gratis veertigdagen kalender aanvragen: petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdskalender/



Kerk in Actie heeft verschillende materialen ontwikkeld waarbij vasten wordt verbonden met sparen voor verschillende projecten die ook in de collectes op zondag aan bod komen. Je kan hiervoor een gratis vastenkaart aanvragen: kerkinactie.protestantsekerk.nl/ideeenbank

Ook leuk om met kinderen te sparen met een spaardoosje van Kids in Actie: webwinkel.pkn.nl



Ook de Vrijzinnig Protestanten hebben een kalender met dit jaar als thema 'Ontspannend'. Te bestellen voor € 3,50 op: www.vrijzinnig.nl/publicaties/40-dagenkalender

Het is ook mogelijk dagelijks via de e-mail bezinningsmateriaal te ontvangen.

Zelf ben ik al een aantal jaren in de adventstijd en veertigdagentijd geabonneerd op de on-line retraites via www.ignatiaansbidden.org Er zijn mogelijkheden om meditatie te volgen via zoom en om met andere volgers te communiceren. Het gaat uit van de Ignatiaanse spiritualiteit die ik ook in mijn stiltekringen gebruik.

We hopen dat wat verderop richting Pasen en zeker in de Stille Week weer voorzichtig wat activiteiten op kunnen pakken.

Samen met mensen uit de Parochie, de groep Leef! en de Engelse Kerk kijken we of het mogelijk is om mee te doen aan The Passion, die dit jaar op verschillende locaties plaats vindt.



We blijven plannen maken maar houden de situatie scherp in de gaten. We hebben nu eenmaal te maken met een besmettelijk virus. Laten we proberen het vol te houden met goede moed en ook met bezinning op wat we hebben, kunnen delen of graag zouden ontvangen.

Ik vind het leuk om te weten wie gebruik maakt van een veertigdagenkalender.

Stuur me eens een mailtje. Misschien zijn er meer en kunnen we met elkaar iets delen.

Ds. Hanneke Ruitenbeek
hruitenbeek@ziggo.nl



Veertig dagen

*Veertig dagen nog tot pasen
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duisternis verjagen
en het leven op zal staan.*

*Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd' en moeite samen ging.*

Marijke de Bruijne
Zangen van zoeken en zien
Oecumenische liedbundel

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Samen-op-weg naar Pasen

Het duingras op de voorpagina staat er – tussen alle sneeuw en ijs – koud en kil bij. Koud en kil voelt ook de verlengde lock-down; ons geduld wordt danig op de proef gesteld. Wat kunnen we in deze wintermaanden naar de komende lente verlangen, waarbij we weer 'gewoon' samenkomen, om de zondag te vieren!

Ondanks alle sneeuw en ijs is er op de foto ook een klein stukje blauwe hemel zichtbaar, als belofte van de komende lente. Blijf moed houden, blijf liefhebben!

Het volk Israël kreeg lang geleden ook een belofte en ging op reis, dwars door de woestijn. Bij de komende veertigdagentijd, op weg naar Pasen, staan we in onze vieringen daarbij stil.

Ons leven voelt vaak als een zoektocht. In het hoofdartikel op pagina 5 schrijft ds. Edward Kooiman over deze zoektocht en over het zoeken naar de zin van het leven.

De redactie wenst u een goede en gezegende reis, samen-op-weg naar Pasen.



Rooster 2021 Kerkblad

Verspreidingsdata:

Woensdag 27 januari
Woensdag 10 maart
Woensdag 14 april
Donderdag 27 mei
Woensdag 7 juli
Woensdag 1 september
Woensdag 6 oktober
Woensdag 10 november
Woensdag 15 december

Kopij uiterlijk:

Dinsdag 12 januari
23 februari
30 maart
11 mei
22 juni
17 augustus
21 september
26 oktober
30 november

4	Kerkdiensten - algemene informatie
5	De zin van het leven: een zoektocht
6	Wij gedenken
7	Boek: De moed om te vergeven
8	Diaconie
9	Mens in beeld: Marius Braamse
11	Rond de Waterput en corona WhatsApp-groep Heiloo

Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
21ste jaargang nr. 1, 27 januari 2021

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2021

Bezorging:

Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133
Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893
c.blijleven@live.nl
B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 10 maart 2021

Kopij aanleveren bij:
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 23 februari 2021
logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

31 januari, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: Roemenië project
Protestantse Kerk Limmen: (kerkomroep)
collecte: Fonds bijzondere noden

7 februari, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. E. Plaisier, Uitgeest/Akersloot
collecte: KiA ZWO Rwanda
Protestantse Kerk Limmen: (kerkomroep)
collecte: KiA Werelddiaconaat

14 februari, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: KiA Noodhulp Etiopië
Protestantse Kerk Limmen: (kerkomroep)
collecte: KiA Noodhulp Etiopië



21 februari, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: KiA (Werelddiac.) Moldavië
Prot. Kerk Limmen: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: KiA (Werelddiac.) Moldavië

28 februari, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: Missionair werk
Protestantse Kerk Limmen:
ds. L. Rasser, Amsterdam
collecte: Prot. Koopvaardijwerk

7 maart, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: KiA Zending Colombia
Protestantse Kerk Limmen:
ds. L. v. d. Dool, Broek op Langedijk
collecte: KiA Zending Colombia

14 maart, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: pastor André Martens
collecte: KiA Binnenlands diaconaat
Protestantse Kerk Limmen:
ds. R. Blaauw, Heiloo
collecte: KiA Binnenlands diaconaat

GGZ-vieringen zijn voorlopig te volgen via YouTube-livesize-



Kerkdiensten Limmen

De kerkdiensten in onze mooie kerk in Limmen zijn in ieder geval tot 19 februari afgelast. Daarom staat er t/m 14 februari geen dominee genoemd in het lijstje hiernaast.

We hopen dat we vanaf 21 februari wel weer samen mogen komen.

Wilt u hierover op de hoogte gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, geef dan uw mailadres of telefoonnummer door aan de scriba: pglimmen@gmail.com / 5053449

U kunt de diensten in de Ter Coulsterkerk via www.kerkomroep.nl (in het veld 'Vind uw kerk' *Ter Coulsterkerk* of *Heiloo* in tikken) beluisteren. Dit kan 'live', op zondagmorgen om 10.00 uur (u kunt zo'n 10 minuten eerder al inloggen, dan luistert u eerst naar het orgelspel). Maar u kunt het ook later, op een rustiger moment, beluisteren. Wilt u dit een keer samen doen, dan kom ik graag eens langs. Ditje van Genderen (5053449)



Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastores:

ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)

Kerkenraad:

Postbus 180, 1850 AD Heiloo
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo
Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com
Bank: NL85RABO 0336 4700 88
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl

Collectes bij online-diensten

U kunt uw bijdrage aan de diaconale collecte overmaken op de rekening van de plaatselijke diaconie o.v.v. de betreffende collectebestemming:
Heiloo: NL85RABO 0336 4700 88
Limmen: NL66RABO 0373 7382 18

De zin van het leven: een zoektocht (1)

Pelgrim

Eén van de oudste beelden van een gelovige is die van een pelgrim. Een pelgrim is een mens die onderweg is. Op zoek naar...? Ja, naar wat eigenlijk? Naar God? Naar zichzelf? Een beter leven? Betekenis..., zin? Misschien wel naar alles tegelijk.

De eerste keer dat er in de bijbel sprake is van een pelgrim, is in het roepingsverhaal van Abram in het bijbelboek Genesis. Abram (later gaat hij pas 'Abraham' heten) gaat -omdat hij een stem heeft gehoord- op weg, zonder precies te weten waar hij uit gaat komen. Maar het oude leven voldoet niet meer. Hij gaat op zoek...

Exodus

Het meest centrale verhaal uit het oude testament is het verhaal van de Exodus, de uittocht. En die geschiedenis is eigenlijk óók een pelgrimsverhaal. Maar hier is het niet alleen een enkeling die op weg gaat, maar een heel volk dat op zoek gaat naar een beter leven, naar een betekenisvol leven in vrijheid. Want een leven in afhankelijkheid, in slavernij, kan toch niet de bedoeling zijn van dit leven? Het exodusverhaal is eigenlijk het sleutelverhaal voor het goede verstaan van het geloof. Het gaat daarbij om 'het gaan van een weg', om verandering; om bevrijding, én het gaat om 'Samen'. Samen met anderen, én samen met God. Het is "Gods volk onderweg" naar het land van belofte. In notendop eigenlijk alles waar het in het geloof om draait.

Zin in onze tijd

In de wereld waarin wij leven is de pelgrim op een bepaalde manier nog altijd prominent aanwezig. Alleen is de zoektocht naar betekenis en zin in veel gevallen steeds meer individualistisch geworden. Mensen ontsteken thuis een kaarsje in een huis-gedenkhoeke; ze lopen of fietsen de tocht naar Santiago of naar Rome; ze volgen een cursus spiritueel management of richten een berrmonumentje op. Ze mediteren alleen in hun kamer of bezoeken een weekend lang zwijgend een stilteklouster. Als je het voorgaande een beetje overziet kun je zeggen: al vanaf de oudheid hebben mensen gezocht naar betekenis en zin, tot op de dag van vandaag.

De Zin van het leven

In 2019 schreef de journalist Fokke Obbema een prachtig boek naar aanleiding van zijn eigen zoektocht naar de zin van het leven. Hij interviewde voor de Volkskrant daarvoor veertig mensen uit alle lagen van de bevolking en uit alle geledingen van de samenleving; van dominee tot astrofysicus, en van cabaretier tot bergbeklimmer. Aan alle veertig geïnterviewden was de eerste vraag: Wat is de zin van ons leven?

De aanleiding voor dit project was de plotselinge hartstilstand van de schrijver en zijn wonderbare redding en genezing. Wat bij hem echter daarna bleef knagen was de vraag naar de betekenis van dit alles. En dieper nog de vraag: Wat is eigenlijk de zin van ons leven?

Één vraag, vele antwoorden

Nadat deze interviews in de krant waren gekomen, verschenen ze samen vervolgens in een boek met de treffende titel: "De zin van het leven". Het geheel is een bontgekleurd boek vol met totaal verschillende antwoorden op steeds dezelfde vraag naar zin. Alle geïnterviewden bleken - wellicht net als u en ik - in zekere zin pelgrims te zijn die zoeken naar zin en betekenis. Als je het boek uit hebt of misschien - net als ik - hebt herlezen en herlezen, heb je natuurlijk niet het sluitende antwoord op die vraag. "De" zin van het leven voor iedereen, blijkt niet te bestaan. Het blijkt voor iedereen net weer een beetje- of zelfs totaal anders te zijn. Maar toch vallen er wel een paar grote lijnen in te ontdekken. Daarover een volgende keer meer. Ook dan meer over hoe je daar als gelovige mee om kunt gaan.

Controle

Nu al een eerste lijn. Verschillende geïnterviewden wezen op de onmogelijkheid om controle te houden op het bestaan. In deze coronatijd was dat voor ons natuurlijk ook al één van de eerste levens-lessen. Beheersbaarheid van het leven is een illusie. Het leven brengt ons dikwijls totaal andere dingen dan we zouden willen. Dat is soms rampzalig, zoals bij het corona-virus. Maar dat hoeft niet; het kan ook een zegen zijn.

Iemand merkte op: "Kwetsbaarheid is vreselijk, maar ook de voorwaarde voor alles wat mooi en waardevol is in het leven.". Een beetje openheid naar wat zich aandient in het leven, is dan één van de sleutels om een beetje 'zin' in het leven te houden. Dat kan maken dat we het leven wat meer ontspannen tegemoet kunnen treden. Of zoals iemand het verwoordde: "Relax. Niets is onder controle." Volgende keer: "Zin van het leven" of "Een zinvol leven"?

Ds. Edward Kooiman



Heilige Rochus met staf, als pelgrim

Wij gedenken ...

"...Jaap die zijn hele leven in het teken van zijn geloof in de Heer heeft geleefd. De eerste 25 jaar van zijn pensioen als koster van de Witte Kerk en later in de Ter Coulster Kerk. Hij heeft van zijn overtuiging zijn werk gemaakt door het huis van de Heer te onderhouden en open te stellen voor iedereen." Kan het korter en bondiger geformuleerd worden?!

Natuurlijk moet ook genoemd worden zijn ambtsperiode als ouderling, hij zette zich met name voor de jeugd enthousiast in, soms in moeilijke omstandigheden. Jaap leefde uit het geloof zowel in als buiten kerkmuren. Ja, hij was een doener, een pragmaticus... als het niet kon hoe het moest dan maar zoals het niet mocht maar wel kon. Een gastvrij ontvanger in het huis van de Heer.

Het pragmatische kwam ook tot uiting toen hij vertelde over zijn geloof: " ik heb nooit een openbaring of zoiets gehad, nooit het licht gezien." Hij was daar nuchter over.

Maar kwam niet aan zijn psalm, 139 'Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga...' Toen ik vertelde over een andere vertaling, in de zin van: God heeft begrip voor mij... Nee, Jaap wees dat resoluut van de hand. Het is veel sterker, zei hij, dan " alleen maar begrip": Hij, God, kent mij, weet mij. Punt! In dat geloof heeft hij zich uit handen gegeven in de handen van de Eeuwige. Het 'uit handen geven', zeker in de laatste levensfase, gaat een mens niet gemakkelijk af. Maar toen het zo ver was, Jaap was er duidelijk over.

Zoals 'het uit handen geven' van zijn kerkelijke werkzaamheden ook (wel eens) moeite gaf voor een gedreven mens als Jaap. In geloof kon hij terug kijken ook op 'het onvoltooide' in de vaste wetenschap dat 'het Voltooide' ook het onvoltooide in zich opneemt. God neemt het onvoltooide in Zichzelf op. Want Hij kent ons.

In 'zijn' Witte Kerk namen we op 3 december afscheid van deze markante man en in Utrecht dicht bij zijn (niet meer bestaand) geboortehuis hebben wij zijn lichaam bij dat van Ineke gelegd.

Jaap de Hoop werd geboren in Utrecht op 13-12-1932 en overleed

27-11-2020 te Heiloo. Zijn gedachte-nis zij tot zegen voor zijn kinderen en kleinkinderen, tot zegen voor wie hem hebben gekend en voor de velen die hij als Poortwachter in het huis van de Heer ontving.

Ds. Blaauw

Op 4 januari is **Jenneke van Driel - van de Rest** overleden. Een vrouw vol levenslust die daar in het laatste stukje van haar leven veel van moest inleveren door haar ziekte.

Op maandag 11 januari is in de Cultuurkoepel te Heiloo haar leven gevierd met een schat aan verhalen en beelden over haar leven.

Jenneke vertelde zelf ook graag verhalen en ze las de kinderen en kleinkinderen ook graag voor. Eén van die oude verhalen was het verhaal van de adelaar, gebaseerd op een korte notie uit het boek Deuteronomium (32: 11) waarin God wordt verbeeld als een adelaar die waakt over zijn volk. In dit beeld herkennen we ook Jenneke, zoals zij zorgde voor haar eigen kinderen. Maar ook hoe zij als maatschappelijk werker in de Jeugdzorg met niet aflatende zorg kinderen en gezinnen op weg hielp.

Het was mooi van haar te horen dat ze zich zelf ook gedragen wist: door de liefde van mensen om haar heen en die van God. Als kind ging ze graag mee naar de kerk: voor de muziek! Muziek speelt een grote rol in haar leven en muzikale gezin. Bij het afscheid was er veel ruimte voor: van Mary Hopkin via de CD tot Dvorák en nog veel meer, live gespeeld op piano en viool. Toen we bij haar graf aankwamen zong een groepje mensen van haar geliefde Bergense Oratoriumkoor een koraal. Jenneke was een vrouw met een warme betrokkenheid, interesse en opmerkzaamheid. 'Een voorbeeld voor ons', schrijven Arie, kinderen en kleinkinderen op de kaart. Het laatste stukje van haar leven was moeilijk door ziekte en zeer. Dat was verdrietig en moeilijk. Maar de vele mooie herinneringen zullen niet vergeten worden. Ze zal gemist worden door haar gezin, familie en vrienden. Wij wensen hen verbondenheid en sterkte toe.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Een woord van dank

Naast de bank in de kamer staat een schoenendoos vol kaarten.

De mailbox zit vol brieven. Kaarten en brieven uit Heiloo en Limmen met woorden van meeleven vanwege het plotselinge overlijden van mijn moeder, vlak voor de kerst.

Ik wil u daar heel hartelijk voor bedanken. De post ging gelijk op met kerst- en nieuwjaarskaarten. Ook daar hebben we vele van ontvangen. Het voelt als warme verbondenheid in deze koude maanden waarin we elkaar niet kunnen zien en slechts mondjesmaat spreken. Ook namens Edward dank voor uw goede wensen.

Er gaat verdriet en rouw door onze gemeente, ons land en onze wereld. Mensen sterven soms snel en onverwacht en anderen hopen 's avonds bij het slapen gaan 's morgens niet meer wakker te worden. We weten niet waarom. We weten dat we op de één of andere manier verder gaan, willen gaan en móeten gaan 'in treurmars of in feestgezang' (zie p.12).

Mensen hebben mensen nodig. Het helpt om verdriet, rouw en verlies te kunnen delen.

Dat geldt niet alleen wanneer de dood dichtbij is maar ook wanneer mensen vanwege ziekte of tegenslag dingen op moeten geven: werk, energie of weerbaarheid. Wees niet bang voor het verdriet dat je aantreft bij een ander. Het geeft niet dat je niet precies weet wat je moet zeggen. Je kan en hoeft verdriet niet weg te nemen of op te lossen. Het is belangrijk om het te zien. Dat troost. Zo hebben we dat nu zelf ook weer ervaren en zo hopen we ook zelf bij anderen aanwezig te zijn.

Ds. Hanneke Ruitenbeek

Boekbespreking

door Henk Bikker

De moed om te vergeven; levenslessen van mijn grootvader Nelson Mandela Ndaba Mandela

Ndaba beschrijft als kleinzoon van Nelson hoe hij met 11 jaar in 1993 in het huis van zijn grootvader werd opgenomen. De geschiedenis van de bevrijding van de rassendiscriminatie in Zuid-Afrika, de rol daarbij van zijn beroemde opa, Madiba genoemd, en zijn eigen geschiedenis tot op heden zijn daarin verweven. Drie jaar eerder op 11 februari 1990 werd Nelson na 27 jaar gevangenschap op Robbeneiland vrij man. Tevens was hij na de onderhandelingen met de Klerk, destijds de president, uitgegroeid tot de meest populaire leider van de zwarte bevolking en voor veel blanken een vuurtoren met licht waarop je kon vertrouwen. Na de eerste vrije verkiezingen in april 1994 werd Nelson op 10 mei van dat jaar ingehuldigd als president. Daarmee begon ook het leven van een democratisch land voor alle inwoners. Nu wel een huis mogen kopen of een stuk grond, wel mogen streven naar meer beloning en beter onderwijs ook voor de zwarte bevolking.

Nelson zelf stamde uit het koninklijk huis van Thembu uit het land van de Xhosa's in het Zuid-Oosten, en behoorde tot de "happy few". Hij had voor advocaat gestudeerd en was toegelaten tot de Orde van Advocaten. Al vanaf z'n 25e jaar waren Nelson en zijn beroemde vriend Olivier Tambo betrokken bij het verboden African National Congress, het ANC, dat streed voor een einde aan de rassenscheiding; dat was 50 jaar eerder! In 1994 vierde Nelson zijn 76e verjaardag.

Ndaba heeft zich vanaf zijn eerste ontmoeting met zijn grootvader, en dat was op z'n 7e jaar in 1989 op Robbeneiland, verbaasd over diens moed en streven naar vergeving en vrede. Samen hebben ze 20 jaar opgetrokken en veel gepraat, beleefd en samengewerkt tot Nelson in 2013 overleed. Het viel daarbij niet altijd mee om te voldoen aan de hoge verwachtingen van zijn grootvader. Met vallen en opstaan is het toch gelukt en de vriendschap groeide. Ndaba werkt nu als advocaat voor de Africa Rising Foundation, die jonge Afrikaners helpt bij hun ontwikkeling. Tevens is hij woordvoerder voor het United Nations AIDS Programma. Hij maakte het van nabij mee; zijn vader overleed aan de ziekte. Hij en z'n grootvader hielden daarover een radiotoespraak. De moed om er over te spreken zou het beste medicijn blijken te zijn.

Een boek dat spreekt over volharding en de betekenis van discipline, over het streven naar vrede en recht met de moed van vergeven, en over het levend houden van de hoop. Het ademt veel respect voor mensen en tradities, met humor verhalend in grote lijnen, en dat met tal van anekdotes, over het ontstaan van democratie voor de mensen in een nauw verwant land dat Zuid-Afrika is.



Paasgroetenactie 2021

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeentelieden ook dit jaar paasgroeten-kaarten aan gevangenen in Nederland en in het buitenland.

De afbeelding op de paaskaart is door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de veertigdagen-tijdcampagne *'Ik ben er voor jou'*, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk. Ook in Limmen doen we mee aan de paasgroetenactie. Eind februari worden de paasgroetenkaarten verdeeld met het verzoek om die na ondertekening bij Margreet Denekamp in de rode brievenbus te doen. Dan zorgt de diaconie voor verzending naar Kerk in Actie.



Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen, dat velen van u paasgroeten zullen sturen!

Collectes bij de kerkdiensten

31 januari Heiloo: Roemenië/Hongarije

De stichting Sola Gratia steunt nabestaanden van predikanten in Hongarije en Roemenië omdat zij vaak in moeilijke omstandigheden leven.

31 januari Limmen: Fonds bijzondere noden

Dit is het plaatselijk fonds voor bijzondere noden in onze eigen gemeenschap of wereldwijd bij rampen.

7 februari Heiloo: ZWO Rwanda

Tegenwoordig zijn de meeste kinderen in Rwanda wees door aids. Mwana Ukwundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. Ze heeft boekjes uitgebracht over huiselijk en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema's. Dit naast de hoofdtaak van Mwana Ukwundwa: zorgen voor opvoeding en onderwijs van 2500 weeskinderen in gastgezinnen.

7 februari Limmen: Kerk in Actie Werelddiaconaat (Bangladesh)

Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven.



14 februari H+L: Kerk in Actie Noodhulp Ethiopië

In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste jaren steeds vaker te maken met droogte. Voor ons uitzonderlijke situaties, die tot discussies leiden. In zuiden en oosten van Ethiopië zijn ze droogte van oudsher gewend en zijn dit soort gesprekken aan de orde van de dag. Zeker nu het klimaat verandert en de regen onre-

gelmatiger valt.

Ethiopische partners van Kerk in Actie leren boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Waar deze mensen eerder een deel van het jaar afhankelijk waren van voedselhulp, kunnen zij zichzelf nu redden en helpen ze hun hele dorp vooruit. Helpt u mee?



21 februari H+L: Kerk in Actie Werelddiaconaat, Moldavië

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.



28 februari Heiloo: Missionair werk

Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om van betekenis te zijn voor de inwoners van hun dorp of stad. Creatief zoeken ze naar de verbinding met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is. Of met een moestuin voor de hele buurt of een mobiel

koffietentje voor mensen die een praatje willen maken. Laagdrempelige, open en toegankelijke activiteiten. Met deze collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het evangelie goed nieuws is voor iedereen.

28 februari Limmen: Prot. Koopvaardij Werk Amsterdam

De Nederlandse Zeemans Centrale te Rotterdam en de Protestantse Kerk in Nederland hebben het initiatief genomen tot het bevorderen van het welzijn van zeevarenden die zich in de haven van Amsterdam bevinden. Dit doen zij door het bezoeken van zeevarenden op schepen en ze uitnodigen naar het zeemanscentrum te komen. Zij bezoeken zeevarenden die in een ziekenhuis zijn opgenomen en verlenen materiële hulp en belangenbehartiging.

7 maart Heiloo + Limmen: KiA Zending Libanon

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook *Near East School of Theology* (NEST), die predikanten voor Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon opleidt. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en museologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!

Met uw bijdrage aan de collecte geeft u studenten uit het Midden-Oosten de kans Gods woord in hun eigen land en gemeente te verspreiden. Van harte aanbevolen!



Learning for all

Vorig jaar mocht ik in de Ter Cousterkerk vertellen over mijn werk in Uganda, waar de collecte die zondag voor bestemd was. Ook in december is er weer voor *Learning for all* gecollecteerd. En via de diaconie mochten we weer een gift ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!

Ik wil hierbij graag een update geven over de situatie in Uganda. Vanwege de coronapandemie ben ik een maand eerder naar huis gekomen. Ook in Uganda ging alles op slot en gingen de scholen dicht. Vanaf half oktober mochten de oudste kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs weer naar school. De andere kinderen hopen dat ze aan het begin van het nieuwe schooljaar in februari weer naar school mogen. Ze zijn dan ruim 10 maanden niet naar school geweest! Door de overheid worden hoge eisen gesteld aan het heropenen van de scholen, voor veel scholen een (financieel) probleem. De vraag is ook of de kinderen uit arme gezinnen weer naar school komen. En komen alle leerkrachten terug?

In ontwikkelingslanden heeft corona vaak honger tot gevolg. Ook in Uganda. Veel mensen leven van wat ze die dag hebben verdiend. Geen werk betekent geen inkomen en dus geen eten. Als stichting hebben we besloten om ons ook hiervoor in te zetten.



Omdat ik veel contacten heb in Uganda zijn de lijntjes kort. Geld kan rechtstreeks naar de contacten overgemaakt worden. Zij kopen eten en brengen dit naar de allerarmsten. Al snel kwamen er foto's van het uitdelen van voedsel. Ook is er zaai- en

plantgoed gekocht en een paar weken geleden kwamen de foto's van de oogst. Zo worden alle giften snel en ter plekke besteed.



Er is nog veel hulp nodig. Veel mensen hebben nog steeds geen inkomen. Medische voorzieningen zijn er niet of moeilijk te bereiken. En, zoals gezegd, zullen ook veel scholen ondersteuning nodig hebben.

Nogmaals bedankt voor uw giften, namens Learning for all,
Ineke Bloemendaal

NL50RABO0337657998 *Learning for all*
www.learningforallafrica.com

Paas(pakketten)actie

Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor de paasactie van de Alkmaarse Raad van Kerken.

Deze actie is bedoeld om mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren een extraatje te kunnen bezorgen. Het blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die steun goed kunnen gebruiken. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij.

Paasactie, i.p.v. paaspakkettenactie

Tot vorig jaar werden in de kerken levensmiddelen ingezameld waarmee pakketten werden samengesteld. Financiële bijdragen die voor dit doel werden overgemaakt, maakten het mogelijk zaken aan te schaffen om de pakketten aan te vullen.

Terwijl de actie in 2020 in volle gang was brak de coronapandemie uit en stond alles op zijn kop.

Wij zijn toen snel overgeschakeld van

het samenstellen van pakketten naar het aanschaffen van supermarktbonnen. Wij vroegen toen ook om extra financiële steun om deze duurdere vorm van de actie mogelijk te maken. Daarop is hartverwarmend gereageerd: het maakte het ons mogelijk om op ongeveer 275 adressen bonnen te brengen!

Liever een bon

Na Pasen hebben wij gevraagd wat mensen vinden van deze omschakeling. De reacties waren verrassend: men ontvangt veel liever supermarktbonnen dan pakketten met levensmiddelen. Met de bonnen kon men eigen keuzes maken en dat werd zeer gewaardeerd.

Op basis hiervan en het feit dat een actie met bonnen gemakkelijker te realiseren is dan het verzamelen van goederen en het maken en bezorgen van pakketten, hebben wij besloten de paaspakkettenactie om te zetten in de paasactie. Niet alleen voor 2021 maar ook voor de jaren hierna.

Wilt u helpen de paasactie mogelijk te maken? Dat kan door een gift over te maken op het rekeningnummer van de Alkmaarse Raad van Kerken NL77INGB0002685243 o.v.v. Paasactie Namens de ARK,
Wim van Houten (06-18261595) en
Ria de Rijke (06-49896107)



Paasactie Limmen

Ieder jaar rond deze tijd doen we mee met de actie, met versierde dozen en leuke en voedzame pakketten.

Deze actie gaat in een andere gedaante door. Het is de bedoeling dat zij die het nodig hebben bonnen krijgen die ze zelf kunnen besteden. Graag zien wij uw gaven tegemoet op de diaconale bankrekening o.v.v. *Paasactie*: NL66RABO 0373 7382 18
Dan maakt de diaconie alles in 1 keer over naar de ARK (zie hierboven).

Diaconie Limmen, Margreet Denekamp

Een afscheid



Velen van u hebben vast al gehoord dat ik gestopt ben met mijn werk als geestelijk verzorger bij GGZ NHN, de vroegere Wilibrordusstichting. Ik begon daar een kleine 30 jaar terug. En omdat de instelling een protestants geestelijk verzorger wilde die een zending meekreeg

vanuit de kerk, werd in mei 1991 door de toenmalige Gereformeerde Kerk het ambt van predikant aan mij verleend. Zo is het ambtelijke aspect van de geestelijke zorg aan cliënten verankerd.

Ik heb dat trouwens zelf als positief beleefd, die ambtelijkheid en dus binding aan de PG Heiloo. In de geestelijke verzorging zit ook altijd iets van buitenaf, zeg maar. Misschien kun je ook zeggen: van bovenaf. Een geestelijk verzorger hoort nooit helemaal alléén maar bij de instelling.

En nu is het dan zo, omdat mijn dienstverband bij GGZ eindigt, dat ook mijn verbintenis als predikant met bijzondere opdracht aan de kerk van Heiloo eindigt.

Ik ben vanaf 1 januari in dienst van de landelijke kerk, die mij heeft beroepen als predikant in algemene dienst om uitgezonden te worden naar plaatselijke gemeenten als interim-predikant. Kort gezegd komt het er op neer, dat een interim predikant kerkelijke gemeenten helpt met vraagstukken waar de gemeente zelf niet (goed) uitkomt of waar hulp van buitenaf gewoon ontzettend nodig is. Bijvoorbeeld nieuw beleid opzetten, het moeten sluiten van een kerkgebouw, tweespalt in de gemeente, losmaking van een predikant. Ik deed dat werk altijd al naast mijn werk als geestelijk verzorger, maar nu ga ik dat dus doen in plaats van mijn werk als geestelijk verzorger. Met daarnaast op dit moment waarnemend predikant voor de PG Schermer.

We hoeven er niet voor te verhuizen: ik kan overal in het land terecht komen en het is altijd tijdelijk van aard. Ik word bevestigd als predikant in algemene dienst op zondag 31 januari. Mocht u een digitaal kijkje willen nemen, dat kan via de website van kerkomroep, zoeken naar De Levensbron Ridderkerk, 's middags om 14:00 uur. Later terugkijken kan ook.

Ik dank u heel hartelijk voor de plezierige contacten en voor de samenwerking die er op gezette tijden was. Ik denk met veel warmte terug aan de bevestiging in de volle Kapel op 26 mei 1991. En aan de gezamenlijke vieringen die we een aantal jaren achter elkaar hebben

gehouden. Altijd was er ook een ambtsdrager of afgevaardigde van de PG Heiloo in de diensten in de Kapel. En af en aan kwam er eens even iemand van uw gemeente een kerkdienst bezoeken. Af en toe ging ik voor in uw kerk of we gaven de verbondenheid op een andere manier vorm.

Verbondenheid was er ook altijd in de inzet van vrijwilligers van óók de PG Heiloo voor de kerkdiensten op het terrein: koffieschenken, boekjes maken, lezen in de dienst, bijbelgroep helpen verzorgen, de zanggroep. En we zijn door u gesteund met financiële middelen, omdat niet alle kosten onder zorgkosten geboekt kunnen worden. Bijvoorbeeld de aanschaf van bijbels voor de bijbelgroep.

Dat alles is van zeer grote waarde! Ik hoop van harte – en verwacht dat ook wel – dat die verbondenheid blijft; wie weet: zich nog wat verder verdiept, ook los van mij als persoon. Omdat die verbondenheid van beide kanten wordt beleefd als waardevol. Praktisch is het ook zo, dat we zonder uw inzet eenvoudig niet zouden kunnen vieren op het terrein van de GGZ. Hopelijk kan dat na corona weer snel opgestart worden.

Ik dank u voor de plezierige samenwerking en het vertrouwen.

En vast wel weer eens hier of daar tot ziens!
Het ga u goed. Ds. Marius Braamse

*'De grootste waarvoorstelling,'
zei de mol,*



*'is dat het leven perfect
zou moeten zijn.'*

*Mijn houv is over de tekening gelopen - kennelijk
om hetzelfde punt te maken.*

*Uit het boekje 'De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard' van
Charlie Mackesy; vertaald door Arthur Japin
kokboekencentrum.nl*



Rond de Waterput en corona

De activiteiten van de commissie 'Rond de Waterput' konden zoals u wellicht heeft begrepen in de afgelopen tijd niet of maar zeer ten dele doorgang vinden vanwege de beperkende maatregelen rondom corona. Dat spijt ons zeer.

Ook in de komende tijd zal ons programma er heel anders uitzien dan we hadden gehoopt en zoals u dat van ons gewend bent. Dit jaar in elk geval geen 'Preek van de Leek' en ook geen 'Waterputlezing'. Ook dat spijt ons bijzonder, maar het is helaas niet anders.

Het programmaboekje voor de tweede helft van het jaar hebben we zelfs in de wachtkamer gezet en het is sowieso de vraag of het er dit seizoen nog van gaat komen. Natuurlijk zullen we - als dat weer verantwoord is - zoveel mogelijk activiteiten plannen. Dat zal wellicht in het late voorjaar zijn; in de maanden maart, april en mei, al blijft dat alles voorlopig nog even onzeker. We houden u op de hoogte via dit kerkblad en onze website.

Natuurlijk denken we alvast wel vooruit aan het volgende seizoen, waarin hopelijk weer van alles mogelijk is. Mocht u suggesties hebben voor sprekers/inleiders, thema-avonden of andere activiteiten, wij houden ons van harte aanbevolen. In de hoop op betere tijden...

Namens de commissie 'Rond de Waterput',
Ds. Edward Kooiman

WhatsApp-groep Heiloo



Voor een kerkelijke gemeente is een goede informatie voorziening van groot belang. *Daartoe gebruiken we het kerkblad, de website, de kerkomroep, de mededelingen op zondagmorgen tijdens de kerkdienst en wanneer het nodig is krijgt iedereen een nieuwsbrief. Ter aanvulling heeft de kerkenraad van Heiloo ingestemd met het opstarten van een WhatsApp-groep voor gemeentelieden. Wat is de bedoeling en hoe kan je meedoen?*

Informatie

Informatie kan snel veranderen. Dat hebben we de afgelopen maanden in de coronatijd gemerkt. Soms duurt het even voordat iedereen op de hoogte is. De WhatsApp-groep is een extra mogelijkheid om snel informatie te verspreiden waardoor je op de hoogte bent voordat een bericht op de website of in het kerkblad komt. Je kan het allereerst zien als een prikbord of mededelingenbord met korte, informatieve berichten die ons kerkelijk leven aangaan. Denk daarbij aan veranderingen rond kerkdiensten, informatie over bijzondere diensten, opstarten of afgelastingen van activiteiten, terugblik op activiteiten middels een foto of een link enz.

Inspiratie

Een tweede gedachte is om de WhatsApp-groep te gebruiken ter inspiratie. Bijvoorbeeld een tekst of afbeelding aan het begin van de Advents- of Veertigdagentijd. Ook berichten over gezamenlijke activiteiten vanuit de landelijke kerk of buurgemeenten kunnen gemeld worden.

Eenrichtingsverkeer

De WhatsApp-groep is niet, zoals u misschien gewend bent in vrienden- en familiegroepen, bedoeld voor onderlinge communicatie. Het is eenrichtingsverkeer. Deelnemers kunnen niet op elkaar reageren. Dus je hoeft niet bang te zijn voor een eindeloze rij Appjes. Berichten worden uitsluitend geplaatst door de drie beheerders: pastor André Martens, ds. Hanneke Ruitenbeek en Ida van Aller. Ida is gemeentelid en werkzaam op het Diensten-centrum van de Protestantse Kerk. De bedoeling is om in elk geval één keer per week een informatief en/of inspirerend bericht te versturen. Alleen indien nodig zullen dat er meer zijn.

Uitproberen

Of deze App-groep iets toevoegt aan onze gemeente zal moeten blijken. We starten op 28 januari. Half april willen we de bevindingen evalueren en kijken wat eventueel anders en beter kan. De andere informatie kanalen blijven uiteraard ook gewoon in gebruik.

Maar het zou heel fijn zijn als u mee wilt doen. Dat kan door een bericht te sturen naar het volgende nummer: 06 - 42 96 23 94. U wordt dan opgenomen in de App-groep 'Ter Coulsterkerk groep'. Welkom.

Ida van Aller, pastor André Martens en ds. Hanneke Ruitenbeek





Op 17 februari is het Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd.
Deze dagen voor Pasen herinneren ons aan de woestijntocht van
het volk Israël op weg naar het Beloofde Land.
We gaan op weg naar Pasen met Gods belofte in onze oren.

Wij zijn de zoekers naar de zin
van wat hier eind is, of begin.
Wij tasten horizonten af,
bevragen woorden die men gaf,
verlangend naar wat zekerheden,
die doel en daad zijn hier beneden.

Als pelgrims gaan wij, levenslang,
in treurmars, of met feestgezag
het pad, dat soms verblijdend is,
maar vaker duister, ongewis.
Toch wil Gods stok en staf ons leiden,
Hij is weg en reisdoel beide.

Ondanks ons zoeken, houdt Hij vast.
Hij draagt in moeite onze last.
Hij wijst een weg voor wie niet ziet,
Hij leert na zwijgen ons het lied
van levensmoed en diep vertrouwen.
Hij is de rots waarop wij bouwen.

Alfred C. Bronswijk