

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

februari 2020, nr.1
spiritualiteit, cultuur en samenleving



Samen Eten

LIMMEN - In de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen wordt op woensdag **29 januari** weer een 'Samen Eten' maaltijd georganiseerd voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid.

De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd.

Graag opgave vanaf 15 januari i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: margreetdenekamp@outlook.com of tel. 5052871.

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

U bent van harte welkom!



Ontmoetingsmiddag

Donderdag **30 januari** om 14.15 uur is er een ontmoetingsmiddag in de Ter Coulsterkerk.

Mevr. Esther Jeunink zal deze middag vertellen over haar werk als straatpastor in Hoorn.

Stichting straatpastoraat wil zorg en aandacht geven aan mensen die veel op straat zijn en ze wil verbinding leggen tussen hen en de samenleving. Eén van haar taken is contact zoeken met dak- en thuislozen.

Heeft u vervoer nodig neemt u dan contact op met Klaske Mosselaar tel: 5330417. Voor overige inlichtingen: Ria op den Kelder tel: 5338895.

U bent allen hartelijk welkom.

De volgende ontmoetingsmiddag is **20 februari**. De heer Ellermeijer houdt dan een lezing over Pompei. Marijke de Groot

Welkom wijk-A

HEILOO - We nodigen u uit voor de jaarlijkse ontmoetingsmiddag voor wijk A: *ten noorden van de stationsweg en Kanaalweg en ten oosten van het spoor*. Ook de ingeschreven leden uit Alkmaar zijn van harte welkom.

Wij ontvangen u graag op **zaterdag 8 februari** om 15:30 in de Ter Coulsterkerk, om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar te ontmoeten.

Namens de contactpersonen van wijk A, Tineke van der Wolf-Keim



Op donderdag **6 februari** bent u weer hartelijk welkom om gezellig te komen eten in de Ter Coulsterkerk.

Het driegang menu, inclusief koffie of thee na afloop, kost 5 euro. Een glas wijn of frisdrank kost 1,50. Het menu hangt de zondag voorafgaand op het prikbord in de hal van de kerk.

De inschrijflijst ligt op tafel onder het prikbord. Kijkt u even na of u er wel op staat als u mee wilt eten, want de afgelopen keer is het nogal rommelig verlopen en dachten sommigen dat zij er niet op stonden of net andersom

U kunt ook mailen naar g_timmerman50@kpnmail.nl of bellen naar 072-8795384



Koffieochtend Limmen

Woensdag **19 februari** 2020, de 3e woensdag van de maand, is er weer een koffieochtend in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van 10.30 – 11.30 uur.

In maart is de koffieochtend op woensdag **17 maart!**

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en als afsluiting te luisteren naar een mooi gedicht.

Voor vragen en/of vervoer, bel Margreet Denekamp, 072-5052871 of Lies Koenderman, 072-5052073

Vakantie pastores

Van **17 januari t/m 2 februari** is pastor Martens met vakantie.

De predikanten zijn op vakantie van **24 januari t/m 31 januari**.

In de laatst genoemde week is vervanging geregeld voor acute pastorale omstandigheden.

Ds. Gillebaard van Graft-de Rijk zal de waarneming verzorgen, ook voor Limmen.

In Limmen kunt u contact opnemen met Lies Koenderman (505 2073).

In Heiloo is Jannie Edelman (tel. 5334312) contactpersoon.

De pastores.

Werkvakantie

Het **Vakantiebureau** is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Voorals men met een gediplomeerde zorgachtergrond worden van harte uitgenodigd om een week mee te gaan. Zij maken mogelijk dat ook mensen met een (medische) zorgvraag mee kunnen op vakantie.

Aanmelden kan bij:

info@hetvakantiebureau.nl of 0343-745890



Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad

Veel lezers van ons mooie kerkblad hebben het afgelopen jaar een vrijwillige bijdrage gegeven voor het lezen van dit blad. Mocht u dit alsnog willen doen, graag.

Ook voor dit jaar rekenen wij op uw steun; u kunt uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de kerkrentmeesters ten name van

- de Protestantse Gemeente te Limmen NL24RABO 0336 4007 64 of

- de Protestantse Gemeente te Heiloo NL63INGB 0000 1833 80

onder vermelding: 'Kerkblad'.

Alvast dank voor uw bijdrage!

Hartelijke groet namens de kerkrentmeesters, Jan Nell

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Gewoon



Ik schouw de wereld aan,

En naar gewoonte gaan

Zie ik vast alle dingen,

Zij zijn dan groot of klein;

Maar ik helaas! alleen

Blijf vol veranderingen.

P.C. Hooft

fragment uit Theseus en Ariadne (1602)



Bij de voorplaat:

Het eerste kerkblad van 2020: het gewone leven is weer begonnen, we zijn met pensioen, we gaan naar ons werk, we trekken er op uit, we zijn gezegend!

Een goed jaar gewenst!

De redactie

- 4 Kerkdiensten
Algemene informatie
- 5 Als het weer 2 januari is ...
- 6 Boekbespreking:
De kunst van het ongelukkig zijn
- 7 Mens in beeld: Jan Korving
- 8 Diaconie Heiloo en Limmen
- 10 Vertelvoorstelling 'SchatRijk'
- 11 Rond de Waterput e.a. activiteiten

Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
20ste jaargang nr. 1, 22 januari 2020

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2020

Bezorging:

Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 26 februari 2020

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 11 februari

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl

www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

26 januari, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. A.T. Kramer
collecte: De Steiger Alkmaar
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J.H.Maat, Castricum
collecte: Sticht. de Hoop
GGZ: Hilda

2 februari, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. O. van Dongen, Amsterdam
collecte: KIA / ZWO project RWANDA
Protestantse Kerk Limmen:
ds. P.I.C.Terpstra, Heemstede
collecte: KiA-werelddiaconaat
GGZ: Marie José + Zanggroep

9 februari, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Roemenië project
Protestantse Kerk Limmen:
ds. A.T.Kramer, Heiloo
collecte-1: Groot onderh. Ons Huis
collecte-2: PKN-catachese en educatie
GGZ: Marc + OneMoreVoice

16 februari, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
Heilig Avondmaal
collecte: KiA-Kameroen
Protestantse Kerk Limmen:
ds. S.Rozendal, Alkmaar
collecte: KiA-werelddiaconaat
GGZ: Marius + Zanggroep

23 februari, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
m.m.v. de Cantorij
collecte: KiA Hulp ongedocumenteerden
Protestantse Kerk Limmen: ds. E.J.Kooiman
Heilig Avondmaal
collecte: KiA Hulp ongedocumenteerden
GGZ: Wessel + Collage

28 februari, 18.00 uur

Protestantse Kerk Limmen: 'Ons Huis'
Oecumenisch sobere maaltijd
Werkgroep Oecumene Limmen

1 maart, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw
collecte: KIA Golfstaten, bijbelverhalen
Protestantse Kerk Limmen:
ds. P.Nijssen, Heiloo
collecte: Dorcas
GGZ: Marie José+ Zanggroep



Sobere maaltijd

In de veertigdagentijd, op weg naar Pasen, is er een oecumenische sobere maaltijd op vrijdag 28 februari in 'Ons Huis' in Limmen.

Versoberen, inkeer en ontmoeting zijn de ingrediënten van deze soep--maaltijd. Vóór de maaltijd wordt een korte overweging gehouden, gezongen en gebeden.

Wilt u zich vóór donderdag 27 februari opgeven bij Margreet Denekamp: margreetdenekamp@outlook.com of 5052871 en neemt u zelf een soepbord of -kom en lepel mee?

Tot ziens op **vrijdagavond 28 februari** om 18.00 uur in 'Ons Huis'.



Oproep: Kerkdienst rond 'Kerkliederen'

Op **zondag 8 maart** a.s. willen we in de Ter Coulsterkerk een kerkdienst houden rondom kerkliederen. De bedoeling is dat verschillende mensen een toelichting geven bij hun persoonlijke favoriete kerklied.

Een lied dat een bijzondere herinnering heeft, of een speciale betekenis. Een lied dat bijvoorbeeld al een leven lang meegaat, of waar een 'verhaal' bij te vertellen is. Het zou mooi zijn als we een bonte verzameling van verschillende kerkliederen en verhalen zouden krijgen, waarbij jong en oud, evangelisch en oecumenisch, traditioneel en modern een plek heeft.

Wanneer u interesse heeft om hieraan mee te doen, neem dan contact op met ondergetekende. In februari gaan we dan samen deze dienst vormgeven, met muziek, liederen, teksten en verhalen.

Ds. Edward Kooiman (072-8885550) of mail naar ejkooiman@ziggo.nl

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastores:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

A. Martens, 06-224 940 89

a.martens@pknheiloo.nl

(maandag, dinsdag en woensdag)

Kerkenraad:

Postbus 180, 1850 AD Heiloo

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500

Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo

NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo

Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com

Bank: NL85RABO 0336 4700 88

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344

ledenadministratie@pknheiloo.nl

Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie: mw. M. Denekamp

072-5052871

Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826

ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen





Als het weer 2 januari is

Katterig gevoel?

Heeft u ook last gehad van de kater na de kerst? Ik bedoel het gevoel: was dit het nou? Het gevoel dat je na de kerst weer rauw wordt teruggezet in de werkelijkheid. Na de roze romantiek van de feestdagen de grijze grauwheid van elke dag. Misschien nog even uitgesteld door een paar vrije dagen. Maar dan gaat alles weer zijn gewone gang... Na de lofzang van de engelen de proza van het gewone leven. Zoals de herders terug gingen naar hun weiden en de magiërs naar hun eigen land. Het kan een katterig gevoel geven, want het contrast tussen kerst en het dagelijks leven is zo groot.

Blij dat het voorbij is...

Maar niet iedereen kent hetzelfde gevoel. Uit een onderzoek, verricht door onderzoeksbureau NL-Eyes, blijkt dat 42% van de alleenstaanden blij is dat de feestdagen weer voorbij zijn. Zij hebben niet altijd mensen om zich heen om de feestdagen mee door te brengen en worden zo met een pijnlijke werkelijkheid geconfronteerd. En dan moet je bij alleenstaanden niet alleen denken aan ouderen. Ook jongeren en gescheiden mensen kunnen tijdens deze dagen last hebben van eenzaamheid.

Uit dezelfde enquête komt trouwens ook naar voren dat 25% van de mensen van plan is een kaartje of een WhatsApp-bericht te sturen aan mensen van wie ze weten dat ze met de feestdagen alleen zijn.



Bankje

Prinses Laurentien maakte er een programma over en ontdekte dat het probleem van eenzaamheid veel breder is. Ze zei: "In onze jachtige maatschappij waarin we vooral bezig zijn met ons werk, onze carrière en uiteindelijk vooral met onszelf, dreigen we blind te worden voor anderen om ons heen – leven we langs elkaar heen. We spreken elkaar niet echt". Ze maakte het visueel door een beeld: een bankje. Het bankje als uitnodiging om even naast iemand te gaan zitten. Laat nu eens even los 'dat je nog zoveel moet' vandaag en kijk eens om je heen.

Wie zit er naast je?

Wie is je buurman of buurvrouw?

Wat beweegt de collega waar je mee samenwerkt?

Wie weet wat er in je hart leeft?

Weinig tijd om stil te staan bij de vraag waarvoor je leeft.

Weinig tijd misschien voor God.



Immanuël

We hebben Kerst gevierd. Over de God die mens wordt. Immanuël: God met ons. Hij komt ons aardse bestaan delen. In deze wereld, mijn wereld, komt Hij binnen. Hij doorbreekt de eenzaamheid. Jezus die mensen met elkaar in verbinding brengt.

Kerst is een uitnodiging. Kerst is niet alleen dat God in beweging komt; het is ook een uitnodiging aan ons om zelf in beweging te komen. Om iets van de warmte, de liefde en vrede die we van dit pasgeboren Kind ontvangen door te geven. Of, om het beeld van het bankje te gebruiken, naast degenen te gaan zitten die God in 2020 op ons pad plaatst.

Pastor André Martens

Boekbespreking

De kunst van het ongelukkig zijn

Dirk de Wachter

De Belgische psychiater en psychotherapeut Dirk de Wachter heeft de laatste jaren diverse boeken geschreven over geestelijke gezondheid. Zijn boodschap in dit beknopte boekje is dat ongelukkig zijn hoort bij het leven, en niet direct zou moeten leiden tot een vraag om geestelijke gezondheidszorg. Het leven van een mens kan nooit alleen maar een succesverhaal zijn. Soortgelijke gedachten hoorde ik in de Kerstpreek van ds. Edward Kooiman over *'De kwetsbaarheid van het Kerstkind'*.

Volgens De Wachter is streven naar het geluk als levensdoel een vergissing. In plaats daarvan moeten we streven naar zin en betekenis, dat is waar volgens hem het leven om draait. De huidige maatschappij, zo zegt De Wachter, brengt vervreemding en eenzaamheid met zich mee, en we kunnen die tegengaan door ons te verbinden met andere mensen, aandacht voor hen te hebben. Zo kan ongeluk een bron van geluk zijn, omdat we door verbinding met anderen ons leven zin geven. Ook onszelf kan de steun van andere mensen veerkracht geven in moeilijke situaties.

De Wachter wijst erop dat door ontkerkelijking en secularisatie veel traditionele gemeenschapszin is verdwenen. Ook rituelen die ons samenbrengen in moeilijke momenten zijn aan het verdwijnen. De auteur pleit ervoor om weer meer aandacht te hebben voor de mensen om ons heen, voor de Ander. Hij schrijft het woord 'ander' met een hoofdletter, daarmee verwijzend naar het werk van de filosoof Emmanuel Levinas, die heeft bepleit dat we juist mens worden door het gezicht van de ander, van de medemens te zien.



DE KUNST
VAN HET
ONGELUKKIG
ZIJN

LANNOO
CAMPUS

De overwegingen van De Wachter zijn inspirerend, en onderstrepen het belang ervan ook onze eigen kerkelijke gemeente te maken tot een gemeenschap van mensen, waarin we, geïnspireerd door de Christelijke traditie, naar elkaar omzien.

Geert Booij



Wij gedenken

Op 8 december 2019 is op de leeftijd van 82 jaar overleden **Anna Akke Evers- Visser**

Het overlijden van Annie kwam voor haar gezin en allen die haar gekend hebben onverwacht. En zo snel – drie maanden – na het afscheid van haar man Egbert! Wat miste ze hem. 'Geen dag dat ik niet over je praat. Geen dag dat ik niet aan je denk. Geen dag dat ik je niet mis', zo stond er op de rouwkaart. Het was stil in huis. Ze had de laatste jaren voor hem gezorgd en dat hoefde niet meer.

Voor haar gezin was Annie een echte moeder: het kopje thee bij thuiskomst, als supporter langs de lijn maar ook de moeder die ze aansprak als het nodig was. Als gezin hadden ze zich voorbereid op veel tijd doorbrengen met haar nu ze alleen kwam te staan. De plannen voor de kerst waren al gemaakt. Daar waar ze het overlijden van hun vader konden zien aankomen, werden ze nu overvallen door het afscheid van hun moeder.

Voor Annie was geloven: evangelie, zingen en ontmoeting. Het evangelie van Jezus Christus als basis voor haar handelen en dan met name het gebod om 'elkander lief te hebben, gelijk ik U heb liefgehad (Johannes 15:12), het zingen waar ze zo van hield (ze zong jarenlang op de cantorij) en de ontmoeting, de gemeenschap met anderen in de kerk. Alle elementen kwamen aan bod tijdens het afscheid in de Ter Coulsterkerk. De cantorij zong, we zongen haar favoriete kerstlied: Ere zij God, en ze was omgeven door haar geliefde gezin, in het midden van de voor haar zo belangrijke, kerkelijke gemeenschap.

We hebben haar teruggelagd in de handen van de Vader. In wiens handen haar naam staat geschreven: Anna Akke Evers-Visser.

We bidden dat dezelfde handen haar gezin zullen vasthouden in deze voor hen zo verdrietige en verwarrende periode.

Pastor André Martens

Mensen in beeld



Jan Korving

Op zondag 5 januari j.l. is Jan Korving herbevestigd als kerkrentmeester van de Protestantse Kerk in Limmen. Naar aanleiding hiervan had ik een gesprek met hem over zijn werk voor deze gemeente.

Jan woonde al vanaf 1982 in Limmen, maar is onlangs naar Bakkum verhuisd. Van beroep is Jan loods, en vele jaren loodste hij grote schepen van IJmuiden naar Amsterdam. Tegenwoordig werkt hij nog parttime als loods op grote schepen op de Noordzee.

Al vele jaren is hij kerkrentmeester. Voor hem is het vanzelfsprekend om zich op deze manier als lid van de gemeente van Christus in te zetten, en de plaatselijke kerk veilig door allerlei praktische perikelen te loodsen.

In de kerkenraad van Limmen zitten 2 kerkrentmeesters. Zij gaan over alle 'stoffelijke zaken' van de kerk: de jaarlijkse begroting, de actie Kerkbalans, het onderhoud van de gebouwen, en het beheer van de bezittingen. Bijzonder is dat de kerk in Limmen het enige monument van dit dorp is. Het gebouw staat daarom onder toezicht van de landelijke dienst Monumentenzorg. Een positief gevolg hiervan is dat de kerk subsidie ontvangt voor het onderhoud van deze prachtige kerk.

Ook verbouwingen horen bij de taak van de kerkrentmeesters. Zo is er een poosje geleden een mooie keuken geplaatst die het mogelijk maakt om gezamenlijke maaltijden te organise-

ren. Die gezamenlijke maaltijd wordt een keer per maand gehouden, en voorziet duidelijk in een behoefte; er komen ook mensen die geen lid zijn van de kerk, en zo kan de christelijke deugd van gastvrijheid beoefend worden.

Hoewel de protestantse gemeente in Limmen niet groot is, lukt het toch om dank zij de betrokkenheid van velen deze kerk in stand te houden. Er moet wel een beroep gedaan worden op de financiële reserves, en de huidige lage rentestand helpt niet mee om de begroting rond te krijgen. Maar Jan heeft met vertrouwen en frisse moed deze taak voor de komende periode opnieuw op zich genomen.

Geert Booij

Preekvoorziening

Na ongeveer vijf jaar draag ik het stokje van de preekvoorziening Limmen, per 1 januari 2020, over aan Vincent Broekkamp.

Ik wens hem veel voldoening in dit mooie werk, zelf heb ik het met veel plezier gedaan.

Jan Nell

Bedankt!



Uit de pastorie

Wij danken u allen hartelijk voor alle goede wensen en andere aardige attenties die wij rond de feestdagen vanuit de gemeente ontvingen. Het heeft ons goed gedaan.

Ds. Edward Kooiman
Ds. Hanneke Ruitenbeek



Hoewel we onze 50ste huwelijksdag stilletjes voorbij wilden laten gaan i.v.m. gezondheidsproblemen werd ons door mw. Denekamp een heel bijzonder leuk kerststuk gebracht. In het midden van het kerstgroen een omgekeerde kerkklok, waarin een waxinelichtje kan branden. Door het groen heen was een klokkentouw gewikkeld waarin allemaal kleine lichtjes konden worden ontstoken. Lieve mensen van kerkgemeente Limmen, hartelijk dank voor dit attente gebaar.

Aldert (foto kerkje) en Riza Wernsen



Lieve mensen, onlangs ontvingen wij t.g.v. onze 50-jarige huwelijksdag, na afloop van de kerkdienst, een prachtig boekje bloemen. Zij werden gebracht door Anneke de Jong, vergezeld van de kaart met handtekeningen van de gemeenteleden. Het gaf ons een warm gevoel en we waren er heel blij mee!

Wij zijn dankbaar dat wij deze bijzondere trouwdag samen en met ons gezin mochten beleven.

Met hartelijke dank en groet,
Harry en Ineke Peitsman

Collectes bij de kerkdiensten

2 februari Limmen: Kerk in Actie Werelddiaconaat, landbouw Oeganda

In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren houtbesparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken?



2 februari Heiloo: Kerk in Actie ZWO-project Rwanda

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting van Mwana Ukundwa in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema's.



16 februari: KiA / werelddiaconaat Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. Ze ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden ze noodhulp aan vluchtelingen in de regio.



23 februari: Kerk in Actie Hulp ongedocumenteerden

Volgens schattingen leven er in Nederland enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden.

Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing, zodat ze perspectief krijgen op hun leven.

Gift Heiloo

Via ds. Kooiman is een gift van € 1.000,- binnengekomen voor de kerststratificatie voor de minima.

Wij danken de gever(s) heel hartelijk voor deze bijdrage.

De diaconie

Gebed voor ongedocumenteerden

Goede God,

Als inwoners van een welvarend en georganiseerd land bekennen wij, dat we vaak zo weinig weten van mensen die hier verblijven zonder dat ze geldige papieren hebben.

Soms horen we van migranten die proberen wat te verdienen in het grijze circuit, en makkelijk slachtoffer worden van misbruik.

Soms lezen we over vluchtelingen, die door oorlog, klimaatverandering, gebrek aan perspectief en onderdrukkende regimes hier zijn gekomen, uitgeprocedeerd zijn geraakt, en niet terug kunnen of durven naar hun land van herkomst.

We weten zo weinig van het ingewikkelde Europese asielsysteem, waardoor mensen gaan rondzwerven binnen Europa en asielvragen in landen die hen niet willen hebben.

We kunnen ons moeilijk voorstellen wat ze meegemaakt hebben tijdens hun gevaarlijke reis, of ons inleven in hun angst om opgepakt te worden, hun dromen en hoop. God, U die alle mensen hebt geschapen naar Uw beeld, en die het welzijn van alle mensen op het oog heeft, wij bidden u voor mensen zonder verblijfspapieren.

Dat ze mensen mogen ontmoeten die hun situatie begrijpen, en met hen zoeken naar perspectief.

Dat ze kracht mogen krijgen om de keuzes te maken die soms nodig zijn.

We bidden ook voor het werk van organisaties die hen bijstaan. We danken U voor het werk dat vanuit de kerken maar ook daarbuiten wordt verricht.

Dat er bed-bad-en-brood wordt geboden, een warme hap, hulp bij het lezen van de post, of gewoon een plek om even op adem te komen.

Voor onze overheid bidden we, dat ze de regels barmhartig uitvoeren.

Voor onszelf bidden we, dat we ons openstellen voor de verhalen van mensen zonder papieren, en hen durven zien als mensen zoals wij.

Amen



Weinig jeugd? Hoera!

**Ring Alkmaar, thema:
Weinig jeugd in de kerk? Hoera!**

De Ring Alkmaar is een ontmoetings-
plek voor buurgemeenten.

Jaarlijks worden een aantal thema
bijeenkomsten georganiseerd waar-
bij elk geïnteresseerd gemeentelid
welkom is. Samen met de collega's
ds. Jolien van Zelder en van Broek op
Langedijk en collega Evelien Plaisier
van Akersloot/Uitgeest zit ik in het
voorbereidingsteam.

Ik draag de Ring een warm hart toe.
Ik vind het belangrijk om buiten de
eigen gemeentegrenzen te kijken,
inspiratie op te doen en soms ook
zorgen en vragen te delen.

Op **donderdag 13 februari** gaat het
over jeugd en jongeren in de kerk.

Er zijn gemeenten met vooral 'grijze
koppies' en gemeenten die bijna
leeglopen zodra de kinderneven-
dienst begint. Geen enkele gemeente
is hetzelfde.

Hoe koester je (kleine) groepen kin-
deren en jongeren? En wat als die er
(al) niet meer zijn? Wat kan je doen?
Wat moet je laten? Genoeg stof om
over te praten en van elkaar te horen.

Na een algemene inleiding is er gele-
genheid om een workshop te volgen.
Laat je informeren en inspireren over
ervaringen met 'Godly Play', Klieder-
kerk en Familievieringen.



Het is in de Ring Alkmaar een goede
gewoonte om met elkaar te eten. Dit
keer aan het begin van de avond.
Wees welkom. Lukt dat niet, dan zien
we je graag om 19.00 uur.

Programma:

Inloop vanaf 17.45 uur en een maaltijd
om 18.00 uur.

Programma van 19.00 - 20.30 uur.

Plaats: De Morgensterkerk, Vrijburg-
laan 2, 1962 VA te Heemskerk.

Vanwege de maaltijd het verzoek om
je vóór **10 februari** op te geven bij
miekejjager@hotmail.com

Telefoon: 06 - 422 413 46

*Wilt u weten welke gemeenten behoren tot
de Ring Alkmaar kijk dan eens op:
www.classisnoordholland.nl/ringen*

Ds. Hanneke Ruitenbeek



**Protestantse
Kerk**



Kerkautodienst

Kerkautodienst Heiloo gaat weer door!

Op de oproep in het vorige kerkblad
heeft zich gelukkig iemand gemeld,
die het aanspreekpunt wil zijn voor
de zondagse kerkautodienst. Pieter
Jan van Roon zal deze taak van Klas-
ke Mosselaar overnemen. Mocht u
dus een wijziging willen doorgeven
of u willen aanmelden om te worden
opgehaald, dan kunt u met hem
contact opnemen. Zijn telefoonnum-
mer is 072-5318955 of 06-36144828.
Mocht u interesse hebben om zelf
eens per maand chauffeur te zijn, dan
kunt u hem ook bellen.

Namens de vacaturecommissie,
ds. Edward Kooiman



Belangrijke data kerkblad

	inleveren kopij uiterlijk	verspreiding woensdag
nr. 2	di. 11 febr.	26 februari
nr. 3	di. 17 maart	1 april
nr. 4	di. 28 april	13 mei
nr. 5	di. 9 juni	24 juni
nr. 6	di. 4 aug.	19 augustus
nr. 7	di. 15 sept.	30 oktober
nr. 8	di. 20 okt.	4 november
nr. 9	di. 1 dec..	16 december



The Crucifixion

Uitnodiging aan Zangers: *The Crucifixion*
Wilt u mee zingen op 8 april in de
Witte Kerk in Heiloo?

Kom ook repeteren, op woensdag
avonden van 19.45 uur tot 21.30 uur,
vanaf **12 februari**.

Aanmelden bij S. Ouwendijk:

s.ouwendijk@telfortglasvezel.nl

Voor meer informatie, zie in het
kerkblad van december jl., pag. 10

Zingen is gezond

Dus zing mee met het ZIM

Uit verschillende onderzoeken is ge-
bleken dat zingen super gezond voor
je is! Het is stressverlagend, goed voor
de weerstand en het vertraagt de
hartslag. Zingen zorgt namelijk voor
een betere ademhaling. Tot slot is het
onmogelijk om te tobben als je zingt!
Direct beginnen met een gezonde
levensstijl? Kijk op **www.zimmk.nl**
Vanaf 1 januari 2020 start het Zaan-
Interkerkelijk Mannenkoor met een
projectkoor. Dat betekent dat u vrij-
blijvend tot het volgende concert kan
meezingen. U verplicht u tot niets
maar kunt heerlijk met ons meedoen!
We repeteren op woensdagavond
van 19.30 uur tot 21.45 uur in de
Noorderkerk Gerhardstraat 127 in
Zaandam. Hartelijk welkom.

Sing-in Grote Kerk Westzaan

De Grote Kerk in Westzaan organi-
seert op woensdag **12 februari** een
sing-in i.s.m. het Zaan Interkerkelijk
Mannenkoor o.l.v. hun vaste dirigent
Hugo van der Meij

Verder werkt mee organist pianist
Arjan Wouters, die het koor begeleid
en een aantal improvisaties ten ge-
hore zal brengen op het prachtige
orgel in deze kerk.

De kerk is open om 19.30 uur en het
concert begint om 20.00 uur.



Vertelvoorstelling 'SchatRijk'

Bij een voorstelling van **Matthijs Vlaardingebroek** is altijd wat te beleven.

Hij is verhalenverteller, buikspreeker en goochelaar. Met die talenten gaat hij aan de slag met bijbelverhalen.

Achtergrond

Sinds een aantal jaren organiseren we met een groepje mensen een middagprogramma met theater in Heiloo. We vragen de spelers zich speciaal te richten tot kinderen en jongeren.

En tegelijkertijd is het een voorstelling voor alle leeftijden. Het is bedoeld om samen een leuke middag te hebben en elkaar te ontmoeten.

Matthijs maakt verrassende en laagdrempelige theatervoorstellingen. Het is een mooie manier om kennis te maken met de bijbelse verhalen. En als je al bekend bent met de verhalen is het een mooie manier om het eens vanuit een ander perspectief te horen en te zien.

We verspreiden folders door Heiloo en Limmen, op scholen, in winkels en andere publieke plekken. Daarmee richten we ons ook nadrukkelijk op mensen die niet bij onze kerken betrokken zijn maar misschien bij andere kerken of helemaal geen kerk.

Iedereen is van harte welkom!



De voorstelling

Dit jaar speelt Matthijs SchatRijk. Jezus gaat op reis met zijn vrienden en leerlingen. Tijdens hun reis ontdekken ze belangrijke dingen waar ze SchatRijk van worden. Matthijs komt natuurlijk niet alleen. Hij neemt zijn maatje en buikspreekpop Henkie mee.

En wie is Armo? En waarom woont hij in een prullenbak?

Als je dat allemaal wilt weten kom dan op **zondagmiddag 16 februari** naar de Witte Kerk in Heiloo. De kerk is open vanaf 15.00 uur. De voorstelling begint om 15.30 uur en duurt een uurtje. Daarna is er wat lekkers (zoets) te eten en te drinken. Neem jij ook wat mee?



Aanmelden

Voor de organisatie is het handig om te weten hoeveel mensen zij ongeveer kunnen verwachten. Dus meld je aan.

Anders dan eerder vermeld is de toegang gratis voor iedereen. Een eigen bijdrage kan je natuurlijk altijd kwijt. Daar zijn we blij mee.

Wil je meer weten, wat bakken en/of je opgeven?

Mail of bel: ds. Hanneke Ruitenbeek (072-888 55 50;

e-mail: hruitenbeek@ziggo.nl)

Gemeentegids

Als het goed is ontvangt u bij deze aflevering van het kerkblad een gemeentegids. Er is door veel personen een bijdrage geleverd. Hartelijk dank daarvoor!

We hopen dat u er goed gebruik van kunt maken!

De samenstellers





Rond de Waterput

In de komende weken zijn er o.m. de volgende activiteiten:

- 23 januari: Zin in Film (1)
- 30 januari: Muziekgroep 'Achterom'
- 2 februari: Preek van de Leek:
Adri Steenhoek (Witte Kerk)
- 4 februari: Waterputlezing:
Maartje de Lint
- 12 februari: Ravenna (Willibrordushuis)
- 13 februari: Zin in Film (2)
- 16 februari: Vertelvoorstelling
Matthijs Vlaardingebroek
- 27 februari: Zin in Film (3)

Voor meer informatie: zie het boekje van Rond de Waterput of de website: www.ronddewaterput.nl
ds. Edward Kooiman



Muziekgroep 'Achterom'

Ook dit jaar heeft de muziekgroep 'Achterom' weer een muzikaal en dichtertlijk programma. Het thema dit jaar is: 'Voorbij de grenzen'.

Ze schrijven daarover: Grenzen, je hebt ze in soorten: hekken, muren, rivieren, kloven, zeeën. Ze brengen fysiek scheiding aan tussen hier en daar, vaak op zo'n manier dat er geen doorkomen aan is. Grenzen, je hebt ze ook in je hoofd. Ook daar brengen ze scheiding aan en ook daar zijn ze soms niet om door te komen. Tenzij je ermee speelt: in muziek, in poëzie, als een vogel. Want: de gedachten zijn vrij!

De avond wordt gehouden op **donderdag 30 januari** om 20.00 uur in de ter Coulsterkerk.

Er is een collecte bij de uitgang.

Preek van de Leek: Adri Steenhoek



De eerste 'Preek van de Leek' wordt dit jaar verzorgd door Adri Steenhoek.

Hij was o.a. ziekenhuisapotheker in het Medisch Centrum Alkmaar en is hoogleraar specialistisch geneesmiddelenbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als vrijwilliger is hij bestuurlijk actief in de dementiezorg (Alzheimer Noord-Kennemerland). Ook is hij kerkmusicus, was cantor-organist in Groningen, Kortenhoef, Heiloo en Alkmaar. De titel van zijn 'Preek' is: '*De Ruimte, de wereldverbeteraar en de dood*'.

Zijn dochter, die beroepszangeres is, zal het geheel muzikaal omlijsten met assistentie van een gitarist.

De preek wordt gehouden op **zondag 2 februari** om 16.00 uur in de Witte Kerk. Vrij toegankelijk. Er is een collecte bij de uitgang.

Waterputlezing: Maartje de Lint

De waterputlezing wordt dit jaar gehouden door Maartje de Lint. Zij is specialist in de vitaliserende werking van zingen op lichaam en geest, speciaal in de zorg voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgverleners. Zij combineert in deze interactieve lezing de meest recente wetenschappelijke onderzoeksresultaten met praktisch gebruik. Maartje geeft je zo inzicht en handvatten om muziek en samenzang zelf in te zetten in de dagelijkse praktijk, thuis of op het werk. Doelgroep: Iedereen die betrokken is met een dierbare of cliënt met dementie. Ook mensen met geheugenproblemen en een beginnende vorm van dementie zijn van harte welkom!

De lezing wordt gehouden op **dinsdag 4 februari** om 20.00 uur in de Ter Coulsterkerk.

Er is een collecte bij de uitgang.



www.rvkcastricum.nl

Vier dichters over het onuitsprekelijke *Martien Brinkman, emeritus hoogleraar theologie aan de VU te Amsterdam.*

Vroeg of laat stuit menig dichter op het onuitsprekelijke waarvoor hij/zij toch woorden wil vinden. Sommige dichters blijven er levenslang naar op zoek. Dat onuitsprekelijke wordt vaak met het goddelijke of God verbonden, maar dat hoeft niet per se.

Martien Brinkman is deze speurtocht naar het onuitsprekelijke en onzegbare bij veertien Nederlandse dichters nagegaan in zijn boek *Dicht bij het onuitsprekelijke*.

Deze middag zal hij zich richten op vier vrouwelijke dichters: M. Vasalis (1909-1998), Hanny Michaelis (1922-2007), Hester Knibbe (1946) en Eva Gerlach (1948). Vooral hun wat 'mystieke' gedichten zullen ter sprake komen.

Na een korte inleiding per dichteres zullen steeds een drietal gedichten voorgedragen worden door Hannie Dorr. De muzikale intermezzi worden verzorgd door Jelle Jan Klinkert. **Zondag 26 januari** om 15 uur in de Dorpskerk in Castricum

Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)



De ethiek van Bonhoeffer

Leeskring met dr. Wilken Veen

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden, dat Dietrich Bonhoeffer, na een nachtelijk schijnproces waarin hij ter dood werd veroordeeld, is opgehangen.

Dr. Wilken Veen en Gerard den Hertog vertaalden/schreven het boek 'Aanzetten voor een ethiek'.

Van een aantal van die aanzetten willen we fragmenten lezen en met elkaar bespreken en proberen helder te krijgen wat daarvan de betekenis voor ons nu is.

Woensdag **5, 19 en 26 februari** om 14 uur; Parochiecentrum in Castricum
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)



Spits

Ik zag je niet
Want: haast
bijna altijd
Voor het gemak
zette ik je in een hokje
Sticker erop:

Kakker, gladder zakenman
Oppervlakkige, schreeuwerige puber
Veel te dik
Veel te dun
Versleten schoenen
Dure jas
Moslim, eng, gevaarlijk
Oud en trág
Ordinair, ouderwets
Zenuwpees, chagrijn
Roker, drinker, zwarte kousen

Gas terug.
Ik sluit mijn ogen.
En kijk opnieuw. Ik zie gezichten, blikken
Rimpels, mimiek
Schouders die een beetje hangen
Of een kaarsrechte rug
Manier van bewegen, energie.

En ik vermoed
Innerlijke vrede of wilde golven
Geluk, grote pijn
Onbezonnen, gepokt en gemazeld
Onervaren, gebroken van verdriet
Vlinders, zwaar belaste schouders
Eén moment voor een tweede blik
En zie: daar ben je. Mijn medemens.

Albertina Hoogenboom