

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

september 2021, nr. 6
spiritualiteit, cultuur en samenleving

Samen koken samen eten

Na anderhalf jaar 'geduld oefenen' mogen we weer gaan beginnen! Op **2 september** kunnen we 20 gasten ontvangen voor een gezellige maaltijd. In verband met het afstand bewaren mogen er slechts 4 personen per tafel. Dit beperkt het aantal toegestane gasten.

U kunt u aanmelden bij Gina Timmerman: g_timmerman50@kpnmail.nl of 072-8795384,

Mochten er zich meer dan 20 gasten melden dan zetten we degenen die we deze maand niet mogen plaatsen als eersten op de lijst voor **7 oktober**. De prijs voor het 3-gangenmenu met koffie of thee na houden we voorlopig op €5,-. Een glas wijn of frisdrank is €1,50.

Wij hebben er enorm veel zin in om weer te starten en we heten u dan ook hartelijk welkom.

De keukenploeg



Koffieochtend Limmen

Woensdag 15 september, de 3e woensdag van de maand, is er weer gelegenheid om koffie te drinken op het terras van 'Ons Huis' (of binnen bij slecht weer); uiteraard op gepaste afstand.

Adres: Zuidkerkenlaan 23 in Limmen
Tijd: 10.30 -11.30 uur. In oktober is de koffieochtend op **20 oktober**.

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en als afsluiting luisteren we naar een mooi gedicht. Bel gerust voor overleg en/of voor vervoer met Margreet Denekamp, 072-50502871 of Lies Koenderman, 072-5052073



Gemeentezondag Limmen

Op **26 september** a.s. willen we in Limmen een gemeentezondag organiseren. Het thema voor de kerkdienst en de activiteiten daarna is: **'Groen geloven, met liefde en zorg voor al wat leeft.'**

Een actueel onderwerp in deze tijd. We ervaren en zien allemaal de directe gevolgen van de klimaatsverandering. Hoe gaan we daar - vanuit ons geloof - samen op een positieve manier mee om?

Na de koffie met iets lekkers zijn er drie workshops: iets creatiefs, een uitdagende bezigheid en een korte groene wandeling langs de moestuin. Ondertussen wordt de gezamenlijke lunch voorbereid. We hopen u te ontmoeten op deze zondag! Gaarne van te voren opgeven bij de koster via de mail: dik.denekamp@hetnet.nl of per telefoon: 072- 5052871

De voorbereidingscommissie



De groentetuin van?

Koffieochtend Heiloo

We merken dat de koffieochtenden in de Ter Coulster in een behoefte voorzien. We hebben daarom besloten dat ze voorlopig nog maar even doorgaan. Alleen niet meer op dinsdag maar op de woensdag.

Vanaf **1 september tot en met 13 oktober** bent u elke **woensdag** van 10.30 tot 11.30 uur van harte welkom in de TC kerk voor een kop koffie, thee, een praatje, een ontmoeting en er is de gelegenheid in de kerkzaal een kaarsje aan te steken. Namens het pastoraal overleg,
pastor André Martens



Solidariteitskas 2021 Limmen

In september ontvangt u de accept giro voor de Solidariteitskas 2021. De Solidariteitskas is een fonds van de PKN waarmee armlastige zustergemeentes financieel gesteund worden. Het bedrag wat we van u, alle leden vanaf 18 jaar, vragen is € 10,00. De verdeling is als volgt: €5,00 aan de eigen gemeente en € 5,00 aan de solidariteitskas. Het is voor ons als gemeente van belang dat zoveel mogelijk gemeenteleden gehoor geven aan het verzoek. De reden is dat de afdracht aan de landelijke PKN vast staat: € 5 x het aantal aangeschrevenen. Dus laat ons aub niet in de kou staan! Alvast hartelijk dank voor u deelname. Hartelijke groet,
Jan Nell namens de Kerkrentmeesters

Jaarrekening Limmen

De jaarrekening 2020 van de kerkrentmeesters Limmen is gereed. De verkorte versie staat op de website pknlimmen.nl

Voor geïnteresseerden is de volledige jaarrekening in te zien bij de penningmeester Jan Nell tel: 072-5055826

Crèche Heiloo start weer!

In september beginnen we op **de eerste en derde zondag van de maand** weer met de crèche.

Helaas zijn wij nu met ons drieën en hebben wij hulp nodig. Voor informatie en opgave kun je je melden bij Rita van Buijsen: mvanbuijsen@ziggo.nl of stuur een appje naar 0613840210. Ook wil ik een ouder-groeps-app maken, waar ouders zich kunnen opgeven. Wilt u daar deel van uit maken, stuur dan een app naar bovenstaand nummer.

Rita van Buijsen

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Monumentaal

Op onze zomeravondwandeling op landgoed Nijenburg zagen we haar plotseling staan: wat een schoonheid!

Een moeras-cypres (want dat was haar naam) kan met recht een 'natuurmonument' genoemd worden. Ze kan wel veertig meter hoog worden! Zo mooi en zo monumentaal!

In dit kerkblad besteden we ondermeer aandacht aan het monumenten-weekend op 11 en 12 september. Monumenten stammen meestal uit vroegere tijden en zijn ook nu en in de toekomst van waarde. Ook onze kerkgebouwen zijn vaak monumentaal. In het hoofdartikel op pagina 5 beschrijft ds. Hanneke Ruitenbeek wat kerkgebouwen wel (of niet) met je kunnen doen. Hoe mooi ook, een kerkgebouw is een middel en geen doel op zich.

Ook de bijdrage van Geert Booij op pagina 9 gaat over een monument; hij gaat in gesprek met Rein Koelemeij, die alles weet over de historie van de eeuwen oude Protestantse kerk van Limmen.

Wat fijn dat deze zomer onze kerkdiensten steeds meer 'gewoon' konden worden gehouden. In dit nummer leest u over de activiteiten, die dit seizoen voorzichtig weer worden opgestart. In het boekje van Rond de Waterput staat het hele programma voor dit najaar.

De redactie wenst u veel leesplezier en een mooie nazomer.



- 4 Kerkdiensten - algemene informatie
- 5 Het begon met een tent
- 6 In memoriam
- 7 Oude en nieuwe collega's
- 8 Diaconie
- 9 Monument:
de Protestantse Kerk van Limmen
- 10 Nieuws van het orgelfront
- 12 Het putjen van Heiloo

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
21ste jaargang nr. 6, 1 september 2021

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 06-26474985
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2021

Bezorging:

Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 6 oktober 2021

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 21 september

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl

www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

5 september, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: KiA-werelddiaconaat-Ghana
Protestantse Kerk Limmen:
ds. S. Rozendal, Alkmaar
collecte: KiA-werelddiaconaat-Ghana

12 september, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: INLIA (zie pag. 8)
Protestantse Kerk Limmen:
ds. M.E. Plaisier, Uitgeest
collecte: Fonds Bijzondere Noden

19 september, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: KiA Zending (Syrië)
Protestantse Kerk Limmen:
ds. L. v.d. Dool, Broek op Langedijk
collecte: KiA Zending (Syrië)

26 september, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: KiA -Vredeswerk
Protestantse Kerk Limmen: Gemeentezondag
ds. H. Ruitenbeek
collecte: KiA -Vredeswerk

3 oktober, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. B. Seelemeijer, Heerhugowaard
collecte: Kerk en Israël
Protestantse Kerk Limmen:
ds. F.J. van der Wind, Oudorp
collecte-1: St. Noodfonds Castricum
collecte-2: Kerk en Israël

10 oktober, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Ronald McDonaldhuis Alkmaar
Protestantse Kerk Limmen:
ds. R. Jansens, Zaandam
collecte: De Bondgenoot

GGZ-vieringen zijn voorlopig te volgen via YouTube-livesize-



Grafhuisje met alliantiewapen van Dupeyrou

WAT DOE JIJ IN
VREDESNAAM?



Bij de diensten

De oecumenische Vredesdienst aan het begin van de Vredesweek, dit jaar **19 september**, zal niet, zoals gebruikelijk in Heiloo, een oecumenische viering worden. Vanuit de parochie worden vanwege de coronamaatregelen nog geen gezamenlijke vieringen georganiseerd.

Ik ga nu zelf aan de slag met het thema van de Vredesweek:

Wat doe jij in vredesnaam? Over inclusief samenleven.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Je kind laten dopen of zegenen?

Vanaf dat we te maken kregen met corona zijn in onze gemeente te Heiloo geen kinderen meer gedoopt of gezegend. Er zijn wel een aantal kinderen geboren en door verhuizing in ons dorp komen wonen. We zijn benieuwd welke ouders hun kinderen graag willen laten dopen of zegenen. Onze vraag is om contact met ons op te nemen.

Als mogelijke data stellen we voor: zondag **7 november** en zondag **12 december**. Het zou mooi zijn om als ouders de voorbereidingen samen op te pakken. Dus graag een berichtje als je op één van deze zondagen je kind zou willen laten dopen of zegenen. Als je wilt wachten tot volgend jaar is natuurlijk ook prima. Dan zijn er weer nieuwe mogelijkheden.

We horen graag van jullie.

*Ds. Edward Kooiman en
Ds. Hanneke Ruitenbeek.*

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastores:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

A. Martens, 06-224 940 89

a.martens@pknheiloo.nl

(maandag, dinsdag en woensdag)

Kerkenraad:

Voorz.: mw. R.D. van Diest 072-5323500

Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo

NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com

Bank: NL85RABO 0336 4700 88

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344

ledenadministratie@pknheiloo.nl

Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871

Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826

ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen



Het begon met een tent

- mijmeringen bij Monumentendag -

In het weekend van 11 en 12 september zijn de Open Monumentendagen. Thema: 'Mijn monument is jouw monument'

Hout en steen

Ik zal zeker niet de enige zijn die graag een onbekende kerk binnenloopt. In mijn studententijd reisde ik stad en land af op de Kerkenpad-dagen van de NCRV. Ongelofelijk om te ontdekken hoe alleen al in ons kleine land zo'n variatie aan kerkgebouwen is! Mijn voorkeur ligt onmiskenbaar bij kleine en eenvoudige dorpskerken. De kerk die me uit de Kerkenpad-tijd vooral is bijgebleven is de boerenschuurkerk in het Drentse Paasloo. De vierkante zijramen deden me denken aan onze vroegere koeienstal. Wat me raakte was de eenvoud, maar ook de verbinding die ik voelde tussen het dagelijks leven en het godsdienstige leven. Die verbinding voel ik niet of nauwelijks in grote en rijke kerken en kathedralen. Ik kan genieten en onder de indruk raken van de schoonheid, maar spiritueel raakt het me zelden. Soms zelfs integendeel; wanneer ik denk aan de offers die mensen en werklieden moesten brengen, omdat men een nóg grotere en hogere kerk wilden dan een stad verderop. Ter ere van God? Niet alleen dat, vrees ik.

Waarom een kerkgebouw?

Er zijn tal van functies te bedenken waartoe een kerkgebouw dient. Allereerst is het een plek waar de gemeente samenkomt om geloof te vieren, te verdiepen en te delen. De hal van de kerk markeert de overgang van buiten naar binnen. Daar hangen kapstokken en spiegels en kan je lekker kletsen. In de kerkzaal hangt een andere sfeer. De inrichting, het licht, de kaarsen en de muziek bereiden je voor op de ontmoeting met God. Een kerkzaal moet uitnodigen tot rust, overweging en bezinning. Misschien herinnert u zich nog de discussies in de jaren zeventig over plantenbakken in de kerk. Sommigen vonden dat de kerk wat gezelliger en huiselijker moest worden. Wat zou de uitkomst zijn als we die discussie over zouden doen? In de vernieuwde hal van de Ter Coulsterkerk hangt als 'eyecatcher' een gedicht van Toon Hermans en geen welkomscitaat uit de bijbel of traditie. Waarom? Wat wil een gemeente met haar kerkgebouw uitdrukken en doorgeven? Openheid? Moderniteit? Traditie? Best een interessante vraag.

Een tent voor God

Het eerste huis om God te kunnen aanbidden was de tabernakel, de tent die de Israëlieten bouwden in hun reis door de woestijn. De essentie van de tent is dat hij draagbaar is. God geeft de opdracht voor de bouw van dit heiligdom 'zodat ik temidden van hen (de Israëlieten) kan wonen' (Exodus 25: 8). Het heiligdom was niet gemaakt als plek waar God méér aanwezig was dan elders maar als plek, als speciale ruimte die uitnodigde om het hart voor Gods aanwezigheid te openen. God is overal, maar niet overal voelen we die aanwezigheid op dezelfde manier.



Boerenschuurkerk, Paasloo, Drente

De 'eigen' kerk

Gemeentelieden hechten aan het gebouw waar is getrouwd, gerouwd, gedoopt, gewerkt en geleefd. Vandaar dat het pijn doet wanneer een kerkgebouw boventalig wordt en er een strijd ontbrandt over welke kerk mag blijven. Maar het is uitkijken geblazen wanneer gebouwen, hoe mooi en inspirerend ze ook zijn, belangrijker en heiliger worden dan God of mensen. Uiteindelijk is elk kerkgebouw slechts een middel en als het goed is, is het een plek die uitnodigt God te zoeken om daarna het gebouw weer te verlaten, de wereld in en het gewone leven.

Terug naar de tent?

De evangelist Johannes beschrijft hoe het woord van God de wereld in komt in Christus met de woorden: ...en hij heeft bij ons zijn tent opgeslagen (Johannes 1: 14). In het boek Openbaring waarin in een soort geheimtaal wordt gesproken over Gods nabijheid nu en later, wordt het nieuwe Jeruzalem voorgesteld als een tent 'de tent van God is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen' (Openbaring 21:3). De tent van God is heilig in die zin dat het anders is en mensen die er binnegaan zich anders voelen omdat zij binnen komen op een plek die gereserveerd is voor God. Kerkgebouwen kunnen dat oproepen door hun sfeer en bouw. De één voelt het in Paasloo een ander in de Dom van Milaan. Wanneer je dan nog even verder denkt dan is het menselijk hart dat zich opent voor God, uiteindelijk de plek waar God woont.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Voorgevel van de Dom van Milaan

In memoriam

Op 2 augustus is overleden **Gerben Helder**. Hij woonde aan de Sonneveld. In de dankdienst voor het leven van Ger Helder voerden eerst zijn beide zonen het woord, gevolgd door zijn kleinkinderen. De cantorij, waar Ger 45 jaar lid van is geweest, verleende medewerking aan de dienst. Ger diende de Protestantse gemeente als kerkvoogd. In die tijd hebben we veel samengewerkt bij het opstellen van het concept-beleidsplan. Met name op het raakvlak van kerk en samenleving konden we goed met elkaar van gedachten wisselen en tot relevante teksten komen. Met anderen heeft Ger concerten georganiseerd in de Witte Kerk. Hij is raadslid geweest in Heiloo en kende de politieke krachtsverhoudingen, zowel plaatselijk als landelijk.

Hij was een uitstekend kenner van wijn. Hij maakte wijnreizen naar Frankrijk, organiseerde hier wijnproeverijen, waarbij je eventueel de wijn kon bestellen. Die bezorgde hij later thuis.

In de dienst stond het gedeelte uit het evangelie naar Johannes over de bruiloft te Kana centraal. De bruiloft is in de bijbel een feest van Gods bondgenootschap met mensen. En Gods toekomst wordt regelmatig vergeleken met een bruiloftsmaal, een verbondsfeest. Maria meldt hem dat er een gebrek is aan wijn op het feest. Maar zijn uur is nog niet gekomen. Terwijl Maria met haar vraag blijft steken in de concrete bruiloft, kijkt de Heer al naar de grote bruiloft van het Lam, wanneer hij met het offer van zijn leven de bevrijding mogelijk maakt. Dat wordt aanvankelijk niet verstaan. Toch schemert iets later al een glimp van begrip door.

Ger had het talent iets bijzonders te maken van een ontmoeting of een gesprek. Hij was hoffelijk en innemend. Hij was bijzonder dankbaar voor zijn zonen, Sip en Nico en hun beider geliefden, dankbaar voor zijn kleinkinderen. Hij was dankbaar voor de creatieve, liefdevolle wijze waarmee zij allen hem deze tijden hebben omringd met telkens iets te bedenken, iets van nabijheid, soms met lichtvoetige humor die hem goed deed. Hij wist zich een gezegend mens. De bruiloft is gekomen. Hij is

wijn, die zoete die nimmer meer verschaalt. O land van melk en honing, o water dat ons wast. Zo laat er in zijn woning vrolijk zijn toegetast. Troost en sterkte voor zijn familie, zijn zuster, zijn broer, zijn burens en de mensen uit de diverse kringen, die hem missen.

ds. F.J. van der Wind



In de vroege ochtend van 7 augustus overleed op de leeftijd van 84 jaar, **Ed de Boer**, echtgenoot van Nelly de Boer – de Meij.

In februari 2020 sprak ik op zijn verzoek met hem over zijn wensen ten aanzien van zijn afscheid. Het moest een dankdienst zijn. Hij zei het zo:

'Ik wil een kerkdienst die een dankdienst moet zijn. Ik ben dankbaar voor mijn leven, mijn geluk, mijn prachtige vrouw, kinderen en kleinkinderen. Dankbaar voor mijn werk. Ik voel me een geluksvogel ook al gaat het nu minder met me'

En zo namen we op 14 augustus in een dankdienst afscheid van Ed. En waren er de warme, dankbare en humorvolle herinneringen aan een vader, opa, broer, vriend en collega. We leerden over hem als gemeentesecretaris in Heiloo en als oprichter van Probus Heiloo.

We lazen uit psalm 139. Over kennen en gekend worden. Dat als je jezelf niet meer kent, je niet meer begrepen wordt, als je niet langer dezelfde taal spreekt, als je niet meer weet wie de ander is, als je niet meer de woorden kunt vinden om uit te drukken wat je vindt of voelt, als jouw verhaal niet meer verteld kan worden, dat dan het verhaal bij God verder gaat. Bij degenen die Hem beter kende dan hij zichzelf kende.

Psalm 139 is een psalm waarin Ed en Nelly elkaar weer ontmoetten. Vanuit het geloof en de hoop dat God met je meegaat. Tot het einde. Daarover zongen we in het slotlied, lied 416

*'Ga met God en Hij zal met je zijn
In Zijn liefde je bewaren
In de dood je leven sparen
Ga met God en Hij zal met je zijn'*

Het zijn deze woorden die we als een zegen Nelly, Marjolein en Jolien en hun gezinnen mee willen geven.

Pastor André Martens



Op de vroege zondagmorgen van 8 augustus j.l. overleed onze oud-predikant **Philip Ouwendijk** in de gezegende leeftijd van 100 jaar. Tot het einde aan toe woonde Philip met zijn vrouw Betsie in de van Doornstraat, met hulp van elders, maar vooral met ondersteuning van hun drie dochters Betty, Dineke en Simone. En hoewel zijn gezondheid de laatste jaren steeds brozer werd, was hij helder tot de laatste dagen.

Philip werd, nadat hij de gemeentes van Oudkerk en Slikkerveer had gediend, in 1963 predikant in Heiloo van de Vrijzinnig Hervormden die toen de Witte Kerk als hun thuis hadden. Philip was iemand die verbinding zocht. In Heiloo allereerst met de Nederlands Hervormde "Kruiskerkers", maar ook met de Gereformeerden uit de Noordergeeststraat. Zodoende zou je hem kunnen zien als een van de plaatselijke grondleggers van het gezamenlijke kerkverband dat wij nu kennen. Naast zijn predikantschap in Heiloo diende hij verschillende keren een aantal jaren de Hervormde Gemeente van Limmen.

Al noemde hij zichzelf vrijzinnig, eigenlijk was Philip nauwelijks in een hokje te plaatsen.

In de afscheidsdienst op 13 augustus, in zijn geliefde Ter Coulsterkerk, werd hij dan ook getypeerd als "vrijzinnig, maar orthodox". Soms heel principieel, maar geen scherpslijper.

Een veelzijdig mens die naast 'dienaar des Woords' ook altijd 'pastor' wilde zijn.

Hij zette in Heiloo het sociaal café op, stond aan de wieg van de Stichting Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg, had hart voor de oecumene, was ruimdenkend en open-minded.

Tot op hoge leeftijd bleef hij betrokken op de plaatselijke gemeente. Hij schreef dikwijls brieven naar mensen in de gemeente met een woord van bemoediging of troost.

In de afscheidsdienst lazen we een gedeelte uit Matteüs 6 over "het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid" en we zongen er ook liederen over: "De Steppe..." en "Eens komt de grote zomer". Alles naar de wens van Philip, omdat "Het Koninkrijk" voor hem tot de kern van zijn geloof - en misschien ook wel van zijn leven - behoorde. We wensen zijn vrouw Betsie en zijn kinderen en kleinkinderen troost en zegen van de Eeuwige. En als gemeentes van Limmen en Heiloo gedenken wij hem met grote dankbaarheid.

Ds. Edward Kooiman

Oproep

vrijwilligers bij de kerkdiensten in het ziekenhuis in Alkmaar

Na een periode van ruim anderhalf jaar hopen wij weer te starten met kerkdiensten in het Noordwestziekenhuis, locatie Alkmaar. Om de kerkdiensten te kunnen organiseren zijn wij afhankelijk van vrijwilligers en zijn we op zoek naar aanvulling van de teams. Er zijn verschillende mogelijkheden:

- Elke vrijdagmorgen worden alle patiënten persoonlijk benaderd of ze belangstelling hebben voor de dienst op zondag.

- We hebben minimaal een drietal koppels (twee mensen) nodig voor het kosterswerk op zondagmorgen.

- Per zondag hebben we een vaste groep mensen nodig die de patiënten met bed (met twee personen) in een rolstoel of lopend ophalen en weer terugbrengen naar hun afdeling.

Voelt u of voel jij er voor om ons team te komen versterken dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk.

Voor meer informatie kunt u/kan je per mail mij benaderen en evt per telefoon: a.h.groenendijk@nwz.nl Telephonisch bereikbaar via de receptie: 5484444, vragen naar sein 5133. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Klaas en Klaske Mosselaar: k.mosselaar@quicknet.nl of telefonisch 072 5330417

Annerien Groenendijk

Oude en nieuwe collega's

Vanaf 1 mei 2018 is de classis Alkmaar, waar onze gemeenten Heiloo en Limmen bij hoorden, opgehouden te bestaan. Er is nu een grote classis Noord-Holland.

Dit had gevolgen voor de werkgemeenschappen: de ontmoetingsplek van predikanten en kerkelijk werkers. Wat is de stand van zaken?

Ring Alkmaar

Wat voorheen (grotendeels) de classis Alkmaar was, heet nu Ring Alkmaar. Een paar keer per jaar wordt voor Ring een programma aangeboden waarin gemeenteleden en voorgangers elkaar kunnen ontmoeten en een thema uit kunnen diepen. In het Kerkblad doen we altijd melding van deze bijeenkomsten, al heeft het door corona natuurlijk stil gelegen.

Werkgemeenschap

Als collega's van de Ring Alkmaar besloten we in eerste instantie voor één werkgemeenschap. Maar zowel de onderlinge afstanden als het aantal gemeenten en collega's leek te groot om echt tot samenwerking te komen. Wat kan Broek (op Langedijk) met Beverwijk en Heerhugowaard met Heiloo, om maar eens wat te noemen. Het ligt te ver van elkaar.

Begin dit jaar is besloten de werkgemeenschap in tweeën te splitsen en de samenwerking nog dichterbij huis te zoeken. Dat betekent heel concreet dat wij nu een werkgemeenschap vormen met de gemeenten Heiloo, Limmen, Castricum, Uitgeest - Aker-sloot, Heemskerk, Velsen-Noord en Beverwijk - Wijk aan Zee. Het was voor ons wel even wennen om afscheid te nemen van vertrouwde collega's en nieuwe te leren kennen. Maar we zagen in dat het anders moest.



Op de fiets

Om elkaar beter te leren kennen en te horen over elkaars kerk en werk hebben we als collega's op 1 juli de

fiets gepakt en hebben we al fietsend en pratend onze kerken en dorpen verkend.

Het werd een lange en mooie dag. We realiseren ons dat plaatselijke gemeenten en hun zelfstandigheid van groot belang zijn. Maar samenwerking en ontmoeting tussen plaatselijke gemeenten kan nodig én inspirerend zijn. We denken verder, hopen op een mooie samenwerking en we hopen dat kerkenraden en gemeenteleden dit ondersteunen.

Werkgemeenschap Kennemerland

We hebben als voorlopige naam bedacht: werkgemeenschap Kennemerland.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Kerkbibliotheek en zwerfboeken

In de hal van de Ter Coulsterkerk staat sinds kort een boekenkast. In die kast staan veel van de boeken die recent besproken zijn in het kerkblad, een prachtige collectie. U mag die boeken gratis lenen, en weer terugbrengen. We houden er geen administratie van bij!

Daarnaast zijn er planken met zwerfboeken, boeken die U mag meenemen, lezen, aan een ander geven of terugbrengen. Opnieuw: we doen dat zonder administratie.

We hopen dat U ook zelf boeken die U gelezen hebt en niet wilt herlezen, gaat neerzetten op de planken voor zwerfboeken, boeken over kerk, geloof, cultuur en samenleving. Velen van U hebben boeken die ze best graag met een ander zouden willen delen. Dat kan nu gemakkelijk door ze in de boekenkast in de kerk te leggen. Ik hoop dat de boekenkast binnenkort goed gevuld is met zulke zwerfboeken. Een mooie vorm van recycling!

Geert Booij

Collectes bij de kerkdiensten

5 september: KIA Ghana:

Kerk op kwetsbare plek

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenaars lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.



12 september Heiloo: INLIA

INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood. Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist is de stichting in staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel te behartigen. Zij doet dat door:

- het bijstaan van individuele asielzoekers in nood
- het ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling
- het terzijde staan van gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen
- een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers

INLIA is gevestigd in de stad Groningen. En is inmiddels uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse activiteiten & projecten. Samen tellen de stichtingen zo'n 35 beroepskrachten, een tiental stagiaires en meer dan 100 vrijwilligers.



12 september Limmen:

Fonds Bijzondere Noden

Dit fonds is voor bijzondere noden in onze eigen gemeenschap of wereldwijd bij rampen.

19 september: KIA zending Syrië

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk, zodat de kerk, ook in deze zware tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.



26 september: Vredeswerk 2021 Israël / Palestina

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als 'bezetter' of '-terrorist'. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.



3 oktober: Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Kernwoorden zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als daar buiten.

We geven hier vorm aan door o.a. te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

Ontvangen giften Heiloo

Onlangs hebben wij enkele extra giften ontvangen voor de wateroverlast in Limburg. Het is: 2 x € 50,- en 1 x € 100,-. De diaconie heeft een bijdrage gedaan van € 1000,-

Dus ik heb € 1200,- overgemaakt.

Hartelijk dank voor uw giften.

Rin Visser, penningmeester diaconie Heiloo

Paasgroetenactie 2021

O.a. de Protestantse Kerk organiseert jaarlijks de Paasgroetenactie om gedetineerden met Pasen een bemoeidende groet te sturen. Dit jaar zijn er 30.000 paaskaarten opgestuurd naar 43 gevangenissen, tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen! Een reactie was: "Bedankt dominee, nu kan ik een kaartje naar m'n vader sturen voor zijn verjaardag." Dank aan alle gemeenten die meededen, uw groet is veel waard! Volgend jaar weer?

protestantsekerk.nl/paasgroeten2021

week tegen
eenzaamheid

Week tegen Eenzaamheid

Van **30 september t/m 7 oktober** is de 'Week tegen Eenzaamheid', waarin onze bijzondere aandacht wordt gevraagd om tot actie te komen om mensen die zich eenzaam voelen te betrekken bij onze samenleving. Eenzaamheid is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Iemand met weinig contacten hoeft niet persé eenzaam te zijn. Wanneer je zorgzame mensen om je heen hebt, kun je je gedachten en gevoelens met elkaar delen. Maar als je eenzaam bent, moet je alles in je eentje uitvechten.

De coronacrisis versterkte de aandacht voor eenzaamheid; ook lopen mensen kans op (meer) eenzaamheid. Denk aan mensen die niet digitaal vaardig zijn, hun (vrijwilligers-) werk verliezen, geen bezoek meer krijgen, de grip op hun leven verliezen of hun vrienden missen.

Laten we in deze week en de dagen daarna wat extra omzien naar elkaar. Laten wij even de tijd nemen, een luisterend oor geven en een helpende hand geven waar het nodig is. Een bos bloemen, een schouderklopje, een goed gesprek. Het gevoel 'Je mag er zijn' geeft de ander vertrouwen.

Werkgroep tegen Eenzaamheid, Limmen

Protestante Kerk van Limmen

een echt monument!

In gesprek met Rein Koelemeij

Door Geert Booij

Op 11 en 12 september zijn er weer in heel Nederland de Open Monumentendagen. De Protestantse Kerk van Limmen, een van die monumenten, is op zondag na 12:00 uur open voor bezoek. Deze kerk is al zo'n duizend jaar oud. In 2000/2001 vond er een grote restauratie plaats van deze kerk. Dit was een groot project, de kosten bedroegen rond de miljoen euro, opgebracht door de gemeenteleden en subsidies van de overheid. Leden van de Hervormde gemeente te Limmen hebben als vrijwilligers dit project intensief begeleid.

Één van hen is Rein Koelemeij, die destijds vooral voor de complexe financiële kant zorgde. Maar hij deed veel meer. Tijdens en na de restauratie zorgde hij samen met anderen, onder wie Kees Druiven, voor een nauwkeurige beschrijving van het gebouw, met uitvoerige documentatie en foto's. Die beschrijving heeft in 2009 geresulteerd in een prachtig boekwerk, *De Protestantse Kerk te Limmen. Historie, restauratie en inventarisatie* (onder redactie van Rein Koelemeij en Kees Druiven), waarvan ik al eerder een exemplaar kreeg van koster Dik Denekamp. Zo blijft veel informatie over de kerk bewaard voor het nageslacht. Dat boek bevat ook prachtige tekeningen van de kerk uit vroegere eeuwen. Ook de ruïne van het verdwenen achterste deel staat op sommige van die tekeningen.



Rein vertelde me dat veel details uit de geschiedenis van het gebouw zichtbaar werden na het verwijderen van de oude pleisterlagen. Zo werd de plaats van een dichtgemetselde deur ontdekt, die nu weer in ere is hersteld.

Bijzonder is ook dat de toren oorspronkelijk los stond van de kerk, en

er later mee verbonden is. De kerk was vroeger twee keer zo groot. Aan de achterzijde zijn nog de sporen van het vergane deel te zien.



Rein is ook met Kees Druiven letterlijk over alle grafzerken gekropen, en heeft die, met de teksten die erop staan, geïnventariseerd. In het boek staat een lijst van alle families van wie er leden in of bij de kerk begraven zijn. Een belangrijk grafmonument aan de achterzijde van de kerk is dat van een afstammeling van de hugenotenfamilie Du Peyrou, Anna Maria du Peyrou en haar echtgenoot François de Mey. Daarover is al eerder in het kerkblad geschreven.

Opmerkelijk is dat er ook katholieken begraven liggen in de kerk. Ook toen al was de Protestantse Kerk van Limmen blijkbaar oecumenisch gezind. Dat is niet veranderd. Zo maken leden van de R.K. parochie gebruik van de kerk, bijvoorbeeld voor koorrepetities, en ook andere Limmenaren zijn gehecht aan deze kerk.



Het boek over de restauratie heeft een prachtig motto: *'Indien de mensen zwijgen, zullen de stenen spreken.'* Dat motto vat kernachtig samen waarom het zo belangrijk is zo'n monument als de Protestantse Kerk van Limmen in stand te houden.



Kind op Schoot-viering

Al voor de corona tijd ben ik bezig geweest met onderzoek naar *Kind op Schoot vieringen*. Dit zijn korte vieringen (30 minuten) gericht op kinderen van 2 - 4 jaar, plus hun (groot) ouders en broertjes en zusjes, met na afloop koffie en ranja. Ik pak de draad weer op en hoop dat het mogelijk is om deze vieringen te organiseren. Maar dat kan ik niet alleen.

Het gaat om een eenvoudige viering op zondag, eind van de ochtend of later in de middag.

Gebet, gebaren, liedjes en een bijbel verhaal krijgen een plek. De bedoeling is om kinderen vertrouwd te maken met deze elementen van vieren maar vanuit hún belevingswereld met vertrouwde mensen om hen heen. Uiteindelijk gaat het er om kinderen vertrouwd te maken met God, die van hen houdt. Dat is de kern.

Er zijn al tal van vieringen door anderen voorbereid en beschikbaar gemaakt maar om ze uit te voeren en aan te passen aan de eigen situatie is een goed samenwerkend team nodig. Concreet ben ik op zoek naar:

- * een materiaalman/-vrouw: voor elke viering moeten materialen verzameld worden. Als het bv. gaat over de goede herder is er een schapenvacht nodig en knuffels. Als het over Noach gaat hebben we een regenboogplu nodig en plantensproeiers.
- * een muzikvrouw/-man: iemand die zorgt voor liedjes en /of de begeleiding op fluit, gitaar, orgel of piano (of ander geschikt begeleidingsinstrument)
- * een PR man of vrouw: iemand die zorgt voor flyers en uitnodigingen en het schrijven van stukjes voor o.a. het kerkblad, parochieblad en Uitkijkpost.

Het lijkt me leuk om samen aan de slag te gaan. Laat je niet weerhouden door je leeftijd, je bent niet snel te oud of te jong om mee te doen. Als het lukt zit ik voorlopig te denken aan twee vieringen per jaar. Uitbreiden kan altijd nog. Voor meer informatie en om je aan te melden bel of mail!
Ds. Hanneke Ruitenbeek (tel. 888 55 50 of: hruitenbeek@ziggo.nl)

Nieuws van(achter) het orgelfront - Limmen

Twee orgelbouwers van Van Vulpen uit Utrecht (Marijn Slappendel en Ferry Opdenkamp) zijn begonnen met de opbouw van *het vrije pedaal* in de kerk van Limmen.

Op het moment van schrijven ligt de kraak (galerij) vol met pijpen en is de vloer van het pedaal, tevens plafond in de torenkast gelegd. Een heerlijke houtgeur verdrijft de normale, licht mufte, geur in de kerk, een mengeling van grenen en eiken.



De kas waar de pijpen in komen te staan is klaar en de windlade waar die op komen hangt op zijn plek.

Hieronder hangt het wellenbord die de belangrijkste schakel vormt tussen de pedaaltoetsen en de windlade. Horizontaal 25 wellen (vierkante houten stokken) die corresponderen met de 25 pedaaltoetsen, en verticaal een gedeelte van de houten abstracten die de ventielen opentrekken welke de lucht tot de pijpen toelaat. De twee zwarte stangen zorgen voor het openen en sluiten van de twee slepen die de beide registers aan en uit zetten.



Hieronder ziet u Marijn in het orgel kruipen om vanonder de balg het windkanaal aan te sluiten. Via dit kanaal worden de nieuwe pedaalpijpen van (orgel)wind voorzien. Voor deze actie moest tijdelijk het in 1995 door Flentrop geplaatste pedaalwellenbordje en de (voet)bediening van de schepbalgen worden verwijderd.



Het eerste gedeelte van dit nieuwe kanaal is voor het gezicht van Marijn zichtbaar, dit wordt verlengd tot in de torenkast en daar omhoog gevoerd naar de windlade. U ziet het, een eng klusje.



Het is de verwachting dat het werk binnenkort gereed zal zijn en dat u dan de prachtige klanken kunt horen.

Sybren Boukes



Bedankt!

Ik heb lang gearzeld alvorens dit stukje te schrijven. Reeds lange tijd gaat mijn gezondheid wat achteruit en al die tijd tijdens dat proces voel ik mij omringd door liefdevolle mensen die het goede met mij voor hebben. Die aandacht, zorg en liefde door u naar mij uitgestraald, houdt mij nog steeds op de been.

Daarom nogmaals hartelijk dank. Jullie zijn mij, en niet alleen mij, maar ook Tineke tot grote steun.

Groet, ook namens *Tineke*,

Jan van den Berg



Gewoon gaan!

Klimaat pelgrimstocht

Op 31 oktober begint in Glasgow de 26e VN klimaattop. Op weg ernaar toe wordt door Europa een pelgrimstocht gehouden die in augustus start in Polen.

Door Nederland

Van **30 september tot 11 oktober** komt de oecumenische tocht door Nederland onder de naam: Gewoon gaan! De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door Groene Kerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken.

Waarom een pelgrimstocht?

Met deze pelgrimstocht willen kerken aandacht vragen voor de wereldwijde klimaatverandering en onze rol daarin. De allerarmsten hebben het meest te lijden en klimaatgerechtigheid is daarom een belangrijk thema. De klimaatpelgrimstocht moet bijdragen aan de bewustwording van christenen maar is ook gericht op besluitvorming van de overheid.

Wat gaat er gebeuren?

Pelgrims lopen dagelijks van stad naar stad, waar ze worden opgevangen door de plaatselijke kerken. Er wordt gewerkt aan een ontvangstmoment op 30 september, een actiedag op 6 oktober in Amersfoort, een landelijke etappe op 10 oktober van Amsterdam naar Hoofddorp en een Klimaatbrief van kerken. Meer informatie hierover volgt na 1 september via website: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht

Dan is er ook te lezen hoe je zelf en als kerk mee kan doen. Bij het schrijven van dit stukje is dat nog niet bekend. Misschien een idee om **zondag 10 oktober** in de agenda zetten om een stukje mee te lopen in de landelijke etappe? Wordt vervolgd in het volgende kerkblad.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Rond de Waterput Najaar 2021

Omdat er - vanwege corona - nog altijd geen volledige duidelijkheid is over de mogelijkheden van kerkelijke ontmoetingen in het hele komende jaar, hebben we, net als vorig jaar, besloten geen overzichtsboekje voor een heel jaar te maken, zoals u van ons gewend was.

We knippen het jaar opnieuw in tweeën en maken twee verschillende boekjes: één voor het najaar en één voor het voorjaar.

Ondanks de beperkingen is het gelukkige wel weer gelukt een gevarieerd najaars-programma te maken; voor elk wat wils. Dit boekje is tegelijk verspreid met dit kerkblad.

Ergens tegen het einde van december verschijnt dan het voorjaars-programma 2022.

Mocht er met de verspreiding iets misgaan, dan kunt u het programma ook in de hal van één van de kerken vinden. En alle informatie staat natuurlijk ook op onze de website: www.ronddewaterput.nl

We hopen weer velen van u te ontmoeten op één van de activiteiten. Namens de commissie 'Rond de waterput', ds. Edward Kooiman

Orgelfietsroute Heiloo Open Monumentenweekend

Spring zaterdag **11 september** tijdens Open Monumentendag op de fiets en volg de speciale *orgelroute* die u langs vier bijzondere, monumentale plekken in Heiloo voert. De diverse organisten spelen op hun eigen orgels en combineren dit soms met solisten en moderne composities. Begin bij Gerard Leegwater in de Witte kerk, fiets met hem door naar de Ter Coulsterkerk om vervolgens in de Willibrorduskerk bij organiste Zana Naidiono-

va te komen. Van daar uit trapt u door naar het orgel in de grote kapel van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, waar Alexander Pavloff u muzikaal zal verwelkomen.

Tijdschema

11:00 - 11:30 Witte Kerk

11:45 - 12:05 Ter Coulsterkerk

12:20 - 12:45 Willibrorduskerk

13:15 - 13:45 Bedevaartkapel OLVtN

Toegang gratis, maar reserveren is verplicht: info@olvternood.nl



Bach-cantate in de Witte Kerk Heiloo

Er kan sinds lange tijd weer een Bach-cantate uitgevoerd worden in de Witte Kerk. **Zondag 10 oktober**, 's middags om 16:00 uur zal de cantate "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit" BWV 106 worden uitgevoerd door Collegium Vocale Camerata o.l.v. cantor-organist Gerard Leegwater.

De cantate, ook bekend als Actus tragicus, is één van Bachs beroemdste cantates. Hoewel het manuscript van Bach verloren is gegaan, wordt aangenomen dat het hier om één van Bachs vroegste cantates gaat, waarschijnlijk gecomponeerd in het jaar dat hij in Mühlhausen (1707/1708) werkzaam was als organist van de Divi Blasii-kerk. De tekst is een samenstelling van bijbelse teksten, drie citaten uit het Oude Testament en vier uit het Nieuwe Testament, gecombineerd met koralen, waarvan er twee worden gezongen en één instrumentaal wordt geciteerd. Bach componeerde het werk voor vier vocale partijen en een klein ensemble van barokinstrumenten, twee blokfluiten, twee viola da gamba's en continuo.

De uitvoering vindt plaats binnen het kader van een compacte liturgie, zoals gebruikelijk in Bachs tijd. Deze keer is de liturg Joan Idzenga, gees-

telijk verzorger bij Zorgcirkel en werkzaam in Westerhout.

Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

De Witte Kerk is open op alle woensdagen

Omdat deze prachtige kerk, midden in het dorp en de gemeenschap, vaker open zou moeten zijn voor publiek, gaan we van start met een permanente woensdag-openstelling van 11 tot 16 uur.

Je kunt er 's ochtends naar binnen voor een kopje koffie of thee, een gesprekje en spelletje of juist voor de rust en er kan natuurlijk een kaarsje opgestoken worden. We zullen 's middags diverse activiteiten gaan aanbieden.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten, schrijf dan in via:

reserveren@wittekerk-heiloo.nl (vermeld daar dan wel 'mailinglijst').

De Witte Kerk is er voor iedereen!

Raad van Kerken Castricum

Een cursus *Poëzie en Geloof* met Hanneke Klinkert (v.a. 9 sept.), een *vrouwen-gespreksgroep*, *Kees van der Zwaard* met een theaterstuk over Bonhoeffer (19 sept.) en de *Meditatiekring* o.l.v. Bert Appers zijn een paar van de activiteiten in het nieuwe seizoen. Op www.rvkcastricum.nl kunt u het hele programma en alle data vinden.



De heer van Aken heeft 1 augustus een mooi boekje en een kaart met namen ontvangen. Hij was er erg blij mee!

Hartelijk dank voor het boekje en de kaart met bemoedigingen die ik ontving. *Ria de Ruiter*

Als je even op jezelf teruggeworpen bent is een blijk van medeleven een geweldige opkikker! Zo voelde ik me de afgelopen zondag, toen mij de bloemen werden gebracht. Hartelijk dank! Met vertrouwen zie ik een verder herstel tegemoet.

Hartelijke groet, *Mimy Dekker*



Hoe lieflijk ligt het klein Heiloo
Van 't hooge bosch beschut;
Een kerk zeer oud staat daar gebouwd,
Daar achter is een Put.

Die Put (een schat voor mensch en beest)
Met heldre bron gevuld,
Die is daar altijd niet geweest,
Zoo als gy hooren zult.

Toen Willebrord de Kruisleer bracht
Van d' overkant der zee,
Was 't hier één zand in 't heidensch land,
Een drooge, dorre steê.

De tocht was lang, de hitte bang,
De reisflesch uitgeput,
Des Heiligs borst versmacht van dorst....
En nergens huis of hut!

Daar staat hy, leunende op zijn staf,
En ziet vergeefs in 't rond....
Daar knielt hy neer, en bidt zijn Heer,
Daar opent zich de grond.

Daar vloeit een zilverklare bron
Die allen nood verdrijft,
Waar Willebrord zijn dank by stort,
En die gezegend blijft.

Dat is de put van 't klein Heiloo,
In Kenmerland beroemd;
Die 't wonder looft ontdekk' zijn hoofd
En strooi hem met gebloemt.

Nicolaas Beets

