

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

september 2019, nr. 6
spiritualiteit, cultuur en samenleving

samen KOKEN samen ETEN

in de Ter Coulsterkerk

Donderdag **5 september** en donderdag **3 oktober** bent u weer hartelijk welkom voor een gezellige maaltijd in de Ter Coulsterkerk. Ook willen we alvast melding maken van de maaltijd in december die niet op de eerste maar op de tweede donderdag, namelijk 12 december valt.

Het menu hangt de zondag voorafgaand in de hal van de kerk. Er wordt rekening gehouden met dieet als u dit bij aanmelding even doorgeeft.

De kosten voor het drie-gangenmenu met koffie of thee na afloop bedragen 5 euro. Een glas wijn of frisdrank kost 1,50.

U kunt u opgeven via het formulier in de hal of bij Gina Timmerman: g_timmerman50@kpnmail.nl of 072-8795384 (tot dinsdag 20.00 uur).

Kom Erbij middag

op zaterdag 21 september van 14.00 tot 16.00 uur in Ons Huis in Limmen

LIMMEN - N.a.v. de actie **Tafels van Hoop** van Kerk in Actie organiseren we op **21 september** een ontmoetings-bijeenkomst met vluchtelingen in 'Ons Huis'.

De eerste bijeenkomst op 13 juli was heel gezellig en werd zeer gewaardeerd. Contact onderling en met andere inwoners in Limmen bleek goed te gaan. Men was met elkaar in gesprek en een spelletje doen en naar muziek luisteren bracht een ontspannen sfeer. Mooi is dat bij de gesprekken verhalen loskomen, maar ook heimwee en verdriet. We proberen de middag invulling te geven door bij elkaar te zijn met koffie, thee en wat lekkers. Volwassenen en kinderen zijn van harte welkom!

Op deze manier willen we vluchtelingen laten weten dat ze welkom zijn. En dit is een mooie manier om elkaars gedachten, cultuur en houding beter te begrijpen. Doet u ook mee?

Diaconie Limmen (072-5053449)



LIMMEN – **Woensdag 18 september**, de 3e woensdag van de maand, is er weer een koffieochtend in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van 10.30 – 11.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en als afsluiting te luisteren naar een mooi gedicht. Voor vragen/vervoer kunt u bellen met Margreet Denekamp, 072-5052871 of Lies Koenderman, 072-5052073

Open-monumenten-dag

Tijdens Open Monumentendag is zondag **15 september** de Museale hoek in Limmen open om te bezoeken. Ook de monumentale Protestantse Kerk in Limmen is open van 13.00 tot 17.00 uur. O.a. Dirk Denekamp kan u alles vertellen over de geschiedenis (vanaf 740!) en de bijzondere ornamenten in de kerk.

Op zaterdag 14 en zondag 15 september wordt vanaf het Museumgebouw 'Limmen 1879' (Fielkerweg 4 Aker-sloot) een fietsexcursie gehouden door het Oer-IJ-gebied. Deze start om 13.00 uur en duurt ongeveer tweeënhalf uur. Graag aanmelding vooraf bij: info@oerij.nl

samen tegen eenzaamheid

een initiatief van Coalitie Erbij

Week tegen de Eenzaamheid 2019

Van **1 oktober t/m 8 oktober** wordt voor de 9e keer de 'Week tegen de Eenzaamheid' georganiseerd. In deze week wordt onze bijzondere aandacht gevraagd om tot actie te komen om mensen die zich eenzaam voelen te betrekken bij onze samenleving.

Eenzaamheid is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Iemand met weinig contacten hoeft niet per se eenzaam te zijn. Iemand die veel mensen om zich heen heeft, kan zich toch eenzaam voelen. Wanneer je zorgzame mensen om je heen hebt kun je je gedachten en gevoelens met elkaar delen. Maar als je eenzaam bent, moet je alles in je eentje uitvechten.

Eenzaamheid komt voor onder jongeren, ouderen, maar ook onder alleenstaande ouders. Geen partner hebben is een bron van eenzaamheid. De zorg voor kinderen, werk en inkomsten niet kunnen delen, kan dat gevoel versterken. Alleenstaand ouderschap kan fysiek en emotioneel zwaar zijn.

Laten we in deze week en de dagen daarna wat extra om ons heen kijken en omzien naar elkaar. Laten wij even de tijd nemen, een luisterend oor geven en een helpende hand geven waar het nodig is. Een bos bloemen, een schouderklopje, een goed gesprek. Het gevoel 'Je mag er zijn' geeft de ander vertrouwen.

Werkgroep Eenzaamheid Corneliusparochie / PKN kerk Limmen



Samen Eten

In Limmen wordt weer een Samen Eten maaltijd georganiseerd voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid, op woensdag **25 september** in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.

De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd.

Graag opgave vanaf 11 september i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: tel. 5052871 of per email: margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

U bent van harte welkom!

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Cadeau voor Ter Coulsterkerk

Is het patchworkkleed u al opgevallen met de prachtige glas-in-lood ramen, dat achter in de kerkzaal van de Ter Coulsterkerk hangt? Dit kleed is geschonken door Tiny Lapère. Zij is één van de dames, die de patchworkkleden hebben gemaakt, die in de kerk hingen tijdens de Kunstparade, die eind juni in Heiloo plaatsvond.

De patchworktechniek ontstond in Amerika eigenlijk uit armoede. Kleine stukjes stof werden aan elkaar gemaakt en tot kleden verwerkt, o.a. om mee te geven aan soldaten tegen de kou. Het is een volkskunst, die zich ook over Europa verspreidde.

Eerst ontwerp (of koop) je een patroon, dan zoek je er stofjes bij uit: in het aan ons geschonken werk zitten wel 70 soorten lapjes!. Er komt veel rekenwerk bij kijken en met sjablonen wordt de stof geknipt. Het werk bestaat uit drie lagen: de top, de dikke tussenlaag van fiberfill en de achterlaag. Dan volgt het handwerk.

De *glas-in-lood ramen* bestaan voor 90% uit handwerk en eindeloos veel geduld. Tiny werd geïnspireerd door de ramen van kerken die ze bezocht. Van een kleine foto heeft ze deze ramen dus nagemaakt in stof. Zij werkt al meer dan vijftien jaar aan patchworkkleden en is heel perfectionistisch. Ze verkoopt eigenlijk niets en dit kleed zou ze dus ook weer mee terugnemen. Toen ze zag hoe mooi het gevonden werd besloot ze het aan de kerk te schenken onder het motto: 'Het waren mooie dagen en het kleed hoort hier'.

Wij zijn er heel blij mee! Roelie van Diest



- 4 Kerkdiensten
Algemene gegevens
- 5 Het verhaal gaat ...
- 6 Wij gedenken
- 8 Collectes bij de kerkdiensten
ZWO-Heiloo
- 9 Kerken in de buurt: de ring
- 10 Boekbespreking:
Doodsbloei, Pieter Boskma
- 11 Rond de Waterput e.a. activiteiten

Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
19e jaargang nr. 6, 28 augustus 2019

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2019

Bezorging:
Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133
Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893
c.blijleven@live.nl
B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 2 oktober 2019
Kopij aanleveren bij:
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 17 september
logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

1 september, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: Missionair Kerkproeverij
Protestantse Kerk Limmen:
ds. A.A. van Kampen, Wieringerwaard
collecte: De Bondgenoot
GGZ: Marie José + Zanggroep

8 september, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. N.E. Boon, Assendelft
collecte: t Praethuys Alkmaar
Protestantse Kerk Limmen:
ds. L.J. Rasser, Amsterdam
collecte-1: Prot. Koopvaardij-werk
collecte-2: JOP jeugdwerk
GGZ: Marc + Saskia

15 september, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
m.m.v. One More Voice
collecte: KiA kerken Midden-Oosten
Protestantse Kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: St. Sensoor
GGZ: Marc + Zanggroep

22 september, 10.00 uur

Willibrorduskerk: *Oecumenische Viering*
ds. E.J. Kooiman en pastor H. Helsloot
collecte: Vredeswerk
Protestantse Kerk Limmen:
ds. D. Nicolai, Limmen
collecte: Fonds bijzondere noden
GGZ: Wessel + Collage

29 september, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. A. Mulder, Alkmaar
collecte: KiA/ ouderen in Moldavië
Protestantse Kerk Limmen:
ds. M. Erkelens, Alkmaar
collecte: KiA/ ouderen in Moldavië
GGZ: Marius + Zanggroep

6 oktober, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. B. Seelemeijer, Heerhugowaard
collecte: Kerk en Israël
Protestantse Kerk Limmen:
ds. M.A. Jansens, Zaandam
collecte: Sticht. Noodfonds Castricum
GGZ: Marie Jose + Ine & Jaap



Bij de diensten in Heiloo

Zondag 1 september wordt dhr. Jakke Hiemstra her-bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. We zijn heel blij dat hij nog een termijn als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters mede zorg wil dragen voor alle beheerszaken van onze kerk en wil meedraaien in de kerkenraad.

Zondag 22 september: Vredeszondag
Traditiegetrouw vieren we samen met de Rooms-Katholieke Parochie in de jaarlijkse vredeweek een oecumenische dienst. Dit jaar ontmoeten we elkaar in de Willibrorduskerk. Het thema van deze dienst is:

Met alle geweld: vrede!

We staan stil bij de slachtoffers van geweld, bij het gedrag van de daders en het gedrag van de omstanders. We lezen het eerste verhaal uit de bijbel waarin geweld aan de orde is: het verhaal van Kain en Abel (Genesis 4) In deze kerkdienst gaan voor pastor Helsloot en ds. Kooiman en wordt medewerking verleend door het dames- en herenkorps van de parochie. De pastores: André Martens, ds. Edward Kooiman, ds. Hanneke Ruitenbeek



VREDE VERBINDT



OVER GRENZEN

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastores:

ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)

Kerkenraad:

Postbus 180, 1850 AD Heiloo
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: mw. N. Buitink
scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo

Secr.: mw. N. Buitink

Bank: NL85RABO 0336 4700 88

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl



Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie: mw. M. Denekamp

072-5052871

Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826

ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Het verhaal gaat....

Afgelopen mei ben ik met mijn drie broers wezen wandelen in Ierland. Heel bijzonder om een week lang samen te genieten van prachtige wandelingen door het Ierse landschap. En elke dag na de wandeling en het eten beloonden we onszelf met een heerlijke pint Guinness! Eenmaal terug in het huis kwam de fles wijn op tafel en werden verhalen verteld. Vooral verhalen over vroeger, over wie waar sliep in het ouderlijk huis, over de vakanties op de boerderij van opa en oma. Over onze ouders. Over hoe ze met het weinige dat ze hadden ervoor zorgden dat het ons nooit aan iets ontbrak. Over hoe ze ons het geloof hebben voorgeleefd. Ik besepte dat we, zoals we daar zaten, ook een verhaal aan het schrijven waren. Een verhaal, waard om nog vaker te vertellen en vooral ook om door te vertellen. En ik besepte dat het fijn is dat je deze verhalen en herinneringen met elkaar kunt delen.



Finn McCumhail

Op één van de avonden was er in de lokale pub een verhalenavond. Georganiseerd door de Poet Society van het dorp. Ieren houden van verhalen vertellen, vooral Keltische verhalen. Zo werd op deze avond het verhaal verteld van Finn McCumhail. Hij wil de zalm van wijsheid vangen. Na een aantal jaren lukt hem dat. Hij liet hem braden, raakte hem daarna aan en verbrandde zijn duim. Hij zoog het vet van de zalm van zijn duim. Vanaf dat moment is de jongen wijs. Alle wijsheid van de baars is in hem gevaren. Elke keer als hij zijn duim in zijn mond stak kauwde hij er op en kreeg hij de inspiratie en wijsheid die nodig was om tot een wijs besluit te komen. Door te kauwen bereikt Finn de ware essentie, de binnenste kern. Het merg staat gelijk aan het levenssap en wie dat kan bereiken heeft een link met de bron des levens.

Zorg voor het verhaal

In het pastoraat gaat het ook om verhalen. Het verhaal van de ander dat centraal staat. Een verhaal dat verteld mag worden. Het is een voorrecht als pastor dat deze verhalen in vertrouwen worden verteld en gedeeld. 'Je verhaal mogen doen' of 'Op verhaal komen', zijn uitdrukkingen die in gesprekken tot leven komen. En het mooiste is dat we het verhaal van de ander, ons verhaal, mogen verbinden met het verhaal van God. Het klinkt zo simpel maar was voor mij zo'n eye-opener tijdens mijn studie.

Want is dat niet waar wij allemaal naar verlangen? Dat we ons verhaal mogen verbinden met het verhaal van God, voor betekenis, troost, herkenning en richting? Onze verhalen zijn waard om (door -) verteld en gehoord te worden. En Gods verhaal met ons gaat ook door. Soms ben je in staat om direct het verband te leggen met je eigen verhaal, en soms kost het net zoals Finn tijd. Moet je langer kauwen op een tekst, een woord, om door te dringen tot de essentie van een verhaal. Dat kauwen is soms bijna een spirituele ervaring. Het is meer dan een Bijbelstudie. Je kunt dan soms zomaar de ontdekkende kracht ontdekken van het verhaal. En dat ik als pastor mag bijdragen aan betekenis geven aan deze verhalen vervult mij met dankbaarheid. Er zijn gesprekken waarin het verhaal van de ander direct raakt aan het verhaal van God. Dat zijn momenten van eeuwigheidswaarde.

Het verhaal gaat verder...

Het verhaal van het evangelie is aan ons toevertrouwd. Het eeuwenoude verhaal is ook ons verhaal geworden. We waren er niet bij toen Jezus op aarde rondliep. Hij vertelde verhalen over wat het Koninkrijk van God inhield. In tijd staan we er misschien ver van af, maar wij maken deel uit van dat Koninkrijk, hier en nu. En het krijgt gestalte in onze verhalen. In onze zoektocht. In ons verlangen te geloven. God maakt zich kenbaar in de geschiedenis en verbindt zich met ons. Dat is verhaal dat we te vertellen hebben.

Pastor André Martens

Wij gedenken

Op 3 augustus overleed op de leeftijd van 87 jaar **Elly Verplanke-Visser**.

Na een val in haar appartement in 'Overkerck' ging het snel bergafwaarts met haar en kwam haar overlijden toch nog onverwachts. Op de voorkant van de rouwkaart stond treffend: 'Creativiteit was haar grote kracht'. Elly kon van niets iets maken en zag ook in het meest onooglijke iets moois. De liederen die we zongen in de afscheidsdienst herbergden een aantal van haar eigen woorden. En ook het gedicht ontbrak niet in de liturgie.

Pastor Bill van Schie, die haar goed kende, vertelde over de schatten die Elly om haar heen verzamelde. Ze voelde zich vertrouwd en veilig met die schatten om haar heen. Met bij elke schat een verhaal. Waar je schat is, daar zal je hart zijn, zo lezen we in Mattheus 6. Elly kende ook een andere schat, haar Vader in de hemel. Zij kende hem en bewaarde hem in haar hart.

Elly was een unieke vrouw, eigenzinnig, creatief, soms moeilijk te begrijpen, betrokken bij anderen. Maar bovenal een geliefd mens. En daarom zongen we lied 833: 'Geliefd bij mensen en geliefd bij God, die van ons houdt zoals we zijn, met onze kracht, feilbaarheid en wonden'.

'Neem mij aan zoals ik ben

Wek in mij wie ik zal zijn

Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij'.

We wensen Ton, Odo en Annet en hun gezinnen Gods nabijheid toe in deze verdrietige periode.

Pastor André Martens



Op 25 juni overleed op de leeftijd van 83 jaar **Jannetje Biesma- van Urk**.

Jannetje van Neeltje, van Piet van Geertje, zo begonnen we het afscheid.

Geboren op Urk en dat is altijd haar thuis gebleven, ook al woonde ze er al lang niet meer. Ze verhuisden naar Beverwijk en daar - in een voor haar vreemde, nieuwe omgeving - bouwde ze samen met Gerben een nieuw leven op en voelden zich nauw betrokken bij de Protestantse kerk.

Jannie ondersteunde Gerben onder meer in zijn werk als leraar. Samen vormden ze een sterk team in hun zorg voor gezin, familie en inzet voor de samenleving.

In de afscheidsdienst stonden we stil bij de tekst uit Galaten 5: 13 en 14:

'Dient elkaar door de liefde'. Het levensmotto van Jannie en Gerben. De zelf-opofferende liefde van Jannie. Voor niemand of niets je te goed voelen, niemand buitensluitend. De liefde voor Gerben, op het laatst niet meer uitgesproken, maar gevoeld en gezien.

God bleef een leven lang dichtbij haar. Een God die Zijn hand op haar schouder legde als ze het gevoel had dat anderen haar niet accepteerden zoals ze was: 'Jannie, je bent mijn geliefde kind, wat anderen ook zeggen'. Jannie was een mens bewogen door liefde, omdat ze eerst zelf is liefgehad. Ze is terug bij die Bron van liefde zelf.

Wij wensen haar kinderen, haar zus Jans en verdere familie en vrienden Gods nabijheid toe, in deze periode van verdriet en gemis.

Pastor André Martens

Dank!

voor een mooie bos bloemen, die door een van de dames op zondag 7 juli namens de cantorij werd gebracht, als dank voor het meewerken als lid van de cantorij.

Met een kaart met alle namen van de Protestantse Gemeente Heiloo.

Ook namens ons beiden nogmaals dank.

R.Pos en H.Pos-Kwast

Zondag 30 juni werden wij super verrast met een schitterend boeket aangereikt door Wim en Margot Vaandrager namens de Protestantse Gemeente Limmen.

Voor mij omdat de kerkgang steeds moeilijker wordt en voor Yvonne bij het herstel na een plots noodzakelijke operatie. Wij bedanken de Gemeente voor de fijne ondersteuning!

Maarten Krijt en Yvonne van der Palen

Door omstandigheden een verlate dankbetuiging aan allen die ons 70 jarig huwelijksfeest op 20 april j.l. onvergetelijk hebben gemaakt.

Allen bedankt voor de vele mooie bloemstukken, lieve brieven en mooie kaarten die wij hebben ontvangen.

Wij groeten U, het ga U allen goed.

Beb en Simon Lautenbach.

Juli 2019



Niet de religieuze daad maakt

iemand tot christen,

maar de deelname aan Gods

machteloosheid in de wereld.

Dietrich Bonhoeffer



Verlies en Rouw - steunpunt, Alkmaar

Elke derde dinsdag van de maand is het Steunpunt Verlies en Rouw van oecumenisch aandachtscentrum de Zwaan in Alkmaar geopend voor ieder die een dierbare heeft verloren.

In september is dat **17 september**. Van 14.00 uur tot 14.45 is er inloop met koffie en thee en kun je lotgenoten spreken. Om 14.45 uur start het thema 'gedichten over rouw'.

Net als met 'boeken over rouw' (het thema van afgelopen keer) kun je ook veel troost krijgen van gedichten. Gedichten raken een andere laag in jezelf. Ze brengen gevoelens onder woorden waar je soms geen woorden voor hebt. Zo kan een gedicht ook heel steunend zijn.

Je kunt zelf een gedicht of bundel meenemen waar je troost uit hebt geput en eventueel een passage (laten) lezen. Uiteraard kun je ook gewoon luisteren.

Er wordt een bijdrage van € 5 gevraagd. Voel je welkom in 't Swaennest. Oudegracht 185, Alkmaar
Info: Marja Ligterink: 06-30 08 86 10

Delen = verbinden Gemeentemiddag Heiloo

Graag nodigt de kerkenraad u uit voor een gemeentemiddag op zaterdagmiddag **21 september** om 15.00 uur. Er zijn verschillende zaken, waarover we met elkaar gaan praten. De onderwerpen, die aan de orde komen, zijn:

- *Nadenken over een intiemere kerkzaal*
- *Het pastoraat*
- *De verduurzaming van onze gebouwen*

Graag bieden we iedereen de kans om mee te denken en mee te praten over deze onderwerpen. Aangezien we niemand hongerig naar huis willen sturen, leek het een leuk idee om na afloop samen nog een broodje te eten.

We hopen dat u de datum in uw agenda wilt zetten en hopen op een goede middag met elkaar. Van harte welkom!

Roelie van Diest, Peter van Dorsten



Gemeentezondag Limmen

De gemeentezondag wordt gehouden op **zondag 13 oktober!**

Noteer vast de datum in uw agenda. Het belooft een bijzondere dag te worden. Over de nadere invulling wordt nog druk vergaderd. Hier wordt in het volgend kerkblad meer over bekend gemaakt.

De voorbereidingscommissie



Gemeentezondag Heiloo

*Het duurt nog even, maar op zondag **10 november** is er weer een gemeentezondag, met als hoofdingrediënten een Thomasviering, workshops- en ontmoetingsmomenten voor en door gemeentelieden en een afsluitende maaltijd.*

De Groene Kerk is het thema van deze zondag. Dit thema is door de landelijk Protestantse Kerk al een aantal jaren geleden op de agenda gezet en u kunt veel hierover meer informatie vinden op de website: www.groenkerken.nl

Vragen rondom duurzaamheid, klimaat en schepping zullen zowel in de kerkdienst alsook in de workshops daarna het uitgangspunt zijn.

Om de dag gezamenlijk af te sluiten met een maaltijd wordt u weer van harte uitgenodigd om iets lekkers mee te nemen voor bij de koffie en/of de maaltijd; en deze keer: zo duurzaam mogelijk. Maar daarover meer in een volgend kerkblad. Met deze aankondiging hopen we dat u 10 november alvast in uw agenda noteert. De gemeentezondag duurt tot ongeveer 13.45 uur.

De pastores: André Martens, ds. Edward Kooiman, ds. Hanneke Ruitenbeek



De kerk moet loskomen uit haar verstarring.

We moeten weer buitenlucht inademen
en de dialoog met de wereld aangaan.

Dietrich Bonhoeffer

Collectes bij de kerkdiensten

8 september Heiloo: 't Praethuys

'tPraethuys aan de Westeweg 50 in Alkmaar is een professionele organisatie, die staat als een huis. Dit huis wil drempelloos steun, aandacht en geborgenheid bieden aan mensen die geconfronteerd worden met kanker bij zichzelf of bij hun naasten. Onze gasten worden aangesproken op hun eigen weerbaarheid. Iedereen in de ruime omtrek van Alkmaar is welkom. Zij worden ondersteund door een team van deskundige en betrokken vrijwilligers.



Bij 't Praethuys zijn diverse groepen waar u terecht kunt. Van maandag t/m donderdag van 10.00-16.30 uur bent u welkom voor een gesprek of info over activiteiten www.praethuys.nl ; 072 -5113644



8 september Limmen: Protestants Koopvaardij Werk Amsterdam

Ds. Rasser, havenpredikant in Amsterdam, gaat 8 september voor in de dienst in Limmen. De collecte is voor 'zijn' werk in het zeemanshuis.

De voorraad kleding is bijna op!

In de haven van Amsterdam meren veelvuldig schepen aan met een bemanning afkomstig uit warmere streken. Zij zijn vaak niet gekleed op ons klimaat. Ds. Rasser wil hen graag van kleding voorzien waar zij warm in blijven, zoals *jassen, truien, mutsen, sjaals en handschoenen*.

Mocht u wat van deze kleding over hebben, dan kunt u die voor de dienst afgeven. Mocht u niet in de gelegenheid zijn dit die zondag te doen, dan kunt u de kleding vanzelfsprekend ook eerder aan het kostersechtpaar Denekamp overhandigen.

Namens de diaconie alvast hartelijk dank.



15 september Limmen: de Luisterlijn

De Luisterlijn, voorheen **Sensor**, is al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die een anoniem luisterend oor biedt. Vanuit 28 locaties door het hele land voeren zo'n 1.500 vrijwilligers dag en nacht ruim 315.000 gesprekken per jaar, via telefoon, chat en mail. Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door beroepskrachten.

Men kan voor hulp **0900-0767** bellen, of lokaal: **072-5613614**

of mailen: ehulp@deluisterlijn.nl
of chatten: <https://chat-client-luisterlijn.serviant.nl/> (10.00 - 21.30 uur)
Voor meer info: www.deluisterlijn.nl

22 september Heiloo: Vrede verbindt over grenzen

De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsofbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfstjes.



29 september: Kerk in Actie eenzame ouderen in Moldavië

In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Vanwege de hoge werkloosheid zijn hun kinderen in het buitenland op zoek gegaan naar werk. De ouderen blijven achter en

leven in afgelegen dorpen zonder voorzieningen dikwijls in erbarmelijke omstandigheden.

Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen, zoals krukken en rolstoelen, en komen op voor de rechten van ouderen. De kennis die men door jarenlange ervaring heeft opgaan, wordt gedeeld met andere organisaties in Moldavië. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.



ZWO Heiloo

Op zondag **20 oktober** zal de ZWO-commissie meewerken aan de dienst. De collecte is dan bestemd voor ons project Mwana Ukundwa, een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mogelijk is dit de laatste keer dat de ZWO-commissie meewerkt aan een dienst en geld inzamelt voor dit project, waarvoor nog veel geld nodig is. Tenzij ... u de commissie komt versterken en mee wilt helpen om aandacht te vragen voor ons Rwanda-project! Zonder versterking kunnen wij ons werk niet blijven doen! Hebt u belangstelling? Laat dit weten aan de vacaturecommissie: ds. Edward Kooiman of scriba@pknheiloo.nl
Namens ZWO, Marianne Deinum



foto Chantal Spieard: Pleegmoeder Fortu-ne is blij met haar pleegdochter Clarisse

Kerken in de buurt: Zingen in de Ring



Tijdens bijeenkomsten van de Ring Alkmaar ontmoeten gemeenteleden uit buurgemeenten elkaar. Drie keer per jaar is er zo'n ontmoeting, steeds in een andere kerk. En daarbij is iedereen van harte welkom.

De eerst volgende ontmoeting biedt mooie kansen voor wie geïnteresseerd is in *kerkliederen en kerkmuziek* en van zingen houdt. Anders dan eerder vermeld vindt deze Ringbijeenkomst plaats op **dinsdag 8 oktober** in de Grote Kerk te Schagen.

Het programma staat in het teken van het kerklied. De ontwikkelingen in het kerklied vertellen ook iets over veranderingen in kerk en geloof. Hanna Rijken is onze gastspreker maar zij zal ook met ons zingen. Hanna Rijken is theoloog en musicus en leider van het Vocaal Theologen Ensemble.



Daarnaast is zij onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit. De rode draad van de middag zal zijn: *Veranderingen en continuïteit*. We leren de traditie van de kerk(muziek) kennen als een reeks van vernieuwingen van melodieën met oude papieren, die steeds in een ander jasje terugkomen, passend bij de tijd waarin het jasje ontstond. Dat wij melodieën uit de kerk (letterlijk en ook figuurlijk) vandaag de dag ook weer in nieuwe jassen en opvattingen over kerkzijn passen is daarom niet alleen iets van nu, maar van alle tijden.

Misschien is de vraag vooral: welke melodie wil jij (al zingend?) doorge-

ven? Wat voor soort jas bij die melodie raakt je in je hart?

We hopen op een muzikale en leerzame middag.

De middag begint om 16.00 uur en het programma duurt tot 18.00 uur. Daarna kunt u aanschuiven bij een eenvoudige broodmaaltijd. Tegen 19.00 uur is de officiële afsluiting en het afscheid van de Ring Alkmaar in de huidige samenstelling (zie het vorige kerkblad).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Ruitenbeek. De uitnodiging geldt uitdrukkelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in dit thema en die het leuk vindt om mensen uit buurgemeenten te ontmoeten. Het is eigenlijk een mini-kerkenmiddag! Dat wil je niet missen. Graag vooraf opgeven bij dhr. Jan Prij: j.prij@quicknet.nl Wilt u ook aangeven of u mee wilt eten?

We zien u graag in Schagen op 8 oktober.

Ds. Wilko Nijkamp, Jan Prij, ds. Arie Jan van der Bom en ds. Hanneke Ruitenbeek



Gastpredikanten

LIMMEN – De afgelopen jaren hebben eerst Margot Nell en later Jan Nell de contacten gelegd en onderhouden met de vele gastpredikanten die in de Protestantse Gemeente Limmen zouden willen preken.

Ze vulden m.b.v. mail en telefoon *het preekrooster* voor het hele jaar en dat al ruim voordat dat jaar in zicht was. Zo heeft Jan het preekrooster voor 2020 al helemaal rond!

Nu Jan, sinds januari dit jaar, kerkrentmeester is zoeken we iemand die deze taak – we noemen het ook wel *de preekvoorziening* – over kan nemen. Heeft u interesse neem dan contact op met Jan Nell, 072-5055826 of kerkrentmeesters@pknlimmen.nl

Zangers en meeschrijvers gezocht voor de 'Messiah.nl'

In de periode voor Kerst zal De Witte Duif een verkorte versie opvoeren van de Messiah van Händel. Bijzonder aan deze versie is dat de liederen in het Nederlands zullen worden gezongen. De muziek bestaat echter onveranderd uit de zeer bekende en aansprekende melodieën van Händel. Denk bijvoorbeeld aan het ontroerende 'Comfort ye', het opzweepende 'O thou that tellest good tidings to Zion', het vrolijke 'For unto us a child is born', en natuurlijk niet te vergeten het zeer bekende 'Hallelujah!'.

Als je altijd al een keer hebt willen meezingen met het 'Hallelujah!' en al die andere prachtige melodieën van Händel, dan is dit een unieke kans! De repetities zijn elke week op woensdagavond vanaf **18 september** om 20.00 uur in het Clusius college in Castricum. Deelname is gratis. Als je je wil aanmelden of als je meer informatie wil hebben, kun je contact opnemen met Huib Bakker: 0251-658842 of huibjohanbakker@outlook.com

Bij de uitvoering zullen ook teksten worden gesproken die speciaal voor deze gelegenheid worden geschreven door een werkgroep onder leiding van Corrie de Geeter en Johan Maat, beiden theoloog. Wie wil meeschrijven en/of denken over de achtergronden van de Messiah en de relatie met de actualiteit, is van harte uitgenodigd! Vanaf maandag 7 oktober zal de werkgroep een aantal keren samenkomen. Voor aanmelden voor deze werkgroep of meer informatie, kun je contact opnemen met Johan Maat: jhmaat@gmail.com of 0251-752114

namens De Witte Duif, Angelie Graumans



afb: Beatus van Liébana, een commentaar op het bijbelboek 'Openbaringen'. De tekst van het "Hallelujah!" in de Messiah is aan dit bijbelboek ontleend.

Boekbespreking

Doodsbloei

Pieter Boskma

Gedichten

Liefde en dood (Eros en Thanatos) zijn door de eeuwen heen centrale thema's geweest in de poëzie, ook in de poëzie van de Bijbel, zoals het Hooglied. Beide thema's komen bij elkaar in poëzie over de gestorven geliefde, zoals in die van Gerrit Achterberg.

Aan die poëzie over de gestorven geliefde is een prachtig werk toegevoegd, de bundel Doodsbloei van onze plaatsgenoot Pieter Boskma. Deze bundel verscheen voor het eerst in 2010, 2 jaar na het overlijden van zijn geliefde, Monique Orth op 49-jarige leeftijd. Sinds de verschijning ervan heeft de bundel al vele herdrukken beleefd, en grote waardering gekregen. De bundel omvat meer dan 200 sonnetten die één geheel vormen. Door hun onderlinge verband en de hierin beschreven niet aflatende zoektocht van de dichter krijgen ze prachtig betekenis. Vaak zijn het gesprekken tussen de dichter en de geliefde in de duinen. Het openingsgedicht geeft al meteen aan wat de dichter probeert te bereiken met deze poëzie, contact met de gestorven geliefde:

*Ben jij het, liefste, ben je alles nu?
Stem die de diepste tonen zingen kan?
Gras dat koorddanst op een duinrug,
zon die opvlamt in een vennetje?*

*Is het de zee waarmee je aanruist nu,
het nauw hoorbaar vallen van een blad?
Knipoog je vliegtuigstrepen aan de lucht
en plaag je me gewoon maar wat?*

*Naar het waarom zal ik niet langer vragen,
Geen enkel antwoord was bevredigend,
het leidde slechts tot feller onbehagen.*

*Vlieg dus maar rond en wees het lied
dat wij elkaar nog altijd kunnen geven,
allebei de tekst en allebei de melodie.*

De dichter heeft de as van de overleden geliefde laten verstuiven in de duinen en keert vaak terug naar die plek van herinnering, waar hij opnieuw de gebrokenheid ervaart:



*Ik stond weer op de plek waar je verstoof.
De zon scheen mild en omneveld,
geen mens te zien, volkomen stil.
Het was een dag als een geloof:*

*vol hoop die nooit zou doven.
De duinen waar ik over uitkeek
lieten zich van hun voet beroven
door de mist die nu uit zee aandreef,*

*en net toen alles leek ontworteld,
het gras, de struiken en de bomen,
en zonder zin of doel ronddobberde,*

*zag ik twee kraaien op een duintop staan,
de snavels doodstil tegen elkaar aan,
en hun silhouet leek op een hart*

tot zij opvlogen, en het brak.

In het op-een-na-laatste sonnet spreekt de geliefde
*“Er komt een dag dat ik moet zwijgen en jij
een andere bron moet krijgen om je gedichten
uit te krijgen.”*

De dichter aanvaardt dit en zegt in het laatste sonnet tegen de lezers:

*“Droom maar over haar en mij, een Liefde
die haast niemand kent en die zelfs voor de
dood niet wijkt.”*

Zo is deze bundel een aangrijpende poëtische poging om met verlies en gemis om te gaan.

Geert Booij

Op weg naar Iona, 2020

Iona is een klein eiland aan de Schotse westkust en is al eeuwenlang een pelgrims-oord. In de Middeleeuwen waren het kloosterlingen die pelgrims welkom heetten en onderdak boden. Vandaag de dag is het de Oecumenische Iona Community (IC).

Al een aantal keren ben ik met een groepje mensen afgereisd naar deze bijzondere plek. Je bent dan een week te gast in Iona Abbey. Het programma is eenvoudig met tijd voor samen en alleen, tijd om inspiratie op te doen en tot rust te komen. En een tijd van liturgie, lezen en wandelen. Het plan was om in 2019 naar Iona af te reizen maar dat is niet door gegaan vanwege de tijdelijke sluiting van het klooster door renovatiewerkzaamheden. Dus zijn de plannen uitgesteld naar september 2020. *Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!* Als je interesse hebt of meer wilt weten, neem dan contact op.



Zoals het er nu naar uit ziet zijn we acht nachten van huis, waarvan we er zes doorbrengen op Iona. Ons reisgezelschap bestaat uit maximaal tien personen. We reizen met het Openbaar Vervoer. Tijdens ons verblijf mengen we dan met de andere gasten van de Iona Community, die vaak van 'all over the world' komen. In het komende jaar bereiden we ons samen voor op de reis. De eerstvolgende keer is dat op donderdagavond **14 november**, in de Ter Cousterkerk te Heiloo, vanaf 20.00 uur. Graag even van te voren melden. Welkom! Ds. Hanneke Ruitenbeek





Een nieuw winterseizoen vol activiteiten: 2019-2020

De interkerkelijke commissie 'Rond de Waterput' heeft een breed aanbod van allereerste activiteiten samengesteld op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping. Een programma voor elk wat wils, van jong tot oud: filmavonden, lezingen, Bachcantates, muziekavonden, meditatie en avonden over poëzie en kunst.

De jaarlijkse 'Waterputlezing' wordt dit jaar verzorgd door Maartje de Lint, zangeres en muziekpedagoge. Zij zal ingaan op de therapeutische waarde van muziek en zang voor onze gezondheid en ons welzijn.

Ook zijn er dit jaar verschillende vertel- en theater-voorstellingen, waaronder een middag met Matthijs Vlaardingebroek.

Begin 2020 is er ook weer tweemaal op zondagmiddag een 'Preek van de Leek' door bekende streekgenoten, dit jaar verzorgd door Adri Steenhoek en Lonneke Lute.

Het programmaboekje wordt op zondag **1 september** na de kerkdienst uitgereikt. Ook is het boekje te verkrijgen op de Heiloose uitmarkt Uit & Zo op zaterdag **7 september** bij de Willibrorduskerk.

Wanneer u beide heeft gemist, kunt u - na 7 september - in de hal van de Ter Coulsterkerk in Heiloo en van de kerk in Limmen een boekje met het programma afhalen. Daarin vindt u tevens de mogelijkheid om u voor een van deze activiteiten aan te melden. Dat kunt u overigens ook doen via onze web-site: www.ronddewaterput.nl waar ons programma ook te vinden is.

We hopen op een inspirerend en vruchtbaar seizoen.

Namens de commissie 'Rond de Waterput', ds. Edward Kooiman

www.ronddewaterput.nl - willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl



Start gespreksgroep Ypestein

In het boekje van "Rondom de Waterput" staan 2 gespreksgroepen vermeld, één in Heiloo Oost en één in Ypestein. De groep in Ypestein wordt gehouden in het Alternatief (adres: De Stuifbergen) en begint al op dinsdagavond **3 september** om 19.30 uur. Het gaat om 8 avonden en we praten dit seizoen over de gelijkenissen. Iedereen is van harte welkom. Roelie van Diest



De activiteiten voor het komende seizoen van de **Raad van Kerken Castricum** zijn gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch. Men hoopt dat het programma, waarin **75 Jaar bevrijding** een rol van betekenis speelt, uitnodigt om mee te doen en bijdraagt aan bezinning, begrip, geloofsverdieping. *Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet.*

Zo is er 'het Cultureel café', waarin men ingaat op de politieke, culturele en religieuze ontwikkelingen in Nederland v.a. de Eerste Wereldoorlog tot 1940, een cursus *Poëzie en Geloof* o.l.v. Hanneke Klinkert, een *leeskring* met pastor Bill van Schie en een *leeskring* met dr. Wilken Veen over de ethiek van Bonhoeffer. Harpiste Regina Ederveen geeft zondag 6 oktober een *concertvoorstelling* over David.

Het volledige programma en aanmeldmogelijkheden vindt u in het programma-boekje en op: www.rvkcastricum.nl



Nieuw seizoen De Zwaan Oecumenisch centrum Alkmaar

Op zondagmiddag **29 september** om 15 uur start het seizoen van oecumenisch centrum De Zwaan en de Laaidiensten met de bijeenkomst 'Ontmoeting met Mosjé/Mozes/Musa en met elkaar'. Eerst kijken we naar een voorstelling waarin een joodse, een christelijke en een islamitische vrouw met elkaar in gesprek gaan over hoe Mozes hen inspireert. Mozes, Mosjé of Musa speelt een belangrijke, zij het iets verschillende, rol in de Bijbel, de Tenach en de Koran. Na de voorstelling worden we uitgenodigd om met elkaar te spreken over een inspirerend moment op onze eigen weg en uit te wisselen hoe we deze ontmoeting ervaren. De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje en vindt plaats in de Lutherse kerk, Oudegracht 187, Alkmaar.

Vrijdagavond **20 september** om 19.30 uur is er een dialoogbijeenkomst rond het thema 'Over grenzen'. Na korte inleidingen door een jood, een christen, een moslim, een boeddhist, een antroposoof en een humanist, spreken we in kleine groepen over hoe we dit onderwerp zelf beleven en zien. Deze dialoogavond wordt gehouden in de Lukaskerk, Oude Kanaaldijk 9/11 in Alkmaar. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op www.dezwaan-alkmaar.nl/programma of tel. 06 55 27 61 04.

Nazomerconcert

Vrijdagavond **4 oktober** vindt in de Ter Coulsterkerk een nazomerconcert plaats.

Medewerking zal worden verleend door de gospelkoren *Evergreen* en *Go4singing* uit Zaanstad o.l.v. Lucas de Bruin. Voorts zal medewerking worden verleend door de bariton Marco Bakker en de sopraan Suzanne de Ruiten. Zij worden begeleid door de pianist Ruud Luttikhuisen en de organist Dub de Vries.

Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 15,- Kaartverkoop voor aanvang concert. *Sjoerd de Jager*



In de zee van ons vermoeden

**Ondanks het zoeken, niet gevonden.
Ondanks het vragen, nooit gehoord.
Toch woont U, God,
diep in de zee van ons vermoeden.**

**Ondanks het tellen, nooit berekend.
Ondanks het weten, boven elk begrip.
Toch bent U, God,
ons in de leegte zeer aanwezig.**

**Ondanks de beelden, niet benoembaar.
Ondanks de beelden, nergens een gezicht.
Toch komt U, God, ons tegen,
als de stem van een gedicht.**

**Alfred Bronswijk
Uit: Rakelings nabij**