

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Mag het
ietsje minder?



Protestantse
Kerk

maart 2019, nr. 2
spiritualiteit, cultuur en samenleving

samen KOKEN samen ETEN!

HEILOO- U kunt weer gezellig komen eten op **donderdag 7 maart** en op **donderdag 4 april** in de Ter Coulsterkerk. Het menu hangt op de voorafgaande zondag op het prikbord in de hal van de kerk. We houden rekening met dieet als u dit vooraf even doorgeeft.

Het driegangmenü kost € 5 inclusief koffie of thee na afloop. Een glas wijn of frisdrank kost € 1,50.

U kunt u opgeven via het formulier in de hal van de kerk of telefonisch bij Gina Timmerman: 072-8795384. Per mail kan ook: g_timmerman50@kpnmail.nl. Dit kan tot uiterlijk dinsdagavond 20.00 uur.



Sobere maaltijd

in de veertigdagentijd

Op weg naar Pasen is er in Limmen een oecumenische sobere maaltijd op **vrijdag 8 maart**. De maaltijd wordt georganiseerd door het 'oecumenisch platform Limmen' in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan.

Versoberen, inkeer en ontmoeting zijn de ingrediënten van deze maaltijd. Deze zal eenvoudig maar voldoende zijn en bestaat uit soep en brood. Vóór de maaltijd wordt een korte overweging gehouden en gebeden. Er wordt afgesloten met een lied. Een aansprekende vorm van liturgie waar iedereen zo bij kan aanschuiven.

We stellen het op prijs als u zelf een soepbord of soepkom en lepel meeneemt. I.v.m. de voorbereiding vragen we u om zich vóór **donderdag 7 maart** op te geven bij Margreet Denekamp: 5052871 of margreetdenekamp@outlook.com

Tot ziens op **vrijdagavond 8 maart** om 18.00 uur in 'Ons Huis' in Limmen. Oecumenisch platform Limmen



Glas in lood: Oase (Ter Coulsterkerk)

Ontmoetingsmiddag

HEILOO- **Donderdag 14 maart om 14.15** uur is er een ontmoetingsmiddag in de Ter Coulsterkerk en zal de heer A. de Vos een presentatie houden over molens. De molenstichting had tot januari 2012 zes molens in haar bezit alle Windwatermolens. De zes molens verkeren in uitstekende staat van onderhoud en zijn maal- of draaivaardig. Sinds januari 2012 is de zevende molen daaraan toegevoegd t.w. de Varnebroekermolen gelegen aan het Maalwater te Heiloo. De Varnebroekermolen is een z.g. Weide- of Wipmolen en is in 2013 door de stichting grondig gerestaureerd.

Voor inlichtingen: Ria op den Kelder tel. 5338895 en heeft u vervoer nodig neemt u dan contact op met Klaske Mosselaar tel. 5330417.

De volgende ontmoetingsmiddag is 11 april. Deze middag zal in het teken staan van: 'Op weg naar Pasen' met prachtige muzikale invulling van Anja van der Ploeg en Marion Blonk.

U bent allen van harte welkom.

Marijke de Groot.



Koffiedrinken

LIMMEN – **Woensdag 20 maart**, de 3e woensdag van de maand, is er weer een koffieochtend in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van 10.30 – 11.30 uur.

De volgende koffieochtend is op **woensdag 17 april!**

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en als afsluiting te luisteren naar een mooi gedicht. Voor vragen en/of vervoer kunt u bellen met

Margreet Denekamp, 072-5052871 of Lies Koenderman, 072-5052073

Kom erbij! Samen Eten

In Limmen wordt weer een Samen Eten - maaltijd georganiseerd, voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid op **woensdag 27 maart** in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.

De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd.

Graag opgave vanaf 13 maart i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: tel. 5052871 of per email:

margreetdenekamp@outlook.com

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

U bent van harte welkom!

Actie Kerkbalans

HEILOO - In de eerste weken van dit jaar hebben vele vrijwilligers zich, in weer en wind, ingezet om de Actie Kerkbalans te doen slagen. Wij danken hen voor deze bijdrage.

De opbrengst van de actie vormt de belangrijkste financiële pijler van de PKN Heiloo. Met de inkomsten wordt ons kerkenwerk gefinancierd, zoals erediensten, pastoraat, kerkelijke activiteiten, onderhoud en beheer van kerken etc.

Er zijn 603 enveloppen rondgebracht met het verzoek om de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. De respons bij het ophalen was ruim 76%. De toezegging voor het lopende jaar is € 146.000 hetgeen neerkomt op een bijdrage van bijna € 315. De begroting voor 2019 laat een bedrag zien van € 150.000. Ervaring leert dat in de loop van het jaar nog financiële toezeggingen worden gedaan, zodat de verwachting is dat de begroting wordt gehaald..

Het college van kerkrentmeesters dankt iedereen aan de Aktie Kerkbalans heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat.

College van kerkrentmeesters

Giften Heiloo

In het tweede halfjaar van 2018 zijn er 15 giften ontvangen, 1 x € 4.000, 1 x € 750, 1 x € 500, 1 x € 100 en 11 kleinere bedragen. Tevens is er via ds. Kooiman een gift ontvangen van € 10.000. Totaal dit half jaar € 15.531 en totaal in 2018 € 17.791!

Voor al deze bijdrages hartelijk dank!
College van Kerkrentmeesters Heiloo

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

'Oases in de woestijn'

Stilte vespers

Woensdag 6 maart, aswoensdag, begint de *Veertigdagentijd* of *Vastentijd*.

In deze zes weken voorafgaand aan Pasen hoop ik elke maandagavond een kort bezinningsmoment te leiden met een lezing en stilte. De opzet is eenvoudig en steeds terugkerend.

Het kan dienen om bewust toe te leven naar Pasen. Misschien ben je bezig met een vorm van vasten. Dan kan een vast en gezamenlijk moment van stilte misschien inspireren.

Thema is: *'Oases in de woestijn'*. De woestijn is in de bijbel in de eerste plaats een geografische aanduiding. Maar het wordt ook volop symbolisch gebruikt als plaats van eenzaamheid en stilte. Denk aan het verhaal van Jezus in de woestijn. De woestijn is dan een plek om tot verheldering te komen en waar een plek God soms tot mensen spreekt.

Het volk Israël trok veertig jaar door de woestijn op weg naar het beloofde land. Het was een leer- en louteringsweg. De woestijn was ook de plek voor de outsiders. Kortom: symbool van (innerlijke) strijd en vernieuwing. We lezen ter bezinning een aantal 'woestijn verhalen', op zoek naar oases.

Vanaf **maandag 11 maart**, wekelijks van 19.15 - 19.45 uur (Stille) inloop vanaf 19.00 uur
Plaats: de Kapel in de Ter Coulsterkerk

Ds. Hanneke Ruitenbeek



- 4 Kerkdiensten, Algemene gegevens
- 5 Mag het ietsje minder zijn?
- 6 Wij gedenken
Kinderen in het midden
- 7 Mens in beeld: *Jan Bras*
- 8 Diaconie, ZWO
- 10 Boekbespreking:
G.L. Durlacher, Verzameld werk
- 11 Rond de Waterput e.a. activiteiten

Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
19e jaargang nr. 2, 27 februari 2019

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2019

Bezorging:
Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133
Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893
c.blijleven@live.nl
B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 10 april 2019
Kopij aanleveren bij:
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 26 maart
logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

3 maart, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. A. Kramer, Heiloo
collecte: Resource Link Foundation
Protestantse Kerk Limmen:
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: KiA Pauluskerk Rotterdam
GGZ: Marie José + Zanggroep

10 maart, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: KiA Cubaanse kerken
Prot. Kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: Noodfonds-kerken Castricum
GGZ: Mark + Saskia

17 maart, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
m.m.v. One More Voice
collecte: KiA Exodus
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J.H. Maat, Castricum
collecte: KiA Exodus
GGZ: Marius + Zanggroep

24 maart, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: KiA Kinderen in de knel
Protestantse Kerk Limmen:
ds. F.J. v.d. Wind, Heiloo
collecte: KiA Kinderen in de knel
GGZ: Ber + Saskia

16.00 uur: Cantatedienst (zie pag.10)
Witte Kerk: ds. Jan Bruin

31 maart, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. K. Zwart, Amsterdam
collecte: Missionair pionieren
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J.T. Zwart, Akersloot
collecte: Dorcas
GGZ: Marc + Zanggroep

7 april, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: KiA weeskinderen Rwanda
Protestantse Kerk Limmen:
ds. M.A. Jansens, Zaandam
collecte: KiA zending - Rwanda
GGZ: Marius + OneMoreVoice

14 april, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Jeugdwerk JOP
Protestantse Kerk Limmen:
mw. drs. N.E. Boon, Assendelft
collecte: Lilianefonds
GGZ: Marc + Zanggroep



Jeugdkerk actief in delen

Zondag 9 december jl., na de kerkdienst en tijdens de koffie, presenteerden Welmoed, David, Jeroen en Johan hun ideeën en verhalen rond het thema 'Delen'.

Zij hebben in de weken daarvoor zelf twee verhalen uit de Bijbel uitgezocht, waarin het thema Delen centraal staat.

– *Jezus die brood en wijn deelt met zijn leerlingen; het verhaal van het avondmaal.*
– *Noach die zijn redding brengende ark deelt met de mensen en vooral dieren.*

Twee heel verschillende verhalen over delen en bij beide verhalen gaven de vier jongeren hun uitleg over wat deze verhalen voor hen betekenen en welke personen inspiratiebronnen zijn als het gaat om Delen. Zo kwamen Majoor Bosshardt, moeder Theresa, Malala, de bosbrandbestrijders in Amerika en de Koreaanse reddingwerkers aan bod, maar ook de Voedselbank en Stichting Veldwerk, van René Veldt, met hun werk in Nepal.

Om Stichting Veldwerk te steunen bakten Welmoed, David, Jeroen, Johan, Henny en Jan-Anne appeltaarten, koekjes en heerlijke groene pandacake, die tijdens de koffie werden verkocht en gretig aftrek vonden. Aan het eind van de ochtend was alles op en het resultaat van alle inspanningen: € 135,50 (!!) t.b.v. van Sticht. Veldwerk. *Dit smaakt naar meer.* In **april** start de jeugdkerk weer met een ander blok van ongeveer 4 weken en wie weet wat daar weer voor moois uitrolt!

Henny Niesert en Jan-Anne Rosien



Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastores:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

A. Martens, 06-224 940 89

a.martens@pknheiloo.nl

(maandag, dinsdag en woensdag)

Kerkenraad:

Postbus 180, 1850 AD Heiloo

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500

Scriba: mw. N. Buitink

scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo

NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo

Secr.: mw. N. Buitink

Bank: NL85RABO 0336 4700 88

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344

ina.bras@telfort.nl



Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie: mw. M. Denekamp

072-5052871

Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.: mw. M. Neil, 072-5055826

ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Mag het ietsje minder zijn?

Over zin en onzin van vasten.

Stop even met verder lezen en bedenk bij jezelf: wat heb ik eergisteren gegeten?

Wat heb ik drie dagen geleden 's middags gedaan? Wat was vorige week ook al weer het belangrijkste nieuws in de krant? Ik moet er echt over nadenken. Je kan niet elk moment bewust aandacht geven. Laat staan dat je alles kan of moet onthouden. Maar oefenen in aandacht kan helpen tegen ervaringen van vluchtigheid, sleur en verveling. Welke rol speelt vasten daarbij?

Oorsprong en doel

Vasten in de betekenis van jezelf bepaalde dingen onthouden heeft oude papieren. Het wordt in het Christendom al eeuwen beoefend als voorbereiding op het Paasfeest. Jezus bidt en vast met regelmaat. Soms na een drukke periode of om zich op een bepaalde taak te concentreren. Jezus stelt nergens een vastenpraktijk in. Maar bidden en vasten is verankerd in het Joodse geloof waarin hij is opgegroeid. Profeten en ook Jezus waren kritisch op vasten met veel uiterlijk vertoon. Zij legden de verbinding met rechtvaardigheid en het je bekommeren om je medemens. Dat vraagt een bewuste levenshouding. Vasten kan daarbij helpen.

Hoe ver moet je gaan?

Vroeger thuis in ons gereformeerde gezin weet ik niet van 'vasten'. Dat deden Katholieken.

In de studententijd werd dat anders. Vasten verbonden we met een streng eet- en drinkregime. Het geld dat we uitspaarden was voor de armen. Ons vasten was een solidariteitsactie. Ik herinner me nog dagen dat ik bijna wankel op de benen stond, zo streng waren we voor onszelf. Ik kon me totaal niet concentreren en dacht juist alleen maar aan eten.

Als je vasten te wettisch maakt dan wil je er eigenlijk onderuit. Dat gold voor mij ook.

Van de weeromstuit heb ik jaren op geen enkele manier aan vasten gedaan.

Katholiek en Protestant

De Vastentijd of Veertigdagentijd begint op as-woensdag, 46 dagen voor Pasen.

De zes zondagen gelden niet als vastendagen. De Katholieke traditie legt de nadruk op inkeer, jezelf onderzoeken, boete te doen en werken aan geestelijke vernieuwing.

De Protestantse traditie hanteerde lang de term 'lijdens-tijd' met nadruk op het lijden van Jezus voorafgaand aan zijn dood. In de kerkdiensten werden de kruiswoorden van Jezus gelezen en werd gepreekt over zijn plaatsvervangend lijden. Ook al was er dan geen sprake van een vastentrommeltje, zoals bij de katholieken, er was wel sprake van onthouding. In deze weken werd namelijk niet getrouwd en gefeest.

Ontwikkeling

Zowel in de protestantse als katholieke kerken wordt gezocht naar nieuwe manieren van vasten. De kern ervan, aandacht en concentratie, soberheid en delen is eigenlijk



onveranderd.

Je ziet het in het materiaal dat de Protestantse Kerk uitgeeft: een gratis Veertigdagen-kalender ter bezinning en een deeldoosje om te sparen voor de armen.

Er is geen uitgesproken gezamenlijke traditie maar mensen vasten op individuele basis of in kleine groepen. Versoberen in eet- en drinkgewoonten wordt nog steeds beoefend. Niet voor niets. Je ervaart er iets mee 'aan den lijve'. Het raakt je anders dan wanneer je besluit de tv wat vaker uit te doen, of je autokilometers te beperken.

Een nieuwere vorm van vasten is juist iets dóen: iemand bezoeken, een brief schrijven, dagelijks mediteren of bidden. De variatie is eindeloos. Het wérkt wanneer het je aan het denken zet. Vasten is soms best lastig en ongemakkelijk. Is het goed om door te gaan of neem je teveel 'lijden' op je? Waarom zou je? Ben je op zoek naar een minder stressvol of gezonder leven? Blijft er verbinding met de weg naar Pasen, hét feest van vernieuwing en hoop.

De tijd heiligen

Laatst las ik in het Joods Historisch Museum in Amsterdam de volgende tekst:

'Heiligen van de tijd is het stilstaan bij gebeurtenissen'. Dat haakte bij mij als richtlijn voor de vastentijd. 'Heiligen' betekent zoiets als 'bijzonder maken'. Dat leer je door aandacht en stilstaan. Allereerst bij het gewone en alle-daagse: je eten en drinken.

In plaats van het voortdurende appèl op jouw aandacht door je agenda, mobiele telefoon en omgeving richt je je aandacht naar binnen. Je staat stil bij 'gebeurtenissen' uit je eigen leven en die van de wereld om je heen. Misschien leert het je minder te consumeren en meer te genieten en te waarderen wat er is.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Wij gedenken



Op 5 februari 2019 is **Jan Filé** overleden op de leeftijd van 84 jaar.

Van een relatief gezonde man veranderde hij in de afgelopen twee maanden in een kwetsbare man en zijn sterven kwam toch onverwacht.

In de dankdienst voor zijn leven kwam Jan naar voren als een hardwerkende man. Zijn handen stonden niet vaak stil. Hij was creatief (een aquarel van Jan sierde de voorkant van de liturgie en er hingen een aantal aquarellen in de kerk). Hij zocht naar nieuwe uitdagingen en had ambities. En daarbij ging het hem niet om status maar om met zijn opgebouwde expertise anderen verder te helpen. Zijn ambities hebben zijn gezin op meerdere plekken in Europa gebracht. Het was een goed leven.

We hebben gelezen uit Psalm 62 en dan vooral vers 11: 'Zoek je heil niet in onrecht en materiële dingen, zet er je zinnen niet op. Laat je er niet door verleiden, want het maakt je niet gelukkig'. Zo stond Jan ook in het leven: *doe maar gewoon, geen kapsones*. Psalm 62 is een vertrouwenspsalm. Vertrouwen dat alleen bij God onze ziel rust vindt. En in dat vertrouwen is Jan tot rust gekomen. Zijn handen mogen ophouden met werken.

'Neem Heer, mijn beide handen en leid mij tot ik bij U in huis de rust vind'. We wensen Teuny en haar gezin Gods nabijheid toe in deze verdrietige periode.

André Martens

Op de avond van 7 februari is **Ger Kalverdijk** onverwacht overleden.

Vanwege zijn gezondheid woonde hij al enkele jaren in de Westerhout. Op de rouwkaart staat: Telkens weer moedig en betrokken. Het duidt op zijn niet aflatende levensmoed ook al was het fysiek zwaar en gingen de dingen in het leven niet altijd vanzelf. Ger was een echte onderwijsman. Hij deelde graag van zijn grote kennis. Dat deed hij als leerkracht op de MTS, als vader en opa en ook na zijn pen-

sioen op de talloze verenigingen waar hij lid van was. In zijn jaren op de Westerhout leek hij zichzelf weer helemaal opnieuw uit te vinden. Hij begon met schilderen en zingen. Hij bemoeide zich met de gang van zaken in het huis en bekommerde zich om zijn mede-bewoners. Maar ook oude contacten werden onderhouden.

In de afscheidsbijeenkomst in de Ter Coulsterkerk hebben we hem herdacht. Op 14 februari heeft de familie in besloten kring verder afscheid van hem genomen in het crematorium te Heerhugowaard.

Het zal stil zijn voor zijn vrouw, kinderen- en kleinkinderen. Wij wensen hen verbondenheid en sterkte toe.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Nieuws vanuit het Pastoraal Overleg Heiloo

In het Pastoraal Overleg van dit kerkelijk jaar zijn we vooral bezig om na te denken over de visie van onze gemeente op pastoraat en of de huidige structuur die we nu hebben nog voldoende werkt of aangepast moet worden. Op dit moment werken we in vier wijken (ABCD) met daarin actieve vrijwilligers onder aansturing van de vier wijkcoördinatoren. Eén van de aanpassingen waar we het over gehad hebben is om wijkoverstijgend te werken. En dan met name gericht op bepaalde doelgroepen zoals jonge gezinnen.

Het idee werd echt concreet op het moment dat Jos Mulder aanbod om bezoekwerk te gaan doen en dan met name bij alleenstaande mannen van 70 jaar en ouder. Hij gaat nu een aantal van hen bezoeken, verdeeld over de vier wijken van onze gemeente. We zijn dankbaar dat Jos dit dankbare werk wil doen en wensen hem daarbij veel zegen toe.

Pastor André Martens



Kinderen in het midden

Een tijdje geleden hebben we de koppen bij elkaar gestoken om te praten over de kinderen in onze kerk.

De cijfers liegen er niet om: zowel Heiloo als Limmern vergrijsd. Dat vraagt van iedereen in de gemeente tijd, aandacht en zorg. Maar wat we hebben aan kinder- en jeugdwerk willen we koesteren.

In het tijdschrift van JOP, de jongerenorganisatie binnen onze Protestantse Kerk, las ik het artikel 'Alles uit de kast voor de enkeling'. Er zijn meer gemeenten die energie willen steken in de kinderen die er zijn.

Dat willen wij ook. Daarbij moeten we wel prioriteiten stellen. Er is voor gekozen om dat wat er nu is te versterken. En dat zijn in Heiloo crèche, kindernevendienst en jeugdkerk.

We werken aan een rooster, zodat er elke zondag oppas en leiding voor de kindernevendienst aanwezig is. Dan hoeven ouders daar niet vooraf over te informeren. Op deze manier maken we het voor gezinnen laag drempeliger om op zondag naar de kerk te komen. Voor de leiding van de kindernevendienst worden een paar programma's gemaakt die letterlijk zo uit de kast gehaald kunnen worden.

De Jeugdkerkleiding heeft via een app-groep contact met de jeugd vanaf 12 jaar. Zij komen niet meer standaard de eerste zondag van de maand bij elkaar. Er is gekozen voor werken in projecten van een paar zondagen op rij met als afsluiting een presentatie voor de gemeente.

Wanneer het lukt om de roosters vol te krijgen zijn er nog genoeg plannen, ook gericht op de ouders. Maar we kunnen niet alles in één keer.

Daarom een vraag: wilt u / wil jij ook wel op het oppas en/of kindernevendienst rooster? Vele handen maken licht werk. Laat het me weten.

Ds. Hanneke Ruitenbeek

Mensen in beeld

Ons gemeentelid **Jan Bras** is een belangrijk man achter de (financiële) schermen van ons kerkelijk leven. Wat misschien niet iedereen weet is dat hij daarnaast sinds 2008 samen met zijn dochter Carla actief is in het bestuur van de stichting Resource Link Foundation Netherlands. Over dit werk had ik een gesprek met hem voor ons Kerkblad, ook omdat op 3 maart a.s. de 1e collecte in de kerkdienst voor deze stichting is. Al eerder had Jan me op een wijkbijeenkomst in januari heel enthousiast verteld over het werk dat hij voor deze stichting doet.

Carla bracht in 2004 een bezoek aan Ghana. Ze werkte daarna in 2008 een half jaar als sociaal-maatschappelijk werker in de regio Banda in Ghana en hielp bij het opbouwen van het onderwijs. Zij logeerde daar bij een Ghanese familie die later hun partner werd. Maar ook gesprekken over bijvoorbeeld de verhouding tussen mannen en vrouwen in Ghana droegen bij tot verdieping van de samenwerking met de mensen daar.

Er is veel behoefte aan goed onderwijsmateriaal, dat ter plaatse wordt gedrukt, maar bijvoorbeeld ook aan waterputten. Jan raakte ook bij dit werk betrokken en ik kan me heel goed voorstellen dat Carla blij is met de hulp en financiële deskundigheid van haar vader.



De foto, met Carla en Jan Bras, symboliseert de samenwerking tussen Ghana en Nederland.

De school (met ongeveer 300 a 400 leerlingen) heeft een regionale functie. De leerlingen komen uit de omliggende dorpen. Water en hygiënische voorzieningen zijn heel belangrijk. De leerlingen leren ook door mee te werken in de verbeterprojecten. De stichting van Jan en Carla werkt samen met de vanouds bekende stichting De Wilde Ganzen. Als deze stichting een ingediend project goedkeurt, verhoogt deze het budget

met 50 %. Het lopende project voor waterputten en hygiënische voorzieningen heeft een begroting van ongeveer 40.000 euro. Ook dankzij deze samenwerking is de kwaliteit van de projecten zo goed mogelijk gewaarborgd. De stichting heeft individuele donateurs en sponsors zoals kringloopwinkels. Eén keer per jaar (ditmaal **3 maart** in de Ter Coulsterkerk!) wordt er in een kerkdienst voor deze stichting gecollecteerd.

Geert Booij

De kerk, meer dan alleen de eredienst

HEILOO - Voor velen van u is de kerk een ontmoetingsplaats voor de zondagse eredienst en vaak ook de plek om met een kopje koffie elkaar na afloop van de dienst te ontmoeten. Ook bent u waarschijnlijk wel bekend met de kindernevendienst en de crèche. Maar wist u dat onze kerk een heel multifunctioneel gebouw is, waar veel mensen over de drempel stappen? Vaak zien we zondag wel de Eritrese kinderen, mooi gekleed in het wit. Maar verder herbergen we ook nog minstens één keer per maand (sommigen iedere week): Maartje de Lint en haar zangers, de maaltijdgroep, diverse koren, de Engelse kerk, VluchtelingenWerk met cursussen, activiteiten vanuit de Waterput en andere maatschappelijke organisaties. Ook is onze kerk geliefd bij orkesten, zoals het Noord-Hollands Jeugdorkest en het Zaaans Interkerkelijk Mannenkoor.

Verder gaat onze kerk ook dit jaar weer open voor de Kunstparade en de jaarmarkt.

Graag willen we de komende maanden eens wat meer van al deze activiteiten voor u belichten. Wij zijn blij om midden in ons dorp uitnodigend aanwezig te zijn.

Vandaag starten we met de groep *Samen koken, samen eten*: Elke eerste donderdag van de maand. Dit initiatief liep vanaf het begin heel goed. Jan de Groot, Chris de Groot en Gina Timmerman maken de uitstekende menu's! Elly en Rita snijden de groenten en de altijd aanwezige rauwkost. Volgens een rooster bedienen er steeds twee dames en twee tieners helpen onder leiding van Marijke met de afwas. Alles loopt gesmeerd en



een ieder heeft veel plezier!

Er komen mensen van binnen en buiten onze kerk, Sommigen nemen vrienden of burens mee. Iemand zei: "Het is de kers op mijn taart vandaag". Laatst was er een echtpaar, dat voor het eerst grootouders geworden was en zij boden de hele groep een glas wijn aan. Sommigen doen dat als ze jarig zijn geweest! Als je anderhalf uur met iemand aan tafel zit, leer je die persoon beter kennen. "Welke boeken lees jij graag, wat is jouw hobby. Hoe denk jij over..." enz. enz. Dit geeft behalve gezelligheid ook meer een band met elkaar en dat is toch de bedoeling van een gemeenschap. We delen het dorp en we delen een stukje van ons leven.

Volgende keer meer over de bezoekers van de ter Coulsterkerk!

Roelie van Diest



Samen voor Kenia; terugblik

Op 17 juni 2018 heb ik u verteld over het project van Samen voor Kenia waar ik met een groep jongeren geld voor aan het inzamelen was. Mede dankzij uw bijdrage met de taartenactie hebben wij genoeg geld bij elkaar gekregen om te helpen met het project in Sakutiek.

Nu, een half jaar later, zijn wij daar naar toe geweest en staat er een school waar kinderen veilig kunnen werken aan hun toekomst!

Ik had beloofd dat ik terug zou komen om te vertellen over onze ervaringen. Dit kom ik graag doen op 10 maart - met een paar andere jongeren uit de groep van 2018, maar ook met jongeren uit de groep van 2019 die een nieuw project zijn gestart.

Ik hoop u op 10 maart allemaal te zien!
Wietske Postma

ZWO Heiloo

Terugblik ZWO-dienst

Op zondag 3 februari was Sietske Renting van Kerk in Actie aanwezig in de dienst. Zij vertelde meer over het project voor opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda. Ook had ze verschillende gebruiksvoorwerpen meegenomen uit Rwanda, die vaak van alledaagse materialen waren gemaakt en daar ook verkocht werden. De kinderen namen enkele van deze voorwerpen mee naar de kindernevendienst. Na afloop van de dienst gaf Sietske voor geïnteresseerden nog extra toelichting bij het werk van Kerk in Actie.



Landelijke collecte voor Rwanda

In 2019 is het 25 jaar geleden dat de genocide in Rwanda plaatsvond. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, 'geliefd kind'. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

Op 7 april is de landelijke collecte van Kerk in Actie bestemd voor Mwana Ukundwa.

U kunt ook een gift overmaken naar NL85RABO 0336 4700 88 tnv Diaconie protestantse kerk te Heiloo o.v.v. ZWO-project Rwanda.

Bezoek uit Rwanda!

Op dinsdagavond **9 april** organiseren wij een regionale ontmoetingsavond, waar wij Vestine zullen ontvangen uit Rwanda. Vestine is als kind opgenomen door Mwana Ukundwa en nu als volwassen jonge vrouw actief betrokken bij het jeugdwerk van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda. Zij



zal vertellen over haar werk en vragen beantwoorden. Zij spreekt goed Engels. De avond wordt gehouden in de Ter Coulsterkerk en start om 19:30. Het zou fijn zijn als we dan velen van u kunnen begroeten!

-----OPROEP-----

In verband met het bezoek van Vestine aan Heiloo zoeken we voor haar een overnachtingsadres. In elk geval voor de nacht van 9 op 10 april; wellicht ook voor de nacht ervoor. Hebt u logeerruimte en bent u bereid om een jonge vrouw uit Rwanda onderdak te bieden? Stuur dan een berichtje aan medeinum@hotmail.com (of bel: 072-5090495). Alvast heel hartelijk dank voor de geboden gastvrijheid!!
Namens ZWO Marianne Deinum

Geloven in mensen

Zaterdag 26 januari hebben Margreet Denekamp (verslag) en Ton Borst (Noodfonds Castricum) de conferentie over *armoede en schulden* bijgewoond. Deze werkconferentie werd georganiseerd door de *Raad van Kerken Nederland*, *Kerk in Actie*, het *Diaconaal Steunpunt*, *Schulphulp Maatje* en het *Knooppunt Kerken en Armoede*.

Er waren drie inspiratie-blokken: In blok 1 vertelde prof. Cor Vrooman van het Sociaal en Cultureel Planbureau over armoede-onderzoek. Hij vertelde aan de hand van grafieken dat 1 op de 16 Nederlanders onder de armoedegrens (€ 1100/maand) leeft. De gezinnen moeten mee kunnen komen in de maatschappij, dus moeten ook een telefoon met internet, een computer en een fiets hebben en bv. lid kunnen zijn van een sportclub. In het 2de inspiratie-blok sprak ds. Dick Couvee van de Paulus kerk. Deze diaconaal predikant ging in op de vraag hoe de kerken inspelen op de urgente problemen van armoede in Nederland. Deze kerk zet de deur wijd open en heeft vele vrijwilligers.

In blok 3 vertelde een vrouw van Kerk in Actie over de actie Vakantietas (www.kerkinactie.nl/vakantietas). Een initiatief voor kinderen die geen vakantie hebben. In de tas zit bijvoorbeeld een zwempas voor de vakantie-tijd. De tas is gratis te bestellen bij Kerk in Actie. Een man vertelde over Parkstad Limburg (krimpgebied), o.a. dat zij het eerste uitleenstation van elektrische fietsen waren. Tenslotte vertelde een vrouw uit Den Haag over de Molenwijk, een achterstandswijk waar mensen met elkaar de tussentuintjes van rommel hebben ontdaan en er nu groente verbouwen voor de mensen in de wijk.

's Middags kozen we voor de workshop *Lokale samenwerking*. Men vertelde hoe Schuldhulpmaatje in Parkstad (Heerlen en Kerkrade) samenwerkt met de Gemeenten, de bibliotheek (helpen met laag geletterden), welzijn organisaties, Bureau Sociale Raadsliden (wetten en regelgeving), VluchtelingenWerk, Ouderen Welzijn (tegen eenzaamheid), Woningcorporaties, Wijkteams, Stichting leer-geld (kinderarmoede) en de Voedselbank.

De workshop *Noodfonds* ging over het Noodfonds van de kerken in Delft. Ook hier is samenwerken met anderen de voorwaarde tot succes. Bijv. met Schuldhulpmaatje, de Voedselbank, Kledingbank, St. Urgentenoden, daklozen opvang en de Gemeente. De aanvragers worden gescreend en evt. direct gehoord en geholpen met bedragen tot max. 750 euro. Het fonds verwijst bij grote bedragen door naar St. Urgente Noden. Iedere dag houden ze een - erg druk bezocht - spreekuur van 9 tot 12 uur. Dit fonds werkt met heel veel vrijwilligers (www.isfdelft.nl).



The Crucifixion in de Witte Kerk

Woensdag 17 maart,

om 19:30 uur, verzorgt de *Ter Coulstercantorij* onder leiding van *Gerard Leegwater* een uitvoering van The



Crucifixion van John Stainer (1840-1901). Het betreft een compositie over het lijden en sterven van Jezus Christus. Met name in Engeland en de Verenigde Staten is het werk enorm populair. Ook in Nederland zijn er diverse koren die het oratorium in de lijdens-tijd uitvoeren.

The Crucifixion is geschreven voor koor, solopartijen voor tenor en bas en orgelbegeleiding. In de versie die in de Witte Kerk plaatsvindt wordt voor de begeleiding gebruik gemaakt van een door de dirigent zelf gearrangeerde partij voor strijkkwartet en piano.

Anders dan de andere werken over het lijden en sterven van Christus, zoals de Mattheus- en Johannespassion van J.S. Bach, is The Crucifixion een meer homofone compositie. In tegenstelling tot de passies van Bach die uit de barok afkomstig zijn, stamt The Crucifixion (1877) uit de tijd van de romantiek. Het is zeer toegankelijke muziek. Net als in de Mattheus-passie zijn er verschillende koordelen, aria's en recitatieven en natuurlijk niet te vergeten de prachtige koralen. De duur is aanmerkelijk korter, ongeveer een uur.

De cantorij biedt de mogelijkheid als gastzanger aan te schuiven. U repeteert dan mee op de woensdagavonden van 19:45 – 21:30 in de Ter Coulsterkerk. In de pauze is er koffie en thee. Schroomt u niet, iedereen kan zingen en de muziek is prachtig. Opgave bij Simone Ouwendijk: s.ouwendijk@telfortglasvezel.nl

Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland.

De Paasgroet sluit aan bij het veertig-dagentijdthema: *Een nieuw begin*. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld n.a.v. de tekst: *'Een nieuw begin ontstaat waar*

de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!'

In Limmen kunt u **zondag 31 maart** na de dienst deze kaarten ondertekenen en/of meenemen.

Zondag 24 en 31 maart zal de ZWO-Heiloo kaarten uitdelen om als paasgroet te versturen aan gevangenen in



binnen- en buitenland.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Wilt u meer weten over de actie? Zie: www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. We hopen, dat velen van u Paasgroe-

Paaspakketten

LIMMEN - De paasdozen-actie van de Alkmaarse Raad van Kerken (de ARK) was vorig jaar een groot succes. De ARK besloot dit jaar de actie met de diaconieën en parochie-raden weer op touw te zetten. De diaconie van Limmen doet heel graag mee, met úw medewerking ... want de dozen moeten worden gevuld. Vorig jaar hebben wij 22 dozen kunnen afgeven. Doet u ook weer mee?

Wat gaat er in de dozen? Dat zijn: houdbare levensmiddelen zoals koffie, thee, suiker, blik groenten, bliksoep, fruit, paaseitjes, chocolade.

Maar ook artikelen als kaarsen, thee-lichtjes, thee- en badhanddoeken en toiletartikelen, kleine presentjes en speelgoed. Wilt u liever geld geven

dan kunt u uw geld in een gesloten envelop doen.

Zondag 31 maart en 7 april zullen de dozen in de hal van de kerk staan.

Zijn er mensen die daarna mee willen helpen met het uitzoeken en inpakken van de dozen (in Alkmaar) dan graag contact op nemen met:

Margreet Denekamp, 072-5052871

Op weg naar Pasen

Een middag met zang, dans en mime rond het Paasverhaal met 'It's Moving'

Zaterdagmiddag 13 april is er in de Ter Coulsterkerk in Heiloo een voorstelling in het teken van het Paasverhaal en wat daaraan vooraf gaat.

Oude verhalen komen tot leven. Over Mozes bijvoorbeeld en de bevrijding uit Egypte. Het hoort bij het verhaal van Jezus die mensen bevrijdt. We leven ons in in iemand die het lijden van Jezus van dichtbij heeft meemaakt. En dat allemaal onder de bezielende leiding van Thessa en Job die samen 'It's Moving' vormen.

Het is een voorstelling voor alle leeftijden met speciaal aandacht voor de kinderen en jongeren. We hopen dat er veel mensen (alle leeftijden) komen luisteren en kijken, dan maken we er een mooie middag van.



Dus zet het in de agenda en kom met vrienden en/of familie.

Na afloop is er een 'zoet-buffet'. Wie wat lekkers wil bakken: graag!

De voorstelling begint om 15.30 uur en duurt ongeveer een uur. De kerk is open vanaf 15.00 uur. Voor de allerkleinsten is oppas beschikbaar.

Kosten: kinderen gratis, volwassenen € 3,50. Opgeven is niet noodzakelijk maar wel handig.

Joyce van der Es en ds. Hanneke Ruitenbeek (hruitenbeek@ziggo.nl)

Boekbespreking



In januari vond de jaarlijkse herdenking plaats van de bevrijding van Auschwitz door het Sovjet-leger in januari 1945, in Auschwitz zelf, en ook in Amsterdam. Ook verscheen er een fotoboek met foto's van Joodse Nederlanders in de 2e W.O. Zelf herlas ik het verzameld werk van Durlacher, waarvoor ik hier graag aandacht vraag.

Durlacher (1928-1994) vluchtte als kind met zijn ouders naar Nederland vanwege de vervolging van de joden in Hitler-Duitsland. Hij maakt het bombardement op Rotterdam mee, ging daarom met zijn ouders naar Apeldoorn. Daar werden ze in 1942 gearresteerd, en via Westerbork kwamen ze eerst in Theresienstadt, en daarna in 1944 in Auschwitz-Birkenau terecht. Durlacher overleefde doordat hij door kamparts Mengele werd geselecteerd voor een arbeidscommando. Zijn beide ouders overleden in andere kampen. In zijn boek *Strepen aan de hemel* vertelt hij over deze ervaringen. Hij zag strepen aan de hemel, de uitlaatgassen van vliegtuigen van de geallieerden, en vroeg zich vertwijfeld af waarom die vliegtuigen niet de spoorlijnen naar Auschwitz bombardeerden.

In vervolpublicaties, allen opgenomen in dit verzameld werk, vertelt Durlacher over zijn moeizame terugkeer naar Nederland, en hoe hij het gewone leven weer probeerde op te pakken. Hij kwam veel onbegrip tegen, de mensen beseften niet wat hij had doorgemaakt en klaagden intussen over hoe moeilijk ze het zelf hadden gehad door gebrek aan koffie en tabak. Schokkend was het ook voor hem om zijn vroegere overbuurman in Apeldoorn te zien rondlopen in een pak van zijn vader.

Durlacher zocht ook contact met andere overlevenden uit hetzelfde

arbeidscommando van 89 jongens en legde hun verhalen vast. Boeiend en aangrijpend is het om te lezen hoe verschillend deze mensen omgingen met de last van hun verleden.

Durlacher beschouwde het als zijn missie om vooral te waarschuwen tegen onverschilligheid, het weggijken als medemensen iets wordt aangedaan. Hij spreekt van "de zonde der onverschilligheid".

Het lezen van dit Verzameld Werk kan ik dan ook van harte aanbevelen.

Geert Booij

Odd Fellows Orde



Zondag 23 maart om 20.00 uur

In april is het 200 jaar geleden dat in Baltimore, VS, de *Odd Fellow orde* werd opgericht, met het doel de mensen, die door gebrek aan sociale voorzieningen in nood zaten, te helpen.

Om het 200 jarig bestaan zinvolle te herdenken heeft de *Alcmaria loge* besloten het project kindercoaches van het leger des Heils te ondersteunen. Kindercoaches halen kwetsbare kinderen uit probleemsituaties, ze bieden hun weerbaarheid aan en leren hun nieuwe vaardigheden.

De kern van het gedachtegoed van de Orde van de Odd Fellows is dat mensen elkaars broeders zijn en dat ze elkaar moeten helpen om zo een betere samenleving te vormen. Ook probeerden de leden zich verder te ontwikkelen in een verbond van Vriendschap, Liefde en Waarheid.

Deze drie termen zijn gesymboliseerd in het logo van de drie schakels. Vandaag hebben Odd Fellows bijna 10.000 loges in ongeveer 26 landen. En worden alle samenkomsten afgesloten met het gezegde *dat er maar één land is, dat is onze aarde, dat er maar één volk is, dat zijn alle mensen samen, dat er maar één taal is, dat is de taal der liefde.*

Sjoerd de Jager



Bach-cantate in de Witte Kerk

Zondag 24 maart, 's middags om 16.00 uur vindt er een uitvoering plaats van de waarschijnlijk oudst bewaard gebleven cantate van Bach: 'Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir'. Bach heeft de compositie geschreven op verzoek van Georg Christian Eilmars, destijds predikant van de Mariënkirche te Mühlhausen.

De stad werd kort voordat Bach aantrad als cantor-organist getroffen door een grote brand. Vele mensen hebben daarbij het leven verloren. Een brand in de 17e en 18e eeuw betekende dat hele dorpen of steden compleet verdwenen. In het geval van Mühlhausen de gehele binnenstad, waarbij drie- tot vierhonderd huizen verloren gingen. Ds. Eilmars heeft Bach gevraagd een cantate te schrijven op de tekst van psalm 130, Aus der Tiefen, de profundis clamavi, uit diepten van ellende roep ik tot U. Het troostrijke aspect dat door de muziek van de cantate wordt uitgedragen zal de overlevenden van de brand zeker een hart onder de riem hebben gestoken.

De cantate bestaat uit koordelen die aan het begin, midden en slot twee aria's, voor respectievelijk bas/hobo en tenor/cello flankeren. In deze aria's zingen koorsopranen resp. -alten eenzelfde melodie in lange notenwaarden. De uitvoerenden zijn het kamerkoor Collegium Vocale Cameraata, begeleid door een professioneel instrumentaal ensemble onder leiding van Gerard Leegwater en solisten David Leegwater, tenor en Gerard Rooker, bas.

Eén en ander vindt plaats in een compacte liturgie die geleid wordt door ds. Jan Bruin. De toegang is vrij, wel is er een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de kosten.

Rond de Waterput - agenda

woensdag 27 februari: Zin in Film in Limmen; Prot. Kerk Limmen
zondag 3 maart: Vertelvoorst. De vrouw met de spiegel, Eveline Masetti
maandag 4 maart en 8 april: Wat vieren we zondag? 13.30 uur Ter Coulsterkerk
maandag 11, 18 en 25 maart: Leesgroep Thuis in de Kosmos, Willibrordushuis
donderdag 14 en 28 maart: Zin in film 19.30 uur, Ter Coulsterkerk
zondag 17 maart: Preek van de Leek: Marion van der Valk, Witte Kerk
zondag 24 maart: Bach Cantate: Alles, was von Got geboren, Witte kerk
zondag 31 maart: Preek van de Leek: Yvonne Zomerdijk, Witte Kerk
donderdag 4 en 11 april: Vrijheid, Godsdienst en geluk, Ter Coulsterkerk
Voor meer informatie: zie het informatieboekje van Rond de Waterput
of de website: www.ronddewaterput.nl



'De Vrouw in de spiegel'

Zien en Gezien worden

Een meeslepemde vertelvoorstelling van een lang gekoesterde droom die plotseling tot een einde komt als Eveline geconfronteerd wordt met haar visuele handicap. Alles wordt donker. Angst, schaamte, pijn en verdriet houden haar lange tijd in de greep.



De Bijbelse personages Bartimeus, Lavinia en Maria Magdalena laten verteller Eveline zien hoe ze op een andere manier naar zichzelf kan kijken. Hoe kijk jij naar jezelf? Wat zie je? **Eveline Masetti** is pastor, coach en verteller. Ze vertelt haar persoonlijke verhaal in haar voorstelling 'De vrouw in de spiegel'. Zij neemt u mee op reis, van het donker, door de schemering naar het licht.

Zondag 3 maart 16.00 uur, Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Vrijheid, godsdienst en geluk

In de maand van de filosofie gaan dr. Jan Bruin en Peter de Laat in op de thema's godsdienstvrijheid en levensgeluk. Onze godsdienstvrijheid is eeuwenlang bevochten, maar heeft ons dat ook gelukkiger als mens gemaakt?

Beide lezingen beginnen bij de vooruitstrevende Nederlandse filosoof Spinoza die uitgebreid over de thema's heeft geschreven. We eindigen bij de huidige religieuze en culturele verhoudingen en het boek van de filosoof Ab Dijksterhuis 'Op naargeluk'. **4 en 11 april** om 20.00 in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Voor de tweede **Preek van de Leek** op zondag **17 maart** hebben we **Marion van der Valk** uitgenodigd. Zij



is ondernemer en 'interior-designer' van 'Van der Valk-Hotel-Restaurant' in Akersloot. En moeder van zeven kinderen. Zij zal haar 'preek' houden over de ontwikkelingen

die zich hebben voorgedaan in haar 56 levensjaren. En hoe God zes jaar geleden weer in haar leven kwam en nu haar dagelijkse begeleider is. Tenslotte zal **Yvonne Zomerdijk-Vermeer** op **31 maart** de derde preek verzorgen. Yvonne is werkzaam als docent pedagogisch werk bij het Horizon College. Zij is voorzitter van de Stichting WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen), die al zo'n 30 jaar onderwijsprojecten in Burkina Faso steunt.

Yvonne 'preekt' over haar gedrevenheid en motivatie om deze vriendschapsband met mensen uit een totaal andere cultuur met succes voort te zetten.



De preken beginnen om 16.00 uur; Witte kerk, Heerenweg 32 Heiloo

Musical 'Maria, de kracht van een Verhaal'

De musicalgroep van De Witte Duif is al weer een hele tijd aan het repeteren en oefenen van liedjes en scènes voor de musical 'Maria, de kracht van een Verhaal'

De musical gaat over een theatermaker, die langs komt in een dorpje, waar van alles speelt. De dorpingen mogen zelf bepalen waar het thea-

terstuk over zal gaan. Uiteindelijk wordt gekozen voor het onderwerp Maria, de moeder van Jezus. Dat klinkt vroom, maar dat pakt heel anders uit ... Ze brengen hun verhaal in spel en zang tot leven, maar ook hun eigen perikelen spelen erin door!

U wordt van harte uitgenodigd op zaterdag **30 maart** om 20.00 uur of zondag **31 maart** om 15.00 uur, om deze musical mee te komen beleven



in de Maranathakerk in Castricum. Kaarten kosten € 8, voor kinderen tot 12 jaar € 5, inclusief een drankje voor iedereen in de pauze.

U kunt kaarten reserveren bij Angelie Graumans: amg.graumans@ziggo.nl

'Die ik ben'

Toneelvoorstelling Kirsten Benschop

In 'Die ik ben' graaft Kirsten diep naar binnen. Met de nodige (zelf)spot duikt ze in het gangstelsel van ons menselijk brein, een labyrint waarin je snel vastloopt en waaruit ontsnappen moeilijk (b)lijkt. Waarom doen we wat we doen en zeggen we wat we zeggen? Waarom vinden we het moeilijk om eerlijk en oprecht te zijn? Of doen we ons voor als iemand die we eigenlijk zouden willen zijn? Intussen voelen wij ons verre van gelukkig en dempen we onze onrust en eenzaamheid door te zoeken naar voortdurende afleiding. Deze voorstelling is een confrontatie met het 'dikke ik tijdperk' waarin we geneigd zijn steeds grotere burchten om ons heen te bouwen en waarin 'geluk' een doel op zich lijkt te zijn geworden.



Kirsten Benschop brengt inspiratietheater waarin het gaat over het leven zelf. Spiritualiteit speelt vaak een rol. Met weinig middelen en met intens spel weet Kirsten een sfeer op te roepen die mensen raakt, inspireert en in beweging brengt.

Zondag 7 april 14.30 uur, PKN-Kerk, Castricummerweg 2, Uitgeest
Toegang: € 10 (incl. koffie/thee)
Reserveren bij: tel. 0251-319171 of lezingakersloot@pkpmail.nl

Langste kerkdienst ooit

Op maandagmiddag 28 januari waren we opnieuw met een grote groep gemeenteleden uit Heiloo en Limmen naar Den Haag gereisd voor ons aandeel in de dienst rond het kerkasiel. In het weekend ervoor maakte het CDA bekend in te stemmen met een kinderpardon.

We voelden die maandag dat er verandering in de lucht hing. Hoop voor de familie Tamrazyan en honderden andere families. Maar er was nog niets zeker. Toen de coalitie op dinsdagavond tot overeenstemming kwam werd besloten op woensdagmiddag om drie uur de dienst af te sluiten.

Het ging ineens snel. Het voelde bijna 'kaal' dat die lange kerkdienst waarin zo intens is gebeden, gezongen, gelachen en gehuild, was gestopt. Dankbaarheid overheerst. De herwonnen vrijheid van het gezin dat zolang de deur niet uit kon voelt als een enorme opluchting.

Wij zijn blij dat we samen met anderen ons deel hadden aan de dienst en dankbaar voor de support uit Heiloo en Limmen. Hieronder een korte impressie van Gerie Brouwer. En het dankgedicht van Hayarpi Tamrazyan.

Ds. Edward Kooiman en ds. Hanneke Ruitenbeek

Geraakt ben ik, door het tv programma 'Het Vermoeden' (december vorig jaar), waarin Derk Stegeman vertelt over het Armeense gezin Tamrazyan. Het buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag verleent hen kerkasiel sinds eind oktober.

Ik ben niet de enige die geraakt is. Op 28 januari ging er voor de tweede keer een groep uit Heiloo en Limmen naar Den Haag. Twee voorgangers, een organist, een muziekgroep: de dienst kan voortgezet worden. Uiteraard zijn er ook gemeenteleden meegekomen en zijn er mensen die van elders komen. Heel mooi dat Hayarpi ook aanwezig was en een zelfgeschreven gedicht voorlas. Verbondenheid is het woord dat bij me opkomt.

De preek over Prediker en Lucas werd zo duidelijk gebracht dat we de beide mannen als het ware zagen zitten (Prediker) en bezig zijn (Lucas). In groepjes van 3 of 4 wisselden we korte tijd van gedachten over Prediker (waar word je blij van?) en Lucas (hoe kun je van betekenis zijn?). Heeft het zin om naar de Bethelkapel te gaan? Is dit het antwoord?:

*Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
(Liselore Gerritsen)*

Gerie Brouwer



Hayarpi Tamrazyan